

## Vroeg zoeken, roepen en vinden

Spreuken 8

*17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.*

Romeinen 3

*11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.*

Bovenstaande zinnen lijken tegenstrijdig. Maar het Woord van God kán niet tegenstrijdig zijn. Want dat zou betekenen dat de Heere Zichzelf tegenspreekt. Onmogelijk dus. Er is natuurlijk maar Eén Waarheid! We zullen dus gaan kijken wat er daadwerkelijk bedoeld wordt.

## Natuurlijke mens zoekt niet naar God

Romeinen 3

*10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;*

*11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.*

*12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.*

*13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.*

*14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;*

*15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;*

*16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;*

*17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.*

*18 Er is geen vreze (ontzag) Gods voor hun ogen.*

De natuurlijke mens zoekt niet naar God. Wil ook niets van God weten. De natuurlijke mens kan de dingen van de Geest niet begrijpen. Hij houdt de Waarheid voor leugen. De natuurlijke mens heeft te maken met de erfzonde. Zonde betekent volgens de Bijbel ongeloof. Voor God is de ongelovige mens dood. Met de dood van de Heere Jezus aan het kruis, was namelijk heel de Schepping dood. Dood in de Bijbel betekent geen communicatie mogelijk. God kan niet in contact staan met een ongelovige. De natuurlijke mens behoort tot de *oude* Schepping. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding wedergeboren tot Eersteling van een *nieuwe* Schepping. Degenen die in Hem geloven worden ook wedergeboren tot nieuwe Mens in Christus. Zij maken dan ook deel uit van die nieuwe Schepping. De nieuwe mens in Christus kan wél tot God naderen en in gemeenschap met Hem leven. In tegenstelling dus tot de oude mens.

2 Korinthe 5

*14 Want de liefde van Christus dringt ons;*

*15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.*

1 Korinthe 2

*14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.*

*15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.*

Romeinen 1

*25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.*

2 Korinthe 5

*17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.*

### **Verstandig**

Degenen die God zoeken, zijn verstandig. Zij houden de Waarheid van God níet voor leugen. Degenen die God oprecht zoeken, zullen Hem ook daadwerkelijk vinden. Dit was onder het Oude Verbond zo (denk aan onder andere; Abel, Noach, Henoch, Abraham) maar geldt ook vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus, onder het Nieuwe Verbond.

Lukas 11

*9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt (in oprechtheid des harten), en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.*

*10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.*

### **Ik geloof wel dat er iets is**

De mens zoekt naar van alles. Zoekt naar 'iets' wat bevrediging geeft. Er mist iets in zijn leven; men zoekt naar zichzelf, naar geluk, naar innerlijke rust, naar een zingeving, naar een doel in dit bestaan. Vaak begint de zoektocht met; Wat is de zin van ons leven? Waartoe zijn wij hier? Wat is er na de dood? Veelgehoorde antwoorden zijn; gewoon genieten, je hebt tenslotte maar één leven of ik geloof wel dat er iets is of ik weet het niet, ik zie het straks wel, hierna is er niks meer of ik denk wél dat er een hogere macht ofzo is. De Heere Jezus gaf een pasklare oplossing voor deze dolende mensen;

Johannes 6

*6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.*

### **Neshamah, adem des levens**

De zingeving, het doel en de innerlijke rust zijn allemaal te vinden voor de mens. De Levende God is immers niet ver van ieder van ons. En Hij laat Zich graag vinden. Het probleem is dan ook niet het vinden, het probleem is het niet willen zoeken. Ieder mens heeft een ingeboren Godsbesef, de Neshamah = נשמה De Heere heeft in Adam geblazen 'de Neshamah des levens'.

De mens werd levend omdat de Neshamah in hem geblazen werd.

Genesis 2

*7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.*

Handelingen 17

*27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.*

*28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.*

## **Erfzonde**

Het was een soort mond-op-mond beademing. Leven van God, dat de Heere overgebracht heeft op de eerste mens Adam. De Neshamah is dus Leven dat in de eerste plaats van de Heere afkomstig is. Iedereen die uit Adam is, heeft niet alleen de Neshamah geërfd, maar heeft ook de zondenatuur van Adam geërfd. Oftewel de erfzonde. Omdat Adam uit *zondige* aarde gemaakt is. Adam kon daar niks aan doen. De appel was niet het begin van de zonde maar een logisch gevolg van zijn zondenatuur. Een logisch gevolg van het gemaakt zijn uit zondige aarde. Zie ook de studie 'Loon, Heerlijkheid en Erfenis van de Heere Jezus Christus'.

## **Neshamah keert terug naar God**

Elk pasgeboren kind heeft de Neshamah dus geërfd via zijn ouders. En elk pasgeboren kind heeft de zondenatuur geërfd via zijn ouders. De Neshamah is niet het bezit van de mens maar de Neshamah blijft van de Heere. De Neshamah keert bij het sterven terug naar God. De Neshamah is Adem en Leven van God in ons. Niet te verwarren met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in ons wonen op het moment van onze wedergeboorte. Zie ook de studie dood en Opstanding.

Prediker 12

*7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest (Hebreeuwse woord is hier Neshamah) weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.*

## **Neshamah, mede-weten met God**

De Neshamah bevat kennis aangaande de Waarheid, aangaande God en Zijn Woord. Kennis waardoor wij mede-weten met God. Dit is geen kennis die wij bij het ouder worden vergaren maar dit is Kennis die wij vanaf onze geboorte meegekregen hebben. In de Bijbel wordt dit het 'geweten' genoemd. Door de Neshamah hebben wij kennis van God; Godsbesef. In de Bijbel wordt dit Hebreeuwse woord vaak vertaald met; wind, adem of leven of geest. In het Nederlands heeft het geweten een totaal andere betekenis gekregen.

## **Op een rijtje**

De Neshamah

- = Een prikkel die ervoor zorgt dat de mens weet dat God bestaat.  
Zet de mens ertoe aan om God te zoeken, te danken en te verheerlijken.
- = Het besef van goed en kwaad.  
Zet de mens ertoe aan om het goede, namelijk God, te zoeken.
- = Door dit Godsbesef, door deze Neshamah, weet de mens dat ware Liefde, Gerechtigheid, Waarheid, Trouw en Geloof *ergens* moet zijn. Door deze Neshamah weet de mens dat hij daar naar op zoek behoort te gaan want in de wereld is dit namelijk niet te vinden.  
Als men oprecht zoekt, zal men bij de Heere Jezus Christus uitkomen.

- = Zou je kunnen vergelijken met de vaste basisgegevens in een computer.  
Zonder deze, vanuit de fabriek meegegeven basisgegevens, is het een leeg toestel.
- = De basisinformatie over het bestaan van de Schepper.
- = De prikkel, de stuwkracht, om in eerste instantie, *alles* te geloven

### **Een kind gelooft alles**

Een kind gelooft in eerste instantie *alles* wat er gezegd wordt. Denk aan sinterklaas en de ooeivaar. Daarna ontdekt het kind dat het zelf kan liegen en dat andere mensen dat ook kunnen. Het kind wordt dan selectief in dingen te geloven die anderen zeggen. Geloof is dus geen prestatie van de mens maar ongeloof wel. Oftewel; men kan kiezen wat men wil geloven, geloof is een keuze. Het kan zover komen dat men helemaal niet meer wil luisteren naar de Neshamah, naar die inwendige Stem van God, naar dit Godsbesef. Het (mede-) geweten is dan dichtgeschroeid.

Titus 1

*15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevleekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevleekt.*

1 Timotheüs

*1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,  
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;*

Spreuken 20

*27 De ziel (in het Hebreeuws staat hier Neshamah) des mensen is de Lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks.*

### **Men wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheid**

De Neshama wordt in Spreuken hierboven de lamp des Heeren genoemd. De Neshamah geeft Licht. Het doorzoekt het inwendige van de mens, namelijk het hart (oftewel de gedachten). Het corrigeert de mens en wijst naar het Goede. De Neshamah is actief in ons. Als het Evangelie van Christus tot de mens komt dan wordt het geweten van de mens direct aangesproken. Aangesproken tot aanname van de Waarheid Die men hoort. Dit is dan ook één van de redenen waarom vele ongelovigen (de natuurlijke mens) zo enorm fel en afwijzend reageren als men hoort van de Heere Jezus Christus en Zijn Woord. Men wordt dan aangesproken (door hun eigen Neshamah) op eigen verantwoordelijkheid. Men wéét dat men er wat mee moet doen maar men heeft de keuze gemaakt om de Waarheid voor leugen te houden. Déze mensen worden bedoeld in

Romeinen 3

**11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.**

### **Verborgene Wijsheden van God**

Spreuken 8

*17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.*

Spreuken = מִשָּׁל = Mashal = Gelijkenissen  
שָׁלוֹם = Shalom = Vrede

Het Bijbelboek Spreuken staat in het Oude Testament. Het spreekt over de Verborgene Wijsheden van God. En Christus is ons geworden Wijsheid van God. Spreuken spreekt op cryptische en verborgen wijze over de Opgestane Christus. Spreuken spreekt over de Verborgenheden van het Koninkrijk van Christus. Het is een verwijzing naar het Nieuwe Verbond dat in aantocht is. Zoals het hele Oude Testament een verwijzing is naar het Nieuwe Testament.

Efeze 3

*9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

*10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de ~~veelvuldige~~ veelkleurige (juiste vertaling is veelkleurige) wijsheid Gods;*

*11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;*

### **Kunnen zoeken**

Spreuken 8

*17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden*

Als je ongelovig bent, dus dood voor God, dan zul je Hem niet vinden en hoef je dus niet te zoeken naar Zijn nabijheid. Om te *kunnen* zoeken naar de nabijheid van de Levende God, om in Gemeenschap met de Heere te *kunnen* leven zal men eerst wedergeboren moeten zijn. Om Zijn Liefde te *kunnen* ontvangen, moet men gerechtvaardigd zijn voor God. Men is gerechtvaardigd voor God als men wedergeboren is en men is wedergeboren als men gelooft in de Heere Jezus Christus, de opgestane Zoon van God.

### **Vrede met God**

Romeinen 5

*1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;*

Vrede betekent in de Bijbel meer dan een gebrek aan oorlog.

Vrede = het tegenovergestelde van vijandschap

= het tot één maken van die dingen die eerst lijnrecht tegenover elkaar stonden

= éénwording

Wij, gelovigen, zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van geloof en leven daardoor in vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Daarvóór waren wij, als ongelovigen, dood door zonden en misdaden. Dood betekent in de Bijbel geen communicatie met God mogelijk.

Efeze 2

*1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;*

*2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;*

*3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende*

*den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;*

*4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),*

*6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

*8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

*9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

Spreuken 1

*28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;*

*29 Daarom, dat zij de wetenschap (het van God willen weten) gehaat hebben, en de vreze (ontzag) des HEEREN niet hebben verkoren.*

*30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad;*

*31 Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg, en zich verzadigen met hun raadslagen.*

*32 Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven.*

*33 Maar die naar Mij hoort (gehoorzaamt, gelovig is), zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.*

## **God roept Zijn kinderen**

De natuurlijke mens moet eerst wedergeboren worden om in Zijn nabijheid te kunnen komen. Alleen door geloof in de opgestane Heere Jezus Christus is men gerechtvaardigd voor God. Eerder is er geen Liefde mogelijk tussen God en de mens. De wedergeboren mens is in staat om de nabijheid van God te vinden en daar te vertoeven. God laat Zich vinden door hen die Hem liefhebben. En deze Liefde is geheel wederzijds. Als Zijn kinderen Hem roepen, laat Hij Zich altijd vinden. Sterker nog; De Heere roept Zijn kinderen zodat ze eigenlijk niet eens *hoeven* zoeken of roepen. Hij is de Roepende en het zou dan ook de bedoeling zijn dat wij ons laten vinden.

Genesis 3

*9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?*

Johannes 10

*3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en Hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.*

*4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.*

1 Thessalonicenzen 5

*23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.*

*24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.*

Galaten 5

*7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?*

*8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.*

## Hij is de Roepende

Romeinen 9

*11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; de Heere verkiest niet de kinderen des vleses maar der Belofenis (= niet de Wet maar de Genade)*

## Vroeg

De verandering van het níet naar het wel zoeken naar de nabijheid van God, kunnen we vinden in het woordje vroeg. Het woordje vroeg staat in verbinding met 'Opstanding uit de dood' oftewel wedergeboorte. En staat ook in verbinding met zoeken ; de Heere Jezus Christus is opgestaan ten derde dage, 's morgens zeer vroeg , in den morgenstond, op de eerste dag van de week. Er werd gevraagd aan de vrouwen die bij het lege graf kwamen; wat zoekt gij den Levende bij de doden ?

## De zon gaat op, een nieuwe dag begint

Vroeg staat in verbinding met opstaan. Zowel letterlijk als figuurlijk. 's Morgens vroeg gaat de zon op in het Oosten. Dan begint er een nieuwe dag, dan ontwaakt men uit de slaap, men staat op en begint weer te leven. De Heere Jezus Christus stond op uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is wedergeboren en is daarmee Eerstgeborene van een Nieuwe Schepping. Als de zon, en dus het licht der wereld opgaat, is dit typologisch de uitbeelding van de Komst van het Licht en het Leven wat men ontvangt op grond van geloof in de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De Dag begint want het Licht begint te dagen in het Oosten.

## Dageraad

Oosten = קדם = Qedem = Oorsprong; Van ouds.

= De Levende God is de Oorsprong en het Begin van alle dingen.

Typologisch staat rechts voor Boven, het Hemelse. Links staat voor beneden, het aardse.

Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven. Rechts is de oorsprong en het Oosten. Het Oosten waar de zon, het Licht opkomt.

Schouder = שכמ = Shakaam = Sichem = Vroeg opstaan

= Spreekt over heerschappij (vanwege het vroeg opstaan uit de dood)

שכר = Shakar = Dronken worden/zijn

Dageraad = שחר = Shachar = Vroegte; Vroeg zoeken = Sichar = andere naam voor Sichem

Johannes 8

*12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.*

Psalm 84

*12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.*

Efeze 5

*8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in (tesamen met) den Heere; wandelt als kinderen des lichts.*

Wedergeboorte staat dus voor Opstanding uit de dood en deel uitmaken van een nieuwe Schepping. Een nieuwe dag breekt aan. Een dag waar geen eind meer aan komt. Eeuwig leven. Kinderen des daags wandelen in Zijn Licht.

1 Thessalonicenzen 5

*5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.*

### **Dag betekent oordeel**

Dag betekent oordeel. Het aanbreken van een dag wil zeggen 'het verschijnen van het licht'. Licht betekent dat de dingen die in duisternis waren aan het licht gebracht worden. Door ditzelfde Licht zullen alle goddelozen worden *gedagvaard* en veroordeeld. Want ditzelfde Licht brengt het oordeel over alle goddeloosheid der mensen die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Omdat zij liever in de duisternis leven.

Johannes 3

*20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.*

*21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.*

Johannes 12

*34 De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?*

*35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.*

*36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.*

### **Vroeg opstaan**

Vroeg opstaan is typologisch dus wedergeboren worden of zijn. En daarom zou elk mens vroeg zoeken, namelijk wedergeboren worden door geloof in de Heere Jezus Christus. Bij wedergeboorte zal de Levende God woning in die mens maken. Direct bij wedergeboorte ontvangt men de Heilige Geest. Wanneer men dan tesamen met Christus vroeg opgestaan is uit de dood, en dus wedergeboren is, dan zoekt de nieuwe mens, het Woord van de Levende God, en de dingen die Boven zijn. Een gelovige, een wedergeborene, zoekt de nabijheid, het Aangezicht van God. Tenminste, als hij zijn oude mens voor dood houdt en het nieuwe Opstandingsleven leeft. Als hij luistert naar de Geest (oftewel zich laat leiden door de Geest, Die tot hem spreekt via het Woord van God), als hij zich in dienst stelt van de Heere, wil hij ook in Gemeenschap leven met Hem.



Romeinen 6

*4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.*

*5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;*

Johannes 14

*23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.*

### **Te laat opgestaan**

Vroeg zoeken, houdt in dat je ook te laat kunt zijn met zoeken. Men moet dus op tijd gaan zoeken omdat men Hem anders misschien niet meer kan vinden. Vóóordat men sterft moet men wedergeboren zijn om Eeuwig Leven deelachtig te zijn. Zoals de vijf dwaze maagden die geen Olie meer in hun lampen hadden en de Bruidegom daardoor misliepen. Zie de studie Mattheüs 25.

### **Cryptisch**

In het Bijbelboek Spreuken wordt in bovenstaande zin al op profetische wijze gesproken over Christus en over de gelovigen in Christus onder het Nieuwe Verbond der Genade.

Deze Gemeentelijke Waarheden lagen op profetische, cryptische, wijze al verborgen in heel het Oude Testament. Zoals ook hier in het Bijbelboek Spreuken. In Spreuken had men nog geen eeuwig leven, dat kon toen ook nog niet, want eeuwig Leven is er pas in de opgestane Christus. Maar Spreuken kondigt het al wel aan.

### **Spreuken 8**

**17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij Vroeg zoeken, zullen Mij vinden.**

Dit vers gaat dus over de Liefde van de Heere Jezus Christus voor Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij heeft alle wedergeborenen lief. Omdat ze door geloof met Hem mee opgestaan zijn uit de dood zullen ze Zijn Aanwezigheid zoeken en zeker vinden. Hij laat Zich graag vinden voor allen die geloven. Niets kan hen scheiden van Zijn Liefde.

Romeinen 8

*35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?*

*36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)*

*37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.*

*38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,*

*39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.*

## **De Bijbel is nooit tegenstrijdig**

Het Woord van God is nooit tegenstrijdig. Als iets tegenstrijdig lijkt, komt dat doordat we het niet begrijpen. Onderstaande zinnen *lijken* dan wel tegenstrijdig maar het vers uit Spreuken gaat over de wedergeboren mens in Christus, de nieuwe mens en het vers uit Romeinen gaat over de natuurlijke mens, de oude mens. Daar zullen we alert op moeten zijn bij het lezen in de Bijbel; wordt er gesproken over de nieuwe of over de oude mens? Dat kan anders voor veel verwarring zorgen.

Spreuken 8

*17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.*

Romeinen 3

*11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.*

## **Bijbelteksten**

Nu volgt nog een greep uit teksten uit het Oude en Nieuwe Testament waarin het woord 'vroeg' voorkomt. In het Oude Testament als aankondiging naar Nieuw Testamentische Waarheden. Vroeg verwijst naar Christus' Opstanding uit de dood, verwijst naar Zijn Wedergeboorte. Het hele Oude Testament voorzegt de Komst, het lijden en de Opstanding en Priester- en Koningschap van de Heere Jezus Christus.

Genesis 19

*27 En Abraham maakte zich deszelve morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN gestaan had.*

Genesis 20

*8 Toen stond Abimélech des morgens vroeg op, en riep al zijn knechten, en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer.*

Genesis 26

*31 En zij stonden des morgens vroeg op, en zwoeren de een den ander; daarna liet Izak hen gaan, en zij togen van hem in vrede.*

Genesis 28

*18 Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op.*

Exodus 24

*4 Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, naar de twaalf stammen van Israël.*

Exodus 34

*4 Toen hieuw hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste; en Mozes stond des morgens vroeg op, en klom op den berg Sinai, gelijk als hem de HEERE geboden had; en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand.*

Jozua 3

1 Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim, en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls; en zij vernachtten aldaar, eer zij overtrokken.

1 Samuel 1

19 En zij stonden des morgens vroeg op, en zij aanbaden voor het aangezicht des HEEREN, en zij keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de HEERE gedacht aan haar.

Job 1

5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henezond, en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen.

Mattheus 21

18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

Markus 1

35 En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.

Markus 11

20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af.

Lukas 21

38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.

Johannes 8

2 En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen.

Handelingen 28

23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.

Amen.

