

Vrede

Romeinen 5

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Vrede is rust en overvloed. Bijbelse Vrede is méér dan een gebrek aan oorlog. Vrede met God is éénwording met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Het tegenovergestelde is oorlog, verdeeldheid en strijd

Dood door zonden en misdaden

Wij, wedergeborenen (gelovigen), zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van geloof en leven daardoor in vrede met God door onze Heere Jezus Christus.

Daarvóór waren wij, als ongelovigen, dood door zonden en misdaden. Dood betekent in de Bijbel geen communicatie met God mogelijk.

Johannes 3

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 5

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

1 Johannes 5

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

Efeze 2

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden (=door wedergeboorte bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Van nature zijn wij allen zondaren

De Heere Jezus Christus heeft ons, door Zijn sterven en Opstanding, één gemaakt met Hem en daarmee vanzelfsprekend ook met God de Vader. De Vader en Zoon zijn tenslotte Eén. Van nature zijn wij allen zondaren in Adam. Een zondaar is in de Bijbel het tegenovergestelde van een rechtvaardige. Zonden zijn alle dingen die strijdig zijn met het Wezen en Werk van God.

Romeinen 14

23b En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

De zondige daden van de mens komen voort uit onze zondenatuur. Komen voort via de erfzonde via Adam (nee, niet door die appel). De natuurlijke mens is een vijand van de Heere. Er is geen communicatie mogelijk tussen God en de natuurlijke mens.

Romeinen 3

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

18 Er is geen vreze (ontzag) Gods voor hun ogen.

De oude schepping is dood voor God

De hele mensheid stierf met de Heere Jezus aan het kruis. De hele oude schepping is dood, ook satan. Satan maakt al van vóór de herschepping deel uit van de schepping. Satan is overwonnen door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat was ook de eerste prioriteit van de Heere; Zijn Heerlijkheid terughalen die Hij verloren had tijdens de eerste Schepping vanwege de opstand van Lucifer (Latijn voor morgenster) tegen de Heere. Daarmee werd hij een satan (Hebreeuws voor tegenstander). zie Jesaja 14 en Ezechiël 28

2 Korinthe 5

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Johannes 17

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

Verlies aan Eer en Heerlijkheid

Maar de Heere wist natuurlijk vantevoren dat het fout zou gaan wanneer Hij schepselen zou maken met een eigen vrije wil. En dat dit verlies aan Eer en Heerlijkheid met zich mee zou brengen wanneer het schepsel niet voor Hem zou kiezen. De Heere Jezus zegt;

Lukas 14

28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?

29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten.

30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.

Satan uit rechtvaardigheid overwonnen door de Heere

Uit rechtvaardigheid moest de Heere Jezus Christus de gevallen engel overwinnen en vernietigen. Satan is dus tweeduizend jaar geleden, in geestelijke zin, volkomen verslagen. En hoewel satan, in letterlijke zin, nog de boze overste der wereld is (omdat de Heere hem nog steeds op zijn plaats laat zitten en hem gebruikt en nog gaat gebruiken), is het juridisch feitelijke allang gedaan met hem. De verlossing van de mens kwam niet op de eerste plaats maar heeft God meegenomen in Zijn Raadsbesluit. Uit Liefde voor Zijn Schepping. De Heere Jezus stierf dus tevens voor de zonden van de gehele wereld.

1 Johannes 2

2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Nieuwe Schepping

Maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? Dus het sterven van de Heere Jezus zou niet veel voor ons betekenen als Hij niet zou zijn opgestaan. Door de Opstanding van de Heere Jezus Christus is een nieuwe mensheid geschapen; Hij is de Eerstgeborene van die nieuwe Schepping.

Kolossenzen 1

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

2 Korinthe 5

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelfen verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Galaten 6

14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.

Jakobus 1

18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.

Ongelovigen zijn dood voor God

Buiten Hem is er geen leven. Hij stierf in de plaats van allen en zo zijn allen gestorven. En als men niet in geloof tot Leven komt in de Christus, blijft men dus dood. Iedereen die op aarde rondwandelt zonder geloof in de Christus, is vanuit God gezien nog steeds dood.

Wedergeboren door geloof in de Heere Jezus Christus

Om bij die nieuwe mensheid te horen, om een nieuw schepsel te kunnen zijn, dus om vanuit de dood nieuw eeuwig Leven te verkrijgen, om deel uit te maken van Zijn nieuwe Schepping, is geloof noodzakelijk. Geloof in de Heere Jezus Christus en Zijn Woord, maakt dat je wedergeboren bent. Je ontvangt dan direct de Heilige Geest (de Heere Jezus Christus) en daarmee maak je deel uit van de nieuwe Schepping. Geestelijk word je dan direct overgezet in de Hemel en uit deze wereld getrokken. (afgezonderd).

Galaten 1

4 Die Zichzelfen gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

Efeze 2

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Kolossenzen 1

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

Kolossenzen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (straks bij Zijn Wederkomst).

Filippenzen 3

17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;

19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal (straks bij Zijn Wederkomst) opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Eens een kind van God, altijd een kind van God

Door geloof ben je gedoopt (doordrenkt, één gemaakt) in Zijn dood en mee opgestaan in het nieuwe Opstandingsleven en ben je een nieuw schepsel. Dit Opstandingsleven is een eeuwig leven. Het leven en lichaam van de natuurlijke, oude mens is vergankelijk en aan bederfelijkheid onderhevig, dat oude leven is eindig. Het nieuwe leven is echter voor eeuwig. Eens wedergeboren, altijd wedergeboren. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Dit kan niets of niemand meer ongedaan maken. Eens gelovig geweest is eeuwig leven. Al zou je de Heere de rug toekeren of vervloeken of niet meer bij Hem willen horen; het door geloof verkregen nieuwe leven is echt voor eeuwig. Onze aardse vaders kunnen wij de rug toekeren maar dan nóg blijft het je vader...Als je uit God geboren bent, blijft ook Hij voor altijd je Hemelse Vader.

1 Korinthe 3

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

2 Timotheüs 2

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;

12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.

Het is Zijn bedoeling dat wij met dat nieuwe Opstandingsleven de Heere nu al dienen in deze oude schepping; dat wij Zijn Geest in en door ons laten werken. Zijn Opstandingsleven leven. Op die manier wordt ons geloof beproefd. Naar de mate waarin wij Hem Zijn Werk door ons laten werken, verkrijgen wij Loon, Kroon, Erfenis, Zoonschap, Heerlijkheid (allemaal synoniemen). Het leven is een leerschool en daarbij hebben wij onze sterfelijke lichamen dus nodig.

De oude mens loopt hier nog rond

Hoewel de gelovige, geestelijk, bij de nieuwe schepping behoort, loopt zijn zondige vlees, zijn oude mens, hier nog gewoon rond. Deze oude mens staat lijnrecht tegenover de nieuwe mens in Christus. De oude mens heeft een zondenatuur terwijl de nieuwe mens de Goddelijke natuur in Christus deelachtig is. De oude mens is gestorven bij de dood van de Heere Jezus aan het kruis en de nieuwe mens is door geloof in de Heere Jezus Christus met Hém opgestaan uit de dood en daardoor maakt hij deel uit van de nieuwe Schepping die een Goddelijke natuur bezit. De oude mens is geboren uit (zondig) vlees, de nieuwe mens is geboren uit Geest. De nieuwe mens is uit God geboren. En God is Geest.

2 Petrus 1

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloten zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Johannes 3

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Johannes 4

24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

1 Johannes 3

9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet (kán niet zondigen want het is het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus Zélf; het is de Goddelijke natuur en die kán niet zondigen. Dus wát de oude mens van die gelovige ook uitvreet, het wordt hem niet aangerekend. De oude mens doet niet mee voor God), *want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.*

1 Johannes 5

4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

De nieuwe mens (de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus) huist in de oude mens, heeft woning gemaakt; de bedoeling is dat het nieuwe leven groeit ten koste van het oude leven. Oftewel de oude mens 'uitdoen' en de nieuwe mens 'aandoen'= aantrekken. Het nieuwe Opstandingsleven oftewel de Heere Jezus Christus laten groeien ten koste van ons eigen natuurlijk ego.

De nieuwe mens aandoen

Johannes 3

30 Hij (de Heere Jezus Christus= de Geest) moet wassen (groeien), maar ik minder worden.

Galaten 2

20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus (de Heilige Geest) leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Romeinen 13

12 De nacht is voorbijgegaan (de dood is overwonnen), en de dag is nabij gekomen (wij zijn nieuwe schepselen behorende bij een nieuwe Schepping). Laat ons dan afleggen de werken der duisternis (alle werken tbv jezelf en de wereld), en aandoen de wapenen des lichts.

(geloof in de Heere Jezus Christus, de Waarheid en Gerechtigheid, de Heilige Geest)

13 Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; (dit kan alleen door de Geest, de nieuwe mens in Christus)

14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees (oude mens, ons natuurlijk ego) niet tot begeerlijkheden.(alles van de wereld, alle zondige dingen)

Efeze 4

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

2 Korinthe 12

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht (Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus) wordt in zwakheid (de oude mens negeren) volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik (de oude, natuurlijke mens in het vlees) zwak ben, dan ben ik (de nieuwe mens in Christus) machtig.

In Christus zijn wij volmaakt

Wanneer we onze oude mens zwak laten zijn, kunnen wij makkelijker de nieuwe mens aandoen. Wij zouden onze levenswandel van de oude mens opgeven en onze geest en ons

denken voortdurend laten vernieuwen door Zijn Opstandingskracht. Zijn Kracht is machtig meer te doen dan wij kunnen bidden of denken. De Heilige Geest heeft een overweldigende Kracht, maar alleen als wij Die toelaten.

Efeze 3

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Wij zouden zelfs vervuld kunnen worden tot al de Volheid Gods (!). De macht van de zonde heerst nog wel over het vlees (oude mens) maar de Grotere en Hogere Macht heeft de Heerschappij van de zonde overwonnen (nieuwe mens). Daarom zouden wij de heerschappij van de zonde negeren. In Christus zijn wij immers volmaakt.

Kolossenzen 2

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt also in Hem; (trekt aan de nieuwe mens)

7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, (oude mens) en niet naar Christus;

9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Als God naar ons kijkt, ziet Hij zijn Zoon

Wij zijn met Christus gestorven en met Hem mee opgewekt. Wij zijn één Plant met Hem geworden. Als God de Vader naar ons, wedergeboren mensen kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam. Onze oude zondige mens is met Hem gekruisigd en doordat wij geloven, is onze nieuwe mens met Hem mee opgestaan en zijn wij één met Hem. Doordat wij één zijn met de Opgestane Christus, hebben wij vrede met God. Wij zijn gerechtvaardigd geworden door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus.

Romeinen 6

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Alleen de nieuwe mens in Christus kan de Heere dienen

De nieuwe mens in (tesamen met) Christus, de Heilige Geest, heeft woning gemaakt in de oude mens. Wij kunnen het nieuwe leven hier op aarde dus nú al leven. Dit is ook wat de Heere wil want alleen de nieuwe mens in Christus kan de Heere dienen. Door Zijn dood en Opstanding zijn wij daartoe bekwaam gemaakt. Het nieuwe leven leven, is eenvoudig want wij hoeven namelijk zelf niks te doen dan ons in afhankelijkheid, als dienstknechten, aan te bieden aan de Heere. Hijzelf zal Zijn Werk in en door ons doen. Naargelang wij de Geest Zijn Werk door ons laten werken, krijgen wij straks Loon (ook genoemd; Heerlijkheid, Kroon, Zoonschap, Erfenis). Want de Heere ziet hiermee hoeveel Hij ons waard is; willen wij onze oude mens (onzelf) en de oude schepping dienen of willen wij de Heere dienstbaar zijn?

Wij zouden de Heere Zijn Werk laten doen

De gelovige mensen hier hoeven dus niet via eigen werken de Heere te behagen. Of deze oude schepping te redden, op te leuken, of iets dergelijks. Deze oude schepping zal namelijk uiteindelijk verdwijnen. Wij hoeven niet te voldoen aan allerlei wetten en regels en geboden en verboden, zoals de kerken ons doen geloven. De Heere kan heel goed Zélf het Werk wat Hij in ons begonnen is, voleindigen. Het jammere is dat de meeste gelovigen proberen om op eigen kracht de Heere te behagen of de Hemel proberen te verdienen. Ze weten niet dat ze al nieuwe Schepsels zijn. Ze weten niet dat ze door eigen werken de Geest juist tégenwerken. Feitelijk ontkennen zij dat ze uit de Rijkdom van Zijn Barmhartige Genade reeds deel hebben aan de nieuwe Schepping en doen hun stinkende best om op eigen kracht iets te betekenen voor de oude Schepping. Maar Genade is geen Genade meer als je er iets voor moet doen...Genade kent namelijk geen enkele verplichting. De Schepper van Hemel en aarde heeft de mens echt niet nodig voor het één of ander. Dit te denken is hoogmoed.

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Handelingen 17

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

Romeinen 11

6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (de werken der wet); anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Verborgen in God

Bij onze wedergeboorte (het moment van aanvaarding van en geloof in de Heere Jezus Christus als de Opgestane Zoon van God) hebben wij direct de Heilige Geest (de Heere Jezus Christus) ontvangen en zijn op datzelfde moment geestelijk getrokken uit deze oude schepping en overgezet in Christus in de Hemel. De Hemel strekt zich uit tot op de aardkorst en is voor ons onzienlijk. Vanaf het moment van wedergeboorte maken wij deel uit van de nieuwe Schepping. Ons nieuwe (Opstandings-) leven is verborgen in God. Of eigenlijk is God in óns verborgen en zijn wij feitelijk een stukje Hemel op aarde!

De natuurlijke mens is zeer sterk

Wij als gelovigen zijn verlost van de heerschappij van de zonde en zouden ons nu laten leiden door de Geest. Leven volgens de norm van de nieuwe Schepping gaat bij iedere gelovige met vallen en opstaan. Onze oude mens geeft zich namelijk niet zomaar gewonnen. De natuurlijke mens is zeer sterk. Het is een strijd in onszelf tussen de oude en de nieuwe mens. Tussen de Geest van God en onze eigen geest. Welke keuzes maken wij en naar welke stem luisteren wij? Heerlijkheid moet nu eenmaal verdiend worden en verdienen heeft met dienstbaarheid te maken. Dienstbaar aan de Levende God en dienstbaar aan elkaar (op de eerste plaats aan leden van Zijn Lichaam). Onze nieuwe mens weet heel goed dat wij de oude mens voor dood zouden houden. Ook die van de ander.

2 Korinthe 5

16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (oude mens); en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees (de Heere Jezus is in Zijn Opstanding de Christus geworden; de Eerstgeborene van de nieuwe Schepping).

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Hij zal je leiden in alle Waarheid

De Geest wil ons leiden naar Zoonschap (loon, Troon, Erfenis, Kroon, Heerlijkheid). Als wij ons willen laten leiden en daar met een gelovig hart om vragen, zal Hij je leiden in alle Waarheid. Alleen is Zijn Waarheid van een heel andere orde dan de waarheid en wijsheid van de wereld. Hij zal je kenbaar maken wat Zijn Wil is. Zijn gehele Raadsbesluit staat in Zijn Woord, de Bijbel. Alles wat was en is en komen zal. De Heere heeft een plan met de gehele Schepping maar wil ook bouwen aan ieder van ons afzonderlijk

Efeze 1

12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid (Heilige Geest), Hij zal u in al de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

--

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis

1 Korinthe 2

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

1 Korinthe 3

18 Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.

19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;

20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.

21 Niemand dan roeme op mensen; want alles is Uwe.

Jakobus 1

5 En indien iemand van u Wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Eigen verantwoording

Geloven is een keuze. En ieder is daar persoonlijk verantwoordelijk voor. De Heere heeft ons geschapen met een vrije wil omdat Hij wil dat wij uit eigen beweging voor Hém en dus het nieuwe eeuwige Opstandingsleven zouden kiezen.

Romeinen 14

7 Want niemand van ons leeft zichzelf, en niemand sterft zichzelf.

8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.

Deuteronomium 30

15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.

2 Korinthe 4

18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Amen