

Mattheüs 23

37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.

39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

Mattheüs 24

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, geloof het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?

46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.

47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.

48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;

49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;

50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;

51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal weinig zijn en knersing der tanden.



Mattheus 24

- 1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
- 2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
- 3 En als Hij op den Olijfborg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Drie vragen aan de Heere Jezus

De discipelen hebben drie vragen voor de Heere Jezus;

1) Wanneer wordt de tempel afgebroken en zal Jeruzalem worden verwoest?

2) Wat zal het teken zijn van Uw Wederkomst?

Wat zal het teken zijn van Uw toekomst (naar iemand toe komen) is oud Nederlands voor wederkomst, terugkomst. In het Grieks staat er 'parousia' en dat betekent 'zichtbare aanwezigheid'. De discipelen vragen dus; waaraan kunnen we straks zien dat U bent teruggekomen?

3) Wat zal het teken zijn van het einde van deze tegenwoordige eeuw?

De vertalers hebben gekozen voor het woord 'eeuw'. In het Grieks staat er 'aion' en dat betekent; inrichting, besturing en functioneren van een bepaalde tijd in de Schepping. Er staat niet; wanneer zal het einde van de wereld zijn? Dan zou het Griekse woord 'cosmos' gebruikt zijn. Hier wordt echter geen cosmos gebruikt maar aion. Aion spreekt over de situatie van de cosmos. Volgens de Bijbel zijn er maar twee aionen; de tegenwoordige boze eeuw en de toekomstige eeuw. Eeuw oftewel aion staat in de Bijbel dus niet voor de tijdsaanduiding van honderd jaar. We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw en we kunnen dan ook duidelijk zien dat de boze de sfeer, de inrichting en de wijze van leven bepaalt. De volgende aion, de toekomstige eeuw, is in aantocht. In die aion heerst en bepaalt de Heere Jezus Christus de sfeer, inrichting en wijze van leven. De discipelen vragen dus kortweg;

Wanneer zal U als onze Heere en onze God in het midden van ons, Uw Volk, komen wonen?
Wanneer zal U eindelijk Uw Heerlijk Koninkrijk openbaren aan Israël en de volkeren?
Wanneer zal de boze uit Uw geopenbaard Koninkrijk verwijderd zijn?

2 Korinthe 4

3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

4 In dewelke de god dezer eeuw (de satan, de boze) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Hebreeën 6

4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn,

5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomstige eeuw,

6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.

Mattheüs 24

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

Grote Verdrukking over het Volk Israël

In deze drie verzen gaat het over de zeventigste Jaarweek van Daniël. In die zeventigste Jaarweek, die zeven jaren duurt, zal er grote Verdrukking zijn over het Joodse Volk. De eerste helft daarvan is er vrede en geen gevaar. De tweede helft zal er grote Verdrukking zijn over het Joodse Volk. Aan het einde van deze zeven jaren zal de Heere, tesamen met Zijn Lichaam, de Gemeente, Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Zie studie zeventigste Jaarweek en studie Boek Openbaring.

De Heere Jezus zegt dat men in die tijd moet zorgen dat niemand zich zal laten misleiden. Dat men moet zorgen in Zijn Leer te blijven want in die tijd zullen er vele misleiders zijn die zogenaamd uit Zijn Naam spreken. Ze zullen zelfs zeggen dat ze Christus zijn en velen zullen die verleiders gaan volgen. Men zal van oorlogen horen maar men moet niet in paniek raken want dat moet allemaal eerst gebeuren en dan *nóg* is het niet het einde van deze boze eeuw.

Mattheüs 24

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

De Heere Jezus vertelt verder aan de discipelen dat er in die tijd oorlogen tussen volkeren en tussen koninkrijken zullen zijn en er zal hongersnood zijn en besmettelijke ziekten zullen uitbreken en diverse aardbevingen. Maar dit zal nog maar het begin zijn van alle ellende. Dan nog steeds is het niet het einde van de boze eeuw.

Mattheüs 24

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen

Grote Verdrukking over de volkeren

In deze vijf verzen gaat het over de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren. Het betreft de gelovigen die in die periode leven. Na de zeventigste Jaarweek zal de Heere Zijn Koninkrijk uitbreiden van de Hemel naar de aarde. De satan is dan op aarde geworpen en hij strijdt aan de andere kant om een koninkrijk te stichten hier op aarde. In diezelfde periode heb je ook nog het oordeel van de Heere over de ongelovigen met de 'schalen van toorn'. Zie studie Openbaring hoofdstuk 16. De Heere Jezus zegt dat alle gelovigen vervolgd en gedood zullen worden door legers onder leiding van Babel. Men zal elkaar verraden om geloof in de Heere. Er zullen ook in die tijd vele valse profeten zijn die zoveel mogelijk mensen willen misleiden. Velen zullen daarom afvallen van hun geloof in de Heere Jezus Christus. Maar wie volhardt in zijn geloof en trouw blijft aan de Heere tot het einde van die drieëndertig jaar grote Verdrukking, zal eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. En het Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt door honderdvierenveertigduizend getuigen. Genomen uit de twaalf stammen van Israël. De Heere Jezus zegt; ná die prediking en die zware periode van drieëndertig jaar *dan* zal het einde komen van deze tegenwoordige boze eeuw. Dit is dus het antwoord op vraag drie van de discipelen;

3) Wat zal het teken zijn van het einde van deze tegenwoordige eeuw?

Het antwoord staat in vers *14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen*

De Heere Jezus Christus zal honderdvierenveertigduizend verzegelde getuigen uit de twaalf stammen van Israël uitzenden over de hele wereld. Deze aion eindigt als de honderdvierenveertig duizend getuigen het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt hebben aan alle volkeren. De satan wordt na die drieëndertig jaar Verdrukking voor duizend jaar gebonden. Dus als de boze vastzit en het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus is gerealiseerd, dán is de tegenwoordige boze eeuw geëindigd. Zie ook studie Openbaring 7

Openbaring 7

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.

Mattheüs 24

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

Afgodsbeeld in Jeruzalem

1) Wanneer wordt de tempel afgebroken en zal Jeruzalem worden verwoest?

Het antwoord staat hier in vers 15 *Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting,*

De Heere Jezus gaat hier verder met het antwoord op de vraag van de discipelen; wanneer zullen al deze dingen gebeuren? Wanneer gaan de tempel en Jeruzalem verwoest worden? Wanneer gaan de dingen gebeuren die zullen leiden tot het einde van de boze eeuw en het begin van het duizend jaren gebonden zijn van de duivel? De Heere verwijst naar Daniël waarin gesproken wordt over het op te richten afgodsbeeld in Jeruzalem. Gruwel is afgoderij. De Heere Jezus vertelt hier over het midden van de zeventigste Jaarweek. Als het afgodsbeeld in Jeruzalem wordt opgericht, zal dit het begin zijn dat 'deze dingen' gaan gebeuren .

Daniël 11

31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom (Jeruzalem) ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel (afgodsbeeld) stellen.

32 En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen.

33 En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.

Marcus 13

14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (namelijk in Jeruzalem en daar hoort geen afgodsbeeld te staan) die het leest, die merke daarop! alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden (vluchten) op de bergen (Petra).

Mattheüs 24

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden (vluchten) op de bergen (naar Petra);

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

Zo snel mogelijk vluchten naar Petra

De Heere Jezus zegt tegen de discipelen dat als er een afgodsbeeld in Jeruzalem wordt geplaatst, dat men zich dan zo snel als mogelijk uit de voeten moet maken. In Israël heeft men vaak een dakterras dus als je daar op zit, vlucht zo snel mogelijk, ga niet eerst allerlei zaken nog uit je huis pakken. Als je op het land aan het werk bent, ga je niet eerst naar huis om je om te kleden. En hoe vreselijk is het als je zwanger bent of een baby hebt, die zullen het zwaar hebben om snel weg te komen. De Heere Jezus zegt dat het niet te hopen is dat je moet vluchten in de winter, onder barre omstandigheden in het rotsgebergte of op de sabbat als het hele maatschappelijk leven plat ligt. Moeilijk om dan bijvoorbeeld vervoer te krijgen om te vluchten .

De eerste drieënhalve jaar van de Verdrukking over Israël prediken Mozes en Elia dat men tot geloof moet komen en moet vluchten naar Petra. In die jaren is daar ruim de tijd voor. In het midden van die zeven jaren Verdrukking is er nog de laatste kans om te vluchten voordat het geweld zal

losbarsten. Het is de allerlaatste kans dat de tot geloof gekomen Joden kunnen vluchten naar Petra. Want hierna begint de Verdrukking over het Joodse Volk en dan zal niet alleen Jeruzalem maar de hele staat Israël verwoest worden. Dus het antwoord op vraag één is; als het afgodsbeeld wordt opgericht, zal dit het begin zijn dat deze dingen gaan gebeuren.

Zie de studie Openbaring 13, daarin staat alles in chronologische volgorde uitgelegd.

* Tegelijkertijd met de opname van de Gemeente, wordt de Satan op aarde geworpen.

De duivel komt op aarde in de gedaante van een mens. Hij is definitief uit de Hemel geworpen.

* Dan staat er een politiek leider op, het beest uit de zee, die een wereldrijk sticht. Dit beest wordt een mond gegeven door het beest uit de aarde, de antichrist, de duivel. De mond komt om een nieuwe leer te prediken, die gepaard gaat met tekenen en wonderen. Het beest uit de zee wordt dus macht gegeven en kan drieënhalf jaar lang zijn gang gaan. Dat zijn drieënhalf jaar van zogenaamde 'vrede' maar daarna is die zogenaamde vrede afgelopen.

* In het midden van de zeventigste week wordt de gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld, opgericht in de heilige plaats en breekt de grote Verdrukking aan.

Mattheüs 24

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, geloof het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; geloof het niet.

Niet meer vluchten

De Heere Jezus vertelt verder aan de discipelen dat de Verdrukking verschrikkelijk zal zijn en dat als je in de eerste helft van die zeven jaren niet gevlucht bent naar Petra, je het land in de tweede helft niet meer kan verlaten. En dat als het geweld en de vervolging langer zou duren dan drieënhalf jaar er niemand zou overblijven. Hij geeft ook nog een waarschuwing mee; namelijk dat er in die tijd veel valse profeten en misleiders zullen zijn. Deze valse christussen zullen ook nog wonderen en tekenen doen, dus wees daar alert op! Dus als die misleiders zeggen dat Hij in de woestijn is, dan is dat wel Waarheid, Hij is namelijk in Petra, maar probeer niet meer te vluchten want men kan de grens met Jordanië niet meer passeren. Men zal daar gedood worden. De gelovigen zullen deze Verdrukking van drieënhalf jaar moeten volharden in geloof. Zij hadden in de eerste drieënhalf jaar naar Mozes en Elia moeten luisteren want toen konden zij het land nog uit.

Het land Israël is van God en niet van de Joden

Het geweld in de grote Verdrukking zal gruwelijk zijn. Erger dan ooit in het verleden. Dat moet ook wel want God wil al het menselijke werk uit Israël verwijderen. De Joodse staat is momenteel een vijand van God en van Christus. Het is een ongelovig land. Een kleine groep zegt in de Heere te geloven maar erkent de Heere Jezus Christus niet als de Messias, als Zoon van God. Maar de Heere Jezus Christus is nou juist het fundament van ons geloof in God. Het Joodse Volk heeft zich het land ten onrechte toegeëigend. Het land behoort toe aan de Heere. Hij is de Eigenaar. De bruid Israël

zou bij gehoorzaamheid aan haar Man wonen in Zijn Land. God zal aan al de religieuze systemen een einde maken. En voor zover er een gelovig overblijfsel zal zijn, wordt het uit de stad geleid.

Leviticus 25

23 *Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt.*

Jesaja 14

2 *En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers.*

Mattheüs 24

27 *Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.*

28 *Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.*

29 *En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.*

30 *En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.*

31 *En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.*

Zijn Voeten zullen staan op de Olijfberg

De Heere Jezus is nog steeds aan het vertellen tegen de discipelen. Hij heeft verteld van de zeventigste Jaarweek van Daniël, met daarin de drieënhalve jaar grote Verdrukking. Nu vertelt de Heere Jezus wat er ná die zeven jaren staat te gebeuren. Hij vertelt over Zijn Wederkomst. Wanneer Hij Zijn Voeten zal zetten op de Olijfberg. Dan begint de Dag des Heeren. Dat betekent; het oordeel van de Heere. Want 'dag' betekent 'oordeel'. Er zal dan drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren komen. De Heere Jezus geeft hier antwoord op de tweede vraag.

Zacharia 14

4 *En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelve naar het zuiden.*

Joël 2

11 *En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?*

2) Wat zal het teken zijn van Uw Wederkomst?

Het antwoord staat in vers 27 *Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst (Wederkomst) van den Zoon des mensen wezen*

Nog voordat de Heere Jezus Christus zichtbaar op de Olijfberg verschijnt, voorzegt de bliksem Zijn Aanwezigheid, de bliksem is het teken voorafgaand aan de verschijning, de parousia, van de Heere Jezus Christus. Er zal volkomen duisternis zijn en er zal geen levend wezen meer zijn in geheel Israël. Daarna zal er Licht aan de Hemel en op de Olijfberg verschijnen. Het teken zal zeer waarschijnlijk een Davidster zijn, want dát is het teken van de Zoon des mensen. De geslachten der aarde zijn de geslachten van Israël. De Heere Jezus Christus verschijnt met Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is uitgebeeld in de engelen met een bazuin. De uitverkorenen die de Gemeente bijeen zullen vergaderen, zijn gelovigen uit de twaalf stammen van Israël. Te beginnen met twaalfduizend uit elke stam. Bij elkaar de honderdvierenveertig duizend getuigen.

Wat staat er te gebeuren?

Het Joodse Volk heeft de Heere Jezus Christus tweemaal verworpen. Eenmaal voor en eenmaal na Zijn Opstanding. Daarom heeft de Heere Zich teruggetrokken in de Hemel. Zie ook de studie Doof en Weduwe. Daar is Hij momenteel Hogepriester en verzamelt Zich een ander Volk voor Zijn Naam, namelijk de Gemeente. De Heere heeft nu een verborgen Hemels Koninkrijk. Hij heeft Zijn Handen afgetrokken van het Joodse Volk. Bij Zijn Wederkomst, aan het einde van de zeventigste Jaarweek, zal er eerst een oordeel komen over het Joodse Volk. Dat gebeurt tijdens de grote Verdrukking over Israël. Een gelovig overblijfsel zal uiteindelijk de Naam des Heeren aanroepen. Zij zal, na wedergeboorte, de Geest uitgegoten krijgen en alle twaalf stammen zullen van overal vandaan worden terugverzameld. Er zullen honderdvierenveertig duizend getuigen, uit alle stammen van Israël, wereldwijd het Evangelie van het Koninkrijk gaan prediken. Het Koninkrijk der Hemelen zal zich vanaf dat moment gaan uitbreiden van de Hemel naar de aarde. Dat gebeurt tijdens de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren, Dat is ook de tijd van de schalen van toorn uit Openbaring. Zie ook de studie Boek Openbaring. Aan het einde van die drieëndertig jaar is Babel verslagen en worden alle ongelovigen verwijderd uit het Koninkrijk. De satan zal voor duizend jaar gebonden worden. Dan volgt de grote Witte Troon met daaropvolgend een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Zie ook de studie Rechterstoel en Witte Troon

Gelijkenissen

Matthéüs 24 : 32-35 Gelijkenis van de vijgeboom

Matthéüs 24 : 36-41 Gelijkenis met de dagen van Noach

Matthéüs 24 : 42-44 Gelijkenis van de heer des huizes

Matthéüs 24 : 45-51 Gelijkenis van de twee dienstknechten

Matthéüs 25 : 1-13 Gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden

Matthéüs 25 : 14-30 Gelijkenis van de talenten

Mattheüs 13

10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?

11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.

12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen,

noch ook verstaan.

14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

15 Want het hart dezès volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.

-

34 Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.

35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.

Psalm 78

1 Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.

2 Ik zal mijn mond opendoen met spreuken (Hebreeuwse woord= gelijkenissen); ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her;

3 Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben.

4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

De gelijkenissen die de Heere Jezus vertelt in de Bijbel, spreken over de Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en in het bijzonder over de Werken die de Heere Jezus Christus doet tijdens Zijn Verberging. De Heere Jezus verklaarde de gelijkenissen niet aan het Joodse Volk maar wél aan Zijn discipelen. De discipelen zijn een type van de Gemeente. Op dit moment kán het Joodse Volk niet tot geloof komen. De Heere heeft haar ogen toegesloten. Pas ná het oordeel over haar, na de zeventigste Jaarweek, zal zij de Heere aanroepen en uiteindelijk ook wedergeboren worden. Natuurlijk kan nu wel elke individuele Jood tot geloof komen. Hij wordt dan toegevoegd aan de Gemeente.

Jesaja 29

10 Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de ziensers heeft Hij verblind.

11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.

12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.

Gelijkenis van de vijgeboom

Mattheüs 24

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader

alleen.

De Heere Jezus vertelt wat er nog meer staat te gebeuren bij Zijn Wederkomst (parousia). De vijgeboom staat model voor de natie Israël. Vijgen zijn typologisch individuele Israëlieten. De zomer is typologisch het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Hier vertelt de Heere Jezus aan de discipelen dat aan de staat Israël in die tijd te zien zal zijn dat het Koninkrijk nabij is. Hij noemt twee kenmerken; zijn tak wordt teder (week) en zijn bladeren spruiten uit. Deze vijgeboom vertoont tekenen van leven en zal straks vrucht kunnen dragen. Eerder in Mattheus werd de vijgeboom vervloekt waardoor hij verdorde.

De verdorde vijgeboom

Mattheüs 21

18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelfden, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.

20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?

Dit is een beeld van de terzijdestelling van het ongelovige Israël. Het werd een dode vijgeboom. Het volk kwam niet tot geloof in haar Messias, de Heere Jezus Christus. Dit had tot gevolg dat de vijgeboom niet alleen verdorde, maar zelfs helemaal verdween in zeventig na Christus. Zie ook de studie Doof en Weduwe.

Velen spreken over het 'wonder' van de staat Israël. Het is inderdaad waar dat er bijna tweeduizend jaar geen staat Israël is geweest. Sinds 1948 is er weliswaar een Joodse staat maar dit is nog steeds een *dode* vijgeboom. Het is namelijk niet het werk van de Heere! Het is wel in overeenstemming met de profetie van Ezechiël maar het is niet in overeenstemming met de geopenbaarde Wil van God. Deze Joodse staat is in *ongeloof* opgericht. De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus als Zoon van God. Zij wachten nog steeds op hun Messias en Verlosser. Deze staat zal daarom vernietigd worden. De Heere heeft in het verleden het volk het land uitgezet vanwege hun ongeloof. Het volk heeft de brutaliteit gehad om eigenhandig terug te keren. De Heere zal het volk er *opnieuw* uitzetten. Pas wanneer ze aan het einde van de zeven jaren Verdrukking in geloof de Naam des Heeren zal aanroepen, zal ze door de Heere Jezus Christus Zelf het land binnengebracht worden. We zien aan de ontwikkelingen in de wereld, met name in het Midden Oosten, dat het decor in gereedheid wordt gebracht voor een vernietiging van het land Israël. We dienen goed te bedenken dat vóór die zeven jaren van Verdrukking, de Gemeente zal zijn opgenomen. Dus zijn er in die tijd geen Christenen die het land Israël zouden willen en kunnen helpen.

De uitbottende vijgeboom

In Mattheüs 24 gaat het niet over een verdorde maar juist over een levende vijgeboom. De boom vertoont tekenen van leven zoals dat in de lente gebeurt. Het is nog geen zomer maar de zomer komt er wel aan. In de zomer vindt de oogst van vijgen plaats. Dus hier is nog geen sprake van vrucht maar er zit wel leven in. Dit betekent dat de Joodse staat tot leven is gekomen. Men is tot geloof gekomen en heeft de Naam des Heeren aangeroepen. De dode vijgeboom is tot leven gekomen; de wedergeboorte van de Joodse staat. Dit gebeurt aan het einde van de zeventigste

Jaarweek. Er gaat nog een periode van drieëndertig jaar overheen voordat het Koninkrijk in zijn geheel gevestigd zal zijn. Een geslacht komt overeen met één generatie; 7 jaar+ 33 jaar= 40 jaar, dus binnen één generatie. De generatie gelovige Israëlieten die deze tekenen zal zien en getrouw is tot het einde van de drieëndertig jaar, zal ook de komst van het Koninkrijk zien. Zij zullen niet alleen dat Koninkrijk zien komen maar er ook deel van uitmaken. De ongelovigen van die generatie komen om en de trouwe gelovigen van die generatie leven langer dan duizend jaar! De vijgeboom geeft vrucht in de zomer. De periode waarin de satan duizend jaar gebonden is. Ná het duizend jarig Koninkrijk krijgen we eerst de Witte Troon en daarna een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Dat tijdstip, van het verschijnen van die nieuwe Hemel en Aarde, is ons niet bekend.

Gelijkenis met de dagen van Noach

Mattheüs 24

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Genesis 6

6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.

9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.

10 En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.

12 Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.

13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.

De Heere Jezus vergelijkt hier de tijd van Zijn Wederkomst met de dagen ten tijde van Noach. De mensen wilden toen ook niet luisteren naar Noach. Noach waarschuwde de mensen voor de zondvloed die over de mensheid zou komen. Maar in de honderdtwintig jaar dat Noach aan de ark bouwde, kwam niemand tot inkeer. En reken maar dat Noach al die jaren flink gepredikt heeft! Men verwierp het Woord van de Heere. De mensheid wilde *zelf* heersen. Er kwam ook toen een oordeel over alle goddelozen, over alle ongelovigen. Zij werden gedood door de zondvloed. Noach is een type van de Heere Jezus Christus. Dat is goed terug te zien in de betekenis van zijn naam. Zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het in de toekomst wéér zijn. Tijdens de aanwezigheid (parousia, wederkomst, toekomst) van de Zoon des mensen zullen alle ongelovigen worden weggenomen. De Heere zal ook dan rechtstreeks ingrijpen en oordelen. Maar net als bij Noach krijgt men eerst nog (veertig jaar) de tijd om te zich bekeren. De Heere oordeelt nooit zonder een kans tot bekering te geven. Hij is niet gekomen om te veroordelen maar om te behouden.

Noach = נח = Troost; Vertrouwing; Rust
Kaphar-Nachum = Bedekking; Verzoening; Vertrouwing
נחמ = Nachum = Vertrouwing; Berouw
חנ = Chan = Genade
חנוך = Chanoek = Henoek = Inwijding; Vernieuwing

De ene zal gedood worden en de ander vergeven

Mattheüs 24

40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen (juiste vertaling= wegnemen), en de ander zal verlaten (juiste vertaling= met rust gelaten, vergeven worden) worden.

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen (wegnemen), en de andere zal verlaten worden (met rust gelaten, vergeven worden).

Op welke manier de Heere bij Wederkomst zal ingrijpen, staat hierboven. We volgen hier nog steeds het betoog van de Heere Jezus aan zijn discipelen. De zaken worden door de Heere in chronologische volgorde vermeld. Hier vertelt de Heere Jezus over Zijn tijd ná de Wederkomst op de Olijfberg. Er wordt hier gesproken over 'aannemen' en 'verlaten'. Dit is echter een foute vertaling. Omdat de kerken niks (willen) weten over de Wederkomst van de Heere, is het slechts een interpretatie van de vertalers. In het Grieks staat er namelijk niet 'aannemen' maar 'wegnemen'. De ongelovigen zullen van de aarde worden *weggenomen*. Het Griekse woord dat met 'verlaten' is vertaald, betekent feitelijk 'vergeven' (= met rust laten). De Heere Jezus vergelijkt Zijn Wederkomst met de dagen van Noach. Beiden spreken van oordeel over de ongelovigen.

Niet slapen maar waken

Mattheüs 24

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

De Heere Jezus vertelt nog steeds over de tijd van Zijn Wederkomst. Hier roept Hij de gelovigen van straks op om te waken. Men weet niet exact op welke dag de Heere zal komen. Gedurende de drieëndertig jaar zal de Heere Zijn Koninkrijk over de aarde oprichten en men zal niet exact weten wanneer de Heere op een bepaalde plaats zal verschijnen. We moeten niet vergeten dat in die drieëndertig jaar de satan ook bezig is om vanuit Babel zijn koninkrijk uit te breiden. Natuurlijk wint de Heere steeds meer terrein maar men weet vantevoren nooit de exacte tijd en plaats van Zijn Komst. Op de plaats waar de Heere Zijn Koninkrijk uitbreidt, vinden de oordelen direct plaats. Deze uitbreiding van het Koninkrijk en het bijbehorende oordeel vinden we ook in Daniël twee geïllustreerd.

Daniël 2

31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.

32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper;

33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.

34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.

35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren (beeld van oordeel) des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

Volgens de uitleg van Daniël staat het grote beeld voor alle aardse machten en koninkrijken. Door de Steen werd het beeld vernietigd. De Steen werd groter en groter totdat Hij de gehele aarde vervulde. Dit is een beeld van de Heere Die uit de hemel komt om de aarde aan Zich te onderwerpen en Zijn Koninkrijk over de gehele aarde uit te breiden. Hij is de Steen Die zonder handen wordt afgehouden, losgemaakt. Zonder handen omdat het Gods werk is! Daar zijn geen mensenhanden aan te pas gekomen.

Hierna volgen nog drie gelijkenissen

Vanaf hier volgen nog drie gelijkenissen. Ze spreken over de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren. Dat is dus ná de bekering van het Volk Israël, aan het einde van de zeventigste Jaarweek. Nadat de Heere Jezus Christus Zijn Voeten heeft gezet op de Olijfberg en Hij de honderdvierenveertig duizend dienstknechten geroepen, verzegeld en uitgezonden heeft.

Matthéüs 24 : 45-51 Gelijkenis van de twee dienstknechten

Matthéüs 25 : 1-13 Gelijkenis van de vijf wijze/dwaze maagden

Matthéüs 25 : 14-30 Gelijkenis van de talenten

Gelijkenis van de twee dienstknechten

Mattheüs 24

45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige (degene die vooruit kijkt; zicht naar voren) dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?

46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.

47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.

48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;

49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;

50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;

51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal weinig zijn en knersing der tanden.

Uit deze gelijkenis wordt duidelijk dat men trouw behoort te zijn. Dit lazen wij ook al in vers dertien; Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Men dient dus trouw te zijn, namelijk te volharden tot het einde. Dat zal niet meevallen want de satan strijdt nog steeds tegen de Heere Jezus Christus in die drieëndertig jaar grote Verdrukking. Bovendien zijn er ook nog de schalen van toorn die in dezelfde tijd worden leeggegoten. Het zal een chaos zijn in de wereld. Er blijken twee soorten dienstknechten te zijn: getrouwe en voorzichtige dienstknechten en kwade dienstknechten. De dienstknecht dient met de zaken van de Heere bezig te zijn tot het moment dat de Heere verschijnt. Wie dat doet, is getrouw in de zaken die hem door de Heere zijn opgedragen.

Evangelie van het Koninkrijk prediken

Zoals er vandaag de dag ontrouwe dienstknechten zijn, zijn die er straks natuurlijk ook. Zij houden zich liever bezig met wereldse zaken dan met de spoedige komst van de Heere. De getrouwe en voorzichtige dienstknechten zijn bezig met de zaken die de Heere hen heeft opgedragen. Dat zal in de eerste plaats het prediken van het Evangelie van het Koninkrijk zijn. Dat is de taak van een priester; het uitleggen en onderwijzen van het Woord. De taak die het Volk Israël vanaf het begin heeft toebedeeld gekregen. Aan háár waren de Woorden Gods toevertrouwd met de intentie dat zij het Woord zou verkondigen aan de overige volkeren. Dat heeft zij tot op heden niet gedaan. Straks in de drieëndertig jaar zal het wedergeboren Volk Israël alsnog haar taak uitvoeren en het Evangelie prediken over de hele wereld.

Exodus 19

3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen:

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.

Romeinen 3

1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?

2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.

Zorgdragen voor de dienstboden

De trouwe dienstknechten zullen in de grote Verdrukking bezig zijn met het welzijn van de dienstboden. Dienstboden staan ten dienste van de Heere dus dit zijn medegelovigen. De trouwe dienstknechten zorgen ervoor dat de medegelovigen het voedsel krijgen dat zij nodig hebben. Dit wijst op zowel geestelijk als stoffelijk voedsel. Wanneer de Heere komt, zullen deze getrouwe en voorzichtige (= zij hebben vooruit gekeken) dienstknechten over alle goederen van de Heere gesteld worden. Zij zullen dus niet alleen het Koninkrijk binnengaan maar er ook verantwoordelijkheden dragen. Deze dienstknechten hebben uiteraard de Heere lief en dienen Hem daarom van harte. Zij worden 'zalig' genoemd. Deze getrouwe dienstknechten volharden tot het einde en zullen daarom het Koninkrijk binnengaan.

Er is helaas ook een groep kwade dienstknechten. Het zijn gelovigen die eveneens een bepaalde taak van de Heere hebben gekregen. Zij voeren het werk dat de Heere hen heeft opgedragen niet uit. Bovendien verdrukken zij hun mededienstknechten en eten en drinken zij met de dronkaards. Zij zijn dus op de wereldse dingen gericht en verwaarlozen de zaken van de Heere.

De Heere verschijnt op een moment dat de ontrouwe dienstknechten Hem niet verwachten. Ze zijn niet voorzichtig (vooruitziend) geweest. De kwade dienstknecht zal overrompeld worden door de komst van de Heere. Hij waakt niet zoals in vers tweeënveertig stond. Hij zal dan ook worden afgescheiden van de trouwe dienstknechten. Hij was aanvankelijk trouw want hij was door de Heere aangesteld. Het gaat dus om een gelovige die ontrouw is geworden. Hij komt alsnog buiten het Koninkrijk van de Heere (= de duizend jaar) te staan. De kwade dienstknechten hebben niet volhard tot het einde en gaan daarom het Koninkrijk niet binnen. Dit betekent niet dat deze kwade dienstknecht voor *eeuwig* verloren gaat, want dat kan niet. Hij zal gewoon verschijnen voor de grote Witte Troon. Gelovigen worden in de volgende bedeling namelijk op dezelfde wijze

wedergeboren als gelovigen van de huidige bedeling. Wedergeboorte kan nooit ongedaan worden gemaakt. Men wordt wedergeboren op grond van geloof en uit Genade.

Schape en bokken worden gescheiden

Zoals de gelovigen van de huidige Bedeling voor de Rechterstoel van Christus zullen worden beoordeeld, zo zullen ook de gelovigen van de volgende Bedeling worden beoordeeld. Wie volhardt tot het einde zal het Koninkrijk binnengaan en bovendien beloond worden (= loon ontvangen= verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen). Wie *niet* volhardt tot het einde wordt afgescheiden (= wordt gedood) en gaat het Koninkrijk niet binnen. Hier is sprake van een trouwe en een ontrouwe dienstknecht. Van de ontrouwe dienstknecht wordt gezegd dat hij niet weet op welk uur de Heere zal komen. Degenen die in de drieëndertig jaar tot geloof komen, dienen getrouw te zijn tot het einde (= het einde van de aion). Zij dienen de zaken van de Heere te behartigen tot aan het moment dat de Heere Zelf zal komen. Wie dat getrouw doet, zal het Koninkrijk (= de duizend jaar) beërven.

Amen.