

Het Nieuwe Testament en Noach

Mattheüs 24

*37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst **Wederkomst** van den Zoon des mensen.*

*38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed **vertaling= grote vloed**, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;*

*39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed **grote vloed** kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.*

De Heere Jezus vergelijkt hier in Mattheüs de tijd van Zijn Wederkomst met de dagen ten tijde van Noach. De mensen wilden toen niet luisteren naar Noach. Noach waarschuwde de mensen voor de zondvloed die over de mensheid zou komen. Maar in de honderdtwintig jaren dat Noach aan de Ark bouwde, kwam niemand tot inkeer. En reken maar dat Noach al die jaren flink gepredikt heeft! Men verwierp het Woord van de Heere. De mensheid wilde *zelf* heersen. Er kwam een oordeel over alle goddelozen, over alle ongelovigen. Zij werden gedood door de zondvloed. Zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het dus in de toekomst wéér zijn. Tijdens de Wederkomst van de Heere Jezus Christus zullen alle ongelovigen uiteindelijk worden weggenomen. De Heere zal dan, net als ten tijde van Noach, rechtstreeks ingrijpen en oordelen. Maar ook dan krijgt men *eerst* nog (veertig jaar) de tijd om te zich bekeren. De Heere oordeelt nooit zonder een waarschuwing te geven. Hij is immers niet gekomen om te oordelen maar om te behouden. (zie studie Mattheüs 24)

1 Petrus 3

*20 Die eertijds ongehoorzaam **ongelovig** waren, wanneer de lankmoedigheid **geduld** Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach **de 120 jaar waarin er aan de ark gebouwd werd**, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.*

21 Waarvan het tegenbeeld = (anti)type, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

Volgens Petrus is de geschiedenis van de vloed ergens een *beeld* van. De geschiedenis heeft een voorbeeldfunctie. Het is een uitbeelding van de wijze waarop wij in onze dagen gered worden. Noach is een type van Christus. De Ark is de uitbeelding van het middel waarmee Christus Redding en Verzoening tot stand brengt. Petrus zegt dat de vloed van Noach een voorbeeld is, een type, van de doop in Zijn dood en Opstanding. Dopen is doordrenken. In Zijn Opstanding zijn wij één Plant met Hem geworden. In Hem zijn wij behouden.

Romeinen 6

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkewijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

2 Petrus 2

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achtstal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

6 En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;

7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;

8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun onrechtige werken);

9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;

Petrus benoemt de zondvloed van Noach en Sodom en Gommora om te laten zien zien dat ongelovigen zullen worden weggedaan maar dat de Heere de gelovigen, de Godzaligen, zal sparen.

Hebreeën 11

*7 Door het geloof **Geloof is vertrouwen op en in het Woord van God heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde toegesproken door God van de dingen, die nog niet gezien werden God spreekt over de toekomst. God zegt vantevoren wat Hij zal doen., en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is. Geloof wordt door God gerekend tot gerechtigheid. Niemand is rechtvaardig en dat verwacht God ook niet van ons. Hij wil alleen dat wij Zijn Woord vertrouwen en dus geloven. Geloof is het enige dat de Heere van ons vraagt.***

God heeft rechtstreeks tot Noach gesproken over dingen die nog niet eerder gezien of gebeurd waren. God vertelde aan Noach wat Hij van plan was te gaan doen. Noach moest, via het bouwen van de Ark, gestalte geven aan Gods plan. Daarmee was Noach een profeet. Paulus prijst Noach om zijn geloof in God en Zijn Woord.

Schrift met Schrift vergelijken

De Bijbel verklaart, voor een overgroot deel, Zichzelf. Gelukkig maar. Er zijn immers al genoeg dwaalleren. God is niet onduidelijk of tegenstrijdig. Er is maar één Waarheid; Zijn Waarheid. Om de overdrachtelijke, geestelijke betekenis van de gebeurtenis van Noach te vinden, zouden we Schrift met Schrift vergelijken. Wat zeggen andere Bijbelstukken over Noach? En vooral; wat verklaart het Nieuwe Testament over het Oude Testament? Dat hebben we gedaan en de grote lijnen van de betekenis zijn ons nu dus bekend. Via het Nieuwe Testament vonden wij het volgende; Noach was een profeet. De gebeurtenis van Noach staat model voor de Wederkomst van de Heere Jezus Christus straks. Het is een type, een beeld, van onze Redding en Verlossing in Christus. De gebeurtenis zegt ons dat gelovigen zullen worden gespaard en ongelovigen verloren zullen gaan. En het rotsvaste vertrouwen van Noach in en op de Heere en Zijn Woord wordt ons voorgehouden als voorbeeld. De geschiedenis van Noach wijst niet alleen vooruit naar het werk van Christus. Maar het is ook een illustratie van de geoordeelde oude Schepping.

Tien

Genesis 5

28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Noach is de *tiende* stamvader vanaf Adam. Het getal tien spreekt in de Bijbel over het Woord van God. Het getal tien spreekt ook over de verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van dat Woord. Hoe handelt (tien vingers) en wandelt (tien tenen) de mens in het Woord van God?

2 Thessalonicensen 2

12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de Waarheid niet geloofd hebben [ongelovigen](#), maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Johannes 5

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Water

Ook water is in de Bijbel een type van het Woord van God. Door geloof in het Woord van God zal men door het Woord oftewel het Water behouden worden. Door ongeloof zal men door ditzelfde Woord oftewel Water verloren gaan. De Heere Jezus Christus is het Woord van God.

Johannes 12

47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.

48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

1 Korinthe 1

18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

Trooster

Genesis 5

28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

29 En hij noemde zijn naam Noach, Nacham; Troost zeggende: Deze zal ons troosten die zal wat nieuws brengen. Primair verwijst dit naar de Heere Jezus Christus maar historisch verwijst het naar de mens Noach over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft! Via de weg van dood en Opstanding heeft Hij het smartelijk werk van onze handen weggenomen. Wij die voortgebracht zijn uit deze vervloekte aarde, brachten zelf ook vervloekte werken voort.

30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth. Sem is niet de oudste zoon, hoewel als eerste genoemd. Sem is tot eerstgeborene gesteld. Sem is de stamvader van de Semitische volkeren.

| | | | | |
|------|---|----------|---|--|
| נח | = | Noach | = | Troost; Vertrouwing; Rust |
| | | | | Kaphar-Nachum= Bedekking; Verzoening+ Vertrouwing |
| נחם | = | Nachum | = | Positief= Vertrouwing; Troosten. Negatief= Berouw hebben |
| מנחם | = | Menachem | = | Trooster |
| חן | = | Chan | = | Genade |

Beter Verbond

Noach is een type van de Heere Jezus Christus. Dat is goed terug te zien in de betekenis van zijn naam. De Trooster is een Messiaanse titel; Messias Nacham. De Hebreeuwse betekenis daarvan is dat er iets *beters* verschijnt. Er komt iets *beters* in de plaats voor het oude. Het ene verdwijnt en het betere verschijnt. Dit verwijst natuurlijk ook naar het Nieuwe Verbond. Paulus benoemt dit een aantal keren zeer nadrukkelijk in de Hebreeënbrief. Hij praat daar over; een *beter* en blijvend goed in de Hemelen, een zoveel *beter* Verbond en een *beter* Vaderland.

Door wie opgeschreven?

De gebeurtenis van Noach is door Noach zelf opgeschreven. Noach begint in Genesis hoofdstuk vijf in feite met het opnieuw vertellen van het Scheppingsverhaal. Hij vermeldt ook alle voorgaande geslachten. Vanaf Genesis hoofdstuk vijf vers één tot en met Genesis hoofdstuk zes vers negen heeft Noach zelf beschreven. Tot; 'dit zijn de geboorten van Noach'. Vanaf daar nemen zijn zonen Sem, Cham en Jafeth het stokje van hem over. Zij beginnen met 'Noach (onze vader), was een rechtvaardig man'...Daarna zijn de gebeurtenissen beschreven door Sem, Cham en Jafeth. Vanaf Genesis elf wordt geschreven en ondertekend door Sem. Aangezien de gebeurtenissen dus door henzelf zijn opgeschreven, zijn ze zeer waarheidsgetrouw.

Genesis 6

1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,

Dit vermenigvuldigen is natuurlijk al begonnen vanaf Adam. Vanaf het eerste begin is men zich gaan vermenigvuldigen. Niet alle afstammelingen van Adam zijn genoemd in de Bijbel. Alleen de eerstgeborenen worden in de geslachtsregisters genoemd. Alleen de lijn van *erfgenamen* van Adam wordt genoemd. Deze lijn eindigt uiteindelijk bij de definitieve Erfgenaam; Zoon van Adam, Zoon van Mensen oftewel de *laatste* Adam; de Heere Jezus Christus. Hij is de échte Adam. In Hem is uiteindelijk vervuld dat de Mens de aarde zou onderwerpen en zou heersen over alles. Bij Zijn Openbaring zal dit voor iedereen zichtbaar zijn.

Genesis 1

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

1 Korinthe 15

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere

Mattheüs 28

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

Zonen

Gods zonen waren geen mensen maar Hemelse wezens oftewel engelen, zij hebben een aardse gedaante aangenomen. Ze zien eruit als mannen maar zijn ontrouwe engelen uit de vorige Schepping. Zij horen niet thuis op aarde. Zij horen in het dodenrijk thuis. Zij zijn overgebleven van de *vorige* Schepping. Het zijn gevallen engelen. Satan wordt ook beschouwd als zoon van God. Zoon heeft in de Bijbel de betekenis van erfgenaam.

Satan is overwonnen

Satan kan momenteel nog gewoon de Hemel in en uit. (zie studie wat is de Hemel?) De Heere gedooft Hem en gebruikt Hem in Zijn Plan met de wereld. Als de Heere straks wederkomt, wordt de Satan en zijn personeel eerst uit de Hemel geworpen. Zij zullen dan op aarde rondlopen in menselijke gedaanten (zie studie Openbaring). Momenteel regeert Satan in de praktijk nog steeds over de wereld. Satan is volgens de Bijbel de overste dezer wereld, de god dezer eeuw, de overste van de macht van de lucht. In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus het geweld des doods oftewel de duivel overwonnen. De macht van de satan is *juridisch* dus al meer dan tweeduizend jaar lang gebroken. De Heere *gedooft* de Satan, de Heere heeft tijd genoeg. De afloop is immers al geregeld.

Hebreeën 2

14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Openbaring 12

7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

Pervers

Eigenlijk is het een perversiteit van deze engelen om de vrouwen van de mensen te nemen. Maar ja, het is personeel van de satan dus extremisme is te verwachten. Dit staat overigens nóg een keer in de Bijbel. In Judas vers zeven staat dat deze engelen hun lichaam (woonstede) verlaten hebben en veranderd hebben in de gedaante van mensen. En dat zij 'ander vlees zijn nagegaan'. Ook Petrus noemt deze gevallen engelen in verband met Noach.

Judas

5 Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft.

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede= [lichaam verlaten hebben](#), heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehooreerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, [engelen die een aards lichaam aannamen en gemeenschap hadden met dochteren der mensen](#) tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

2 Petrus 2

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achtstal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

Zonen

De term zonen Gods en engelen wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor de Gemeente, Zijn Lichaam. Alle gelovigen van na Zijn Opstanding zijn tesamen met de Heere al in de Hemel gezet. (zie studie Efeze twee) Dus zijn wij in principe óók engelen. Maar of wij ook zonen zijn zullen, zal straks pas blijken. Zonen delen mee in de erfenis. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk in en door ons laten doen, naar *die* mate ontvangen wij zoonschap, heerlijkheid, erfenis kroon oftewel loon.

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid= onbeperkt [twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.](#)

De aarde was vanuit de vorige Schepping zondig. En de mens is *uit* die aarde genomen, dus vanzelfsprekend *ook* zondig. De Heere wéét dat de mens een onverbeterlijk zondaar is. Dus daar hoef je niet onbeperkt mee te twisten. Dat helpt namelijk niet. De natuurlijke mens zal uiteindelijk toch verdwijnen

Tien en twaalf

Met deze honderdtwintig jaren wordt niet de leeftijd van de mens bedoeld want ook na deze vloed werden er mensen ouder. Het duurt nog honderdtwintig jaar voordat de vloed komt. De Heere waarschuwt eerst voordat er een oordeel komt. Het getal heeft een typologische betekenis. Geen enkel getal in de Bijbel is zomaar willekeurig; elk getal heeft een betekenis. Zoals alles in Zijn Woord een achterliggende, geestelijke betekenis heeft. 120= 10x12; tien staat voor het Woord van God en twaalf staat voor heerschappij. Dus de betekenis van dat getal; de mens zou niet langer heersen over het Woord van God maar zou

zich daaraan onderwerpen. Of; de Heere heeft Heerschappij over Zijn Schepping en de mens zou zich onderwerpen aan Zijn Woord.

4 In die dagen toen Noach bezig was met de ark waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen = krachtigen die van ouds geweest zijn, mannen van name

Reuzen

De reuzen = הנפלים = Ha Nephilim
= De gevallen van ouds; De neder-geworpenen
En feitelijk in moreel opzicht

Dit soort reuzen werden ook al verwekt in de wereld die *toen* was en waarin ook toen engelen hun beginsel ontrouw waren. De geschiedenis herhaalt zich als het ware. Ook zij hadden gemeenschap gezocht met de toen levende mensheid. (אנוש = Enos) Er had dus gemeenschap plaatsgevonden tussen deze ontrouwe engelen en een ongelovige en goddeloze mensheid. De dochteren werden ook geestelijk beïnvloed. Er kwamen geen kinderen uit deze gemeenschap voort maar wezens die aangeduid worden met 'reuzen'. Deze reuzen zijn dus verwekt door de zonen Gods, de engelen van satan. Het is het nageslacht van de dochteren der mensen en Gods zonen. Er staat in dit vers dat deze praktijken ook vóór de zondvloed van Noach al voorkwamen. Al (ver) voor Noach waren deze reuzen aanwezig, namelijk in de wereld die *toen* was, de vorige Schepping. Zij waren enorm lang en enorm sterk. In het vers staat dat deze reuzen ook ná de zondvloed aanwezig zijn. Er worden overigens in de hele wereld nog steeds menselijke botten opgegraven die wijzen op mensen van meer dan twee tot drie meter lang...Even googelen dus!

2 Petrus 3

5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. dit is niet de vloed van Noach aangezien de aarde toen niet is vergaan

Mannen van name

Deze reuzen waren mannen *van* naam en mannen *met* een naam. Uit de Bijbel kennen wij onder andere de Enakieten, de Emieten, de Zamzumieten en de Refaieten en natuurlijk Goliath. De reus Goliath werd door David een kop kleiner gemaakt. Aan de betekenis van hun namen kunnen wij zien dat het geen fris volk is.

Enakieten = Met een keten omringen; iemand in slavernij brengen
Emieten = Zij die schrikwekkend zijn
Zamzumieten = Zij die grote schandelijkheid bedrijve, en veel kwaad bedenken
Refaieten = Zij die doden
Goliath = Pracht en praal; Uiterlijk vertoon
= Slavernij, als type van de Wet
= Type van de hoogmoed en grootspraak van satan,

= Golith is het laatste gedeelte van het woord Golgotha

Oorzaak

De oorzaak van de vloed van Noach staat in dit vers beschreven. Wat zich hier afspeelde, heeft zich namelijk volgens dit vers vier óók afgespeeld in de *vorige* Schepping. De vloed van Noach leert ons iets over de *vorige* vloed. Het wijst naar het oordeel over de *vorige* Schepping. De Heere verexcuseert zich dan ook na de vloed aan Noach en zegt; voortaan zal ik de mensen niet meer oordelen door water. De Schepping waar we *nu* in leven zal verdwijnen door vuur. Met andere woorden, de Heere heeft *eerder* door middel van water geoordeeld. En wát heeft zich dan afgespeeld? Nou, dat het schepsel het schepsel zoekt in plaats van de Levende God. Want de zonen Gods zijn schepselen van God en ook de dochteren der mensen. Alle schepsel staat vrouwelijk ten opzichte van de Schepper. Dus hier zoekt het vrouwelijke het vrouwelijke.(zie studie homosexualiteit in de Bijbel). Terwijl het vrouwelijk het Mannelijke, de Levende God, zou zoeken voor gemeenschap. Gemeenschap is omgang, is gedachten delen, is beïnvloed worden.

Genesis 9

11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloed zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verdueren.

12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.

13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;

15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verdueren.

De vloed van Noach is dus een verwijzing naar wat er in een ver verleden gebeurd is maar tevens een verwijzing naar wat er nog komen zal...

Mattheüs 24

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst [Wederkomst](#) van den Zoon des mensen.

5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

Eigen filosofieën

De Goddeloosheid en demonie in de mensheid van Adam heeft de overhand op aarde. De hele mensheid in Adam is vanwege demonie volkomen los van de Levende God. Het hart van de mens hoort de zetel van geloof te zijn maar de Heere zag dat de harten van de mensen vol zaten met ongeloof, boosheid en goddeloosheid. Gedichtsel der gedachten zijn eigen waarheden en eigen filosofieën. Gedichtsel der gedachten is ijdele verleiding, zegt Paulus.

De geest is gewillig maar het vlees is zwak. Het *vlees* kan zich niet onderwerpen. Maar met het hart, de gedachten, zouden wij ons onderwerpen aan het Woord van God. De enige zonde waardoor een mens verloren gaat, is ongelof. De mens is van nature als zondaar verloren. Maar de Heere Jezus Christus heeft de zonden van de wereld weggedaan. Een zondaar zijn, betekent *niet* dat je geen eeuwig leven hebt. Eigen gedichtsel der gedachten is ongelof. En alleen ongelovigen gaan verloren. Elke gelovige is behouden maar niet elke gelovige zal erven.

Kolossensen 2

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt also in Hem;

7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkewijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

Pijn aan het hart

Berouwen = נחם = Nachaam = Spijt hebben van; Troost; vertroosting

De Heere kan Zich ook troosten door een oordeel te geven over de goddeloosheid der mensen...

Hoewel de Heere heel goed weet dat de mens een zondaar is, deed het de Heere pijn aan het hart. De ongelovige mensheid deed en doet de Heere verdriet. Degenen die ongelovig zijn, houden Zijn Waarheid voor leugen.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

Gods oordeel

De Heere heeft als Schepper het recht om een oordeel te brengen over Zijn Schepping. God heeft een oordeel geveld over de eerste Schepping vanwege de goddeloosheid van Lucifer. Ook over de gerestitueerde Schepping heeft God een oordeel geveld. Nu vanwege de goddeloosheid van Adam. Dat was onvermijdelijk vanwege de erfzonde.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.

Genade

Noach vond als enige Genade in de ogen van de Heere. Noach en zijn huis waren gelovigen; zijn vrouw en drie zonen en hun vrouwen. Deze acht stonden tegenover een goddeloze wereld. Slechts een klein overblijfsel geloofde in God en Zijn Woord. Zij ontvingen dan ook Genade en Behoudenis. En deze Genade en Zaligheid is ook voor ons; op grond van geloof in

de Heere Jezus Christus. Het getal acht staat in de Bijbel voor *wedergeboorte* en het verschijnen van de *nieuwe Schepping*. Denk ook aan de besnijdenis op de achtste dag

1 Petrus 3

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

Johannes 3

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.

21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

Erfgenaam

Noach vindt, door zijn geloof en vertrouwen, Genade in de ogen van de Heere. Voor Noach is er Verlossing en vertroosting. In directe zin is Noach de zoon en erfgenaam van Adam. Maar in profetische zin is de Heere Jezus Christus deze Zoon en Erfgenaam van Adam. Over het hoofd van Noach, wordt gesproken over de Heere Jezus Christus. Alleen in Hem is er Verlossing en vertroosting.

9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.

Dit zijn de geboorten van Noach= Dit zijn de *geschiedenissen* van Noach =

נח אלה תודדת נח = Eleh Tholdoth Noach

Rechtvaardig

Hebreeën 11

7 Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Romeinen 5

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Wij wedergeborenen oftewel gelovigen zijn, net als Noach, als rechtvaardigen aangenomen op grond van geloof. Daardoor leven wij in Vrede en Eénheid met God door onze Heere Jezus Christus.

Wandelen met God

Als je wedergeboren bent, zou je met God wandelen. Zou je in Zijn Licht wandelen. Als je met God wandelt, wandel je in gemeenschap met Hem. Als je wandelt met God, wandel je vanuit Geloof in Zijn Woord. Wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wandelen in onderwerping aan Hem en Zijn Woord. Het is de bedoeling dat wij door den Geest wandelen oftewel heilig wandelen. Dat kan alleen onze nieuwe mens in Christus.

1 Johannes 1

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

2 Petrus 3

11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

10 En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

Eerstgeborene

Hoewel Sem als eerste genoemd is, is hij niet de natuurlijke eerstgeborene. Hij is niet de oudste zoon. Hij wordt als eerste genoemd omdat hij tot eerstgeborene is gesteld. Dat is degene die het eerstgeboorterecht krijgt van de vader. Sem is de jongste zoon van Noach.

| | | |
|--------|-----------|---|
| Sem | = שֵׁם | = Naam; Roem; Faam = Stamvader van de Semitische Volkeren |
| Cham | = חָם | = Zwart; Hitte = Benaming voor Egypte |
| Jafeth | = יָפֶֿתֿ | = Hij vergroot; Hij breidt uit; Hij ontsnapt = De grootste, oftewel de natuurlijke eerstgeborene |

Niet volledig

Een geslachtsregister is nooit volledig. Noach heeft vast ook veel meer kinderen gekregen maar uiteindelijk bleven drie zonen over. Dit heeft een typologische betekenis. Allereerst het getal drie; de drie staat in de Bijbel voor Beloften en de vervulling van Beloften. Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de derde dag. Verder is Jafeth een type van de oude Schepping, die van overlang is. Cham is een type van deze gerestitueerde (herstelde) maar vervloekte Schepping. En Sem is een type van de nieuwe Schepping die juridisch ten derde dage verscheen door de Opstanding van de Heere Jezus Christus.

11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.

Verderven is te gronde richten, kapot maken. Wrevel is boosheid. De aarde is hier de omschrijving van de hele mensheid oftewel alle vlees in die dagen. Goddeloosheid heeft haar hoogtepunt bereikt. Een verdorven mensheid vol met geweld, wreedheden, haat en liefdeloosheid. Verdorven is het tegenovergestelde van behouden oftewel zalig. De natuurlijke, ongelovige mens is aan bederf onderhevig. Maar door geloof kunnen wij daaraan ontsnappen. Door geloof hebben wij, in Christus, deel aan de Goddelijke natuur.

Spreuken 13

13 Die het woord veracht, die zal verdorven worden; maar wie het gebod [het \(aan\)gebodene Woord van God](#). [Alles wat Hij aanbiedt](#) vreest, dien zal vergolden worden.

2 Petrus 1

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

12 Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.

Zondige aarde

De Heere ziet het hart van de mensen. Zien betekent hier *inzien*. Niet alleen de mensheid zelf is vol van haat, geweld en wreedheden maar ook zijn wandel leidt tot niets. Maar dit is niet nieuw voor de Heere. De Heere heeft dit, ver voordat Hij de mens geschapen heeft, natuurlijk al voorzien. Hij nam dit risico bewust. Hij heeft de mens geschapen met een eigen vrije wil. God wilde dat de mens *uit zichzelf* zou kiezen voor Hém. De Heere had Zijn Raadsbesluit al klaar. De Heere *wist* dat er in de wereld meer goddelozen dan gelovigen zouden zijn. Dat was de consequentie van een herstelde eerste Schepping; de mens is immers gemaakt uit aarde die reeds zondig was. De appel was niet de oorzaak van de erfzonde maar de consequentie van het formeren van de mens uit zondige aarde!

Nieuwe Schepping

Vanaf het begin was het Plan van de Heere om een *nieuwe* Schepping te maken uit de herstelde Schepping. Dus een nieuwe uit de oude. Het Plan was om heel de mensheid in Adam te laten sterven in de kruisdood van de Heere Jezus. Want indien Eén voor allen is gestorven, zijn zij allen gestorven. Maar de Heere liet de Heere Jezus Christus opstaan uit de dood en daarmee was Hij Eersteling van een nieuwe Schepping. Ieder die in Hem gelooft, neemt in Hem óók deel aan de nieuwe Schepping. Hij het Hoofd en alle wedergeborenen Zijn Lichaam, de Gemeente. Deze Nieuwtestamentische Waarheid vinden we ook terug in de gebeurtenis van Noach en de zondvloed. In de Opstanding was de Satan overwonnen.

13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde= grens van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.

Grens bereikt

De grens van Gods geduld ten opzichte van de goddeloze mensheid is bereikt. Heel de aarde is vol van haat, geweld en wreedheden. En daarom zal Hij deze mensheid met geweld verderven. Hij zal de aarde ten gronde richten.

Gelovig overblijfsel

De Heere maakt Zijn Plan aan Noach bekend. En Noach gelooft God op Zijn Woord en daardoor vond Noach Genade in de ogen van de Heere. De boodschap was dat het over honderdtwintig jaar zou gaan regenen. Met de zondvloed die zou komen, is niet de hele wereld vergaan. Alleen de mensen en dieren zijn omgekomen door de overstroming. De aardbodem was, nadat hij was opgedroogd, dezelfde als vóór de zondvloed. God behield Noach maar Hij nam de oude wereld plus mensheid weg. Noach en de zijnen kwamen *als het ware* op een nieuwe wereld terecht. En natuurlijk was het nog steeds diezelfde oude wereld maar voor Noach zal het eruit gezien hebben als een nieuwe wereld. Want op dat moment was er, in praktische zin, even geen goddeloze en verdorven mensheid meer aanwezig. Noach en zijn vrouw en hun drie zonen met hun vrouwen waren behouden. Zij waren het gelovig overblijfsel in hun dagen.

14 Maak u een ark van goferhout ; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.

De Heere geeft Noach de opdracht een Ark te maken van Goferhout. Er moeten verschillende kamers in de Ark gemaakt worden en van binnen en buiten besmeerd met pek.

Ark

Ark = תבה = Thebah = Inkomst; Opbrengst, zoals de eerste vruchten van de oogst
= Terugkeren; Wonen; Woord

ת בה = The Bah = Dat wat komt; Dat wat komen zal;

Noach heeft in de Ark, Thebah, de wateren van de zondvloed overwonnen. Typologisch heeft Noach daarmee de dood overwonnen. Mozes heeft in zo'n zelfde Ark, Thebah, oftewel biezen mandje, de wateren van de Nijl overwonnen. En typologisch heeft ook Mozes daarmee de dood overwonnen!

Pek

Pek = כפר = Kaphar = Verzoenen via een Losprijs; Bedekken;
= Bepekken; Verzoening; Bedekking; Rantsoen
כפרת = Kaphoreth = Verzoendeksel op de Ark des Verbonds
Verzoendeksel, namelijk de Troon der Genade

פרכת = Pharkath = Voorhangsel = Type van het vlees van de Heere Jezus en toen het scheurde, was er vrije toegang tot de Christus oftewel de Genadetroon

Goferhout

Goferhout is net zo'n onbekende houtsoort als het Bijbelse Sittimhout. Dat werd gebruikt voor de Tabernakel. Hout staat in de Bijbel typologisch voor de mens en zijn werken. Het gaat bij Goferhout en Sittimhout alleen om de *betekenis* van het woord. Als je de betekenis kent, begrijp je dat beide houtsoorten van toepassing zijn op de Mens Jezus.

Sittim = שטימ = Shatiem = Verspreiden, verdeeldheid brengen
= Afwijken = het doel missen = zondigen
= Type van het natuurlijke leven van de oude mens
Gofer = גפר = We kennen het in meervoudsvorm = גפרית =
Gopherith = Zwavel. Zwavel spreekt over het naderende oordeel van God.

Geestelijke Boodschap

Dus pek staat voor verzoening en Gofer staat voor oordeel. Hout staat voor de natuurlijke mens. Water staat typologisch voor het Woord. Wat is nu de uiteindelijke geestelijke boodschap achter de Ark die behouden bleef in de zondvloed? Met andere woorden; wat betekent het dat de Ark van Goferhout gemaakt en met pek bedekt is en in het water behouden gebleven is?

Oordeel en Verzoening

De Heere Jezus werd in onze plaats Goferhout; Hij werd veroordeeld om *onze* zonden. Maar Zijn Ark is in het oordeel behouden gebleven omdat de binnen en buitenkant met pek bewerkt was. Dit op grond van Zijn Geloof en Gehoorzaamheid aan God de Vader. Dus een oordeel van Gods wege om daarna verzoend te worden met God. En niet alleen de Ark is behouden maar ook de gelovige mensen *in* de Ark werden gespaard.

De Heere Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd veroordeeld en gekruisigd en is in onze plaats gestorven. Maar in Zijn Opstanding uit de dood heeft Hij volkomen Verzoening tot stand gebracht. Wij, Zijn Lichaam, zijn in Hem gerechtvaardigd voor God. Petrus heeft het al geschreven; De gebeurtenis is een uitbeelding van de wijze waarop wij in onze dagen gered worden. Noach is een type van Christus. De Ark is de uitbeelding van de Heere Jezus Christus inclusief de Gemeente, Zijn Lichaam. De Ark is een uitbeelding van de Gemeente.

15 En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte.

Getallen

Driehonderd ellen is ongeveer honderdvijftig meter maar natuurlijk gaat het ook bij deze getallen niet om de *maten* maar om de typologische betekenis van de getallen. Ik zal ze niet

allemaal uit gaan leggen, er bestaan aparte studies over de Hebreeuwse getallen en hun getalswaarden. Er staan geen cijfers in de Bijbel, alleen als woorden geschreven. Er staat geen Woord teveel of te weinig in de Bijbel. Elke zin is geïnspireerd door de Geest. Dus ook de uitgeschreven getallen.

2 Timotheüs 3

14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;

15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Getalswaarden

Alle getallen in het Oude Testament zijn in het Hebreeuws geschreven woorden. Alle Hebreeuwse letters hebben hun eigen getalswaarde. Zo hebben dus ook alle Hebreeuwse woorden een *totale* getalswaarde. Denk aan de Romeinse letters, die hebben ook een getalswaarde; zo is de V een vijf en de X een tien en de C is honderd enz. Als wij de genoemde getallen van de maten van de Ark weer omzetten naar Hebreeuwse letters dan krijgen we de volgende letters;

Voor het getal 300 de letter Shien = שׁ

Voor het getal 50 de letter Nun = נ

Voor het getal 30 de letter Lamed = ל

Met deze drie letters zijn er twee Hebreeuwse woorden maken. Meer mogelijkheden zijn er niet. Deze woorden passen heel goed binnen de typologische betekenis van de gebeurtenis.

Nashal = נשל = Uitwerpen; Uittrekken; Utdrijven

Lashon = לשון = Tong; Taal; Spraak en dus Woord

Hamer

Noach predikte de Rechtvaardigheid van God aan zijn tijdgenoten. Elke hamerslag, als type van het Woord van God, was tot een getuigenis aan deze goddeloze mensheid. En dat honderdtwintig jaar lang! Dat de Ark steeds meer vorm kreeg, was ook tot getuigenis. De boot hoefde niet te sturen maar moest enkel blijven dobberen. Toch is het niet te bevatten hoe Noach dat voor elkaar heeft gekregen. Om deze reusachtige Ark te bouwen en om de grote voorraad voedsel voor mens en dier te verzamelen en in de Ark te brengen. Noach zal waarschijnlijk gebruik gemaakt hebben van de reuzen. De Heere maakt wel vaker gebruik van ongelovigen, om gelovigen te bouwen in Christus.

Jeremia 23

29 Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?

16 Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.

Venster

Door een venster komt Licht naar binnen. Het venster zat aan de *bovenkant*. Het Licht wat via het venster de Ark binnenkomt, komt van Boven. Het venster is gericht op de Hemel en dus op de dingen die Boven zijn. Zo moesten Noach en de zijnen hun blik wel omhoog houden en zagen zij niet wat er tijdens de veroordeling met de mensheid gebeurde. Zij zagen niet op het afgrijzen en de dood van de wereld.

Kolossensen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Bouwwerk

Wij leven in de dagen van de zondvloed. Wij zijn in de Ark. En wij wandelen in het Licht. Maar in de dagen van Noach, de honderdtwintig jaren, was de Ark nog niet voltooid. Net zoals de Gemeente nog niet voltooid is. Er wordt nog volop gebouwd door de Heere. Met levende stenen. De Heere bepaalt het moment van volheid. Het Hoofd bepaalt bepaalt wanneer het Lichaam vol is. Dan is het Hoofd en Lichaam Eén volkomen Man

Efeze 2

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

1 Petrus 2

5 Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Efeze 4

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

Vrije toegang

Er is vrije toegang want iedereen kan deze Ark ingaan om behouden te worden. Het is de lankmoedigheid van God; Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. In de dagen van Noach ging de mensheid de deur van de Ark niet binnen. Maar degenen die wel naar binnen zijn gegaan, die werden behouden. Ná het oordeel ging de deur van de Ark weer open en kwamen zij in een 'nieuwe' wereld terecht.

De Deur

In onze dagen wil de mensheid nog steeds niet ingaan door de Levende Deur Christus. Toch is Hij de Enige Deur tot eeuwige behoudenis. De Heere Zelf zal de deur sluiten van de Ark. Net zoals de Deur naar het Koninkrijk der Hemelen. Daarna kan de deur met geen mogelijkheid meer open. Er is geen tweede kans. Die Zijn Woord bewaard en Zijn Naam niet verloochend kan door de Deur naar binnen. De Heere Jezus Christus is de Levende Deur naar de Vrijheid, Deur naar de Genade, Deur naar het Hemels Koninkrijk, Deur naar de nieuwe Schepping. Al deze deuren waren onder het Oude Verbond der Wet gesloten maar zijn door de Opgestane Christus geopend. Hij is niet alleen de Deur maar ook de Sleutel. De Sleutel Davids. Hij opent en Hij sluit.

Johannes 10

7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Openbaring 3

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

Mattheüs 25

10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.

11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!

12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

Verdiepingen

De drie verdiepingen van de Ark staan typologisch voor de drie categorieën gelovigen die behouden blijven door in te gaan in de Ark Christus. Voor nu en bij de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Bij Zijn Wederkomst zal Hij Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreiden vanuit de Hemel naar de aarde. Dit zal veertig jaren in beslag nemen.(zie studie Openbaring)

De derde verdieping = De Hemel ; Hemelse Positie en Plaats van Christus en de Gemeente.
De Gemeente, het Lichaam van de Heere Jezus Christus
Alle gelovigen uit alle volkeren van de aarde.

De tweede verdieping = De aarde ; Plaats en Positie van het Volk Israël na haar
wedergeboorte aan het einde van de zeventigste
Jaarweek. Straks gesteld tot hoofd van de volkeren.

De eerste verdieping = De aarde ; Plaats van de wedergeborenen uit alle overige volkeren
veertig jaar na de Wederkomst van Christus

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.

Oproep

De Ark is een uitbeelding van de Heere Jezus Christus en Zijn Heilswerk. Iedereen wordt nog steeds opgeroepen om de Ark in te gaan. De Genade van God wordt nog steeds aangeboden aan de mensheid. Ook de Liefde van God roept de mensheid nog steeds op om in geloof de Deur in te gaan. Maar wie zich niet wil onderwerpen aan de Heere Jezus Christus en Zijn Woord, zal omkomen door de wateren van de vloed. Zij zullen voor eeuwig verloren gaan na het oordeel bij de Jongste Dag.(zie studie Wat is de Hemel?)

Grote vloed

2 Petrus 2

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

*5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achtstal bewaard heeft, als Hij den zondvloed **vertaling= grote vloed** over de wereld der goddelozen heeft gebracht;*

Iedereen die niet in de Ark zat, verdronk in de grote vloed. Maar diezelfde wateren waren tot redding van Noach en de zijnen. Zij werden door de wateren in een 'andere' wereld gebracht. Wat bij de Ark van Noach aan de ene kant tot oordeel was, blijkt aan de andere kant tot Redding en tot Verzoening te zijn. Ook de wateren van de Schelfzee brachten de dood over Farao en zijn legers maar diezelfde wateren waren tot verlossing van het Volk Israël. Of nog duidelijker gezegd: het Woord van God is Leven en Vrede voor degenen die Dat Woord geloven. Maar Datzelfde Woord is tot oordeel en dood voor allen die Zijn Woord afwijzen.

Romeinen 1

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.

Verlossing

De Heere zegt tegen Noach dat Hij alles met een levende geest zal ombrengen door een grote vloed. Maar met Noach maakt Hij een Verbond; de Heere zal hem en zijn familie sparen. Noach vindt Genade in de ogen van God. Die Genade is niet alleen voor Noach maar voor elke gelovige. Voor elke gelovige is er verlossing uit deze oude wereld. De gebeurtenis van de Ark van Noach is een type van de Verlossing die uiteindelijk tot stand zou komen door de Heere Jezus Christus. Via de weg van dood en Opstanding naar een nieuwe Schepping. Waarbij juridisch de oude Schepping werd weggedaan en een volkomen nieuwe Schepping tot stand is gebracht. En deze oude wereld is er nog wel maar wij behoren niet meer tot de oude Wereld. Wij zijn uit deze duistere wereld getrokken en overgezet in het Licht. Noach demonstreert dit ook door een wijngaard te planten en dronken te worden als type van het vervuld worden met de Heilige Geest der Belofte. De volledige vervulling van de Belofte dat al het oude zal worden weggedaan, is op de Jongste dag. Dan zullen er nieuwe Hemelen en een nieuwe aarde komen.

Kolossensen 1

12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

2 Petrus 3

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Nieuw schepsel

Genesis 9

17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

18 En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, en Cham, en Jafeth; en Cham is de vader van Kanaän.

19 Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid.

20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard.

21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent.

22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen.

23 Toen namen Sem en Jafeth een kleet, en zij leidden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen.

In de Bijbel is naakt staan typologie voor de oude mens. Klederen of kleed of kleding wisselen staan typologisch voor de nieuwe mens, het nieuwe schepsel. Noach geeft zijn hart bloot aan God en laat zien dat hij naar de oude mens naakt staat voor de Levende God. Het kleed van de zonen bedekt de naaktheid. Onze oude mens is gestorven met de Heere Jezus aan het kruis. Onze nieuwe mens is met Hem mee opgestaan. Wij zouden onze oude mens, en die van de ander, negeren. Onze oude mens uitdoen en de nieuwe mens in Christus aantrekken. Zodat wij hier en nu al het nieuwe Opstandingsleven, in Hem.

Openbaring 16

15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.

Efeze 4

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;

20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen (in gehoorzaamheid) tot u komen, om die in het leven te behouden.

21 En gij, neem voor u van alle spijs, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijs zij.

Naar hun aard

Genesis 1

24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was also.

25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Bij de Schepping van de zeven dagen zijn alle schepselen geschapen naar hun aard. Bij de zondeval van Adam is de geaardheid van de schepselen niet veranderd. Dus alle schepselen zijn hier bij Noach nog steeds naar hun aard. De Heere zegt tegen Noach dat hij al het gedierte tot zich moet roepen. De dieren zijn gehoorzaam aan Noach en gaan, zonder dat ze elkaar naar het leven staan, de Ark binnen. Deze dieren zijn gehoorzamer dan de goddeloze mensen.

Bonte verzameling

Deze grote verscheidenheid aan dieren is een type van de bonte verzameling mensen van de Gemeente. De Gemeentelieden leven, als het goed is, ook in vrede met elkaar. Elk met hun eigen karakter. De Heere heeft ons samengevoegd en bijeengebracht tot één Lichaam; Zijn Lichaam.

Kolossensen 3

13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.

14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.

15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem

Spijze

Uit vers eenentwintig blijkt dat Noach en zijn familie hetzelfde aten als de meegenomen dieren. Het groene kruid des velds. Kruiden en gewassen van de aarde. Toen de aarde opgedroogd was en Noach en de zijnen weer op de aarde waren, gebod de Heere hen vlees te gaan eten. Typologisch verwijst dit naar wedergeboorte. Wij eten van Hem want Zijn Vlees is waarlijk Spijs. Zijn Lichaam, de Gemeente, eet van Hetzelfde Brood en drinkt Dezelfde Wijn. Ook drinken wij allen Hetzelfde Water, namelijk het Woord van God, de Heere Jezus Christus.

Genesis 9

1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.

3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijs; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.

Johannes 6

53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelfen.

54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.

56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.

22 En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.

Geloofsheld

Geboden = צוה = Tzawah = Aanraden; Aansporen; Aanwijzen; Aanbieden

Er staat twee keer 'Noach deed het'. Er wordt dus grote nadruk op gelegd. Er wordt expliciet gewezen op het feit dat Noach gewoon deed wat de Heere van hem vroeg. In onderwerping en afhankelijkheid. Doen wat de Heere ons zegt, valt niet altijd mee. Ons ego, onze natuurlijke oude mens, is vaak erg groot. In Hebreeën elf wordt Noach als geloofsheld beschreven, als voorbeeld voor ons. Door de Ark te bouwen heeft Noach demonstratief afstand genomen van deze wereld. In geloof stelde Noach zijn vertrouwen op God en Zijn Woord.

De Heere Jezus Christus

Noach is een type van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is gehoorzaam geweest tot in de dood. De Heere Jezus geloofde God en Zijn Woord en daarom heeft God Hem verlost uit de dood en heeft God Hem uitermate Verhoogd en Verheerlijkt. Hij is Eersteling geworden van de nieuwe Schepping. Ook tegen ons wordt gezegd dat wij ons zouden onderwerpen aan Hem en Zijn Woord. Dat wij datgene zouden doen dat de Heere ons in handen geeft. Zonder klagen of tegenspreken. Zodat wij getrouwe en ongeveinsde kinderen van God zouden zijn, midden in een goddeloos en verdorven geslacht. Waartussen wij als lichten mogen schijnen. Zijn Licht weerspiegelend.

Filippensen 2

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

--

14 Doet alle dingen zonder murmureren (klagen) en tegenspreken;

15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

Amen