

Exodus 19

3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen:

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

5 Nu dan, **indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;**

6 **En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.**

7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had.

8 **Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.**

9 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had den HEERE de woorden des volks verkondigd.

10 Ook zeide de HEERE tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen,

11 En bereid zijn tegen den derden dag; want op den derden dag zal de HEERE voor de ogen van al het volk afkomen, op den berg Sinai.

12 **En bepaal het volk rondom, zeggende: Wacht u op den berg te klimmen, en deszelfs einde aan te roeren; al wie den berg aanroert, zal zekerlijk gedood worden.**

13 Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd, of zekerlijk doorschoten worden; hetzij een beest, hetzij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen zij op den berg klimmen.

14 Toen ging Mozes van den berg af tot het volk, en hij heiligde het volk; en zij wiesen hun klederen.

15 En hij zeide tot het volk: Weest gereed tegen den derden dag, en nadert niet tot de vrouw.

16 En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.

17 En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het onderste des bergs.

18 En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op denzelfden nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.

19 Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met een stem.

20 Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinai, op de spits des bergs, zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op.

21 En de HEERE zeide tot Mozes: Ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot den HEERE, om te zien, en velen van hen vallen.

22 Daartoe zullen ook de priesters, die tot den HEERE naderen, zich heiligen, dat de HEERE niet tegen hen uitbreke.

23 Toen zeide Mozes tot den HEERE: Het volk zal op den berg Sinai niet kunnen klimmen, want Gij hebt ons betuigd, zeggende: Bepaal den berg, en heilig hem.

24 De HEERE dan zeide tot hem: Ga heen, klim af, daarna zult gij, en Aäron met u, opklimmen; doch dat de priesters en het volk niet doorbreken, om op te klimmen tot den HEERE, dat Hij tegen hen niet uitbreke.

25 Toen klom Mozes af tot het volk, en zeide het hun aan.

Exodus 20

1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis **slaverij**, uitgeleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelfen.

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

13 Gij zult niet doodslaan.

14 Gij zult niet echtbreken.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;

19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven!

20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet.

21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was.

22 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: Gij hebt gezien, dat Ik met ulieden van den hemel gesproken heb.

23 Gij zult nevens Mij niet maken zilveren goden, en gouden goden zult gij u niet maken.

24 *Maakt Mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandofferen, en uw dankofferen, uw schapen, en uw runderen; aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen.*

25 *Maar indien gij Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen.*

26 *Gij zult ook niet met trappen tot Mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte voor hetzelfde niet ontdekt worde.*

Onmogelijk

Zelfs als wij de Wet oppervlakkig lezen, zien wij eigenlijk al direct dat de mens zich onmogelijk aan *al* deze zaken kan houden. Er is er vast wel één waar we ons niet aan hebben gehouden. Bovendien waren er veel meer artikelen dan deze tien die geboden werden. En als men één lid van de Wet volbrengt, is men schuldenaar om de hele Wet te doen. Anders is alles tevergeefs. Onmogelijk dus.

Galaten 5

1 *Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.*

2 *Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.*

3 *En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.*

4 *Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.*

Verre staan

Exodus 19

5 *Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;*

6 *En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.*

7 *En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had.*

8 *Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: **Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!** En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.*

Exodus 20

18 *En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en **stonden van verre;***

19 *En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven!*

Toen de Wet door Mozes voorgelezen was, vroeg het Volk Israël of God niet meer met haar zou spreken. Zij wilde niet sterven. Nou, dit gebed is inmiddels vervuld want typologisch zijn deze Woorden opgehouden. Het Oude Verbond der Wet is inmiddels vervangen door het Nieuwe Verbond der Genade. Het was verstandig van het Volk Israël om op grote afstand

van de berg te gaan staan. Het was verstandig van het Volk om tegen Mozes te zeggen; laat God niet *rechtstreeks* met ons praten, zodat wij niet sterven. Dat is slimmer dan wat zij twee keer eerder in hun arrogantie zeiden; 'alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen'. Want aan de eisen van de Wet is immers niet te voldoen. Het Volk had beter kunnen roepen; 'Oh Heere, hier kunnen wij niet aan voldoen, wees ons zondaars genadig en verlos ons hiervan'...

Oude en nieuwe mens

Efeze 4

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
*22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den **ouden mens**, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;*
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
*24 En den **nieuwen mens** aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.*

De natuurlijke mens is dood door zonden en misdaden. Of je nu een Christen bent of niet, ieders oude mens is zondig. Adam is geschapen uit zondige aarde dus logisch dat wij delen in die erfzonde. Gelukkig dat wij, uit geloof en door Genade, in Christus, wedergeboren zijn in een *nieuwe* Schepping. Wij zijn door wedergeboorte nieuwe schepselen. Nu hebben wij naast de oude mens in Adam ook de nieuwe mens in Christus. Het is de kunst om de oude mens, ons ego, voor dood te houden oftewel te negeren en te leven vanuit die nieuwe mens. Dat valt nog helemaal niet mee. De oude mens is erg sterk en volledig gericht op de wereld en het stoffelijke.

Dood voor God

Romeinen 6

5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
*6 Dit wetende, dat **onze oude mens met Hem gekruisigd is**, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, **opdat wij niet meer de zonde dienen**.*
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

De oude mens is, tesamen met de Heere Jezus, gestorven aan het kruis. De oude mens is dus dood voor God. God communiceert niet met de oude, ongelovige mens. Alleen de nieuwe mens in Christus staat in contact met God. Christus is de Middelaar tussen God en de mensen. Alleen de nieuwe mens in Christus is bekwaam om de Heere te kunnen dienen. Het is de bedoeling dat we de Geest volgen in plaats van het vlees. De macht van de zonde heerst nog wel over het vlees, de oude mens, maar de Grotere en Hogere Macht heeft de Heerschappij van de zonde overwonnen; de nieuwe mens. Daarom zouden wij de

heerschappij van de zonde negeren. Wij zouden onze oude mens en die van de ander voor dood houden. Wij zouden niet teveel aandacht schenken aan de zondige, oude mens. We zijn in (tesamen met) Hem immers nieuwe schepselen! In Christus delen wij nu in de Goddelijke natuur en deze kán niet zondigen.

2 Korinthe 5

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

16 Zo dan, **wij kennen van nu aan niemand naar het vlees**; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

1 Johannes 3

9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Geen verschil

Romeinen 3

9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

20 Daarom zal **uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem**; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven **missen of mislopen de heerlijkheid Gods**;

Mattheüs 5

27 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.

28 Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

De Heere Jezus zegt dat de Wet eigenlijk nog veel zwaarder is. Want alleen al bij zondige *begeerten* of *gedachten* zijn we in overtreding. Of we deze zondige gedachten uitvoeren of niet, dat maakt geen verschil. De Bijbel leert ons dat wij, gerekend naar de oude mens, allemaal dezelfde zondige dingen doen. Vanuit God gezien is er geen 'betere of slechtere oude mens'; voor de Heere is *ieders* oude mens zondig en daardoor gestorven. Er is geen communicatie mogelijk tussen God en de oude, natuurlijke mens. Bijbels gezien is *ieders* oude mens dood; van zowel gelovigen als ongelovigen. Toch blijkt dit niet helemaal goed tot ons Christenen door te dringen want wij hebben allemaal de neiging om de zonden en missers van onszelf altijd minder erg te vinden dan die van de ander. Ook blijkt dat we anderen graag wijzen op hun tekortkomingen. Dit terwijl de zonden en missers van onszelf voor God niet meedoen! Door geloof en uit Genade heeft Hij ons verlost van onze oude, zondige natuur. Dus wat geeft ons het recht om over de missers van de oude mens van een ander te oordelen of er iets van te vinden? Wijzelf hebben toch net zo hard de Hogepriester van het Nieuwe Verbond nodig?

Mattheüs 7

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

De Wet is gelegd op het Vlees

De Wet is destijds gelegd op het vlees oftewel op de natuurlijke mens. Onder het Oude Verbond der Wet kon men nog niet worden wedergeboren aangezien de Opstanding van Christus nog niet had plaatsgevonden. Er was dus nog helemaal geen nieuwe mens in Christus! Onder het Oude Verbond had men alleen de natuurlijke mens waarin dan wellicht het Woord van God woonde en dat kon uitwerking hebben in hun levenswandel. Maar zij waren niet wedergeboren. Doordat de Wet gelegd is op de natuurlijke, oude mens, activeert de Wet alleen datgene wat in die *natuurlijke* mens is. En aangezien er, in de ogen van God, geen goed woont in de natuurlijke mens, kan er ook door de Wet niks goeds uit voortkomen. Als je de oude, natuurlijke mens onder de Wet plaatst, zullen de zonden juist *toenemen*. Ik maak wel eens de volgende vergelijking; mijn vader was heel erg streng en nagenoeg alle zaken die voor mij aantrekkelijk waren, verbood hij me. Het gevolg was dat ik alles gewoon tóch deed maar dan achter zijn rug om...Hoe meer regels er zijn, hoe meer ze overtreden zullen worden.

Romeinen 7

12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.

*13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. **natuurlijk niet** Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn **door de Wet werd duidelijk wat zonden zijn** ; werkende mij door het goede den dood; opdat **de zonde boven mate werd zondigende door het gebod. Door de Wet namen de zonden toe***

*18 Want ik weet, dat in mij, dat is, **in mijn vlees, geen goed woont**; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.*

- 19 *Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.*
20 *Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont.*
21 *Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.*

Geen verbetering

De Wet kan nooit de verbetering van de oude mens tot doel hebben gehad. Alsof de Heere niet weet dat de zondige natuur van de mens onverbeterlijk is! De Heere heeft de Wet niet gegeven om de mens te verbeteren. Daar was meer voor nodig... Door Zijn dood en Opstanding zijn wij, in Hem, *nieuwe* schepselen. De Heere heeft daarmee de heerschappij van de zonden overwonnen. De zonden van de oude mens zijn er nog wel maar behoren tot de oude Schepping en die oude Schepping is dood voor God. Wij zijn in Christus Eerstelingen van de nieuwe Schepping. En God rekent alleen met de nieuwe Schepping. Wij hebben, in Christus, de Goddelijke natuur en kunnen daardoor, in de ogen van God, niet zondigen. Daarom zou een Christen zich niet meer laten leiden door de Wet maar door de in hem wonende Geest van Christus, oftewel de nieuwe mens. Wij zouden de oude mens voor dood houden. Dat doet God immers ook!

2 Petrus 1

4 *Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve **der goddelijke natuur deelachtig** = de nieuwe mens in Christus zoudt worden, nadat gij ontvloten zijt het verderf = de oude mens, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.*

Galaten 5

24 *Maar die van Christus zijn, hebben het vlees = de natuurlijke, oude mens gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.*
25 *Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.= de nieuwe mens*

1 Johannes 3

9 *Een iegelijk, die uit God geboren is **wedergeboren is**, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. **hij is wedergeboren dus een nieuw schepsel***

Oordeel

Hebreeën 12

18 *Want gij =alle wedergeborenen ná de Opstanding van Christus zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, **illustratief voor wat het gevolg is van een leven onder de Wet.***
19 *En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden **Volk Israël, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden***
20 *(Want **zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd.** Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. **Er werden hier slechts tien geboden van de Wet gegeven en deze konden ook zij niet dragen.***

Het brandend vuur en de donkerheid en de duisternis en het onweer zijn een beeld van het oordeel van God. Als men de berg zou aanraken, zou men gedood worden. Dit alles is illustratief voor het oordeel dat de Wet met zich meebrengt. Zovelen er onder de Wet gezondigd hebben, zullen door de Wet veroordeeld worden. Degenen die de Wet niet hadden ontvangen, waren daardoor beter af dan degenen die de Wet ontvangen hadden. Als je je op de Wet beroemd dan zul je daardoor ook geoordeeld worden. Dat is dus geen voordeel want de Wet is een juk wat ook de voorvaderen niet konden dragen volgens Petrus.

Romeinen 2

12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;

Handelingen 15

7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.

8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;

9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

*10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een **juk op den hals** der discipelen te leggen, **hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?***

Horeb en Sion

Hebreeën 12

*18 Want **gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg**, de berg Sinaï oftewel de berg Horeb staat in de Bijbel voor het Oude Verbond der Wet en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder*

19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden

20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden

21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).

*22 **Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion** de berg Sion staat voor het Nieuwe Verbond der Genade, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;*

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Sinaï of Horeb is de hele Bijbel door een beeld van de Wet en het Oude Verbond der Wet. Heel het Oude Verbond der Wet getuigt van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn niet gekomen tot de berg Horeb maar wij zijn gekomen tot de berg Sion. Wij zijn niet gekomen

tot het Oude Verbond der Wet maar wij zijn gekomen tot het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn niet gekomen tot Mozes maar wij zijn gekomen tot Christus.

Romeinen 3

19 *Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.*

20 *Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.*

21 *Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: [de Wet getuigt van de rechtvaardigheid van God](#)*

22 *Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.*

23 *Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

24 *En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;*

Verlost van de Wet

Galaten 4

4 *Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;*

5 *Opdat Hij **degenen, die onder de wet waren, verlossen zou**, en opdat wij de ~~aanneming~~ ~~tot kinderen~~ aanstelling tot zonen [\(juiste vertaling\)](#) verkrijgen zouden.*

Romeinen 7

2 *Want een vrouw [Israël](#), die onder den man [de Heere](#) staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de ~~mangestorven~~ is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans.*

3 *Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is [de Heere Jezus](#), zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans [straks; de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente](#) wordt.*

Israël leefde onder de Wet maar met de dood van de Heere Jezus is Israël officieel verlost van de Wet. Maar in de praktijk leeft het Joodse Volk nog steeds onder die Wet. Ze hebben er zelfs heel veel wetten en regels bij verzonnen...

Nooit ontvangen

In de Bijbel worden niet-Joden, heidenen genoemd. Wij gelovige heidenen hebben nooit onder de Wet hoeven leven. De gelovige heidenen hebben de Wet nooit ontvangen maar zijn uit Genade direct onder het Nieuwe Verbond geplaatst. Maar veel gelovigen stellen zich, sinds de Opstanding van Christus, onder allerlei Wetten en regels. De meeste kerken stimuleren dit. En dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Deze gelovigen hebben niet in de gaten dat zij daarmee de door God geschonken Genade verachten. De Wet letterlijk toepassen is volgens de Bijbel onmogelijk. Christus kan *niks* voor je betekenen als je

onder het opgeheven Oude Verbond blijft leven. Als je niet leeft vanuit de Genade, dan is Christus dus voor niets gestorven.

Galaten 5

1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid [de Wet](#) bevangen.

2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, **dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.**

4 **Christus is u ijdel zinloos geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.** Als je regels van de [Wet](#) volgt, kun je geen aanspraak maken op [de Genade](#).

5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

Hebreeën 12

15 Toeziende, dat **niet iemand verachttere** ([afstand nemen](#)) **van de genade Gods**; dat niet enige wortel der bitterheid [=de Wet](#), opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.

Genade

Romeinen 5

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

God heeft zijn Rechtvaardigheid bewezen door de zonden van heel de Schepping aan het kruis van Golgotha te veroordelen via de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. En Gods Rechtvaardigheid wordt ook ons toegerekend, op grond van geloof in de Heere Jezus Christus. In nagenoeg alle Nieuw Testamentische Brieven worden we opgeroepen om in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond te blijven staan. Om dus te leven vanuit de Genade. En Genade kent geen enkele verplichting anders is het geen Genade meer! Uit Genade zijn wij zalig geworden; uit Genade hebben wij nieuw, eeuwig leven ontvangen. Als men de Genade verlaat, komt men automatisch weer terug onder de Wet...Als men de noordpool verlaat, kan men alleen nog naar het zuiden. (van Noorderkroon terug naar Zuiderkruis)

Efeze 2

8 Want uit Genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

[Want uit Genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, dat gij zalig geworden bent maar het is Gods gave dat gij zalig geworden bent. Het is niet uit de werken der Wet dat gij zalig geworden bent, zodat niemand zichzelf hoeft op te hemelen...](#)

Romeinen 11

5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken [der Wet](#); anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken [der Wet](#), zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Oude Schepping opleuken

Maar het blijkt dat de mens graag wil *werken* voor de Heere; hij wil iets *doen* voor Hem. Hij wil iets doen wat *zichtbaar* is. Zo van; kijk mij nou eens lekker bezig zijn voor God. De oude mens is nou eenmaal gericht op de wereld en het zienlijke. De kerken stimuleren dit ook. Zij stimuleren de gelovigen om bezig te gaan met deze oude Schepping. Zij stimuleren de mensen om op eigen kracht zichzelf en de oude Schepping te verbeteren. Bijbellezen valt daar in heel veel gevallen niet onder. Bijbelstudie is echter het *meest* noodzakelijke tot geestelijke groei. Bijbelstudie is noodzakelijk om in gemeenschap te blijven met de Heere. Maar veel gelovigen willen uiteindelijk toch gewoon de oude Schepping opleuken. Terwijl deze oude Schepping voor God dood is en Hij allang een nieuwe Schepping uit deze oude heeft gemaakt. De Schrift leert ons weliswaar dat wij onze lichamen zouden stellen tot een Gode welbehagelijke offerande maar dan moeten wij wél eerst veranderd worden in de vernieuwing van ons denken! Zodat wij daardoor leren begrijpen wat de Wil van God is. Het denken moet dus eerst gevoed worden met het Woord van God. En niet gevoed worden met het woord van de mens. Anders veranderd ons denken nooit.

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds = denken, innerlijke , opdat gij moogt beproeven = onderzoeken, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Ook de Wet spreekt van Christus

Lukas 24

*44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, **wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.***

Hebreeën 10

*1 Want de **wet, hebbende een schaduw der toekomstige goederen**, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. [De Wet is slechts een voorafschaduw van zaken die komen gaan, het gaat niet over de zaken zelf; de Wet is dus ergens een type van. De Wet is een type, een beeld, van de Heere Jezus Christus.](#)*

Als wij goed begrijpen dat het Oude Verbond der Wet *sprekt* oftewel *getuigt* over het Nieuwe Verbond der Genade dan zullen wij ons niet onder de Wet laten plaatsen. Als wij

daadwerkelijk begrijpen dat het hele oude Testament over het nieuwe gaat, zullen wij begrijpen dat wij door de Heere Jezus verlost zijn van de Wet. Door verkeerde uitleg laten veel gelovigen zich onder de Wet plaatsen. Tot groot genoegen van onze tegenstander, de Satan. Want wie de Wet wil volbrengen of een enkel gebod daarvan, zal straks niet delen in de Erfenis. Het lezen en bestuderen van de Wet kan zinvol zijn omdat ook de Wet over Christus spreekt. Ook in de Wet openbaart Hij Zichzelf. De Wet verwijst ons naar Christus.

Galaten 4

*30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd Ismaël= type van het Oude Verbond der Wet **zal geenszins erven** met den zoon der vrije. Izak= type van het Nieuwe Verbond der Genade*

*31 Zo dan, broeders, **wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.***

Romeinen 7

*1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? **De hele oude Schepping dus ook ieders oude mens is dood sinds de dood van de Heere Jezus aan het kruis. In Zijn Opstanding was de Heere Jezus Christus de Eersteling, de Eerstgeborene, van de nieuwe Schepping. Vanaf de dood van de Heere Jezus heerst de Wet dus niet meer over de mens.***

*2 **Want een vrouw vrouwe Israël, die onder den man de Heere staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. De Wet is opgeheven bij de dood aan het kruis***

*3 **Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is de Heere Jezus, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans straks is de andere Man van Israël; de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente wordt.***

Israël leefde onder de Wet maar met de dood van de Heere Jezus is Israël officieel verlost van de Wet. Maar in de praktijk leeft het Joodse Volk nog steeds onder die Wet. Ze hebben er zelfs heel veel wetten en regels bij verzonnen...

Geen uitverkoren Volk

Exodus 19

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had.

8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.

Volgens Exodus negentien is Israël geroepen tot een priesterlijk koninkrijk; een heilig Volk. Maar dat is alleen van toepassing als het Volk zich zou houden aan de Wet. Maar zij heeft niet gedaan 'al wat de Heere gesproken heeft'. Omdat ze dat ook niet kon. Israël denkt, ten onrechte, nog steeds dat zij het uitverkoren priesterlijk volk is. Maar van de priesterlijke taak

van Israël is niks terecht gekomen; zij heeft het Woord niet uitgelegd en verspreid onder de andere volkeren. Ook heeft zij geen Koninklijke taak; het Huis van David is immers niet meer op de Troon. Dit alles kan pas werkelijkheid worden als Israël zal leven onder het Nieuwe Verbond en dat is het geval *na* de zeventigste Jaarweek. Dan zal Israël de haar toebedeelde taak daadwerkelijk kunnen en willen uitvoeren. (zie studie 70^e Jaarweek). De vervulling van Gods Belofte wat betreft Israël is uitgesteld

Hosea 4

*6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verwerpen hebt, heb Ik u ook verwerpen, dat **gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt**, zal Ik ook uw kinderen vergeten.*

Priesterlijk Volk

1 Petrus 2

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

*10 Gij, die eertijds geen volk waart **eertijds was het Israël maar het Joodse Volk heeft de Heere twee keer afgewezen**, maar nu Gods volk zijt = de Gemeente, Zijn Lichaam; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.*

In het Nieuwe Testament wordt uitgelegd dat de Wet is vervuld en vernietigd. In onze dagen hoort de Wet niet thuis want wij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. In plaats van het Joodse Volk, heeft de Gemeente, Zijn Lichaam, nu de Zaligheid ontvangen. Niet op grond van de Wet maar op grond van Genade. En omdat wij, in Christus, Eerstelingen zijn van dat Nieuwe Verbond, hebben wij deel gekregen aan het Priesterlijk Koninkrijk. Wij zijn, door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus bekwaam gemaakt tot de dienst aan de Heere. Wij zijn dienaren van het Nieuwe Verbond. Aangezien de Heere Jezus Christus Hogepriester is van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizédek, zijn wij in Hem ook priesters. Wij zijn immers Zijn Lichaam. En aangezien de Heere Jezus Christus Koning is van Zijn Hemelse Koninkrijk, zijn wij in Hem ook koningen.

2 Korinthe 3

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

*6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn **dienaars des Nieuwen Testaments**, niet der letter =de Wet, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.*

Openbaring 1

6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Gij zult Hem Liefhebben

Mattheüs 22

37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

38 Dit is het eerste en het grote gebod.

39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw Naaste liefhebben als uzelfen.

Er zijn geen tien geboden maar er zijn er honderden. Alle andere geboden zijn eigenlijk een uitwerking van die tien. Bijna alle ver-en geboden kun je zetten onder 'gij zult niet begeren'. Aangezien wij zelfs deze tien niet kunnen volbrengen, worden ze samengevat in één; **Gij zult de Heere Uw God liefhebben oftewel Gij zult uw Naaste liefhebben als uzelf**. Die naaste is maar één, is enkelvoud, dus dat kan onmogelijk iemand anders zijn dan Diegene Die ons het meest-na-staat. Er werd gevraagd; wie is dan mijn naaste? En de Heere Jezus legde via een gelijkenis uit wie de Naaste is. Gelijkenissen gaan altijd over de Bedeling der Verborgeneheid. Onze Bedeling dus. De Naaste is Degene Die ons Barmhartigheid bewezen heeft. De Heere Jezus Christus is onze Naaste en wij hebben Hem lief. Er staat niet; gij *moet* Hem liefhebben maar er staat gij *zult* Hem liefhebben. Liefhebben kan niet op commando maar als wij de Heere leren kennen via Zijn Woord, zullen wij Hem automatisch en vanzelfsprekend liefhebben. Niet omdat wij moeten maar omdat wij niet anders kunnen...

De Tien geboden

Deze Wetten moet je niet zien als opgelegde opdrachten waaraan wij *moeten* voldoen. Voor zover wij er al aan moesten voldoen, zijn wij ervan verlost. En hoeft het niet meer. In ieder geval niet voor God. Deze Wetten of deze Woorden zouden geschreven moeten zijn in ons hart. Maar dan is het wel zaak dat wij weten wat ze daadwerkelijk betekenen!

Jeremia 31

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; [na de zeventigste Jaarweek](#)

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb [het Oude Verbond der Wet](#), ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en **zal die in hun hart schrijven**; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

2 Korinthe 3

3 Als die openbaar zijn geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar **door den Geest des levenden Gods**, niet in stenen tafelen, maar **in vlezen tafelen des harten**.

Verlossing

Exodus 20

2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis [slavernij](#), uitgeleid heb.

De Wet begint met de mededeling van de Heere dat Hij het Volk uit Egypte verlost heeft. Hij heeft haar uitgeleid uit het diensthuis oftewel uit de slavernij. **De verlossing uit slavernij is een beeld van de verlossing van een leven onder de Wet**. De verlossing uit Egypte is een beeld van de verlossing van het Oude Verbond en het begin van het Nieuwe Verbond. De

Wet begint dus met een verwijzing naar verlossing! Wij zijn niet meer onder de Wet, wij zijn verlost van de Wet. De slavernij in Egypte bestond voornamelijk uit 'tichelstenen' maken. Het bakken van tichelstenen is uitgevonden in Babel. Het maken van tichelen oftewel tegels is een beeld van de werken van de Wet. Men deed ook nog stro in de tegels om meer volume te krijgen. Stro is voornamelijk lucht dus de werken der Wet zijn eigenlijk gewoon gebakken lucht...Hooi, hout en stoppelen komen weer terug in de Korinthebrief, daar betekenen ze 'dode werken'. Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf, de wereld en de Wet. Werken van de Wet leveren geen Heerlijkheid oftewel Erfenis op.

Exodus 5

10 Toen gingen de aandrijvers des volks uit, en deszelfs ambtlieden, en spraken tot het volk, zeggende: Zo zegt Farao: Ik zal ulieden geen stro geven.

11 Gaat gij zelve heen, haalt u stro, waar gij het vindt; doch van uw dienst zal niet verminderd worden.

12 Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde, voor stro.

13 En de aandrijvers drongen aan, zeggende: Voleindigt uw werken, elk dagwerk op zijn dag, gelijk toen er stro was.

14 En de ambtlieden der kinderen Israëls, die Farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen, en men zeide: Waarom hebt gijlieden uw gezette werk niet voleindigd, in het maken der tichelstenen, gelijk te voren, alzo ook gisteren en heden?

15 Derhalve gingen de ambtlieden der kinderen Israëls, en schreeuwden tot Farao, zeggende: Waarom doet gij uw knechten alzo?

1 Korinthe 3

12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; deze werken leveren niets op

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden zoals de werken der Wet, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

We kunnen de hele Wet die nu volgt, gaan lezen als vastgestelde feiten want wij zijn verlost uit het diensthuis. Wij zijn verlost uit Egypte. Wij leven niet meer onder het Oude Verbond der Wet. We leven vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus onder het Nieuwe Verbond der Genade...

1) Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

Niets is onrein

Jesaja 45

5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.

6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Er staat niet; gij mag geen andere goden dienen. Maar wij *zullen* geen andere goden dienen als wij op de hoogte zijn van wat de Heere voor ons deed en doet. Wanneer wij zijn verlost van de Wet dan hebben wij geen andere goden naast de Heere. Wij hebben geen andere goden nodig omdat de Heere in *al* onze behoeften voorziet. Als we *wél* behoefte hebben aan afgoden, zouden we onze God beter moeten leren kennen! En daarbij; er *bestaan* helemaal geen afgoden, er *zijn* geen andere goden; God is de Enige God. Tenzij wij *á*ndere mensen of zaken tot een god maken...Maar die kronkel zit dan in ons *denken*. Niets is immers onrein tenzij wij het onrein maken in ons denken. Wij zouden ons denken laten vernieuwen.

Romeinen 14

14 Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein.

Kolossensen 3

*9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;*

Afgoden

De mens bedenkt steeds weer nieuwe goden. Meestal een god die volledig beantwoord aan de behoeften van zijn oude mens. Elk mens heeft een ingeboren Godsbesef. Maar in plaats van zich te keren tot de Enige, Levende God, verwisselt hij de Levende God voor zogenaamde andere goden. Onder inspiratie van de duivel. En Satan en zijn personeel zijn er dan ook als de kippen bij om zich aan te passen aan dat uitgedachte godsbeeld. Er is een groot aanbod aan goden; allah of boeddah of vishnoe of Maria etc. We vinden veel Bijbelse Waarheden in al die zogenaamde godsdiensten. Zo zorgt de duivel voor verwarring. Zijn naam is niet voor niets 'de diabolos' oftewel de-door-elkaar-werper. En vervolgens zegt de mens; 'wie moeten wij nou dienen? Ach, weet je wat? Het maakt niet uit wie we dienen want er is er toch maar één...' Een enorm grove belediging voor onze Heere en Schepper.

Op de eerste plaats

Breder; er zijn allerlei zaken in ons leven die wij kunnen beschouwen als afgoderij. Zaken, buiten de Heere, waaraan wij ons leven weiden. Dat is *ook* een andere god dienen. Alles wat wij anders dienen dan de Heere is afgoderij. Natuurlijk heeft het vlees ook zijn behoeften en de oude mens heeft verplichtingen in deze maatschappij en dat weet de Heere ook. Maar wij zouden prioriteiten stellen zodat wij *Hém* op de eerste plaats zetten. Natúúrlijk mogen wij ook andere dingen doen maar het gaat erom dat wij ons leven in Zijn Hand geven; In afhankelijkheid en onderwerping. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond. Al het andere zou moeten wijken voor de dienst aan de Heere. Wij zouden aanzitten aan *Zijn* Tafel oftewel; deelnemen aan Zijn Opstandingsleven. Men kan geen twee heren dienen.

Lukas 14

16 Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen.

17 En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed.

18 En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.

19 En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.

20 En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen.

2 Korinthe 3

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2) Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Koperen slang

Men denkt dat dit betekent dat je geen afgodsbeeld mag maken om te aanbidden. Maar we hebben zojuist al in het vorige gebod al gelezen dat we geen afgoden zouden dienen. Is dit gebod dan een uitbreiding of aanvulling van het eerste gebod? Nee, dit is een heel ander gebod. Een gesneden beeld maken, betekent dat men zichzelf een voorstelling zou maken van Wie-God-is. Een gesneden beeld maken, wil zeggen dat men *zelf* een voorstelling maakt naar *eigen* inzicht. Snijden is vormgeven. Een eigen Godsbeeld maken dat misschien beter of prettiger voldoet aan onze verwachtingen. In de woestijn moest Mozes de Koperen Slang maken en verhogen. Dit was een type van de Verhoogde Christus. Het Volk buigde voor de koperen slang maar vergat de Heere. Het werd uiteindelijk een magisch voorwerp voor het Volk. De oorspronkelijke betekenis van het voorwerp was men vergeten. De Israëlieten hadden er de gewoonte van gemaakt de slang te aanbidden door er wierook bij te branden. Ze hadden er dus hun eigen behoeften mee bevredigd. Ze hadden er een eigen beeld van gesneden.

Numeri 21

8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.

9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.

2 Koningen 18

3 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader David gedaan had.

*4 Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan. **Nehustan is Hebreeuws voor koper. Zo noemde het Volk de koperen slang waar zij wierook bij brandden.***

Johannes 3

13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;

15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Nooit zo bedoeld

Gesneden beelden zijn er ook in onze dagen nog genoeg! Denk bijvoorbeeld eens aan het Avondmaal. Dat is in onze dagen in de kerken tot iets enorm belangrijks uitgegroeid. Het is een gesneden beeld geworden. Want in veel kerken is dat bijna het belangrijkste waar het om draait. Maar dat heeft de Heere nooit zo bedoeld. (zie studie Avondmaal; Brood en Wijn). Of denk aan die Statenvertalingen met van die grote zilveren of gouden sloten erop. Een slot op een Bijbel?! Of het doopvond waarin kinderen gedoopt worden. Uiterlijke zaken waarover men zich druk maakt. De inrichting van een kerkgebouw of het samenstellen van de liturgie zijn allemaal niet de essentie van ons geloof maar zijn zaken waarmee een beeld van God gesneden wordt. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de Heere Jezus een verhouding had met Maria Magdalena...Het zijn allemaal gesneden beelden. Op maat gemaakt voor de oude mens.

1 Timotheüs 4

6 Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.

7 Maar verwerp de ongoddelijke en oudwifse fabelen; en oefen uzelf tot godzaligheid.

Theologie

Wie Hij is en wat Hij doet en waar dan ook; wij zouden ons er geen voorstelling van maken. Theologie staat bij veel gelovigen hoog in het vaandel. Maar de meeste theologen benaderen de Bijbel vooral wetenschappelijk. Zij houden zich met van alles bezig behalve met het geloof. Niet voor niets kunnen ook ongelovigen deze studie doen. Zij creëren een Godsbeeld naar eigen voorstelling, naar menselijke filosofieën.

Kolossensen 2

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;

7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigt in het geloof, gelijkewijs gij geleerd zijt,

overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

2 Petrus 1

20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;

21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Het Beeld Gods

Johannes 1

17 Want de Wet is door Mozes gegeven, de Genade en de Waarheid is door Jezus Christus geworden.

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

Wij hebben helemaal niet de behoefte om een beeld van God te maken. Want de Heere heeft, op grond van Zijn Belofte, Zichzelf een Beeld 'gesneden'; de Heere Jezus Christus!. Dus wij hoeven op geen enkele andere manier een uitdrukking of voorstelling te maken van de Levende God. Het Nieuwe Verbond vertelt ons dat de Heere Jezus Christus de Eersteling is van de nieuwe Schepping. Hij is de Nieuwe Mens en daarmee het Uitgedrukte Beeld van Gods Wezen. De Wet getuigde al van Hem. En Deze Mens had God al op het oog in Genesis één. Alleen Hij is naar het Beeld en Gelijkenis van God. De Heere God wil dat ook wij gelijkvormig worden naar dát Beeld, daartoe zijn wij dan ook wedergeboren. In Hém zijn ook wij nieuwe Schepselen.

Genesis 1

27 En God schiep den mens = de Mens Christus Jezus naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man Man=De Heere Jezus Christus en vrouw = Zijn Lichaam, de Gemeente schiep Hij ze.

Hebreeën 1

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

*3 Dewelke, alzo **Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid**, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelve te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;*

Romeinen 8

*29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde **Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.***

30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

3) Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdelijk gebruiken

Vloeken

Veel mensen denken dat hier in dit derde gebod staat dat men niet mag vloeken. Maar dat is wel een heel oppervlakkige betekenis ervan. Want als men vloekt, is men zich er meestal niet eens van bewust dat de Naam van de Heere daarmee wordt aangeroepen. Ja natúúrlijk is vloeken een onzinnig en dus ijdel roepen van Zijn Naam. Maar het is een *krachtterm* en heeft met geloof of ongeloof niks te maken. Het is niet zo dat degene die als krachtterm vloekt, hiervoor gestraft zal worden!

Aanroepen

Exodus 3

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?

14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

Jehova = יהוה = Hij Die is, De altijd Zijnde, De Ik Ben.

Deze Naam heeft de Heere ons gegeven. Het is Deze Naam waarmee de Heere Zich aan de mens bekend heeft gemaakt. En **de mens zou dan ook Zijn Naam gebruiken**. Het is juist de bedoeling dat wij Hem aanroepen! Iemand aanroepen betekent dat je iemands aandacht of hulp wilt bij een probleem en je verwacht daarbij dat de aangeroepen persoon jou daarbij kan helpen. Zo kun je de Heere aanroepen omdat het je misschien ontbreekt aan Kracht, Inzicht, Wijsheid, Liefde, Genade enz. Dit in vertrouwen dat de Heere, jouw Helper, je dit ook allemaal geven kan. De Heere heeft Zijn Naam juist bekend gemaakt *zodat* we Hem kunnen aanroepen...

1 Korinthe 1

2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Ongelovig

IJdel betekent hier; leeg, vruchteloos, nutteloos en ongegrond. Maar wanneer gebruikt men de Naam van de Heere ijdelijk en dus ongegrond? Zijn Naam wordt ijdelijk gebruikt als men Hem *niet* aanroept! Als men de Heere niet gelooft en Zijn Waarheid voor leugen houdt; dan heeft men niet het recht Zijn Naam te gebruiken. Het is dan zinloos oftewel leeg en ijdel om dit te doen. Men zou de Naam van de Heere aanroepen vanuit een *gelovig* hart. Ieder die de Naam van de Heere gebruikt oftewel aanroept vanuit geloof in de Heere Jezus Christus, zal zalig worden.

Romeinen 10

9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Hem de Eer geven

Mattheüs 7

21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns Vaders, Die in de hemelen is.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Hier werd de Naam van de Heere dus ijdelijk gebruikt, want de Heere zei: 'ga weg van Mij, want Ik heb u niet gekend'. Omdat de Naam van Christus machtiger is dan de boze geesten, verdwenen zij wel maar Zijn Naam werd niet uit geloof gebruikt. Zijn Naam werd *misbruikt* want Hem werd geen Eer gegeven. Ook in andere zin was het 'ijdel' want in veel gevallen kwamen die boze geesten toch weer terug. En in een nog grotere hoeveelheid als dat zij eerst aanwezig waren...

4) Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt

Op zondag niet werken?

Hoewel sabbath in het Hebreeuws 'rust' betekent, heeft het niks te maken met het feit dat wij op zondag niet zouden mogen werken. In de Bijbel is de sabbath de zevende dag van de week. De zevende dag is de sabbath des Heeren. Het Volk Israël mocht die dag geen eigen werk doen. Bij ons is dat de zaterdag. De sabbath begint op vrijdagavond op de zesde dag om zes uur 's avonds. Zoals al de Wettische instellingen heeft ook deze Wet geen enkele

praktische betekenis. Achter de sabbath zit een typologische en dus een *geestelijke* betekenis. De meeste kerken nemen alles in de Bijbel *letterlijk*. Maar rusten betekent hier niet 'uitrusten' maar betekent 'ophouden met de werken van de Wet'.

Grote Verzoendag

leviticus 23

27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren.

28 En op dienzelfen dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.

29 Want alle ziel, welken op dienzelfen dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.

30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelfen dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven.

31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.

In de Bijbel staat dat de grote Verzoendag als een sabbath gevierd zou worden. Dat is geen sabbath maar zou als sabbath gehouden worden. Grote Verzoendag was één keer per jaar. Op die dag ging de Hogepriester van het Oude Verbond het Binnenste Heiligdom in om verzoening te doen voor de vleselijke zonden van het Volk. Die dag zou op voorschrift van de Heere een sabbath der rust zijn. Zo lang als de Hogepriester binnen was in het Heilige der Heiligen mocht op die grote Verzoendag geen religieus werk verricht worden. Op die dag zou men zich nederig opstellen en onderwerpen aan God. (zie ook de studie Hogepriester en Hebreeën). De Wet is een voorafschaduwing van het Nieuwe Testament. De Hogepriester van het Nieuwe Verbond is de Heere Jezus Christus.

Hebreeën 10

1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomstige goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

Hogepriester naar de ordening van Melchizédek

Hebreeën 5

5 Alzo heeft ook Christus Zichzelf niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd.

6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

7 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft

geleden.

9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;

10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

Typologisch is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus, vanaf Zijn Opstanding in het Binnenste Heiligdom oftewel in de Hemel. Daar is Hij tot Verzoening van Zijn Hemels Volk, de Gemeente. Daar bidt Hij voor ons tot de Vader. Het blijft als het ware één Grote Verzoendag, één grote sabbath der rust, tot aan Zijn Lichamelijke Wederkomst. Dat houdt in dat het ook nu niet de bedoeling is dat wij religieus werk zouden verrichten. Op straffe des doods. Religieus werk is werk waarmee wij op eigen houtje verzoening proberen te krijgen voor onze zonden. Werk waarmee wij voor God gerechtvaardigd hopen te worden, bijvoorbeeld door te proberen aan Wet en regels te voldoen. Dit terwijl wij door geloof en uit Genade voor God al gerechtvaardigd zijn.

Rust van het Nieuwe Verbond der Genade

Romeinen 4

1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?

2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. [pas vierhonderddertig jaar ná Abraham kwam de Wet](#)

3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.

4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.

5 Doch **dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem**, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt **zijn geloof** gerekend tot rechtvaardigheid.

Geloven is een werkwoord maar geloven is het *tegenovergestelde* van werken, staat hierboven in Romeinen vier. Het tegenovergestelde van werken is rusten. Geloven is dus rusten. Er wordt in het Oude Testament al gesproken over die rust; rust weggelegd voor het Volk Israël. Men zou de *rust* ingebracht worden; ook uitgedrukt in de sabbath. In de Bijbel horen rust en geloof bij elkaar. Typologisch staat rust voor het Nieuwe Verbond en werken staat voor het Oude Verbond der Wet. (zie ook de studie Alleen geloof) Als het Volk de sabbath niet in ere zou houden, zou dat haar dood betekenen.

Hebreeën 3

17 Over welke nu is Hij vertoorn geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn?

18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen, die ongehoorzaam geweest waren?

19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

De Wet is opgeheven

De sabbath onder het Volk Israël is een profetie over de Belofte van het Geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus op aarde. Dan zal ook het Joodse Volk wedergeboren zijn, dan zal ook zij de rust ingaan. **Sabbath is dus een beeld van het Nieuwe Verbond der**

Genade. Werken doe je onder de Wet; de werken der Wet. Maar met de dood van de Heere Jezus is de Wet opgeheven. Met Zijn dood was heel de mensheid dood voor God. Sindsdien kan men door geloof wedergeboren worden in de nieuwe Schepping. En omdat de Wet dus voorbij is, hoeven wij niet meer te werken. Wij mogen rusten. Nee, de werken van het geloof zijn geen werken. De Werken des geloofs zijn Vruchtbare Werken die wij niet zelf hoeven klaar te spelen. Dat doet de Geest in ons. Die bewerkstelligt deze Vruchtbare Werken. (zie studie Alleen geloof)

Romeinen 7

1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?

--

6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; also dat wij dienen in nieuwigheid des geestes wij zijn dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade, en niet in de oudheid der letter en geen dienaren van het Oude Verbond der Wet.

2 Korinthe 5

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Alle dagen sabbath

Wij leven elke dag in de sabbath; wij leven in de rust. De Heere zei ons; komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u sabbath geven. Ik zal u rust geven. De Rust van het Nieuwe Verbond der Genade. Het Nieuwe Verbond is een eeuwig Verbond. Wij zijn verlost van de werken van de Wet. Op het moment van wedergeboorte, het moment dat men tot geloof komt, gaat men, Bijbels gezien, *direct* de Rust in. En vanaf dat moment blijft het voor de gelovige de eeuwige dag der Rust. Typologisch is het vanaf dan alle dagen sabbath. Het Nieuwe Testament leert ons dat alle dagen gelijk zijn. Er is geen verschil in dagen. Men is zwak in geloof wanneer dat verschil wél gemaakt wordt. Het is alle dagen sabbath zolang onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus, in de Hemel voor ons verzoening doet bij God.

Romeinen 14

1 Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen.

2 De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden.

3 Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen.

4 Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen.

5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

5) Eert uw vader en uw moeder

Individu

In ere houden wat van ouders, door de ouders overgedragen is. Eren is serieus nemen en waarderen. Maar Kennis van de Heere, de Bijbel en traditie en normen en waarden; alles is verdwenen. De mens ziet zichzelf als een eenling die met niemand wat te maken heeft. Het draait hier in de Westerse maatschappij om het individu. De Satan vindt dit prima. Maar wij zouden ons natuurlijk op de eerste plaats onderwerpen aan het Woord. En als het goed is, hebben de vader en de moeder dit ook weer van hún ouders overgedragen gekregen.

Abraham en Sarah

Romeinen 4

1 *Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?*

2 *Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.*

3 *Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.*

De Wet is gegeven aan het Volk Israël. Dus is de vraag; wie zijn de vader en moeder van Israël? In *letterlijke* zin zijn dat Abraham en Sara. En hetgeen zij hebben overgedragen, zou men eren. In de Bijbel staat een aantal keren dat Abraham en Sarah uit *geloof* leefden. Zij geloofden dat er uit onvruchtbaarheid nieuw eeuwig leven zou voortkomen. Daarom worden zij in de Bijbel als geloofs-voorbeeld genomen. Abraham werd door zijn geloof gerechtvaardigd voor God. En *niet* uit de Werken van de Wet aangezien de Wet er toen nog helemaal niet was. Het Joodse Volk beroept zich op 'hun' vader Abraham. Maar de Heere Jezus corrigeert hen; het Joodse Volk leefde (en leeft) tenslotte onder de Wet en niet uit de Genade. Zij hadden eigenlijk het geloof van Abraham en Sara, hun vader en moeder, in ere moeten houden. Abraham is de vader van **alle gelovigen**. De Beloftenissen waren voor hem en zijn Zaad de Heere Jezus Christus; voor de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente.

Abram = אַבְרָם = Vader verhoogd; Hoge Vader; Verhoogde Vader

Abraham = אַבְרָהָם = Vader van vele Volkeren; Vader der menigten

Maar in de naam Abraham wordt nog steeds gezegd dat hij ook (of weer) Hoge Vader is

Johannes 8

38 *Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.*

39 *Zij antwoordden en zeiden tot Hem: **Abraham is onze vader**. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. = Vruchtbare Werken oftewel werken des geloofs. Dat zijn Werken die God in en door ons doet. Let op; dit*

zijn geen werken der Wet want de Wet was er ten tijde van Abraham helemaal nog niet!

40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.

41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; **wij hebben een Vader, namelijk God.**

42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelf niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. De Heere Jezus zegt dat als God de Vader van het Joodse Volk is, zij Hem zouden liefhebben. Maar het Joodse Volk heeft de Heere Jezus Christus juist tweemaal afgewezen. Eén keer voor Zijn sterven en nog een keer na Zijn Opstanding. En nog steeds gelooft het Joodse Volk niet dat de Heere Jezus Christus de Opgestane Zoon van God is. Het Joodse Volk is momenteel dus ongelovig.

Galaten 3

16 Nu zo zijn de beloftenissen eeuwig Leven en Erfenis en vader van een menigte der volken. tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. (inclusief Zijn Lichaam, de Gemeente)

God en het Volk Israël

Als het Volk Israël de geestelijke betekenis van dit gebod serieus genomen had, had zij de ware betekenis niet genegeerd en was het haar 'wel gegaan'. Want met uw vader wordt bedoeld; Jehova haar God. Want God was de Vader en Verwekker van het Volk Israël. Hij was de Gever. Uw moeder verwijst in eerste instantie naar de Schepping (moeder aarde) en in tweede instantie naar het Volk Israël zélf. Elk lid van dit volk, elke Israëliet, is geboren uit die moeder en spreekt de moedertaal. Dit geldt ook voor de Heere Jezus. Zijn Vader was God en Zijn moeder was het Volk Israël.

Efeze 5

31 Daarom zal een mens De Mens Christus Jezus zijn vader God en moeder Volk Israël verlaten, en zal zijn vrouw Zijn Lichaam, de Gemeente aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.

32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Bouwwerk

Exodus 4

21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan.

22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: **Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.**

23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!

De Z(z)oon is het B(b)ouwwerk van de Vader. De zoon is de voortzetting van de vader. Bijbels gezien wordt de zoon die de vader het beste eert, tot eerstgeborene gesteld. Ook al is diegene niet als eerste geboren. De eerstgeborene heeft recht op een dubbel erfdeel. Bij de eerstgeborene horen de functies van koning en priester. Het Volk Israël zal straks, na de zeventigste Jaarweek, de eerstgeborene zijn van de volkeren. Bij de eerstgeborene horen de functies van koning en priester. Het Volk Israël zal dan *eindelijk* het priesterlijk koninkrijk en heilig Volk zijn zoals bedoeld.

בנת = Benooth = Erfgenamen; Bouwwerken

בנה = Banah = Bouwen

בן = Zoon

De Zoon die de Vader het beste eerde, was de Heere Jezus. Hij is dan ook als de Christus tot Eerstgeborene Zoon en Erfgenaam gesteld. Erfgenaam van alles. Ook wij zouden, naar Zijn Voorbeeld, opgroeien van kind van God tot zoon van God. Dan zullen ook wij straks delen in de erfenis.

Hebreeën 1

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

Romeinen 8

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

6) Gij zult niet doodslaan

Kiezen voor het leven

Gij zult uw Naaste niet doodslaan. Dit betekent dat men voorzichtig zou omgaan met dit leven. Dat men dit leven niet zou beëindigen of verwerpen. Men zou het Leven niet moeten afwijzen of wegnemen. Men zou het leven niet beëindigen maar *in stand houden*. Men zou kiezen om het leven in stand te houden door te geloven in de Heere. Doodslaan is het leven verwerpen. Wie het leven afwijst heeft het recht op leven verloren. Mensen worden niet geoordeeld om hun zonden maar men wordt geoordeeld of zij al of niet de Heere hebben aangenomen of verworpen.

Deuteronomium 30

19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;

De Naaste

Leviticus 19

16 Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken; gij zult niet staan tegen het Bloed van uw Naaste; Gij zult uw Naaste niet doodslaan Ik ben de HEERE!

Deuteronomium 6

4 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. (= Gij zult uw Naaste liefhebben gelijk uzelf)

6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.

De Heere is de Naaste van het Volk Israël. Degene Die haar het meest-na-staat.

Onwetendheid

Dit zesde gebod zegt tegen het Volk Israël dat zij de Naaste niet zou doodslaan. Maar uiteindelijk heeft het Joodse Volk dit wél gedaan. Het is enigszins humoristisch dat daarmee tevens een einde kwam aan deze Wet. Volgens de Bijbel was deze 'doodslag' min of meer een ongeluk. Het was onwetendheid.

Lukas 23

*34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij **weten niet, wat zij doen**. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.*

Handelingen 3

12 En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?

13 De God Abrahams, en Izsaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.

14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;

15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.

16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.

*17 En nu, broeders, **ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.***

18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

Handelingen 17

*30 God dan, **de tijden der onwetendheid** overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.*

Eeuwig Leven

Men zou geloven in De Vorst des Levens, Welke God heeft opgewekt uit de doden; dan zal men, in Hem (= tesamen met Hem oftewel in nauwe verbondenheid met Hem) deelnemen aan dat nieuwe Leven. Zijn Opstandingsleven is eeuwig leven waaraan wij nu al kunnen deelnemen. Dit nieuwe Leven verwerpen is 'doodslaan'. Zoals de Joden tweemaal gedaan hebben. Zij hebben gekozen voor de dood in plaats van het Leven. De Heere Jezus Christus heeft het leven in Zichzelf. Als men het leven verwerpt is men schuldig aan de dood van de Heere Jezus Christus. Alle andere zonden zijn door de Heere weggedaan. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon.

Johannes 5

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

*25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord **geloofd** hebben, zullen leven.*

26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

Johannes 11

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloofst gij dat?

7) Gij zult niet echtbreken

Overspel

Hier staat niet dat je niet mag scheiden want volgens de Bijbel en ook volgens het woordenboek is 'echtbreken' namelijk 'overspel plegen'. Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is, is echtscheiding Bijbels gewoon in de Wet geregeld. Het gaat hier dus om overspel. Overspel is echtbreuk. Waarom wordt dit tegen het Volk Israël gezegd? Nou, omdat zij getrouwd was met de Heere! Israël was de vrouw van God. Maar vrouw Israël pleegde wel degelijk overspel en hield zich niet aan het (Huwelijks-) Verbond. Zij hoereerde met vele andere mannen, vreemde goden, en maakte offerplaatsen voor hen. Ze wordt dan ook op zeer veel plaatsen in de Bijbel een hoer genoemd. Zij was dus ontrouw aan de Heere terwijl de Heere heel duidelijk via Mozes had laten weten dat Hij dat niet zou accepteren. Want Hij is een ijverig oftewel jaloerse God; Hij is niet van plan Zijn Vrouw en dus Zijn Volk te delen met afgoden. Maar dat ging al heel gauw mis; denk aan het Gouden Kalf! Mozes smeedt toen de stenen tafelen kapot. Deze ontrouw is in samenhang met 'Gij zult geen andere goden dienen'.

Deuteronomium 5

18 En gij zult geen overspel doen.

Jeremia 31

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, **hoewel Ik hen getrouwd had**, spreekt de HEERE;

Exodus 34

10 Toen zeide Hij: Zie, Ik maak een verbond; voor uw ganse volk zal Ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken; also dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des HEEREN werk zien zal, dat het schrikkelijk is, hetwelk Ik met u doe.

11 Onderhoudt gij hetgeen Ik u heden gebiede! zie, Ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Hethieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten.

12 Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met den inwoner des lands, waarin gij komen zult; dat hij misschien niet tot een strik worde in het midden van u.

13 Maar hun altaren zult gijlieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouden.

14 (Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is IJveraar! een ijverig God is Hij!)

15 Opdat gij misschien geen verbond maakt met den inwoner van dat land; en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offerande doen, en hij u nodigende, gij van hun offerande etet.

Deuteronomium 24

1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.

Echtscheiding

De ondertrouw : Jer.2:2

De trouwerij : Ezech.16:6-8; Jer.3:14; 31:31; Hos.1:2; Rom.7:1; Exo.34:14-16

Het ja-woord : Ex.19:8; 24:3,8; Deut.5:27

De echtelijke woning : Lev.25:23; 2Kro.7:20; Ps.85:2; Jes.14:2; Jer.11:15; Hos.9:3; Joel 1:6; Joel 2:18; Joel 3:2

Hoererij van Israël : Ex.20:2-5; 34:10-14; Eze.16:13

De scheiding : Deut.24:1; Mat.19:7,8; Jer.3:1,8,20; Jes.50:1

De dood van de Man : Rom.7:1-3

Nieuw Huwelijk : Jer.31:31-; Ez.16:60; Jes.54:4,5; 62:4,5; Hos.2:18-

De Bruiloft : Joh.2; Openb.19:6

De relatie die de Heere had met het Volk Israël (nu het Joodse Volk) wordt in de Bijbel beschreven als een huwelijk. Dit huwelijk is echter al heel lang ontbonden. De Heere bemoeit zich momenteel niet met het Joodse Volk. Het Volk is de Heere in het verleden diverse keren ontrouw geweest en uiteindelijk heeft de Heere het huwelijk ontbonden. De tien stammen heeft Hij weggestuurd met een scheidingsbrief en zij werd door de Assyriërs in 722 BC uit Zijn Huis verdreven. De twee stammen zijn in 70 AD verstrooid na de moord op haar Man en Heere. Zijn dood geeft echter wel weer ruimte tot **een nieuw Huwelijk; het Nieuwe Verbond**. Dat zal plaatsvinden *na* Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Eerst komt er een oordeel over het Joodse Volk. Na wedergeboorte van het Volk zal er dan een Nieuw Verbond oftewel een nieuw huwelijk gesloten worden. (zie studie de zeventigste Jaarweek). Dit nieuwe Huwelijk kan nooit meer verbroken worden.

Jesaja 50

- 1 *Alzo zegt de HEERE: Waar is de **scheidbrief** van ulieder moeder, **waarmede Ik haar weggezonden heb**? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden.*
- 2 *Waarom kwam Ik, en er was niemand, waarom riep Ik, en niemand antwoordde? Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan, of is er in Mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door Mijn schelding maak Ik de zee droog, Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is, en sterft van dorst.*
- 3 *Ik bekleed den hemel met zwartheid, en stel een zak tot zijn deksel.*

Romeinen 7

- 2 *Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar **indien de mangestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans**.*
- 3 *Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.*

Openbaring 19

- 7 *Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw **een wedergeboren Israël** heeft zichzelf bereid.*

Nieuw Huwelijk

Het verschil tussen het oude huwelijk en straks het nieuwe huwelijk van de Heere en Israël is dat het Oude Verbond wél verbroken kon worden. En móest ook eigenlijk verbroken worden want het Oude Verbond was krachteloos omdat het op het vlees (de natuurlijke mens) gelegd was. Maar het Nieuwe Verbond kan **nooit** meer verbroken worden want dit ligt namelijk niet vast in de mens maar in de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus. Dit Verbond, deze Band kan niet verbroken worden.

Romeinen 8

- 2 *Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der*

zonde en des doods.

3 *Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.*

4 *Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.*

Aards huwelijk

Mattheüs 19

5 *En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;*

6 *Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.*

De kerken hebben weinig begrepen van de typologie van het Bijbelse huwelijk. 'Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet' misbruiken zij bij elke huwelijksdienst. Om vervolgens *gescheiden* mensen als zondaars uit te sluiten van bijvoorbeeld het Avondmaal. Maar een aards huwelijk is helemaal niet voor altijd en dus wel degelijk te scheiden. Het is namelijk een huwelijk in deze *tijdelijke* en *vergankelijke* oude Schepping. Het huwelijk zal hooguit blijven 'totdat de dood ons scheidt'. Het aardse huwelijk is helemaal niet samengevoegd door God maar door verliefdheid en hormonen.

Eén Plant met Christus

Efeze 5

30 *Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.*

31 *Daarom zal een mens **de Heere Jezus Christus** zijn vader God en moeder het Volk Israël verlaten, en zal zijn vrouw **de Gemeente**; zij staat vrouwelijk tov de Heere aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Door één Geest tot één Lichaam gedoopt. Wij hebben hetzelfde leven en daardoor hetzelfde lichaam. Hij is het Hoofd en de Gemeente is Zijn Lichaam.*

32 *Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, **ziende op Christus en op de Gemeente.***

33 *Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelf; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. = ontzag hebben*

Genesis 2

21 *Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelve plaats toe met vlees.*

22 *En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.*

23 *Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.*

24 *Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij*

zullen tot een vlees zijn.

25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

De totstandkoming van Eva uit de eerste Adam is typologisch de totstandkoming van de Gemeente uit de laatste Adam. Waarbij Apostel Paulus zegt dat dit onder het Oude Testament een grote Verborgenschap was maar dat hij dit van de Heere aan ons heeft mogen bekendmaken. De Gemeente, het Lichaam van Christus, wordt hier figuurlijk weergegeven als de vrouw van Christus. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en niets kan hen meer scheiden.

De vrouw is niet de bruid

Let wel, de Gemeente is niet de *Bruid* van Christus. De Bruid is Israël. Maar de Gemeente staat wel *vrouwelijk* ten opzichte van de Heere. Heel de Schepping inclusief schepselen staat vrouwelijk ten opzichte van de Heere, de Man. De vrouw oftewel de Schepping zou ontvankelijk zijn voor het Zaad oftewel het Woord van God. De vrouw zou vruchtbaar zijn voor de Man en dus Vruchtdragen voor Hem. Dit betekent dat het de bedoeling zou zijn dat de Geest in en door de gelovigen Goede Werken des geloofs oftewel Vruchtbare Werken zou kunnen volbrengen. De Man zal de vrouw aanhangen of aankleven is in dit geval hetzelfde als; het Lichaam is onlosmakelijk verbonden met en onderdanig aan het Hoofd. Wat door God samengevoegd is onder het Nieuwe Verbond der Genade kan niet meer verbroken worden. Het Nieuwe Verbond is een eeuwig Verbond. Vandaar dat de Gemeente, de vrouw onlosmakelijk verbonden is met de Heere. Zij zijn Eén Vlees wil zeggen dat Hoofd en Lichaam hetzelfde Opstandingsleven deelachtig zijn. De verbintenis is niet door mensen tot stand gebracht en kunnen wij daarom ook niet zelf verbreken. Wij kunnen de relatie *wel* ontkennen. Dan heet het; de Geest bedroeven(zie de studie de Heilige Geest bedroeven)

Romeinen 8

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

8) Gij zult niet stelen

Toe-eigenen

Leviticus 19

11 Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.

De mens zou zich niets toe-eigenen wat hem niet toekomt. Toch eigent de mens zich bepaalde zaken toe waarop hij Bijbels gezien geen enkele aanspraak kan maken. En dit claimen is dus diefstal. Diefstal van de Naaste. Ik vind dit gebod een beetje in het verlengde liggen van het tweede gebod; gij zult u geen gesneden beeld of gelijkenis maken. Zelf een Godsbeeld vormen, lijkt enigszins op; Bijbelse Waarheden een eigen toepassing geven.

Mijn eigen godsdienst

Ikzelf heb dat tot mijn veertigste levensjaar gedaan; mijn eigen godsdienst maken. Ik had allerlei theorieën verzonnen zonder enige kennis van de Waarheid. Ik las geen Bijbel maar baseerde mijn stellingen op wat de voorgangers preekten en op wat ik van mensen om mij heen hoorde. Ook las ik vage boeken óver de Bijbel in plaats van te lezen *ín* de Bijbel! Op deze manier bepaalde ikzélf de wil en inhoud van mijn leven. Ik maakte een godsdienst die mij het meest gunstig was. Maar daarmee heb ik gestolen van wat de Heere toekomt. Want door Bijbelstudie besef ik nu dat ik door Zijn dood en Opstanding Zijn Eigendom ben geworden. Ik besef nu dat ik in onderwerping en afhankelijkheid van Hém zou leven. Ik heb dit leven dus lange tijd uit Zijn Hand gestolen en het mij eigen-gemaakt. Ik wenste me niet te onderwerpen aan Hem; aan Zijn Woord en Zijn Geest. Maar gelukkig ben ik tenhalve gekeerd en dat is nog altijd beter dan ten hele afgedwaald...

Het Joodse Volk claimt ten onrechte

Ook het Joodse Volk maakt(e) zich hier schuldig aan. Zij claimde en claimt ook zaken waarop zij geen recht had en heeft. Zo zegt zij dat zij het uitverkoren Volk van God is. Maar dat is niet zo. Zij is alleen Gods uitverkoren Volk wanneer zij zich houdt aan Gods Woord. Maar zij heeft zich niet aan Zijn Woord gehouden. Zij heeft het Verbond gebroken. Toch claimt zij Gods Volk te zijn, maar het toe-eigenen van die term is diefstal.

Zoiets vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. De Joden probeerden de Heere Jezus te vangen en met geweld Koning te maken. Zij claimden Hem als Koning. Maar dat was helemaal Zijn Bedoeling niet. De Heere zou eerst sterven en uit de dood opstaan om pas daarna aangesteld te worden als de Koning van Israël. Maar toen het zover was, wilden ze Hem niet meer. Zij wilden niet meer dat Deze Koning over hen zou zijn.

Johannes 6

14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.

15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.

Lukas 19

14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.

Ook de Christenen stelen

Wat het Joodse Volk deed en doet, gebeurt ook onder degenen die zich Christenen noemen. Zij noemen zich met de Naam van Christus maar die Naam komt hen niet toe. Zij hebben feitelijk de Christus gestolen want als je met hen over Christus en Zijn Werk wilt spreken, hebben zij ineens geen tijd meer. In werkelijkheid willen deze Christenen heel weinig tot niks van Hem weten. Daarmee gebruiken zij Zijn Naam niet alleen ijdelijk maar stelen zij Zijn Naam ook nog.

Ook willen vele Christenen denken dat wij 'de kroon op Zijn Werk zijn'. Zelfs de foute vertalingen laten ons dit geloven. Zo zegt de nieuwe Bijbelvertaling in Psalm acht dat wij 'bijna god zijn en met glans en glorie bekroond'. Zij zegt zélf dat 'het Werk van Zijn Handen aan ons is toevertrouwd en dat alles (!) aan onze voeten is gelegd.' Wat zal de Satan lachen. In het Hebreeuws is het heel duidelijk dat dit niet over de mensheid gaat maar dat hier over de Mens Christus Jezus wordt gesproken.

Wij hoeven niet te stelen

Zo worden er dus allerlei Bijbelse waarheden geclaimd waarop geen enkel recht is. Wij *hoeven* ook helemaal geen Bijbelse Waarheden te stelen. God geeft ons namelijk alles uit Genade. Dat stelen komt voort uit het begeren. Maar een gelovige hoeft niet te stelen. Een gelovige behoort alles van God te ontvangen. Alleen op grond van geloof kunnen we delen in elke geestelijke Zegening in Christus. Wij zouden de Heere dan ook juist danken voor alles wat Hij ons in Genade geven wil. En men zou tevreden moeten zijn met het Leven, wat men door Genade, ontvangt.

9) Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw Naaste

Valse beschuldigingen

Leviticus 19

11 Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.

De Heere Jezus Christus, onze Naaste, werd valselijk beschuldigd door het Joodse Volk. Steeds maar weer zocht men aanleiding om de Heere Jezus ergens van te beschuldigen. Het was leugen op leugen om Hem gevangen te kunnen nemen. Op grond van valse beschuldigingen werd de Heere dan ook uiteindelijk veroordeeld.

Markus 14

55 En de overpriesters, en de gehele raad, zochten getuigenis tegen Jezus, om Hem te doden, en vonden niet.

56 Want velen getuigden valselijk tegen Hem, en de getuigenissen waren niet eenparig.

57 En enigen, opstaande, getuigden valselijk tegen Hem, zeggende:

58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal dezen tempel, die met handen gemaakt is,

afbreken, en in drie dagen een anderen, zonder handen gemaakt, bouwen.

59 En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig.

60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vroegde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;

61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vroegde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?

62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

63 En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node?

64 Gij hebt de gods lastering gehoord; wat dunkt ulieden? En zij allen veroordeelden Hem, des doods schuldig te zijn.

65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.

Klopt helemaal niets van

Ook in onze dagen krijgt de Heere nog steeds de schuld als er iets misgaat in de wereld of in de eigen leefomgeving. 'Als er een God is, waarom is er dan oorlog? Als er een God is, waarom is mijn kind dan ongeneeslijk ziek? Als er een God is, waarom is er dan honger? Of een aardbeving of een tsunami of droogte of kindersterfte? Waarom zorgt de Heere niet voor werk, ik ben toch een goed mens? Waarom treft mij dit nu weer? Waarom is mijn moeder zo vroeg gestorven? ...als er dan een God is.' God is de veroorzaker van alle ellende en de mens moet het dan weer oplossen. En via dat werk dat we doen om die oude Schepping op orde te krijgen, zouden we God dan weer dienen... Hier klopt helemaal niets van. Door de Bijbel, Zijn Woord, te bestuderen, krijgen we antwoorden op bovenstaande vragen. Maar de mens *wil* de Heere helemaal niet leren kennen, het is veel makkelijker om Hem valselijk te beschuldigen voor alles wat tegenzit.

Niet liegen

We zouden dus geen valse getuigenissen uitspreken tegen de Naaste. Maar we zouden natuurlijk *niemand* vals beschuldigen. We zouden niet liegen over en tegen onze *naasten* (=allen die in Christus zijn). Want alles wat wij de minsten aandoen, zullen wij de Heere aangedaan hebben.

Kolossensen 3

9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens [de natuurlijke mens](#); [het vlees](#) met zijn werken,

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens [de wedergeboren mens](#); [het nieuwe schepsel](#), die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

10) Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Bevrediging van de oude mens

Timotheüs 6

9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.

*10 Want de geldgierigheid hebzuchtig, geldzuchtig is **een wortel van alle kwaad**, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.*

Het gaat hier over het verlangen naar dingen die van een ander zijn. Gierigheid, begeerte, materialisme en hebzuchtigheid overlappen elkaar maar zijn volgens de Bijbel de wortel van alle kwaad. En dat gaat echt niet alleen over geld. Als er geen begeerte zou zijn, dan zou de hele economie instorten. De reclamebureaus wekken onze begeerte op. Deze vleselijke begeerten zijn allemaal tot verzadiging en tot wellust van onze oude, natuurlijke mens. Satan, de verleider van de mens, zou niks kunnen presteren als de begeerte niet in ons aanwezig was. De mens wordt uiteindelijk door zijn *eigen* begeerte verzocht, zegt Jakobus. De begeerte van de mens kan nooit bevredigd worden, hij wil *altijd* meer, hoger, groter, beter, sneller, verder, etc.

Jakobus 1

13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.

14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.

Tevreden

Romeinen 7

7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.

Paulus zegt dat de begeerte een algemene zonde is en dat hij zonder de Wet niet geweten had dat het überhaupt een zonde was. Maar alle ellende is begonnen door begeerte! De begeerte begon bij de Satan. Al in de vorige Schepping begeerde hij als God te zijn. Hij wilde zich zelfs verheffen boven God! Die begeerte kwam voort uit hoogmoed. Hoogmoed kwam dus voor zijn val. Begeerte is in feite opstand tegen God. In het Nieuwe Testament staat dat wij als gelovigen moeten leren vergenoegd oftewel tevreden te zijn met het tegenwoordige. Dat wil zeggen dat wij moeten leren tevreden zijn met dat wat er is.

Hebreeën 13

5 Uw wandel zij zonder *geldgierigheid =geldzucht, hebzucht*; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.

Uit de Hand van de Heere

Titus 2

11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Efeze 1

7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;

De Bijbelse gedachte is dat onze groei, zowel geestelijk als materieel, niet afhankelijk is van onze begeerte. Wij zouden leven uit de hand van de Heere, Die ons in Genade geeft, al wat ons ontbreekt. De basis van deze Rust is dat onze vleselijke begeerten zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor 'vergenoegzaamheid' in Christus. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als wij onze oude mens uittrekken oftewel voor dood houden en onze nieuwe mens aandoen.

Tot slot

De Genade

Galaten 5

13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. Wij zouden de Vrijheid van het Nieuwe Verbond niet misbruiken maar zélf onze verantwoordelijkheid nemen door de nieuwe mens aan te trekken en ons te laten leiden door de Geest in plaats van door ons vlees.

14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf.

15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

16 En ik zeg: **Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.** oftewel; leg af de oude, natuurlijke mens en trek aan de nieuwe mens in Christus

17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18 Maar **indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.** De Geest leidt ons naar Zoonschap oftewel Erfenis. Onder de Wet kunnen wij niet erven.

Als men niet wil leven uit Genade en dus niet gelooft in het Nieuwe Verbond, zal men proberen om zélf alle dingen van de tien geboden tot stand te brengen. Maar het is hoogmoed te denken dat deze zaken door de oude mens volbracht kunnen worden. De Nieuwtestamentische Waarheid is dat de dingen die in de Wet verboden waren, juist door de Wet geactiveerd worden. Als we geloven dat de Wet in Christus vervuld is en leven uit de Rijkdom van Zijn Genade, is het mogelijk de Wet te vervullen door elkaar te dienen door de Liefde. Maar dat kan alleen in nauwe verbondenheid met Christus; als wij ons laten leiden door Zijn Geest. Als we de oude mens van onszelf en van onze naasten voor dood houden. Dan hebben we onze Naaste lief, gelijk onszelf en leven we in afhankelijkheid van Hem en Zijn Woord.

Tot voorbeeld

Lukas 24

27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Hebreeën 10

1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomstige goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

1 Korinthe 10

5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.

6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkterwijs als zij lust gehad hebben.

7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkterwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.

8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend.

9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield.

10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.

11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Het Joodse Volk wilde in haar arrogantie niet *geloven* in de Wet maar zij wilde aan de eisen van de Wet voldoen door te *werken*. Geloven is rusten (zie studie alleen geloof). Heel de Wet is ons, gelovigen, tot voorbeeld en waarschuwing. Dat wij niet in hetzelfde ongeloof zouden vallen. Dat wij zouden blijven staan in de **Genade van het Nieuwe Verbond**. De Wet is voor ons een schitterende illustratie van hoe het niet moet en ook van hoe het wél moet! De Wet is voor ons een prachtige illustratie van de Christus. De Wet op zich is Heilig, Rechtvaardig en

Goed. De Wet laat zien hoe zondig de mens is en maakt vooral duidelijk dat wij Zijn Genade heel hard nodig hebben...Wij danken onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus, daarvoor.

Romeinen 7

12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.

Hebreeen 8

1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen:

2 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.

Amen.