

Biblia

Het woord 'Bijbel' betekent 'Boek'. Het stamt af van het Griekse woord biblia (boeken), dat een meervoud is van biblion (boek). De Bijbel is het meest verkochte Boek ter wereld. Het wordt met een hoofdletter geschreven door degenen voor wie het Boek betekenis heeft en het Boek waarderen.

Inspiratie van de Bijbel

Spirit betekent Geest. In welke mate is de Bijbel als geheel afkomstig van *inspiratie* van de Geest in de mensen die het Boek geschreven hebben? Daar zijn heel wat vooroordelen over. Men heeft vaak een idee over de Bijbel terwijl men het Boek helemaal niet kent. Er zijn heel veel mensen die zeggen; het is een boek dat van oudsher is overgeleverd en door mensen is geschreven *zonder* tussenkomst van de Geest. Maar men zou er toch op zijn minst eerst in moeten lezen voordat men er iets zinnigs over kan zeggen. Want wat staat er bijvoorbeeld in de Bijbel Zélf over deze inspiratie?

Sprookjesboek

Ikzelf vond de Bijbel tot mijn veertigste levensjaar een soort moralistisch sprookjesboek met verhalen over goed en kwaad. Zéker niet van God afkomstig. Terwijl ook ik toen nauwelijks in de Bijbel las. Zo hebben mensen dus een mening, zonder dat zij die ergens op baseren. Ongelovige, maar dus ook gelovige mensen, vinden het onmogelijk dat een Boek geïnspireerd zou zijn door de Geest.

1 Johannes 4

2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest = lering, onderwijs, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

3 En alle geest = lering, onderwijs, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest = lering, onderwijs van den antichrist, welken geest = lering, onderwijs gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

Getuigenis van binnenuit

Een getuigenis van binnenuit zou waardevol moeten zijn. Als je weet wat de Bijbel *Zelf* zegt, dan weet je hoe serieus je Hem moet nemen. Als je de getuigenis van de Bijbel *Zelf niet* accepteert, neem je Zijn Woord niet serieus. En dat is een keuze.

Wat zegt de Bijbel over Zichzelf?

Niet de uiteenlopende schrijfstijlen van de verschillende schrijvers zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het *resultaat* van hun arbeid is dat wél. Wie dat niet gelooft, neemt het Bijbelse Getuigenis niet serieus. De Heere Jezus beschouwde het Oude Testament in ieder geval wél als historisch betrouwbaar.

Mattheüs 22

29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende **de Schriften**, noch de **kracht Gods**. De Schriften (het Oude Testament) zijn voortgekomen uit de Kracht van God. De Geest van God is de Werkzame Kracht van God; Geest van God is een synoniem van Kracht van God. **Woord is Kracht**.

--

31 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, **hetgeen van God tot ulieden gesproken is**, Die daar zegt:

32 Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der doden, maar der levenden. **Exodus 3;6 Dit zijn Woorden van God, ongeacht welk mens dit geschreven heeft**.

Markus 7

9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker **Gods gebod** wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.

10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. **Mozes heeft het gezegd maar het is Gods gebod**.

De Woorden van Abraham komen overeen met de Woorden van de Heere Jezus Christus

Johannes 5

44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

45 Meent niet, dat Ik **de Heere Jezus** u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij gehoopt hebt.

46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft **van Mij** geschreven. **Mozes heeft gesproken over de Heere Jezus Christus**

47 Maar **zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?**

Lukas 16

29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben **Mozes en de profeten, dat zij die horen**. **horen= gehoorzamen= geloven**

30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.

31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen **=geloven**, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

Hij opende hun ogen, Hij opende de Schriften, Hij opende hun verstand

Lukas 24

25 En Hij Jezus zeide tot hen **de twee Emmaüsgangers**: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!

26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en **= vervolgens** alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? **Lijden en sterven en daarna de Heerlijkheid ingaan**

27 En begonnen hebbende van **Mozes en van al de profeten**, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van **Hem** geschreven was.

--

31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.

32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?

--

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het **alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.**

45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. **verstaan= begrijpen**

De Bijbel is enigszins gecodeerd oftewel versleuteld. Gesloten. Als je nog maar pas begint met Bijbelstudie heb je vaak geen idee wat er nou eigenlijk staat. Het is Nederlands maar tóch begrijp je het niet. En al vertalen ze de Bijbel in omgangstaal dan nóg begrijp je Hem niet. Omdat het zo niet werkt. Het ligt eraan hoe de Bijbel in elkaar zit. Maar *hoe* opende de Heere Jezus Christus dan het verstand van de Emmaüsgangers? Nou, de Heere gaf hen de toegepaste code!

Schrift met Schrift vergelijken

Geen enkel Schrift is van eigen uitlegging. Geen enkel hoofdstuk, geen profetie, geen enkel vers staat op zichzelf en kun je daarom dus ook niet los van elkaar uitleggen. Het probleem van de Bijbel is dat Hij *alleen* te begrijpen is als men voldoende Schriftgedeelten met elkaar vergelijkt. Maar dan moet je de Bijbel dus wel als één geheel beschouwen; **het is één Boek**. En dat gebeurt negen van de tien keer niet. De code oftewel de sleutel om het verstand te openen om de Bijbel te begrijpen is; Schrift met Schrift vergelijken. Dat is noodzakelijk om Zijn Woord te kunnen begrijpen. En dat kost tijd en moeite. Maar als je de Waarheid écht wilt leren kennen, zal de Geest je daarbij helpen.

2 Petrus 1

19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

20 Dit eerst wetende, dat **geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging**;

21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Johannes 16

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, **Hij zal u in al de waarheid leiden**; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

De juiste Sleutel

De Heere Jezus Christus liet de Emmaüsgangers de samenhang zien tussen de Wet en de Profeten en de Psalmen. Hij liet hen zien wat er in de verschillende Bijbelboeken staat geschreven over Hem. De Heere begon bij Mozes en daarna van al de profeten begon Hij uit te leggen wat van Hem geschreven stond. En *daardoor* viel het kwartje bij Kleopas en de andere Emmaüsganger. Hun verstand werd geopend met de juiste Sleutel. De hele Bijbel is

de Zelfopenbaring van God. De hele Bijbel gaat dus vanaf het begin tot het einde over de Heere Jezus Christus want Christus is het uitgedrukte Beeld van God. Bij ieder hoofdstuk zouden wij ons afvragen; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? Zijn Woord gaat over Hem en niet over ons mensen.

Hij maakt ons toegankelijk voor Zijn Woord

Onze ogen zouden dus opengaan dat de Bijbel één Boek is en dat je Zijn Woord leert begrijpen door Schrift met Schrift te vergelijken. Dan zal de Heere ook *ons* verstand openen. En dat heeft niks te maken met intelligentie. En als je *denkt* dat je daar niet slim genoeg voor bent, vraag Hem dan gerust om Wijsheid. Hij zal je toegankelijk maken voor dat Woord. Maar natuurlijk alleen als je de *juiste* gezindheid hebt; als je hart openstaat voor Zijn Woord. Je hart is immers de zetel van het Geloof.

Jakobus 1

5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.

De Schriften

Met de Schriften wordt het hele Oude Testament bedoeld. De Joodse indeling van het Oude Testament is; de Wet, de Profeten en de Psalmen. In het Jodendom noemen ze deze driedeling ook wel de Tenach. Dat woord is een samenstelling van de eerste letters van de Hebreeuwse woorden voor Wet, Profeten en Psalmen; 'Tnch'. Het Hebreeuws bestaat van oudsher alleen uit medeklinkers. De klinkers in 'Tnch' zijn toegevoegd voor de uitspraak.

De vijf boeken van Mozes

De Torah oftewel de Pentateuch zijn de vijf Boeken van Mozes. (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) De Torah wordt wel vertaald met Wet maar dat is een slechte vertaling van het Hebreeuwse Woord. Torah komt van het werkwoord *onderwijzen*. De Torah is Gods Woord. God wil ons met Zijn Woord *onderwijzen* en de *Weg wijzen*. En dat klinkt heel anders dan 'Wet'! Als in de Bijbel staat 'bewaart Mijn Geboden' dan kun je dat lezen als; behoud Mijn Onderwijzingen, behoud alle Woord dat Ik je *geboden* heb. Al het Gebodene Woord; Alle Woord Dat Ik jullie *aangeboden* heb.

Uw Woord is de Waarheid

Johannes 17

17b Uw woord is de waarheid.

Woord is enkelvoud, dus één geheel. De Bijbel is het Woord van God en dat is de Waarheid. Dus als geheel is Zijn Woord, de Bijbel, Waarheid. De Kracht van God vindt alleen maar plaats *via* het Woord van God. Het Woord van God is Levend en Krachtig.

Hebreeën 4

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Wonderen in het Oude Testament worden weggeredeneerd

De Heere Jezus beschouwde het hele Oude Testament, inclusief de wonderen, als historisch. Dat weten we door uitspraken van de Heere Jezus met betrekking tot die wonderen. Dat is van belang want de moderne theologie heeft de wonderen uit de Bijbel weggeredeneerd. Maar als je dat doet, redeneer je dus ook de Heere Jezus weg. Geloven is een vrije keuze; je mag geloven wat je wilt. Er zijn heel veel gelovigen die de wonderen uit de Bijbel niet als Waarheid beschouwen. Maar dan beschouwen zij de Woorden van de Heere Jezus niet als Waarheid.

Selectief geloof

Toen ik nog geen Bijbelstudie deed, geloofde ik bijvoorbeeld in de evolutietheorie. Maar de theorie van Darwin is nog steeds een theorie. Er is geen wetenschappelijk bewijs hiervoor. Mijn zoon zei eens tegen mij; ik geloof wél in de Opstanding van de Heere Jezus Christus maar *niet* dat de muren van Jericho instortten nadat men eromheen had gelopen. Het lijkt *mij* makkelijker voor God om een muurtje om te laten vallen dan iemand van tussen de doden op te wekken. Op deze manier zijn we dus *selectief* in wat wij (willen) geloven. Maar op deze manier stellen we onze waarheid bóven Zijn Waarheid. Hoogmoed dus.

Ik sta liever
voor aap
dan dat ik er
van afstam!

Visje

De Heere Jezus beschouwde de Oudtestamentische wonderen als historisch

Als de Heere Jezus de wonderen als historisch beschouwde, wie zijn wij dan om aan deze wonderen te twifelen? Omdat *wij* ze met ons beperkte verstand niet begrijpen? Omdat *wij* er geen verklaring voor hebben? Omdat ze buiten *ons* voorstellingsvermogen vallen? Moeten we daarom aan de woorden van de Heere Jezus twifelen? Wonderen zijn *tekenen*. Achter die wonderen, die tekenen, zit dan ook een *typologische* en/of profetische betekenis. Het is dus niet zo dat God, bij gelegenheid, zomaar Zijn trukendoos opengooide.

De Heere Jezus geloofde in de wonderen uit het Oude Testament

De Heere Jezus geloofde in het wonder van het Scheppingswerk van God. Hij geloofde dat Noach de ark gebouwd heeft en Hij geloofde dat de zondvloed ten tijde van Noach daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De Heere Jezus geloofde dat Sodom is verwoest door vuur en sulfer uit de Hemel en Hij geloofde dat de vrouw van Lot in een zoutpilaar veranderde. Ook geloofde de Heere Jezus in de geschiedenis van Jona.

Enkele uitspraken van de Heere Jezus over wonderen uit het Oude Testament

Mattheüs 19

4 Doch Hij **de Heere Jezus**, antwoordende, zeide tot hen: *Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne **den mens gemaakt heeft**, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? Het Scheppingswerk uit Genesis uit de Schriften, is **Waarheid** voor de Heere Jezus.*

Lukas 17

27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken **Noach in de ark** ging, en de **zondvloed** kwam, en verdierf ze allen.

28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; **De zondvloed en de Ark van Noach**

29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het **vuur en sulfer van den hemel**, en verdierf ze allen. **De verwoesting van Sodom**

30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

--

32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. **De vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar**

Mattheus 12

40 Want gelijk **Jonas** drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. **De dood en opstanding van Jona.** (Jona riep overigens niet vanuit de vis maar vanuit het dodenrijk; zie Jona twee).

Wat heeft de Heere Jezus gezegd over de Psalmen en de Profeten?

Markus 12

36 Want David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd **David was geïnspireerd door de Heilige Geest, dus Woorden van God Zelf, zegt de Heere Jezus : De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.**

Lukas 4

21 En Hij **de Heere Jezus** begon tot hen te zeggen: *Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. Jesaja eenenzestig wordt dus als een Goddelijke profetie beschouwd die via Hem, de Heere Jezus, vervuld zou worden.*

Mattheüs 24

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) De Heere Jezus noemt Daniël een profeet. De Heere Jezus neemt de woorden van Daniël, de profeet, serieus.

Wat zegt de Heere Jezus over de Nieuwtestamentische Boeken?

De Nieuw Testamentische Boeken zijn geschreven in de dagen van het Nieuwe Testament oftewel het Nieuwe Verbond; dus vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus. In Johannes zestien kondigt de Heere Jezus aan dat er nog toekomstige dingen verkondigd zullen worden door de Geest. Met andere woorden; er zouden nog Nieuwtestamentische Boeken geschreven worden.

Johannes 16

12 **Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.** Dit zei de Heere Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Maar de discipelen waren nog niet aan toe de Nieuwtestamentische Waarheden.

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, de Heilige Geest was er nog niet omdat de Heere Jezus nog niet Verheerlijkt was Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en= namelijk **de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.** beginnend bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De Geest zou Woorden Gods spreken over de Heere Jezus Christus. Daarmee wordt gezegd dat God per definitie spreekt over de Heere Jezus Christus. De Geest spreekt dus niet over Zichzelf. De Geest spreekt per definitie over Christus. De Heilige Geest is de onzienlijke Heere Jezus Christus. God is Geest; je kunt Hem Vader noemen of Geest of Christus. Men heeft helaas de Godheid uiteen getrokken en er drie verschillende Personen van gemaakt...In de Bijbel bestaat dit niet. Als God Zich laat zien, ziet men de Heere Jezus Christus; Hij is het uitgedrukte Beeld van de onzienlijke God.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

15 Al wat de Vader heeft, is Mij; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. De Geest is Christus in ons, zegt Paulus. De Vader en Ik zullen woning in u maken, zei de Heere Jezus. Wij hebben maar Eén God en niet de Vader, de Zoon en de Geest.

De discipelen zijn geïnspireerd door de Geest om Getuigenis te geven

Johannes 15

26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, **Die zal van Mij getuigen.** Wie gaat er van de Vader uit? De Zoon!

27 En **gij zult ook getuigen,** want gij zijt van den beginne met Mij geweest. De Werking van de Geest komt dus overeen met de Werking van de discipelen! De Geest zou dóór hen getuigen om de Boeken te schrijven.

Handelingen 1

8 Maar gij zult ontvangen de kracht **namelijk des Heiligen Geestes**, Die over u komen zal; en **gij zult Mijn getuigen zijn**, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. De discipelen zullen dus de Geest ontvangen en zij zullen door die Geest geïnspireerd worden om te getuigen. De Geest zou het Werk dóór hen doen. Zoals Hij dat ook door *ons* wil doen. (zie studie 'het Werk van de Heilige Geest)

Mattheüs 28

19 Gaat dan henen, **onderwijst al de volken**, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes Dit is geen formule die men uit zou spreken tijdens de doop. De Heere doet niet aan toverij. Het onderwijzen is belangrijker dan het dopen, zei Paulus. Het Woord prediken; daar gaat het hier om. Namens de Zoon, de Vader en de Heilige Geest ; **lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb**. Alle Woord dat Hij aangeboden heeft.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

De bediening van Paulus

Handelingen 9

15 Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want **deze = Paulus is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls**.

16 Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam.

17 En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en **met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden**.

18 En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt.

Deze bediening van Paulus is dus in opdracht van de Heere Zelf en zou uitgevoerd worden door de Heilige Geest. Net zoals Hij gezegd heeft tegen de discipelen.

Aanstelling door de Heere Jezus

De Heere stelde Zélf de discipelen aan die zouden bijdragen aan de Geschriften van het Nieuwe Testament. Hij gaf hen gezag en Goddelijke autoriteit.

Mattheüs 10

14 En zo iemand u **de discipelen** niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.

Lukas 10

16 Wie u **de discipelen** hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 13

20 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 17

20 En Ik bid niet alleen voor dezen [de apostelen](#), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Hun woorden zijn hiermee de woorden van de Heere Jezus en Zijn Woorden zijn hiermee, via hen, de inspiratie van de Nieuw Testamentische Bijbelschrijvers

In welke mate zijn de discipelen geïnspireerd?

Het is, nadat we de vorige stukken gelezen hebben, de logische consequentie dat de discipelen geïnspireerd zijn geweest. Maar *in welke mate* zijn de Woorden van de Bijbel en van de schrijvers geïnspireerd? Ikzelf geloof dat alles in de Bijbel door inspiratie van de Geest tot stand gekomen is. Niet alleen de gedachten en ideeën, maar ook gewoon *letterlijk*, zin voor zin, tot stand gekomen is door de Geest.

Moderne vertalingen

De *moderne* vertalingen van de Bijbel zijn geen *letterlijke* vertalingen en de vertalers hadden deze bedoeling ook niet. Daarmee blijkt dat zij *niet* geloven dat de schrijvers van de Bijbel letterlijk zijn geïnspireerd. Zij geloven niet dat hun woorden Zijn Woorden zijn. Anders zouden zij niet een hele andere versie van Zijn Woord schrijven. Die moderne Bijbels zijn dus vertalingen naar *eigen* interpretatie en niet de letterlijke vertaling van Gods Woord. In feite is het plagiaat.

Een 100% letterlijke vertaling is niet mogelijk

Nu moet gezegd worden dat een helemaal *letterlijke* vertaling onmogelijk is. Het is niet mogelijk om *alle* Hebreeuwse en Griekse woorden te vertalen met een honderd procent vergelijkbaar, overeenkomend woord van de Nederlandse taal. De Hebreeuwse en Griekse woorden zijn nooit helemaal letterlijk te vertalen. Maar de Statenvertaling is gemaakt met de intentie om zo letterlijk *mogelijk* om te zetten. Later is men hiervan afgestapt en nu is het zover dat men vooral een makkelijk leesbare versie wil hebben; dicht bij de omgangstaal, zodat het de mensen aanspreekt. Maar de Bijbel is nou eenmaal een oud Boek en je moet het laten voor wat het is. Het oude taalgebruik doordringt ons er juist van dat Zijn Woord onvergankelijk is.

1 Petrus 1

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit *vergankelijk*, maar uit *onvergankelijk* zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. [Zaad staat typologisch voor het Woord van God](#)

Statenvertaling

De Statenvertaling is geen gemakkelijke vertaling voor een beginnend Bijbellezer. Dat heb ik zelf ervaren. Ik moest regelmatig verzen een aantal keren lezen om enigszins te begrijpen wat er nu eigenlijk stond. Ik kreeg gelukkig van iemand een parallele editie Statenvertaling met nieuwe Bijbelvertaling. Ik las zeker een jaar lang alle stukken in twee vertalingen. Uiteindelijk raak je thuis in de 'ouderwetse' taal en leer je inzien dat er in de nieuwe vertalingen veel is weggelaten en veranderd. Neem bijvoorbeeld de woorden 'beproeving' en 'verzoeking'. Die zijn in de nieuwere vertalingen nagenoeg verdwenen terwijl dit belangrijke Bijbelse

begrippen zijn. (zie ook de studie 'verzoeking en beproeving') Nu vind ik de 'ouderwetse' taal van de Statenvertaling prachtig. Deze is zoveel rijker en mooier dan de hedendaagse omgangstaal.

De Heere Jezus kreeg letterlijke inspiratie van de Vader

Johannes 14

*10 Geloof gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? **De woorden**, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. De woorden van de Heere Jezus waren letterlijk Woorden van de Vader. [Woordelijke inspiratie](#). Het gaat niet over gedachten of ideeën maar het gaat hier daadwerkelijk over woorden*

Johannes 17

*8 Want **de woorden**, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. [een woordelijke dus letterlijke inspiratie](#)*

Johannes 8

47 Die uit God is, hoort [horen = gehoorzamen = geloven de woorden Gods](#); daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Dit verwijst naar de Waarheid en is een verwijzing naar het Oude Testament, de Schriften van die dagen

Johannes 12

48 Die Mij verwerpt, en = [namelijk Mijn woorden](#) niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

Geen jota noch tittel

Mattheüs 5

*18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota is [Grieks voor de Hebreeuwse letter 'jot'](#) noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. De letter 'jot' is de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De jota is de kleinste letter. Een klein druppeltje om te zien. Een tittel is geen letter maar een verbindings-streepje dat in de Hebreeuwse taal gebruikt wordt. Waarmee de Heere zegt dat **het Oude Testament letterlijk is geïnspireerd**. (Wij leven overigens niet onder de Wet maar onder het Nieuwe Verbond der Genade. De Heere Jezus Christus heeft de Wet niet ontbonden maar Hij heeft, in overeenstemming met de Wet, de Wet volledig vervuld)*

Wat dachten de Oudtestamentische Bijbelschrijvers zélf van hun inspiratie?

In het algemeen staat er bij deze schrijvers; 'alzo spreekt de Heere' of 'de Heere heeft tot mij gezegd'. Hieronder *enkele* voorbeelden om zelf even op te zoeken;

Mozes Exodus 4; 10-12

David; 2 Samuël 23; 2

Salomo Spreuken 30; 6

Jesaja Jesaja 6; 5-8
Jeremia Jeremia 1; 7 Jeremia 36; 1-2
Zacharia Zacharia 7; 7
Bileam Numeri 22; 38 Numeri 23; 12-16

Jeremia 1

6 Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, ik **Jeremia** kan niet spreken, want ik ben jong.
7 Maar de HEERE zeide tot mij **Jeremia**: Zeg niet: Ik ben jong; want overal, waarhenen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles, wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken.

Zacharia 7

7 Zijn het niet de woorden, welke de HEERE uitriep door den dienst der vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was, en haar steden rondom haar; en het zuiden en de laagte bewoond was?

Wat dachten de Nieuwtestamentische Bijbelschrijvers zélf van hun inspiratie?

Paulus 1 Korinthe 2; 13
Judas 3-17

1 Korinthe 2

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

Heel de Schrift is van de Geest van God afkomstig

2 Timotheüs 3

16 **Al de Schrift is van God ingegeven**, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering., tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods **de wedergeboren mens; de gelovige mens** volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust

In het Grieks staat er 'Theopneustos' en dat betekent; van God ingegeven; van God begeesterd. Pneuma betekent geest, wind of adem. Er staat dus eigenlijk; al de Schrift is door God ingeblazen of is door God begeesterd oftewel is door de Geest van God voortgebracht. Hier wordt gesproken tot wedergeboren mensen, tot gelovigen. Er staat in vers zestien vier keer hetzelfde; heel de Schrift is nuttig tot onderwijzing en opvoeding in Rechtvaardigheid. Het doel daarvan is dat wij volwassen zouden worden. En geen kinderen meer. Een volwassene kan en wil verantwoordelijkheid dragen voor alles wat hij doet. Het is de bedoeling dat wij vast staan in Zijn Woord; dat wij weten waarin wij geloven en daar ook uit leven. Dat wij ons niet laten beïnvloeden door leringen van mensen, door ijdele filosofieën of leringen van de duivel.

De Geest van God is in Zijn Woord

Er wordt niet gesproken over de inspiratie van de *schrijvers*. Wij zouden kunnen denken; het is geschreven door mensen dus die mensen werden geïnspireerd. Ja, maar wel in bepaalde mate. De Bijbel zegt dat wat zij *voortbrachten*, is geïnspireerd. De Geest is in het Woord en niet zozeer in de schrijvers. Zo onderzochten de profeten hun *eigen* profetieën. Dat wil dus zeggen dat wat zij geschreven hebben, méér geïnspireerd is dan zichzelf. Zij begrepen immers niet *alles* wat zij zélf geschreven hadden...

1 Petrus 1

9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;

11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest ~~van Christus~~, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde van Christus, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. De profeten onderzochten en bestudeerden hun eigen profetieën. Zij wisten vaak zelf niet wát zij schreven.

12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

God werkt via Zijn Woord

De Geest van God is de Kracht van God en werkt via Zijn Woord. Waar wij het Woord tot ons nemen, nemen wij de Geest tot ons. Word vervuld met de Geest is hetzelfde als; word vervuld met het Woord.

Handelingen 2

4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Van de Heilige Geest gedreven

2 Petrus 1

*16 Want **wij** zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd wij niet maar de rest van de wereld wél, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.*

17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.

*19 En wij hebben het profetische woord = enkelvoud. Profeteren is dat het van God afkomstig is. God spreekt over de toekomst. Profetisch Woord is dus de hele Bijbel want God spreekt altijd over de toekomst. Dus dat zijn niet alleen de toekomstvoorspellingen maar dit verwijst naar het **hele** Oude Testament **dat zeer vast** in tegenstelling tot de kunstelijk verdichte fabelen; Joodse en Griekse fabelen. is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als*

op een licht, schijnende in een duistere plaats = onze harten, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster = Christus, de Lichtbrenger opga in uw harten. Zijn Woord is Licht en Licht is Waarheid. Zijn Woord is een Lamp voor onze voeten. Zijn Lamp schijnt in ons hart. Dan kunnen wij wandelen in het Licht.

20 Dit eerst wetende, **dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging**; geen enkele profetie kan uit zichzelf verklaard worden. Men zal altijd Schrift met Schrift moeten vergelijken.

21 Want de profetie Zijn Woord spreekt *altijd* over de Toekomst! is voortijds het Oude Testament niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods heiligen zijn gelovigen. Heilig is bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere, van door den Heiligen Geest gedreven zijnde de Heilige Geest dreef hen aan. Ze spraken/schreven niet uit hun eigen wil maar door de Wil van de Geest, hebben ze gesproken.

Verschillende schrijfstijlen

De Heilige Geest dreef de Bijbelschrijvers dus aan. Waarschijnlijk hebben de schrijvers niet eens gemerkt dat zij geïnspireerd werden. De Bijbelschrijvers hebben allemaal een *persoonlijke* schrijfstijl. Johannes of Petrus maakt een heel groot verschil. Zij hadden namelijk gewoon een eigen karakter en daardoor een *andere* schrijfstijl. Er is een Johannes-stijl en een Petrus-stijl. Het is dus *niet* de schrijfstijl van de Heilige Geest. Deze verschillen in stijl worden nog wel eens gebruikt als argument dat de schrijvers niet zouden zijn geïnspireerd.

Inspiratie heeft geen invloed op de schrijfstijl

Het is wel degelijk letterlijke inspiratie maar niettemin zijn woordkeuze en zinsopbouw van de schrijvers zélf. Het eindproduct is door de Heilige Geest geïnspireerd en als wij de Bijbel tot ons nemen, nemen wij de Heilige Geest tot ons. Er is maar Eén Spreker; God Zélf en daardoor is de Bijbel Eén geheel. Inspiratie heeft geen invloed op de stijl waarmee iemand geschreven heeft en dat zegt Petrus hierboven dan ook. Het schrijven ging dóór hen, maar toch buiten hen om.

God heeft Zijn Gedachten aan ons geopenbaard in de Bijbel

1 Korinthe 2

10 Doch God heeft ~~het~~ ons geopenbaard door Zijn Geest door Zijn onzienlijke Kracht en Werking ; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. de Bijbel is de Zelfopenbaring van God

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld de geest van de natuurlijke mens, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; de Geest spreekt door de apostelen zegt Paulus hier

13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, **maar met woorden, die de Heilige Geest leert**, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. zaken die van Gods Geest afkomstig zijn worden samengevoegd met mensen die uit de

Geest geboren zijn oftewel wedergeboren mensen. Deze gelovige, nieuwe mens kan die Woorden van de Geest ontvangen.

14 Maar de natuurlijke mens de oude mens begrijpt ontvangt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. zolang wij vasthouden aan ons menselijk denken, de wetenschap, is er geen plaats voor het Woord van God. Het Woord van God onttrekt zich aan het voorstellingsvermogen van de natuurlijke mens.

15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

God openbaart Zich in Zijn Woord

Zo lang wij vasthouden aan de *menselijke* denkwijze, is er geen plaats voor het Profetisch Woord dat zeer vast en toekomstgericht is. De Bijbel als Woord van God, gaat het *menselijk* voorstellingsvermogen te boven. Op grond daarvan wijst men de letterlijke inspiratie af. Omdat men gewoonweg niet gelooft dat het kán. Maar men kan God en Zijn Werken niet inpassen in de menselijke systemen, het is juist andersom; wij zouden ingepast worden in Gods Werken en Systeem.

Lukas 1

37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Doel van Zijn Woord

Wij zouden Zijn Werk en Wezen leren kennen en voor dát doel heeft God Zich geopenbaard in Zijn Woord. Als wij de Bijbel lezen als Eén Geheel dan komt men tot Kennis van God. Maar dan zou men wél het Gezag van de Bijbel erkennen. Degenen die de Heere afwijzen, zullen niks begrijpen van Zijn Woord. Men zou de Schrijver serieus nemen, anders hoeft men niet te gaan lezen.

Kolossensen 1

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende **groeïend, toenemend** in de **kennis** van God;

2 Petrus 2

18 Maar wast op in de genade en **kennis** van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

1 Timotheüs 2

3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Geest der Wijsheid en der openbaring in Zijn Kennis

Efeze 1

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

Vanaf het moment dat wij tot geloof komen, zou het de bedoeling zijn om op onderzoek te gaan in Zijn Woord. Bijbelstudie dus. Het is Zijn Wil dat wij zouden komen tot kennis van de Waarheid. Hoe *groter* onze kennis van de Waarheid is, hoe *vaster* wij in Zijn Woord staan; hoe sterker wij in dit leven zullen staan. Hij wil onze harten vullen met Zijn Kennis, Wetenschap en Verstand zodat wij (de nieuwe mens) in geloof uit die Waarheid kunnen leven en Hij ons vanuit dat Woord kan leiden. God communiceert met ons, gelovigen, via Zijn Woord.

Gehoor geven aan Zijn Wil

Alleen Kennis, Wijsheid en Verstand van Zijn Waarheid kunnen ons heilig doen wandelen. Heilig betekent dat wij bekwaam zijn gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Een heilige wandel zal leiden tot goede werken. Goede werken zijn werken die de Heere in en door ons heeft mogen bewerkstelligen oftewel uitvoeren. Als wij *niet* weten wat de Heere van ons verlangt, kunnen wij geen gehoor geven aan Zijn Wil, en kunnen wij dus niet Godzaliglijk leven. Kunnen wij de Heere niet dienen op de manier zoals Hij het wilt.

Onderzoekt de Schriften

Johannes 5

39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen

Om de Heere Jezus van Nazareth te leren kennen, zal men de Bijbel moeten onderzoeken. Want alleen *daarin* wordt Hij genoemd. Alles wat wij weten over de Heere Jezus, weten wij uit de Bijbel. In geen enkel ander boek of geschrift zul je Zijn Naam tegenkomen. Wel zijn er vervalsingen in omloop. De Schriften getuigen van de Heere Jezus Christus. Vanaf het eerste Boek Genesis tot en met het laatste Boek Openbaring,

Openbaring 19

*10 c Want de getuigenis van Jezus is de geest **de inhoud, het wezen van der profetie.** =de hele Bijbel*

Uit hoeveel Boeken bestaat de Bijbel?

Dat is niet zo belangrijk want de Bijbel is immers Eén geheel. Er wordt gezegd dat er zesenzeestig Boeken zijn. Dat staat ook in de inhoudsopgave. Maar in werkelijkheid zijn dat er zeventig. Er zijn namelijk **vijf** Boeken der Psalmen, maar zij worden doorlopend genummerd. De Psalmen zijn als volgt onderverdeeld in vijf boeken; 1-41, 42-72, 73-89, 90-106 en 107-150. Het is niet bekend waarom deze verdeling aangehouden wordt. Eigenlijk is **zeventig** ook

een veel logischer getal. Zeventig staat in de Bijbel voor volheid of volmaaktheid. Het is namelijk het getal van de volheid van het Werk van God. De Bijbel is daarmee dus compleet.

Wie heeft de Bijbel samengesteld?

Wie heeft de Boeken uit de Bijbel samengevoegd? Wie heeft de Bijbel samengesteld? Op welke grond heeft men een Boek in de Bijbel opgenomen dan wel weggelaten? Welk Boek hoort tot het gezaghebbende Woord van God? Daar is geen antwoord op te geven. *Niemand* heeft dat bepaald; *niemand* heeft dat ooit gedaan.

Gezaghebbend

Sommige Boeken werden gewoon van oudsher altijd al erkend als Gezaghebbend. En andere boeken werden niet beschouwd als gezaghebbend. Niemand heeft dat ooit geregeld en niemand heeft dat ooit bepaald. Dat is een traditie die vanaf het begin geweest is. De oudste bewaarde lijst van Bijbelboeken is van rond het jaar driehonderdzesenzestig. In onze tijd wordt de lijst regelmatig ter discussie gesteld maar dat doet men met alles wat met de Bijbel te maken heeft...

Wonderlijk

De verzameling Boeken is geschreven gedurende enige duizenden jaren door totaal verschillende mensen van verschillende afkomst, opleiding, cultuur en beroep. Toch vormen Die Boeken bij elkaar een Eénheid en zijn als Eénheid te bestuderen en spreekt Zichzelf, als Eénheid, niet tegen. En hoe wonderlijk is het, achteraf, dat de geïnspireerde Boeken dus 'vanzelf' erkend werden als het Gezaghebbende Woord van God. God laat Zijn Eigen Woord niet door mensen samenstellen. Hij heeft nergens mensenhanden voor nodig.

Handelingen 17

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

*25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft; **God heeft niets van mensen nodig want Hijzelf geeft Leven en wat daarbij komt kijken. De mens heeft God nodig en niet andersom.***

Apocriefe geschriften

De Roomse kerk heeft een aantal extra boeken toegevoegd aan de Bijbel. De zogenaamde apocriefe boeken. Met apocriefe geschriften worden religieuze teksten bedoeld die niet tot de officiële Bijbelteksten (canon) gerekend worden. Zij werden niet beschouwd als honderd procent geïnspireerd. Tijdens de Synode van Dordrecht werd uitgebreid gediscussieerd over de opname van de apocriefen in de Statenvertaling. In de eerste druk werden de boeken voorafgegaan door een 'Waerschouwinge aen de lesers', waarin de onwaerachtige, fabeleuse, ende met de Canonijke boecken strijdende saken in de apocriefen worden opgesomd.

Ontbreekt er een Boek in de Bijbel?

Judas

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

Judas zegt hier in zijn Brief dat (H)enoch heeft geprofeteerd. Dit is echter nergens in het Oude Testament terug te vinden. Hoe zit dat dan? Is er dan *nog* een boek misschien? Nou, dit was dan ook een gat in de markt want inmiddels is er een boek van Enoch verschenen... Terwijl je er gewoon vanuit kunt gaan dat hetgeen van Enoch geschreven is in Judas, blijkbaar genoeg was voor God om in Zijn Woord te laten opschrijven. God heeft zeker meer gesproken maar Hij heeft laten optekenen wat Hij wilde achterlaten voor ons. De Bijbel is de Zelfopenbaring van God dus logisch dat Hij dan de hand heeft *wat* er geschreven staat.

Johannes 21

*25 En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. **de wereld zou te klein zijn voor alle boeken die dan geschreven zouden moeten worden.***

1 korinthe 10

*11 En deze dingen alle zijn hunlieden= **het Joodse Volk** overkomen **tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons**, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.*

De Joodse Bijbel

In de Joodse Bijbel staan de Bijbelboeken in een andere volgorde dan in ons Oude Testament. Het laatste Bijbelboek in de Hebreeuwse Bijbel is twee Kronieken. Ook ontbreekt het Boek Daniël. Het Jodendom beschouwt het Boek Daniël als een *historisch* boek omdat zij Daniël niet als een profeet ziet. Dit terwijl de Heere Jezus in het Nieuwe Testament duidelijk spreekt over de **profeet** Daniël.

Mattheüs 24

*15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, **waarvan gesproken is door Daniël**, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;*

Marcus 13

*14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, **waarvan door den profeet Daniël gesproken is**, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.*

Profetieën komen daadwerkelijk uit

De Joden beschouwen Daniël niet als profeet omdat zijn profetieën, uit met name Daniël elf, voor honderd procent aantoonbaar, zijn uitgekomen. Zij zeggen; juist *daarom* kan Daniël geen profeet zijn (!). Zij zeggen dat Daniël geboren is nádat de profetieën zijn uitgekomen.

Wat dus niet waar is. Het is juist andersom; het Boek Daniël *bewijst* dat profetieën ook daadwerkelijk uitkomen. (zie studie Mattheüs 23 en 24 en de studie 'de zeventigste Jaarweek van Daniël'). Het laat ons juist zien dat God en Zijn Woord te vertrouwen zijn. Het laat ons zien dat ook de andere, nog niet vervulde, profetieën daadwerkelijk staan te gebeuren. En die pakken niet goed uit voor de Joden. Dus is het het makkelijkst om te zeggen dat Daniël geen profeet is...

Het ontstaan van de Bijbel

De algemene *foutieve* opvatting is dat het Oude Testament op zijn vroegst geschreven is in de dagen van de Babylonische ballingschap. En die laatste dagen zijn het einde van de Oudtestamentische geschiedenis. Daarna hebben we nog net de terugkeer uit ballingschap met drie kleine profeten (Haggai, Zacharia en Maleachi). Daarna blijft het vierhonderd jaar stil voordat Mattheüs zijn Evangelie schrijft.

Babylonische bronnen

Met andere woorden; het Oude Testament zou pas geschreven zijn helemaal aan het einde van de Oudtestamentische geschiedenis. En zou geschreven zijn in Babel. Toen heeft iemand bedacht om Genesis één te vergelijken met de Babylonische scheppingsverhalen en die komen flink overeen dus hebben de Joden dit in hoge mate overgenomen uit deze Babylonische bronnen. Het Oude Testament zou dus zijn overgeschreven van de Babyloniërs...

Samaritanen

Niks is volgens hen geschreven door Mozes en al zeker niet door Daniël. En dit wordt algemeen geloofd en tot op heden wordt dit ook gewoon onderwezen op Nederlandse theologische faculteiten. Maar dit is *onmogelijk* want de vijf boeken van Mozes waren al in het bezit van de Samaritanen, en als maatgevend beschouwd, meer dan honderdtwintig jaar vóórdat de Joden in ballingschap verdwenen. (zie het Bijbelboek twee Koningen) Het is dus onmogelijk dat de Joden de Boeken geschreven zouden hebben tijdens de Babylonische ballingschap.

Zondvloedverhaal

Het meest logische is dat de Babylonische overlevering gewoon afkomstig is van Adam oftewel van Noach en dat het daarom niet vreemd is dat ook *zij* een zondvloedverhaal hebben. De meeste volkeren op aarde hebben trouwens een zondvloedverhaal. We stammen immers allemaal af van Noach! Maar dat willen de meeste Westelingen niet weten; zij willen niet weten dat zij afstammen van Noach en zijn dan verbaasd dat andere volkeren ook het zondvloed-verhaal hebben...

Door wie is het zondvloedverhaal dan opgeschreven?

De gebeurtenis van Noach is door Noach *zelf* opgeschreven. Noach begint in Genesis hoofdstuk vijf in feite met het opnieuw vertellen van het Scheppingsverhaal. Hij vermeldt

ook alle voorgaande geslachten. Vanaf Genesis hoofdstuk vijf vers één tot en met Genesis hoofdstuk zes vers negen heeft Noach zelf beschreven. Tot; 'dit zijn de geboorten van Noach'. Vanaf daar nemen zijn zonen Sem, Cham en Jafeth het stokje van hem over. Zij beginnen met 'Noach (onze vader), was een rechtvaardig man'...Daarna zijn de gebeurtenissen beschreven door Sem, Cham en Jafeth. Vanaf Genesis elf wordt geschreven en ondertekend door Sem. Aangezien de gebeurtenissen dus door henzelf zijn opgeschreven, zijn ze zeer Waarheidsgetrouw. (zie studie 'Noach')

De vijf Boeken van Mozes

Als er in het Nieuwe Testament verwezen wordt naar Exodus, Leviticus, Numeri of Deuteronomium, dan staat er vaak bij;...Mozes heeft gezegd. Maar dat vinden we nooit terug bij een verwijzing naar het Boek Genesis. Het Boek Genesis is namelijk niet door Mozes geschreven. Het wordt alleen aan Mozes *toegeschreven*. Mozes heeft Israël uit Egypte geleid maar hoe wist Mozes de geschiedenis van Adam tot aan Mozes? Tussen Genesis één en Exodus één zit immers ongeveer vijftienghonderd jaar.

De Bijbel is veel ouder dan de Babylonische tijd

We kunnen natuurlijk zeggen; dat heeft de Heere aan Mozes verteld, hij is geïnspireerd geworden. Maar Mozes *heeft* Genesis niet geschreven, het is hem gewoon overgeleverd geworden. Dat houdt in dat de Bijbel dus veel ouder is dan men beweerd. Want ook Adam heeft nog een deel van Genesis geschreven. De schrijvers van Genesis waren; Adam, Noach, Sem, Cham, Jafeth, Terach, Ismaël, Izaak, Ezau, en het was Jacob. En wellicht heeft Mozes de geschiedenis van Jozef opgeschreven. Zij onderschreven hun geschiedenis. Zij schreven gewoon hun geschiedenis op en lieten die na voor de familie. Wij hebben in de Bijbel een geïnspireerde en genoteerde overlevering vanaf Adam. Toelichtingen zijn later toegevoegd. Dit alles is te lezen in het boek van P.J. Wiseman . 'Ontdekkingen over Genesis';

Kleitabletten

'Archeologische vondsten hebben aangetoond dat de schrijfkunst reeds ten tijde van Abraham zeer verbreid was en algemeen werd beoefend. Er zijn kleitabletten gevonden die ongeveer vijfduizend jaar oud zijn en ten dele vóór de zondvloed moeten zijn ontstaan. Het is met zekerheid aan te nemen dat de berichten van het Boek Genesis (dus ook die over de schepping, de zondvloed en de zondeval) oorspronkelijk in spijkerschrift op kleitabletten geschreven werden en wel door de aartsvaders zelf of op hun aansporing. Wat Genesis *zelf* zegt over zijn ontstaan en wetenschappelijk onderzoek zijn niet langer met elkaar in tegenspraak, maar vullen elkaar aan'.

Het Nieuwe Testament is gebaseerd op het Oude Testament

Het Nieuwe Testament kun je in feite niet lezen zonder het Oude Testament. Het Nieuwe Testament zegt herhaaldelijk dat het gebaseerd is op het profetisch Woord en de Oudtestamentische geschiedenis. Zowel causaal als typologisch. In het Nieuwe Testament staat geen enkele Waarheid die niet terug te vinden is in het Oude Testament. Vaak staat

het er ook gewoon bij, soms ook niet. Het Nieuwe Testament leert geen dingen die niet al vastgelegd zijn in het Oude Testament.

Het Nieuwe Testament verklaart het Oude Testament

In het Oude Testament worden sommige zaken niet geleerd maar alleen vastgelegd. Met andere woorden; ze staan er, maar je kunt ze niet begrijpen. Vaak zijn het alleen maar vingerwijzingen. Deze zaken worden later alsnog verklaard en toegepast in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is in hoge mate een verklaring van het Oude Testament. Daarom is Schrift met Schrift vergelijken zo belangrijk.

De Heere heeft tot Mijn Heere gezegd

Psalm 110 = Oude Testament

1 Een psalm van David. **De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:** Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. [Dit gaat over de Messias, weten ook de Joden](#)

Mattheüs 22 = Nieuwe Testament

42 En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. [Hier vraagt de Heere Jezus aan de Schriftgeleerden; Van wie is de Messias een zoon? En de Farizeeën antwoordden; de Zoon van David.](#)

43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in den Geest, zijn Heere? zeggende: [En de Heere Jezus zegt; waarom noemt David Zijn Zoon dan 'Heere'?](#)

44 **De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere:** Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon? [Als de Messias de Zoon van David is, waarom noemt David Zijn Zoon dan Heere?](#)

46 En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen. [niemand wilde antwoorden want het antwoord was dat de zoon van David een hogere positie zou innemen dan David zélf.](#)

Handelingen 2 = Nieuwe Testament

29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.

32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.

33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: **De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere:** Zit aan Mijn rechter hand.

35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem [de Heere Jezus](#) tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 'De Heere heeft tot mijn Heere gesproken' gaat dus niet over Salomo maar over de Heere Jezus Christus, de opgestane en Verheerlijkte Heere Jezus.

De meerdere van Salomo

David was koning van Israël. De zoon van David zou een positie hebben die *hoger* zou zijn dan die van David. Want David noemt zijn zoon 'Heere'. Wie is hoger dan de koning van Israël? Juist de Heere!! De Farizeeën wisten dat de Heere Jezus niet sprak over Salomo, de aardse zoon van David. David was een profeet en hij sprak in zijn Psalmen niet over zijn zoon Salomo, maar over zijn Zoon en Heere; de Meerdere van Salomo. Pas in het Nieuwe Testament volgt uitleg over die zin uit Psalm 110. Eerst in Mattheüs tweeëntwintig vóór de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus en in Handelingen twee wordt het ná Zijn Opstanding door Petrus nóg een keer uitgelegd aan de Joden. Voor een groot deel verklaart de Bijbel zichzelf door Schrift met Schrift te vergelijken.

Mattheüs 12

41 De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelfde veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jona is hier!

42 De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelfde veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!

Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek

Genesis 14 = [Oude Testament](#)

*18 En **Melchizédek**, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.*

19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, den Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.

Psalms 110 = [Oude Testament](#)

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen:

*Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van **Melchizédek**.*

Hebreeën 5 = [Nieuwe Testament](#)

5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden (in Zijn Opstanding) heb Ik U gegeneerd.

*6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van **Melchizédek**.*

Zo is ook Melchizédek uit Genesis veertien en Psalm honderdtien niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Hoewel dit er niet expliciet bij staat. Het is God Die Zich al van tevoren in deze bepaalde verschijning had vertoond aan Abraham maar Die pas in het Nieuwe Testament de functie van Hogepriester kon bekleden. In het Nieuwe Testament , in het bijzonder in de brief aan de Hebreeën, wordt uitgebreid uitleg gegeven over de Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek. Pas in het Nieuwe Testament wordt ons Melchizédek dus verklaard en toegelicht. (zie ook de studie 'Hogepriester')

Melchizédek, koning van Salem

Genesis 14

18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

Als je kijkt naar de betekenis van het Hebreeuwse woord Melchizédek, zul je zien dat die naam heel goed bij de Heere Jezus Christus past. Ook de informatie over Brood en Wijn en het woordje Salem = Shalom = Vrede, zeggen eigenlijk al genoeg. Het feit dat deze Koning niet alleen Koning maar óók Hogepriester is en dat Hij Abraham zegent en dat Abraham aan Melchizedek tiende geeft (die men alleen aan God zou geven), bevestigt dit nóg een keer. Onder de Wet konden de functie van koning en hogepriester niet samengaan. Dus het wachten was op het Nieuwe Verbond.

Melchizedek = מלכ צדק = Rechtvaardige Koning,
 Koning der Gerechtigheid
 Melek = מלכ = Koning; Raadgever; Dienstknecht; Engel; Boodschapper
 Koning Salem = מלכ שלם = Melek Shalom = Vrededorst
 Brengt voort = יצא = Yatza = Type van het praktische Opstandingsleven
 Brood en Wijn = לח ריין = Lechem en Jajiin = 50.10.10 .6 40.8.30 = 148
 Pascha= פסח = 8.60.80 = 148

Strategie in de geestelijke strijd was verborgen gehouden

Efeze 6

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omléidingen des duivels.

*12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw **eeuw is de vertaling van Griekse 'aion'; de manier waarop de wereld is ingericht en functioneert en bestuurd wordt, de bestuurlijke macht.**, tegen de **geestelijke boosheden** in de lucht.*

Het Oude Testament houdt een aantal zaken *verborgen*. En dat is niet voor niets. Daar is een goede reden voor. We hebben namelijk een *geestelijke* strijd vanaf de dagen van Adam en je strategie op voorhand bekend maken aan de tegenpartij, is dan niet heel handig. God heeft veel bekend gemaakt maar belangrijke details van Zijn Heilsplan heeft God verzwegen.

1 Korinthe 2

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was de Wijsheid van God was bedekt, werd verborgen gehouden, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; het plan stond al in eeuwigheid vast en daarin werd een deel verborgen gehouden.

8 Welke niemand van de oversten dezer wereld = Gods tegenstanders gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Als de Satan het plan wél gekend had, dan zou hij de Heere niet gedood hebben omdat de kruisiging deel was van Gods Plan. Deze gebeurtenis lag wel vast in het Oude Testament maar wel op een verborgen, typologische wijze. (Dit legde de Heere Jezus Christus dan ook uit aan de Emmaüsgangers) Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53

Een bedekking van het Oude Testament voor de Joden

Bij de Joden ligt een bedekking over de Boeken van Mozes, over hun hart en over hun ogen en over hun oren. Pas als zij tot de Heere bekeerd zijn, zal de bedekking worden weggenomen. Dus als ze bekeerd zijn, zal de Heere Jezus Christus de bedekking wegnemen. Dit betekent niet dat de individuele Jood niet tot bekering kan komen.

2 Korinthe 3

12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken; 13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

*14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want **tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments**, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.*

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

De Heere heeft gesproken in het Profetisch Woord

Maar als Volk kán het Joodse Volk niet tot geloof komen. Technisch gezien zou dit wel kunnen, maar dat is in tegenstelling met wat de Heere gezegd heeft. De Heere heeft gezégd dat het niet zou gebeuren, dus gebeurt het ook niet. Pas ná het oordeel van het Volk, na de zeventigste Jaarweek, zal zij de Heere aanroepen en uiteindelijk ook wedergeboren worden. Nogmaals; elke individuele Jood kan gewoon tot geloof komen. De deksel over het Woord zal dan weggenomen worden en de gelovige Jood zal worden toegevoegd aan de Gemeente. 'Messiaanse Joden' is geen Bijbels begrip. Messiaanse Joden bestaan niet. Zij behoren als Christen gewoon bij Zijn Lichaam, de Gemeente.

Het grote Wapen van God werd niet bekend gemaakt in het Oude Testament

Alle Nieuw Testamentische Boeken gezamenlijk hebben maar één doel, namelijk; te openbaren oftewel te ont-dekken (ontsluieren) wat in het Oude Testament nog verborgen gehouden werd. De dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus was de essentie van wat verborgen werd gehouden. Het werd niet bekend gemaakt omdat het Gods grote

Wapen was. Want door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus werden de zonden van de hele wereld geoordeeld en daardoor werd definitief afgerekend met de Oude Schepping, en daardoor kwam fundamenteel een nieuwe Schepping tot stand. In Christus Jezus in Wie Verlossing is.

Romeinen 3

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Geen reden meer tot verberging

Toen de Heere eenmaal was opgestaan en Verheerlijkt was er geen enkele reden meer om het verborgen te houden. Want vanaf *dat* moment werd triomfantelijk gepredikt dat die overwinning behaald was. En in Christus Jezus zijn ook *wij* overwinnaars. De tegenstander is in zijn hemd gezet. God heeft dat al vastgelegd in het Oude Testament zodat wij achteraf zouden zien dat het inderdaad allemaal in overeenstemming is met wat God bepaald heeft. Het is immers Zijn Heilsplan.

1 Korinthe 15

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

Romeinen 8

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Opdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere gesproken is

De Heere bepaalt de zaken. Daarom staat er zo vaak in het Nieuwe Testament;... 'opdat vervuld zou worden, hetgeen de Heere gesproken heeft' of 'hetgeen de profeten gezegd hebben'. In het Oude Testament vastgelegd en gesproken (vaak onder bedekte termen) en vervolgens vervuld en uitgelegd in het Nieuwe Testament. *Enkele* voorbeelden daarvan;

Mattheüs 1

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 En dit alles is geschied, **opdat vervuld zou worden**, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mattheüs 2

15 En was aldaar tot den dood van Herodes; **opdat vervuld zou worden** hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

--

23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; **opdat vervuld zou worden**, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden.

Mattheüs 8

16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;

17 **Opdat vervuld zou worden**, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Mattheüs 13

34 Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.

35 **Opdat vervuld zou worden**, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.

Mattheüs 21

2 Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij.

3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden.

4 Dit alles nu is geschied, **opdat vervuld worde**, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende:

5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

Mattheüs 26

53 Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?

54 Hoe zouden dan **de Schriften vervuld worden**, die zeggen, dat het also geschieden moet?

55 Terzelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen;

56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten **zouden vervuld worden**. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.

Mattheüs 27

8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag.

9 Toen is **vervuld geworden**, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;

De Evangelien zijn Nieuw Testamentische Boeken

Het Evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes zijn Nieuw Testamentische Boeken omdat zij geschreven zijn onder het Nieuwe Verbond; ná de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat zij ook schrijven over de laatste periode van het Oude Verbond doet er niet toe. Bovendien maken zij ons Nieuw Testamentische Waarheden bekend. Zij prediken niet de Wet. Ja, de kruisiging was inderdaad onder het Oude Verbond der Wet. Dat was namelijk de *vervulling* van de Wet. De Heere Jezus heeft de straf van de zonden gedragen in overeenstemming met de Wet. Hij was vertegenwoordiger van de mensheid, ook in overeenstemming met de Wet. Alle mensen zijn dood, en dat is óók in overeenstemming met de Wet.

Alle Evangelieprediking is openbaring van verborgenheid

Romeinen 16

24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en= namelijk de prediking van Jezus Christus, naar = volgens de openbaring der verborgenheid, [alle Evangelieprediking is openbaring van verborgenheid omdat het in het Oude Testament niet expliciet staat. Pas ná de dood en Opstanding kon men de verborgenheden prediken. die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; in het Oude Testament staat het niet expliciet maar alleen bedekt.](#)

26 Maar nu = inmiddels geopenbaard is openbaren is het tegenovergestelde van verborgen houden, en door de profetische Schriften,= dus toen, in die dagen van Romeinen, waren zij druk bezig met schrijven; zij waren geïnspireerd dus profetisch en schreven profetische geschriften om te openbaren wat tot die tijd verzwegen was. naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, men zou deze verborgenheid geloven onder al de heidenen bekend is gemaakt;

27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Heel het Nieuwe Testament moet dus beschouwd worden als openbaring van hetgeen in het Oude Testament verborgen bleef; wedergeboorte, dood en Opstanding, einde van de oude Schepping en begin van het nieuwe Schepping, einde van het Oude Verbond en begin van het Nieuwe Verbond. Dit alles wordt uitgelegd in de Nieuw Testamentische geschriften.

Openbaring van de verborgenheid

Ook in Efeze drie staat dat Paulus ontsluit heeft gekregen wat al in bedekte termen in het Oude Testament vastgelegd was.

Efeze 3

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling = huishouding, heerschappij der genade Gods, die mij gegeven is aan u; ná de Bedeling, de heerschappij, der Wet is nu de Bedeling van de Genade van God aangebroken

3 Dat Hij mij en aan nog vele anderen; aan alle Nieuw Testamentische Bijbelschrijvers door openbaring ontsluiting, onthulling, van het Oude Testament heeft bekend gemaakt deze

verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; Het stónd al in het Oude Testament maar is nu geopenbaard

4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en namelijk **profeten** apostelen zijn profeten , door den Geest;

Wat is een profeet?

Profeet = נָבִיא = Nabi = Mond van God. Een profeet is iemand die het Woord van God rechtstreeks van de Heere heeft ontvangen. Een profeet is eigenlijk een doorgeefluik. Door de profeten werd, mede, de Schrift voortgebracht. Het Woord dat de profeet ontving, werd toegevoegd aan de Schriften. Zijn titel als profeet bleef, maar zijn functie als profeet verdween, wanneer hij het ontvangen Woord van God citeerde of bestudeerde. Inmiddels is de Bijbel compleet en voltooid. Daarom is de gave van profetie en dus ook het ambt van profeet verdwenen. De Bijbel is 'het profetisch Woord'; rechtstreeks van God ontvangen via inspiratie door Zijn Geest.

De Werking van het Woord

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt

Johannes 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelfde gemaakt, en zonder Hetzelfde is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. **Woord is de Oorsprong van alle leven. De hele Schepping is voortgekomen uit het Woord van God.**

Het Woord brengt leven

Lukas 4

4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. **Door alles wat uit de mond van God uitgaat= alles wat God gesproken heeft, geeft leven.**

Het Woord geeft ons eeuwig leven

Johannes 6

67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?

68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. **Het Woord is eeuwig leven. Er is voor gelovigen geen redelijk alternatief voor Zijn Woord.**

Het Woord geeft ons leven

Handelingen 5

20 Gaat heen, en staat, en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezès levens. **Levenbrengend Woord van God.**

Het Woord reinigt ons

Efeze 5

25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;

26 Opdat Hij haar de Gemeente heiligen zou, haar gereinigd hebbende dit gebeurt nog steeds met het bad des waters door het Woord; Water is typologisch het Woord van God. Water heeft een reinigende werking.

27 Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Eeuwig Leven is zelfreinigend. Het oude leven is dat niet en sterft dan ook. Het Woord waarmee wij ons voeden, reinigt ons.

Het Evangelie is ons tot zaligheid

Romeinen 1

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Hoe wordt de mens behouden? Door de Kracht van God en die Kracht komt tot ons in de kracht van het Evangelie.

Wij zijn wedergeboren door het Woord

1 Petrus 1

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Dat men tot geloof is gekomen, is door het Woord van God, de Bijbel. Waardoor is ons leven veranderd? Door Zijn Woord, de Bijbel. Dit is het beste bewijs dat de Bijbel is geïnspireerd door de Geest van God. Door Zijn Woord hebben wij eeuwig leven ontvangen.

Het Woord brengt rust

Hebreeën 4

2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was =ongeloof in degenen, die het gehoord hebben. Het Woord is niet Krachtig voor ongelovigen. Zonder geloof doet het Woord niks.

3 Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Wat is het nut van het Woord van God? Het Woord brengt ons in de Rust. De Zekerheid geeft ons Rust. Geloof is onderwerping aan God. De rust van het Nieuwe Verbond in tegenstelling tot het werken van het Oude Verbond der Wet.

--

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard wapen oftewel werktuig, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Door het Woord kunnen wij de zaken onderscheiden.

Het Woord brengt eeuwig leven voor gelovigen

Johannes 5

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort = geloven, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Het Woord geeft overwinning

Openbaring 12

11 En zij hebben hem de duivel overwonnen door het bloed = leven, bloed van het Nieuwe Testament. Bloed van de Hogepriester. des Lams, en = namelijk door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe Het Leven van het Lam, is het Woord van het Lam; de opgestane Christus.

Het Levenbrengend Woord is gratis

Openbaring 22

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Wie dorst heeft, kan komen drinken en het is gratis. Drinken van het levenbrengend Water. Water is typologisch Zijn Woord

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezès boeks Het Boek Openbaring maar in bredere zin; Zijn Woord, de Bijbel. hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. Het Boek Openbaring maar er staan plagen in de hele Bijbel.

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens oftewel geboomte des Levens= Het Woord dat Leven is, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. = de Bijbel. Naarmate men geen belangstelling heeft voor God en Zijn Woord, heeft God ook geen belangstelling in ons.

Op allerlei manieren gesproken

Hebreeën 1

1 God, voortijds veelmaal en **op velerlei wijze**, tot de vaderen = de voorgaande generaties gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

God heeft vaak en op *allerlei* manieren gesproken tot onze voorvaderen. Op velerlei wijze. Hij heeft dus niet alleen *rechtstreeks* gesproken. Maar hoe kun je dan nog meer spreken? Nou, bijvoorbeeld in *beeldspraak*. Dus niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk oftewel overdrachtelijk. God heeft niet alleen in klare taal gesproken. We zouden in de Bijbel dan ook 'tussen de regels door lezen'. Vaak staat er meer dan wij in eerste instantie denken of begrijpen. Want God heeft op *velerlei wijze* gesproken.

Zijn Woord niet alleen letterlijk nemen

God heeft dus ook gesproken met beeldspraak en symboliek. Om deze beeldspraak te leren begrijpen, kost wat tijd en energie. Maar de Geest helpt daarbij. Vaak worden de Bijbelse gebeurtenissen *letterlijk* genomen en daarbij zet men ook nog eens de mens centraal. Maar iets moet eerst letterlijk gebeuren om er daarna een geestelijke betekenis aan te kunnen

hangen. Het is een kwestie van oefening om niet alles letterlijk te nemen. Het is een omslag in denken. Het duurde bij mijzelf een tijdje voordat ik die omslag te pakken had. Ik had jarenlang de Bijbelse verhalen letterlijk uitgelegd gekregen in de kerk. Maar de Bijbelse gebeurtenissen zijn zoveel mooier als men de *geestelijke* betekenis erachter weet. Pas dan leert men het Wezen en het Werk van de Heere kennen.

Het Werk van de Heilige Geest

Het voortbrengen van Gods Woord is het Werk van de Heilige Geest oftewel de Geest van God. Het is tot stand gekomen via de pen en het hart en het verstand van de schrijvers maar is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus ook *alle* Oud Testamentische boeken zijn geschreven onder de drijfkracht en inspiratie van de Heilige Geest. Die Geest van het Nieuwe Verbond is Dezelfde Geest die het Oude Testament heeft voortgebracht. Dus de Geest van het Nieuwe Verbond was de inspiratie en drijfkracht van het Oude Testament. Waar gaat dan het Oude Testament over?... Juist, over het Nieuwe Verbond!! Daarom is het bij Bijbelstudie noodzakelijk om Schrift met Schrift te vergelijken.

Wat leert ons dit over Christus?

Heel het Oude Testament gaat over *tegenwoordige* Waarheid; de tijd vanaf Zijn Eerste Komst tot Zijn Wederkomst. Heel het Oude Testament gaat over het komende Nieuwe Verbond. We kunnen ons dus bij alles wat in de Bijbel geschreven staat, afvragen; wat leert ons dit over Christus?

Dwaalleren

De Bijbel verklaart, voor een overgroot deel, Zichzelf. Gelukkig maar. Er zijn immers al genoeg dwaalleren. God is niet onduidelijk of tegenstrijdig. Er is maar één Waarheid; **Zijn** Waarheid. Ook om de overdrachtelijke, geestelijke betekenis van een Bijbelse gebeurtenis te vinden, zou men Schrift met Schrift vergelijken. Wat zeggen andere Bijbelstukken erover? En vooral; wat verklaart het Nieuwe Testament over het Oude Testament?

De Geest geeft ons Getuigenis

Wij hebben de Geest ontvangen zodat wij zouden weten wat ons door God geschonken is. Zodat wij zouden weten wat onze positie in Christus is. De Geest geeft ons Getuigenis. En Hij geeft ons ook de mogelijkheid dat Woord te ontvangen. Dat werkt dus langs twee kanten; wij kunnen niet zonder de Bijbel; het Woord dat is voortgebracht door de Geest en wij kunnen niet zonder de *inwonende* Geest. Beiden zijn noodzakelijk om het Woord te kunnen ontvangen en begrijpen en bewaren.

1 Korinthe 2

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

Efeze 2

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Langs twee kanten

De Heilige Geest is noodzakelijk om het geestelijk Voedsel, het Brood des levens, in ons op te nemen en te verwerken en eigen te maken. Het Werk van de Geest gebeurt dus van buitenaf en van binnenuit. De Bijbel en de Heilige Geest *in* ons. Als één van beide kanten ontbreekt, werkt het niet. Het is de bedoeling dat wij opgroeien tot volwassenen in het geloof; toegerust tot alle goed Werk. Dat kan alleen door onderwijs uit de Bijbel. Dat wij Zijn Wil weten en geloven en vervolgens toepassen in ons eigen leven.

1 korinthe 2

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

*14 Maar de natuurlijke mens **de niet wedergeboren mens, de oude mens** begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan **ongelovigen kunnen Zijn Woord niet begrijpen**, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.*

*15 Doch de geestelijke mens de wedergeboren mens, **de gelovige, de nieuwe mens** onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.*

16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

Tot slot

Psalm 119

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

--

133 Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.

Kolossensen 1

*9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de **kennis van Zijn wil**, in alle wijsheid en geestelijk verstand;*

*10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende **opgroeïend** in de kennis van God;*

Wij danken God dat Hij Zich in Zijn Woord aan ons bekend gemaakt heeft. Wij danken God dat Zijn Woord een Licht voor onze Voet en een Lamp voor ons pad is. Wij danken God dat wij ons aan Zijn Woord mogen onderwerpen en daardoor kunnen uitzien naar de geweldige Toekomst Die Hij heeft aangekondigd in dat Woord. Wij zouden in geloof, leven vanuit Zijn Woord. Wij zouden wandelen in de Kracht van Zijn Geest, in de Kracht van Zijn Woord.

Amen.