

De ontembare tong

Van kinds af aan, heb ik moeite gehad met zwijgen. Vooral als er onrechtvaardigheid in het spel was. Tot tien tellen voordat ik reageer, is nog steeds geen gemakkelijke opgave voor mij. Maar ik heb het idee dat ik sinds mijn vijftigste vorderingen maak. Beter laat dan nooit, zal ik maar zeggen. Mijn moeder kon heel goed zwijgen, dus ik heb wel een goed voorbeeld gehad. Zij zei altijd; 'Syl, het is niet erg om de minste te zijn, je hoeft niet overal op te reageren'. Mijn scherpe, ontembare tong, heeft me zeker een aantal keren flink in moeilijkheden gebracht. Situaties waarvan ik achteraf dacht; had ik mijn mond maar gehouden... Niet vreemd dus dat het thema 'de ontembare tong' van Jakobus mij aansprak. Ik heb ontdekt wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Het heeft mij nu ook de *noodzaak* van zwijgen laten zien. Hopelijk kan ik vanaf nu mijn ontembare tong beter beheersen...

In den beginne was het Woord

Johannes 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve (het Woord) gemaakt, en zonder Hetzelve (het Woord) is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

De Bijbel zegt, dat alle dingen die er zijn, ontstaan zijn uit het Woord van God. Als God iets *doet*, dan is het 'spreken'. Kijk maar in Genesis één, daar staat tien keer; 'God zeide'. En vervolgens schiep Hij dan allerlei zaken. Maar het begint altijd met Zijn Woord. Hij zei; 'laat ons mens maken', en toen was Adam er. Hij zei; 'daar zij licht' en toen was er licht. Het begint allemaal met het *spreken* van God.

Luisteren naar wat Hij gezegd heeft

Mattheüs 4

4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Tot in het Nieuwe Testament staat er 'dat de mens zou leven bij alle Woord van God'. De Mond van God is dus feitelijk het belangrijkste orgaan van heel de Schepping. Dit houdt dan automatisch in, dat wij op de *eerste* plaats zouden luisteren naar dat Woord. Wij zouden dus niet alleen *kijken* naar wat de Schepper *geschapen* heeft, maar het is op de eerste plaats de bedoeling dat wij *luisteren* naar wat Hij gezegd heeft.

Niet te snel je mond opentrekken

Prediker 5

1 Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht; want God is in den hemel (God is hoog en verheven; Hij staat boven ons), en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn.

2 Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, also de stem des zots door de veelheid der woorden. (Bij een stroom van woorden, hoor je het geluid van een zot)

Jakobus 1

18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid (Dit gaat over de Nieuwe Schepping; wij zijn wedergeboren door het Woord van God, oftewel door het Evangelie), opdat wij zouden zijn als eerstelingen (eerstgeborenen) Zijner schepselen.

19 Zo dan, (om die reden; dus) mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras (snel) om te horen, **traag om te spreken**, traag tot toorn (toorn in breed verband= dat wat uit het hart van de mens opborrelt);

20 Want de toorn des mans (wat in de mens zit) werkt Gods gerechtigheid niet.

21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. (zie studie stagelopen)

22 En zijt daders des Woords, (dat Woord van God zal uitwerking hebben in onze levenswandeling) en niet alleen hoorders, (er komt Werk uit geloof voort; Vruchtbare Werken die de Heere, in en door ons, wil doen) uzelfen met valse overlegging bedriegende.

Zijn Woord leren begrijpen

Net als God, hebben ook wij een mond, maar daar is de Bijbel minder lovend over. Want iemand die veel spreekt is, volgens Prediker, een zot. En ook Jakobus zegt dat met ongeveer dezelfde woorden. Volgens de Bijbel is dat wat omhoog komt uit het hart van de mens, over het algemeen niet veel goeds. De ideeën en gedachten van de mens, komen het eerst via de mond tot uitdrukking. Maar alleen als je zwijgt, kun je woorden ontvangen. Als je altijd aan het woord bent, leer je niks. Men zou op de eerste plaats luisteren oftewel, de Bijbel bestuderen om Zijn Woord te leren begrijpen.

Groeien in Kennis

Je zult eerst kennis moeten hebben van het Woord, voordat je Vruchtbare Werken kunt voortbrengen. Vruchtbare Werken zijn werken die de Heere in en door ons wil volbrengen. Je zult eerst kennis van het Woord moeten hebben voordat je je dienstbaar en afhankelijk, ten opzichte van de Heere, kunt opstellen. Iemand die tot kennis komt van de Waarheid is geen zot, maar juist verstandig.

1 Timotheus 2

3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en **tot kennis der Waarheid komen**.

Kolossenzen 1

9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en **wassende (groeïend, toenemend) in de kennis van God**;

2 Petrus 3;

17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

*18 Maar **wast op (groeï op, word volwassen)** in de genade en **kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus**. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.*

Wijsheid

Wij als gelovigen hebben Wijsheid nodig. En Jakobus zegt al in zijn eerste Brief dat als we Wijsheid nodig hebben, we dat aan de Heere kunnen vragen. Uit het Woord komt niet alleen Waarheid, maar ook Wijsheid voort. Wijsheid is niet alleen kennis, maar is *inzicht* in het leven. Hoe men Hem zou dienen, en hoe men in dit leven zou staan.

2 Timotheüs 3

*15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u **wijs kunnen maken** tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.*

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Christus is het Woord Gods

God doet de dingen door Zijn Woord. Hij openbaart Zich door Zijn Woord en *daarin* komt Zijn Wezen tot uitdrukking. Johannes zegt het wat korter; het Wezen van God komt tot uitdrukking in de Heere Jezus Christus, dus Christus is het Woord Gods. Christus is het uitgedrukte Beeld van God. Als God Zichzelf laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. Al wat God doet, komt voort uit Zijn Woord, maar krijgt gestalte via de Heere Jezus Christus.

Johannes 1

*14 En **het Woord is vlees geworden**, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.*

Hebreeën 1

*1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen **tot ons gesproken door den Zoon**;*

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

Openbaring 19

*13 En Hij was bekleed met een kleet, dat met bloed geverfd was; en **Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods**.*

De keel, de tong, de lippen en de mond

Zoals Gods Werken gestalte krijgen via Zijn Woord, zo gaat dat ook bij ons. Als iets *in* ons is, komt het naar buiten via de mond. En dan krijgt het gestalte. Als je bepaalde zaken onder woorden brengt, dan heb je ze *concreet* gemaakt. Ideeën en gedachten zijn pas *vast* als je ze geformuleerd hebt. En gewoonlijk zitten we dan ook vast aan hetgeen we uitgesproken hebben. In eerste instantie gebeurt dat met de tong en de mond en de keel en de lippen. En Paulus noemt deze vier dan ook als eerste als hij de natuurlijke, oude mens omschrijft.

Romeinen 3

*13 Hun **keel** is een geopend graf; met hun **tongen** plegen zij bedrog; slangenvenijs is onder hun **lippen**.*

*14 Welker **mond** vol is van vervloeking en bitterheid;*

Psalm 5

*10 Want in hun **mond** is niets rechts, hun binnenste (**gedachten**) is enkel verderving, hun **keel** is een open graf, met hun **tong** vleien zij.*

11 Verklaar hen schuldig, o God; laat hen vervallen van hun raadslagen; drijf hen henen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspanning tegen U.

De kleine tong zorgt voor grote gevolgen

Jakobus 3

*1 Zijt niet vele meesters (**leraren**), mijn broeders, wetende, dat wij (**Jakobus en de andere apostelen**) te meerder oordeel zullen ontvangen. (**leraren zullen strenger geoordeeld worden**)*

*2 Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. (**als je zwijgt, ben je in staat om je hele lichaam onder controle te houden**)*

*3 Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om; (**Een bit in de mond van het paard bestuurt in feite het hele lichaam van het paard**)*

*4 Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer (**een groot schip heeft een heel klein roer waarmee het bestuurd wordt**), waarhenen ook de begeerte des stuurders wil.*

*5 Alzo is ook de tong een klein lid (**lichaamsdeel**), en roemt (**bewerkt**) nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt. (**een klein vlammetje, een klein vonkje, ontketent een groot vuur**)*

*6 De tong is ook een vuur (**negatief**), een wereld (**een systeem**) der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet (**de tong besmet het hele lichaam**), en ontsteekt het rad (**rad= loop; wandel; beweging**) onzer geboorte (=geschiedenis; gebeurtenissen, gang van zaken)(**rad der geboorte; begin van onze levensweg**), en wordt ontstoken van de hel. (= werking van het verderf)*

*7 Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. (**de mens is in staat andere naturen te temmen, te bedwingen**)*

*8 Maar **de tong kan geen mens temmen**; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. (**slangenvenijs volgens Romeinen drie; de tong zaait dood en verderf voor zichzelf en***

haar omgeving)

9 Door haar (de tong) loven wij (de nieuwe mens in Christus) God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. (= broeders en zusters; wedergeborenen, gelovigen)

10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. (wij hebben onze oude, Adamitische natuur en onze Goddelijke natuur in Christus). Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. (wij zouden onze oude mens voor dood houden, oftewel negeren. Wij zouden de oude mens uittrekken en de nieuwe mens aandoen)

11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter? (de bron bevat zoet of bitter/zout water; het kan niet allebei)

12 Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.

13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. (Vruchtbare Werken, geloofswerken, Goede Werken= Werk dat de Geest in en door ons wil bewerken)

De tong zet gebeurtenissen in gang

De mens laat zich, op de eerste plaats, leiden door zijn eigen tong. Door zijn eigen woorden. Jakobus vergelijkt dit met een bit voor het paard. Een bit is een ijzeren mondstuk waaraan de teugels vastzitten. Zo bestuurt men het paard. Ook maakt hij de vergelijking met het roer van een schip. Het roer is een klein onderdeel van een schip maar hiermee wordt het *hele* schip bestuurd. De tong is een heel klein lichaamsdeel, maar zorgt voor besmetting van het *hele* lichaam. De tong zet gebeurtenissen in gang, zegt Jakobus. Dat is het gevaar van de tong; wat men formuleert en gestalte geeft, daar zit men aan vast. De tong zaait vaak verderf om zich heen; een paar dingen verkeerd zeggen, en je leven ligt overhoop. Zwijgen is beter.

Spreuken 21

23 Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden.
Degene die weet te zwijgen, bespaart zich in zijn leven veel ellende

Psalm 34

14 Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.

Spraakwater

Jakobus 3

11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader (bron) het zoet en het bitter?

Is de bron zoet of bitter water? Is het te drinken of is het giftig? De mond wordt geacht een bron oftewel een fontein te zijn. Dit heeft niks te maken met praten met consumptie! Uit de mond komt water. Spreken gaat met vocht gepaard. Spraakwater. Water is een beeld van het Woord van God. Voor gelovigen zou het water alleen zoet moeten zijn. Wij zouden ten alle tijden het Woord van God spreken. Zoet en bitter gaan niet samen.

Spreuken 10

11 De mond des rechtvaardigen (=gelovigen) is een springader des levens; maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.

Lukas 6

45 De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond. (waar het hart vol van is, loopt de mond van over)

Geen twee heren dienen

Het begint allemaal met de tong en de tong wordt aangestuurd door wat in het hart is. Het is de bedoeling dat de mond zou zegenen en niet zou vervloeken. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de mond. Het hele lichaam wordt bedoeld. De mond steekt het lichaam aan, maar het gaat om ons *hele* doen en laten. Onze handel en wandel. Wij zouden geen twee heren dienen. Wij moeten volgens de Bijbel een keuze maken en geen compromissen.

1 Petrus 3

10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;

11 Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeken vrede en jagen denzelfden na.

Vruchtbare Werken

Jakobus 3

13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. (Als het iemand aan Wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begere)

Jakobus 2

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Onze eerste verantwoordelijkheid is, dat wij ons hart zouden laten vullen met het Woord dat in ons geplant is. Het Woord is de Geest Die woning in ons gemaakt heeft. De Geest wil ons leiden naar Erfenis. Wij zouden de Geest laten spreken. Als je wijs bent, zegt Jakobus, zou dat niet alleen te merken zijn aan je woorden, maar ook te zien zijn aan je wandel. Aan je manier van leven. Als je je onderwerpt aan Zijn Woord, dan kan de Geest Zijn Werk in en door jou doen. Jakobus schrijft al eerder over deze Vruchtbare Werken van het geloof, oftewel de goede werken. Hij zegt dat als er geen goede werken voortkomen uit het geloof, het geloof *dood* is. Oftewel; dan is het hart van de gelovige niet gevuld met Zijn Woord.

1 Johannes 3

18 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben (= dienen) met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.

Wijsheid van Boven

Jakobus 3

14 Maar indien gij bitteren nijd (afgunst) en twistgierigheid hebt in uw hart (de natuurlijke mens en de vleselijke gelovige), zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. (dat is dan wel het geval. Wat uit de oude mens omhoog komt, biedt geen ruimte aan de Waarheid)

15 Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels (de natuurlijke, oude mens is gericht op de oude Schepping. De oude mens is ontvankelijk voor allerlei inspiratie van boze geestelijke machten. Dat is geen Wijsheid en geen Waarheid die van Boven afkomt)

16 Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. (Jaloezie en afgunst leveren alleen dode, boze werken op en geen Vruchtbare Werken. Duivel= diabolos= dooreenwerper. De duivel brengt altijd verwarring en jaagt de mens bij God vandaan)

17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. (de 'wijsheid' van de oude mens levert niks op maar de Wijsheid van Boven is ontvankelijk voor de Goede Werken van de Geest. Waar wij onderwezen zijn door het Woord, daar zijn wij bescheiden, vreedzaam oftewel daar is Vrucht van de Geest)

18 En de vrucht der rechtvaardigheid (de Vrucht van het Woord van God. De Werken des geloofs; de Vruchtbare Werken) wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken. (hiervoor zullen wij Loon ontvangen van de Heere. Wat Hij gezaaid heeft zal straks ons leiden naar Erfenis)

Voor jezelf opkomen

De wereld schreeuwt dat wij voor onszelf moeten opkomen. We zouden vooral onze stem laten horen. Onze mening is zo belangrijk. We moeten assertief zijn en onze *eigen* dromen verwezenlijken. Wij zouden zoveel mogelijk genieten van alle vleselijke geneugten van deze oude Schepping. Omdat we er recht op hebben...Onze oude, Adamitische mens is heel gevoelig voor dit soort propaganda van de duivel. Maar volgens de Bijbel heeft de oude, natuurlijke mens *nergens* recht op. Alleen op de dood. De Heere Jezus Christus heeft ons met Zijn Leven hiervan vrijgekocht en het is de bedoeling dat we nu Zijn Opstandingleven zouden leven. Omdat Hij daar Recht op heeft. We zouden Zijn Geest de regie geven.

1 Korinthe 7

23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen.

Hebreeën 12

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de Genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.

Laat je niet meeslepen

Efeze 4

14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

Johannes 16

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelfen niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

De Bijbel leert ons dat wij niet met alle winden moeten meewaaien. Wij zouden blijven staan in Zijn Woord. Onderwijs in Zijn Woord is heel erg belangrijk. Zonder Bijbelstudie kan iedereen je van alles wijsmaken. Wij zouden leren *luisteren* naar Zijn Woord. De Geest wil je daarbij helpen. Hij wil je Hemelse Wijsheid geven. Dan moeten we eerst stoppen met *praten* (over onszelf). Onze natuurlijke mens heeft geen interesse in God. Maar we zouden ons leren onderwerpen aan de Heere en Zijn Woord. Dat kan alleen de nieuwe mens in Christus. Wij zouden onze oude mens dus uitdoen (negeren oftewel voor dood houden) en onze nieuwe mens aantrekken. Als wij ons onderwerpen aan de Heere en ons in afhankelijkheid opstellen, dan zullen wij daarvoor beloond worden bij Zijn Wederkomst

Efeze 4

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Pas op voor de tong van de oude mens

2 Korinthe 3

*18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden **naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd**, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.*

Romeinen 8

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

*29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, **den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn**, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.*

Dus pas op voor de tong, en laat je niet meeslepen door de ingevingen en woorden van je eigen oude mens. Van nature worden wij onderwezen door menselijke wijsheid en gedachten, maar *wij* zouden onze harten openstellen voor Hemelse Wijsheid en onze blik

Omhoog houden. Wij zouden leren om niet voor *onszelf* te kiezen. Wij zouden leren ons open te stellen voor onderwijs van de Heere. Zodat wij, in de praktijk, van binnen uit veranderd kunnen worden naar Zijn Beeld. Zodat het Woord gestalte kan krijgen in ons leven van alle dag. Zodat wij het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig worden. Wij zouden Zijn Verschijning verwachten. Dan zullen wij straks delen in Zijn Heerlijkheid en Erfenis.

Amen.