

De Bijbel en het menselijk lichaam; de neus

In de Bijbel komt de neus regelmatig voor. Het woord voor neus wordt, vanuit het Hebreeuws, ook wel vertaald met 'toorn'. Toornig betekent kwaad, oftewel razend. Als iemand boos is, heeft hij ook vaak gesnuif in zijn neus. De neus heeft vooral te maken met het ruiken. In de Bijbel is de neus in verband te brengen met de *ademhaling*. God blies immers de levensadem in de *neusgaten* van Adam. Die levensadem, de Neshamah, is daarna doorgegeven aan al zijn nakomelingen.

Genesis 2

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Job 27

3 Zo lang als mijn adem in mij zal zijn, en het geblaas Gods in mijn neus;

Twee neusgaten

De neus is één, maar bestaat uit twee neusgaten. Veel delen van ons lichaam bestaan uit 'twee'. Dat heeft te maken met het feit dat de mens is geformeerd uit het stof der aarde. Het is een *dualistische* wereld. Er heerst het kwade, maar er is ook het goede. Eén mond met twee lippen. Twee ogen, twee oren, twee armen en benen. Twee handen, twee voeten, twee kaken, twee rijen met tanden en kiezen. We hebben twee nieren en twee longen. In de lichaamsdelen zelf is er ook vaak een *drievoudige* kant. We zagen dat al in de hersenen.

Dualistische wereld

De wereld is in zichzelf *dualistisch*. Het is een wereld van *tegenstellingen*. Een wereld met twee kanten. Met een kant van mannelijk, en een kant van vrouwelijk, een kant van goed en van kwaad, licht en duisternis, zwart en wit en arm en rijk, gelovig en ongelovig. Een kant van rechts, en van links. Er moeten keuzen gemaakt worden. Een verdeelde wereld die tot één moet worden. Alles wat in Christus is, zal één gemaakt worden.

1 Korinthe 15

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen

Wij ruiken geestelijke dingen

Rouach = רוּחַ = Geest Gods

Het Hebreeuwse woord voor ruiken, is 'rouach'. Reach staat voor reuk. Maar 'Rouach' betekent ook 'Geest'. God is Geest. Met een kleine letter rouach kun je het ook vertalen met adem en geest(en), en zelfs met 'wind'. De neus heeft met de adem te maken, en dus met de reuk. Het reukzintuig neemt stoffen waar, maar het zijn *gassen*. Gas en geest zijn niet te zien. Het is een beeld van *geestelijke* dingen. Het Woord van God is door de Geest voortgebracht. Wij *ruiken* geestelijke dingen...

Een goede reuk van Christus

2 Korinthe 2

12 Voorts, als ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus te prediken (het Woord voortbrengen), en als mij een deur geopend was in den Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond;

13 Maar, afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië.

14 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk (geur) Zijner kennis (het Evangelie van Christus) door ons openbaar maakt in alle plaatsen.

15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;

16 Dezen wel een reuk des doods ten dode (voor de ongelovigen is dit het einde); maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?

17 Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

Fijne neus

Het Evangelie van Christus wordt hierboven door Paulus 'den reuk Zijner Kennis' genoemd. Wat de reactie ook is, voor de Heere is het altijd een triomf. Of men nou *wel* of *niet* gelooft. In bovenstaande Brief heeft het Woord van God met *reuk* te maken. Als men het afwijst, wat doet men dan? Juist, men haalt er de neus voor op! Of; men steekt de neus omhoog, als teken van hoogmoed. Een geur ten afwijzing, en daarmee wordt het voor hen een geur ten dode. Gelovigen hebben een fijne neus voor de Waarheid.

Psalm 10

4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt (hoogmoed), onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is.



Anatomie van de neus

De neusholte zit bij de punt van de neus, bij de opening. Er zijn *drie* neusschelpen aan beide kanten van de neusgaten. Bij de bovenste van die drie ligt bovenop het neusslijmvlies. Daar zitten hele kleine haartjes op. Die worden door slijm vochtig gehouden, en nemen de geuren waar. Via zintuigcellen wordt die geur doorgegeven aan de hersenen. Je kunt dan ook het beste ruiken als je *veel* opsnuift. Boven heeft altijd te maken met de Hemelse dingen, de geestelijke dingen. Het neusslijmvlies moet altijd *vochtig* zijn. Vocht is water. Water is in de Bijbel een type van het Woord. Veel geuren verdwijnen rechtstreeks naar de keelholte, en worden dus niet echt waargenomen.

Tot het uw neus uitkomt

Numeri 11

18 En tot het volk zult gij zeggen: Heiligt u tegen morgen, en gij zult vlees eten; want gij hebt voor de oren des HEEREN geweend, zeggende: Wie zal ons vlees te eten geven? want het ging ons wel in Egypte! Daarom zal de HEERE u vlees geven, en gij zult eten.

19 Gij zult niet een dag, noch twee dagen eten, noch vijf dagen, noch tien dagen, noch twintig dagen;

*20 Tot een gehele maand toe, **totdat het uit uw neus uitga**, en u tot walging zij; overmits gij den HEERE, Die in het midden van u is, verworpen hebt, en hebt voor Zijn aangezicht geweend, zeggende: Waarom nu zijn wij uit Egypte getogen?*

Een fijne neus voor het Woord van God hebben, is anders dan hoe Israël ooit reageerde. Israël kreeg, in de woestijn, manna te eten van de Heere. Manna staat voor geestelijk Voedsel, oftewel Brood uit de Hemel. (zie ook de studie 'Manna') Maar Israël walgde ervan. Het Woord van God is voor ons voldoende om te kunnen trekken door de woestijn van het leven. De woestijn staat voor de wereld van vandaag de dag, de oude Schepping.

Twee of drie

Via de neus en de luchtpijp, komt de ingeademde lucht via de hoofdbronchiën, en via vertakkingen, terecht in de longen. De rechterlong bestaat uit *drie* longkwabben, de linkerlong uit twee kwabben. Drie en twee komen voor in de Schrift. Bijvoorbeeld twee of drie getuigen. Drie en twee is vijf. Vijf houdt, in de Bijbel, altijd verband met de Hemelse, en onzienlijke dingen. Verborgene zaken. Adem is dan ook niet te zien. De longen halen zuurstof uit de ingeademde lucht. De zuurstof wordt in het bloed opgenomen, via de longen. Via de uitgedemde lucht verdwijnt koolzuurgas uit het lichaam.

Jesaja 17

6 Doch een nalezing zal daarin overig blijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms, twee of drie beziën in den top der opperste twijg, en vier of vijf aan zijn vruchtbare takken, spreekt de HEERE, de God Israëls. (heeft met een gelovig overblijfsel te maken)

Mattheüs 18

*16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van **twee of drie getuigen** alle woord besta.*

--

20 Want waar **twee of drie** vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

1 Korinthe 14

27 En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge.

28 Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de Gemeente; doch dat hij tot zichzelf spreke, en tot God.

29 En dat **twee of drie** profeten spreken, en dat de anderen oordelen.

Zuurstof is adem, is geest

Zuurstof is nodig voor de verbranding in al onze levende cellen. Zonder zuurstof sterven we. Die verbranding levert ook *warmte* aan ons lichaam. Zuurstof is adem, is geest. Dat is nodig voor het aardse leven. Maar het is een afbeelding, een plaatje, voor *dat* waar zuurstof in de geestelijk zin een *beeld* van is. Wat hebben we nodig voor het ontstaan, en onderhouden van ons geestelijk leven? De Geest!! En daarmee het Woord van God! Want het Woord is door de Geest voortgebracht. (zie ook de studie 'de Bijbel is het Woord van God')

1 Korinthe 12

3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.

Zeventien

De ingeademde lucht bestaat gewoonlijk uit twintig procent zuurstof. De mens heeft minimaal zeventien procent zuurstof nodig bij het inademen, om te *kunnen* leven. De grens is *zeventien*. Als je het getal zeventien opzoekt in de Bijbel, dan denken we in ieder geval aan de dag van de Opstanding. De 17^e Nisan is de Opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Zeventien staat in de Bijbel dan ook voor het nieuwe Opstandingleven. Hoe prachtig dat dit getal ook minimaal nodig is voor de natuurlijke mens om in leven te blijven.

Het menselijk lichaam; het oor



Psalm 94

8 Aanmerkt, gij onvernunftigen onder het volk! en gij dwazen! wanneer zult gij verstandig worden?

9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?

Spreuken 20

12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide.

We hebben twee oren. God heeft het oor geplant, staat hierboven in de Psalm. En Hij hoort naar het gebed van de rechtvaardigen, oftewel de gelovigen. In Spreuken staat dat Hij het oor gemaakt heeft om te horen.

Oog krijgen voor Jahweh

Het Hebreeuwse woord voor *horen* is shama שמע. De eerste twee letters vormen het woord hasjem, oftewel sem. Dat betekent 'naam'. De derde letter betekent oog of fontein. Het Hebreeuwse woord voor 'horen' betekent dus eigenlijk; 'oog krijgen voor de Naam'. Welke Naam? Nou, Jehova of Jahweh = יהוה = Ik Ben; Ik ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde = Heere. Horen zou er dus toe leiden dat je Zijn Naam leert kennen. Als je hoort, word je in contact gebracht met God, en word je gebracht tot de fontein van Levend Water. Dan heb je eeuwig leven. Dat zit allemaal in het Hebreeuwse woord voor 'horen'. Shama.

Horen is geloven

Horen betekent in de Bijbel *gehoorzamen*, oftewel *geloven*. Dus het oor is gemaakt om naar het Woord van God te luisteren, en te geloven. Het geloof is immers uit het gehoor, zeg Paulus tegen de Romeinen. Dus het oor is er om Zijn Woord te kunnen horen, en het verstand is er om Zijn Woord te kunnen begrijpen.

Romeinen 10

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. (bij ongelovigen gaat Zijn Woord het ene oor in, en het andere oor weer uit. Bij gelovigen gaat Zijn Woord via het oor naar het hart)

Mattheüs 11

15 Wie oren heeft om te horen, die hore. (in de zin van gehoorzamen)

Joodse Volk is ongelovig

Deuteronomium 6

3 Hoor dan, Israël! en neem waar, dat gij ze (het geboden Woord van God) doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u de HEERE, uwer vaderen God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende.

4 Hoor (hoor, gehoorzaam, geloof), Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

De Heere heeft heel vaak gezegd tegen Zijn Volk; 'Hoor Israël !'. Maar de Heere is twee keer verworpen door het Joodse Volk. Zij *wilde* de Heere niet geloven. Daarom heeft God haar oren toegestopt. 'Haar oren zijn zwaar gemaakt'. Zij kan momenteel, als Volk, niet tot geloof komen. Er komt aan het einde van de zeventigste jaarweek eerst een oordeel over het Volk. Daarna zal een gelovig overblijfsel tot geloof komen. Zij zullen uiteindelijk horen.

Jesaja 6

9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.

*10 Maak het hart dezès volks vet, en **maak hun oren zwaar**, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch **met zijn oren hore**, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.*

Gouden oorsiersel

Spreuken 25

12 Een wijs bestraffer bij een horend oor, is een gouden oorsiersel, en een halssieraad van het fijnste goud.

Een wijs bestraffer is iemand die het Woord van God voorhoudt. Hij houdt het voor aan iemand die hoort met het oor. Iemand die zijn oren niet dichthoudt voor het Woord. Iemand die het Woord als Waarheid accepteert. Die gelovige wordt hier vergeleken met een gouden oorsiersel. Goud staat voor de eeuwigheid. Dus je onderwerpen aan Zijn Woord heeft eeuwigheidswaarde. Zowel voor de spreker als voor degene die hoort.

Waarom hebben wij oren gekregen van God?

Spreuken 15

31 Het oor, dat de bestraffing des levens hoort, zal in het midden der wijzen vernachten.

Het is de bedoeling van het Woord, dat wij luisteren naar de bestraffing, oftewel tuchtiging, oftewel onderwijzing van het leven. Als iemand het Levende Woord gehoorzaam is, behoort hij tot de 'wijzen'. Wijzen zijn in de Bijbel gelovigen, en onwijzen zijn ongelovigen. In de *wereld* is dit juist andersom. De bedoeling van het oor is te luisteren naar de Wijsheid, de Waarheid, het Woord van God. Vervolgens het Woord geloven. Dat leidt tot Wijsheid, en tot eeuwig leven. *Daarom* heeft God de mensen oren gegeven.

Zalig zij die niet zien, en tóch geloven

In de Bijbel wordt veel meer de nadruk gelegd op het *horen* dan op het zien. Hoeveel tekenen heeft de Heere Jezus wel niet gedaan om daarmee op typologische wijze te laten zien dat Hij kwam namens de Vader? Men zag, maar geloofde niet. Hoeveel tekenen heeft het Volk Israël gezien toen zij werd uitgeleid uit Egypte? Maar het maakte kennelijk maar heel kort indruk. Men zou *horen*, oftewel *luisteren*, oftewel *geloven*.

Johannes 12

37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Johannes 20

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Job 12

11 Zal niet het oor de woorden proeven, gelijk het gehemelte voor zich de spijs smaakt?

Zie Job hierboven. Normaal gesproken proeven wij niet met onze oren, maar met onze tong! Het is symboliek. Er wordt bedoeld dat wij op waarde zouden schatten *wat* wij horen. Afwegen of het wel de Waarheid is. De Toetssteen, de Norm, is het Woord van God. We horen heel veel boodschappen in de wereld, maar wat is Waarheid? We moeten afwegen wat de Waarheid is, en wat leugens zijn. Daarom is Bijbelstudie zo belangrijk. Als je niet weet wat er in het Woord van God staat, kunnen ze je van alles wijs maken.

Gehoor geven aan het Woord

Jesaja 55

3 Neigt uw oor (=luister), en komt tot Mij, hoort (=geloof) en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. (dit is een uitnodiging van de Heere)

In de Bijbel komen we regelmatig dove mensen tegen. Hun moet de oren geopend worden. Dat is de uitbeelding dat Israël een ongelovig Volk is. Er staat ook op meerdere plaatsen dat men 'de oren zou neigen'. Dan zou men het oor in de richting van het Woord wenden. Om daarna dat Woord te horen, en er daarna 'gehoor aan te geven'. Dus eerst luisteren naar het Woord, daarna het Woord accepteren, om daarna het Woord te geloven.

Spreuken 22

17 Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap;

Psalm 40

7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; (= gehoorzaam zijn aan datgene wat de Vader tot je spreekt) brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist.

8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.

9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen (nadat men het Woord hoort en accepteert en gelooft, wil men God gehoorzamen, oftewel lust om Zijn Welbehagen te doen); en Uw wet is in het midden mijns ingewands.

Doofheid

In de Bijbel is doofheid een uitdrukking van scheiding. (zie ook de studie 'doofheid en wetenschap') Wanneer men doof is, hoort men de ander niet. Als men doof is, kan men het Woord niet horen. Doofheid is een type van de dood. Er is namelijk geen communicatie (meer).

De Bijbelse betekenis van dood is 'geen communicatie mogelijk'. Dood is het tegenovergestelde van Leven. Leven is gemeenschap hebben met, en communiceren met. Als iemand doof is, is er geen communicatie mogelijk. Geloven doe je op grond van het gehoor.

Psalm 58

4 De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan; de leugensprekers dolen van moeders buik aan.

*5 Zij (= ongelovigen) hebben vurig venijn, naar gelijkheid van vurig slangenvenijn (de slang is een beeld van de satan); zij zijn als een **dove adder** (de slang is doof omdat hij niet horen wil naar het Woord van God, hij heeft dan ook geen oren), die haar oren toestopt;*

6 Opdat zij niet hore naar de stem der belezers, desgenen, die ervaren is met bezweringen om te gaan.

De goddelozen

Jeremia 6

*10 Tot wie zal ik spreken en betuigen, dat zij het horen? Ziet, hun (Joodse Volk) oor is **onbesneden**, dat zij niet kunnen toeluisteren; ziet, het woord des HEEREN is hun tot een smaad, zij hebben geen lust daartoe.*

Hierboven in Jeremia staat dat het oor van het Joodse Volk onbesneden is. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over 'een onbesneden hart'. Stefanus gebruikt beide beelden in Handelingen. Besnijdenis is in de Bijbel een beeld, een type, van dood en Opstanding, oftewel **wedergeboorte**. Wanneer men een onbesneden oor of hart heeft, staat dat typologisch voor *ongeloof*. Ieder die gelooft, is immers automatisch wedergeboren. Met de oren zou men horen, en met het hart geloven. Het hart is de zetel van het geloof.

Handelingen 7

*51 Gij hardnekkigen en **onbesnedenen van hart en oren**, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest (het Woord van God tegenstaan); gelijk uw vaders, alzo ook gij.*

52 Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt.

Rechter oorlapje

Welk ritueel moest men doen toen men, onder het Oude Verbond, Aäron heiligde tot het priesterambt? Er moest bloed van een ram gedaan worden op het *rechter* oorlapje. In de Bijbel staat rechts typologisch voor Boven, oftewel het Hemelse. Links staat voor beneden, het aardse. Hebreeuws, de taal van God, wordt daarom ook van rechts naar links geschreven. Rechts is de oorsprong, en het Oosten. Het Oosten waar de zon, het licht opkomt. Christus is het Licht. Christus zit aan de Rechterhand van God. Rechts is recht en links is link...

Exodus 29

19 Daarna zult gij den anderen ram nemen, en Aäron en zijn zonen zullen hun handen op des rams hoofd leggen;

20 En gij zult den ram slachten, en van zijn bloed nemen, en doen het op het **rechter oorlapje** (het gehoor naar het Woord van God) van Aäron, en op het **rechteroorslapje van zijn zonen**, desgelijks op den duim hunner rechterhand (staat voor de handel gebaseerd op God), en op den groten teen huns rechervoets (staat voor de wandel gebaseerd op God); en dat bloed zult gij op het altaar sprengen, rondom heen.

Oren aan ons hoofd

1 Korinthe 12

16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?

17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?

18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, **gelijk Hij gewild heeft.** (de Heere heeft dus niet voor niets onze oren aan het hoofd gezet)

Hier wordt het oor genoemd in verband met het Lichaam van Christus. Het lichaam bestaat uit vele leden. Elk lid heeft een bijzondere functie, oftewel verantwoordelijkheid. Ook het oor wordt hierbij genoemd. Zoals in het menselijk lichaam alles een functie heeft, zo heeft elke gelovige een functie in het Lichaam van Christus. Als hij daarvoor *kiest*, welteverstaan. De oren zitten niet voor niets aan ons hoofd. Wij zouden het Woord horen, Dat zou doordringen in ons verstand, en daarna belanden in ons hart.

Genade en Rust

Het Hebreeuwse woord voor oor is 'ozen' אוזן. De getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor oor is 58. Dat is dezelfde getalswaarde als voor Genade en Rust. Wat krijg je als je hoort naar het Woord? Juist, de Genade van God brengt je dan in de Rust van het Nieuwe Verbond. Dat is hetzelfde als wedergeboorte.

Anatomie

Hoe is het oor door God gemaakt? Er is eerst de oorschelp, die vangt de geluidstrillingen op uit de lucht. Hoe *groter* de oorschelp, hoe meer er kan worden opgevangen aan geluid. Soms maken we de oorschelp zelf wat groter door onze hand erachter te zetten. De schelp brengt de trillingen in de uitwendige gehoorgang. Oorsmeerselkliertjes zorgen voor de vettigheid van het trommelvlies. Het trommelvlies hoort ook nog bij het uitwendige oor. Het middenoor is het klank-geleidende gedeelte. Het bestaat uit een trommelholte en buis van Eustachius. Die staat in verbinding met de neus en keelholte, en zorgt voor gelijke luchtdruk aan beide kanten van het trommelvlies. Er zitten ook haartjes in die de trillingen versterken.

Hamer

In de trommelholte vind je *drie* gehoorbeentjes, die zijn genoemd naar hoe ze eruit zien. De hamer slaat op het aambeeld, en die staat in verbinding met de zogenaamde stijgbeugel. Het hamertje zit vast aan het trommelvlies. De hamer brengt de trillingen over op het aambeeld. Het aambeeld brengt de trillingen over op de stijgbeugel. De Hamer wordt in Jeremia

typologisch genoemd in verband met het Woord van God. Noach predikte de Rechtvaardigheid van God aan zijn tijdgenoten. Elke hamerslag, als type van het Woord van God, was tot een getuigenis aan deze goddeloze mensheid. En dat honderdtwintig jaar lang!

Jeremia 23

29 Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?

Jesaja 41

7 En de werkmeester versterkte den goudsmid; die met den hamer glad maakt, dien, die op het aambeeld slaat, zeggende van het soldeersel: Het is goed; daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankele.



Het evenwichtsorgaan zit in het oor

De stijgbeugel zit vast aan het zogenaamde ovale venster. Dan kom je in het binnenste oor, het inwendige. Daar wordt de échte klank gehoord. De trillingen worden daar waargenomen en via de hersenen wordt dan gehoord. Het inwendige gehoor bestaat uit een voorhof, het slakkenhuis, en daarboven zitten drie halfcirkel-vormige kanaaltjes. Die kanaaltjes maken deel uit van het evenwichtsorgaan. Dus via het gehoor, wordt het evenwicht geregeld. Daar is goed over nagedacht, want wát wil dit typologisch zeggen?

Standvastig

Via het gehoor naar het Woord van God, worden wij in *standvastigheid* gehouden. De Heere houdt ons in evenwicht. Hij bevestigt en versterkt ons. Hij fundeert ons, en geeft ons vaste grond. Zodat wij niet wankelen. Wij worden standvastig en in evenwicht gehouden door hetgeen wij *horen*; het Woord van God. Het is dus geen toeval dat ons evenwichtsorgaan in het binnenste van ons oor zit! Zijn Woord houdt ons vast op Zijn Fundament.

1 Petrus 5

10b Dezelve ([de God aller Genade](#)) volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

2 Thessalonicensen 2

15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. (De Heere zorgt voor standvastigheid als wij acht slaan op Zijn Woord)

Psalm 66

8 Looft, gij volken! onzen God; en laat horen de stem Zijns roems (=Zijn Woord).

9 Die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat, dat onze voet wankele.

Evenwichtsorgaan

Je oren heb je dus niet alleen om te horen, maar ook om je evenwicht te houden. De gehoorzenuw geeft niet alleen geluiden door aan je hersenen, maar ook of je nog in evenwicht bent of niet. Het oor bestuurt de invloed van de zwaartekracht en beweging. We weten inmiddels dat Hebreeuws de taal van God is. Het Hebreeuwse woord voor 'oor' is אוזן (Ozen). Het Hebreeuwse woord voor *balans*, heeft dezelfde stam. In het Hebreeuws zit dus eigenlijk al ingesloten dat het geloof uit het gehoor is, en dat Zijn Woord ons in evenwicht houdt!

De gehoorzenuw leidt naar de hersenen

In het binnenste deel van ons oor, het binnenoor dus, bevindt zich het slakkenhuis. De trillingen gaan door de gangen van dit slakkenhuis. Voor dat slakkenhuis bevindt zich het voorhof (!). Het slakkenhuis heet zo, omdat het er echt zo uitziet. Het is spiraalvorming en bestaat uit 3 gangen of trappen: de onderste, de middelste en de bovenste gang. De bovenste gang is van het middenoor afgescheiden door het ovale venster. De onderste gang door het ronde venster. In die middelste gang bevindt zich het orgaan van Corti.



De gehoorzenuw leidt naar de hersenen

In het binnenste deel van ons oor, het binnenoor dus, bevindt zich het slakkenhuis. De trillingen gaan door de gangen van dit slakkenhuis. Voor dat slakkenhuis bevindt zich het voorhof (!!). Het slakkenhuis heet zo omdat het er echt zo uitziet. Het is spiraalvorming en bestaat uit 3 gänge: de onderste, de middelste en de bovenste. De bovenste gang is van het middenoor afgescheiden door het ovale venster. De onderste gang door het ronde venster. In de middelste gang bevindt zich het orgaan van Corti.

Orgaan van Corti

Dat is eigenlijk het deel van het oor waarmee wij hetgeen wij horen *onderscheiden*. In dit orgaan zitten geluidsreceptoren. De trilharen van die geluidsreceptoren schuren tegen het membraan van Corti. Lange 'haren' voor lage tonen, en korte 'haren' voor hoge tonen. Je kunt het vergelijken met de snaren van een piano. Deze haren, of draadjes, zijn uiteindelijk verbonden met de gehoorzenuw. De gehoorzenuw leidt naar de hersenen. Dit is de achtste hersenzenuw. Acht staat in de Bijbel voor wedergeboorte en nieuwe Schepping. Het geloof is uit het gehoor!

Drie gedeelten

Het **uitwendige** oor vangt het geluid op, het **middenoor** leidt het geluid verder naar binnen. Het **binnenoor** neemt de trillingen waar, daar wordt het échte gehoord, en via een zenuw wordt het geluid naar de hersenen getransporteerd. Het valt op dat ook het oor weer uit drieën bestaat. Drie gedeelten. Het uitwendige oor, het middenoor en het binnenoor. Waar doet dit ons typologisch aan denken? Juist, aan de Tabernakel uit het Oude Testament!



LET OP; DE ARK DES VERBONDS HOORT IN DE LENGTE-RICHTING TE STAAN!

De Tabernakel

De Tabernakel bestond uit een omheining met een opening. Door die openstaande 'poort', kom je in **de voorhof**. Via de voorhof kun je door de ingang van de Tabernakel. Dan kom je in **het Heilige**. Via het voorhangsel kom je terecht in het meest inwendige gedeelte van de Tabernakel, **het Heilige der Heiligen**. Ook wel genoemd het Binnenst Heiligdom. Daarin stond de Ark des Verbonds.

Het oor

Het uitwendige oor, het middenoor, en het inwendige oor. Voordat je het middenoor binnengaat, heb je het trommelvlies. Het geluid moet langs het trommelvlies voordat je in het middenoor terecht komt. Voordat je het binnenoer ingaat, komt het geluid via het ovale venster binnen, en gaat via het ronde venster weer terug. Het is een onderbreking in het venster, oftewel in het vlies.

Het oor als type van de Tabernakel

Als je deze anatomie op *geestelijk* vlak gaat vergelijken met de Tabernakel, dan staat het uitwendige oor voor de voorhof. De 'poort' naar de voorhof is een opening in de omheining, er is dus altijd toegang. Ook bij de oorschelp zie je meteen de opening. Dan kom je terecht bij de deur, de ingang van het Heilige. Dat heet in de Bijbel 'de deur der tent'. Via die deur ben je binnen in het Heilige. Om te komen vanuit het Heilige naar het Binnenst Heiligdom, oftewel het Heilige der Heiligen, moet je eerst langs het voorhang, oftewel voorhangsel. Dit voorhangsel maakt dus scheiding tussen het Heilige, en het Heilige der Heiligen.

Voorhangsel

De ingang van het Heilige der Heiligen is afgesloten. Die scheiding vinden wij terug in het ovale en ronde venster in het oor! Met een vlies voor elk venster. Maar het voorhangsel was toch maar één 'vlies'? Hoe heeft de Heere Jezus Christus het mogelijk gemaakt dat wij binnen kunnen gaan in het Heilige der Heiligen? Door Zijn Vlees. Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel van de Tempel. En het scheurde in tweeën. Vandaar dat er *twee* vensters en vliezen zijn in het binnenoer!

Hebreeën 10

19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

*20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft **door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;***

21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;

Mattheüs 27

50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.

*51 En ziet, het voorhangsel des tempels **scheurde in tweeën**, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.*

Uitleg typologie van het voorhangsel

De Heere Jezus heeft door Zijn Vlees, door het Voorhangsel, **de weg vrijgemaakt naar het binnenste Heiligdom, de Hemel**. Daarmee kon de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, binnen in het Huis van God, de Hemel. Vanaf de slachtbank tot aan en op de Troon der Genade werd het bloed van de Var en de Bok gesprenkeld. En zo was het een bloedige (bloed is leven) weg tot in het Binnenste Heiligdom. Doordat het Voorhangsel is *verdwenen*, is ook voor ons *de weg vrij* naar de Verzoendeksel, de Genadetroon van God. De Verzoendeksel staat typologisch voor onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding binnengegaan in de Hemel, en zit daar op de Troon der Genade. Daar pleit Hij voor ons bij de Vader. We zouden zonder schroom achter Hem aanwandelen. Door de Heere Jezus Christus, de Hogepriester, de Middelaar, kunnen wij sinds Zijn Opstanding, door het scheuren van Zijn Vlees, *naderen* tot God.

Hebreeën 6

*19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het **voorhangsel** (= de Hemel der Hemelen, het Binnenst Heiligdom);*

20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.

Hebreeën 4

14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

*16 **Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade**, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.*

Nog iets meer uitleg over de Tabernakel

Exodus 25

8 En zij (de kinderen Israëls) zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.

9 Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken

De Heere vroeg aan Mozes om de Ark des Verbonds te maken. De Ark was in feite een houten kist. Maar op die houten kist lag een deksel van zuiver goud; het Verzoendeksel. In de Ark zaten de twee stenen Tafelen die Mozes van de Heere kreeg. Ook zaten er een gouden kruik met manna, en de staf van Aäron in. De Heere gaf Mozes de opdracht om de Tabernakel, de tent der samenkomst, te maken. Naar het Voorbeeld dat de Heere hem gegeven had. In het Heilige der Heiligen moest Mozes de Ark des Verbonds plaatsen. In de Bijbel is een tabernakel een tent. Een tent is een *tijdelijke* woonplaats.

Hebreeën 9

*3 Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen;
4 Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds.*

Typologie van de Tabernakel

Hebreeën 9

*24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is (de Tabernakel die Mozes gemaakt heeft), hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar **in den hemel** zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;*

De Tabernakel is een type, een afbeelding van iets anders. De Tabernakel heeft verschillende symbolische, oftewel typologische betekenissen. Het is een plaatje om geestelijke dingen mee te illustreren. De *werkelijke* Tabernakel, die ooit in de woestijn stond, is een afbeelding van de aarde, de hemel, en de Hemel der Hemelen. De Hemel der Hemelen of het Binnenst Heiligdom is de Woonplaats van God in het midden van Zijn Schepping.

Maar de Tabernakel is *ook* een afbeelding van het Volk Israël in haar relatie tot de Messias. En is ook nog een beeld van de Gemeente in haar relatie tot de Messias. En tegelijkertijd is het een afbeelding van de Heere Jezus Christus Zelf.

Waar zijn de hamer, aambeeld en stijgbeugel een illustratie van?

Het Heilige der Heiligen staat dus typologisch voor de Hemel der Hemelen en wordt ook uitgedrukt in het inwendige oor, het *binnenste* van het oor. Het middenoor bestaat uit drie gehoorbeentjes. De hamer, de aambeeld en de stijgbeugel. Het middenoor staat typologisch voor het Heilige. In het Heilige van de Tabernakel waren *drie* attributen geplaatst; de Kandelaar, de Tafel der Toonbroden, en het Reukaltaar. De hamer is het meest te vergelijken met de Kandelaar. Van beiden gaat namelijk iets uit; van de Kandelaar gaat Licht uit, en de hamer slaat op het aambeeld. Van de hamer gaat dus geluid uit. Het aambeeld is dan te vergelijken met de Tafel der toonbroden. Beiden ontvangen of dragen iets. De stijgbeugel kun je dan het best vergelijken met het reukofferaltaar vanwaar de lieflijke geur *opstijgt*.

Twée en een halve

Na de hamer, het aambeeld, en de stijgbeugel, gaat het geluid via het venster met het voorhangsel naar het binnenste. Het geluid komt in het binnenste via het Voorhangsel. Het geluid is het Woord. Wie is het Woord? Wie is binnengegaan? In hoogste instantie is dat Christus Zelf. Hij is het Woord dat in het beginne bij God was. Hij is de Hemel der Hemelen binnengegaan. In het inwendige oor staat het slakkenhuis het meest centraal. Het slakkenhuis kent een tweeënhalve wending (één en één en een halve bovenaan). Wij komen tweeënhalve ook tegen bij de Ark des Verbonds, die centraal in het Binnenst Heiligdom stond. En wat lag er in de Ark des Verbonds? De twee stenen Tafelen, als uitbeelding van het Woord van God.

Exodus 25

10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; **twee ellen en een halve** zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.

11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.

Het Woord van God moet men kunnen horen

Het geluid komt, via trillingen, naar het meest inwendige van het oor. In het meest inwendige van de Tabernakel stond de Ark des Verbonds met daarin de getuigenis van God, de twee stenen Tafelen, het Woord van God. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor is door het Woord van God. Het Woord wordt gepredikt zodat de mens het uiteindelijk kan *aannemen*. Daartoe worden mensen gezonden. Het Woord moet eerst *gehoord* worden voordat men het kan aannemen. En daartoe hebben wij oren.

Typologie is onderworpen aan de Waarheid



In het inwendige oor komt men ook een voorhof tegen. Daardoor kun je op het verkeerde been gezet worden bij het onderzoeken van de typologie van het oor. Maar het plaatje moet de Bijbelse Waarheden *verduidelijken*. Dus éérst de Bijbelse Waarheid en dán het plaatje zoeken. En niet andersom. Niet eerst het plaatje, en dan de Waarheid er bijzoeken... Belangrijk is dat typen *altijd* onderworpen zijn aan de letterlijke tekst van de Bijbel.

Het begint bij het oor

Wij mogen Zijn Woord in onze oren laten binnenkomen, zodat Het in onze harten wordt geplant. Met het hart geloven wij, en met de mond belijden wij wat wij geloven. Het Woord horen en ontvangen en in je hart planten, om er vervolgens uit te leven en te wandelen tot Eer van God. De oude mens afleggen en de nieuwe mens in Christus aantrekken. Dit proces begint dus bij het oor.

Amen.

Acupunctuur

Ik heb chronische pijn als gevolg van een bindweefselaandoening. Ik ga al bijna tien jaar, eens in de twee maanden, naar een acupuncturist. Hij is ook anesthesist in een ziekenhuis. Hij maakt deel uit van een pijnteam op een pijnpoli. Hij zet in een kwartier tijd zo'n 10 à 12 naaldjes in mijn oor. Deze moeten twee weken blijven zitten, en drie keer per dag moet ik op de naaldjes drukken. Elk lichaamsdeel, elk orgaan, elke functie, heeft een acupunctuurpunt in de oorschelp. Een projectie van het hele lichaam. De acupuncturist plaatst de naaldjes dus op punten die ik aangeef als pijnlijk in mijn lichaam.

Een hulpmiddel voor de plaatsbepaling van de punten, is wanneer men een liggende foetus, met het hoofd naar beneden, denkbeeldig plaatst in de oorschelp. Mijn pijn vermindert met meer dan de helft. Na twee weken haal ikzelf de naaldjes eruit. Als de naaldjes zijn verwijderd, komt de pijn langzaam weer terug. Of ik het begrijp? Nee. Begrijpt de medische wetenschap dit? Nee. Maar dat wil dus niet zeggen, dat er daarom geen verband is tussen de oorschelp, en het menselijk lichaam..



Ik zou hier een aparte studie van kunnen maken!
Want waartoe is ieder mens geroepen? Om het Woord van God te horen, en te aanvaarden.
En als één Gemeentelid pijn heeft, lijden alle leden mee.

1 Korinthe 12

26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.

27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

En wat te denken van de Neshamah, Die elk nieuw geboren kind meekrijgt. De Neshamah is een prikkel die de mens ertoe aanzet God te zoeken. En wat is daarvoor nodig? Het oor! Het oor zou immers het Woord van God horen. Het geloof is uit het gehoor! En wie zou het Woord van God prediken? Wie is daartoe uitgezonden? Het Lichaam van Christus...
Dat Lichaam is al geprojecteerd in het oor! Práchtige typologie...

De Levensadem van God is een ingeboren Godsbesef. De Neshamah = נשמה. De Heere heeft in Adam geblazen 'de Neshamah des levens'. De mens werd levend omdat de Neshamah in hem geblazen werd.

Neshamah keert terug naar God

Elk pasgeboren kind heeft de Neshamah dus geërfd via zijn ouders. En elk pasgeboren kind heeft de zondenatuur geërfd via zijn ouders. De Neshamah is niet het bezit van de mens maar de Neshamah blijft van de Heere. De Neshamah keert bij het sterven terug naar God. De Neshamah is Adem en Leven van God in ons. Niet te verwarren met de Heilige Geest.

Prediker 12

7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest (Hebreeuwse woord is hier Neshamah) weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Neshamah, mede-weten met God

De Neshamah bevat kennis aangaande de Waarheid, aangaande God en Zijn Woord. Kennis waardoor wij mede-weten met God. Dit is geen kennis die wij bij het ouder worden vergaren, maar dit is Kennis die wij vanaf onze geboorte meegekregen hebben. In de Bijbel wordt dit het 'geweten' genoemd. Door de Neshamah hebben wij kennis van God; **Godsbesef**. In de Bijbel wordt dit Hebreeuwse woord vaak vertaald met; wind, adem of leven of geest. In het Nederlands heeft het geweten een totaal andere betekenis gekregen.

Op een rijtje

De Neshamah

- = Een prikkel die ervoor zorgt dat de mens weet dat God bestaat.
Zet de mens ertoe aan om God te zoeken, te danken en te verheerlijken.
- = Het besef van goed en kwaad.
Zet de mens ertoe aan om het goede, namelijk God, te zoeken.
- = Door dit Godsbesef, door deze Neshamah, weet de mens dat ware Liefde, Gerechtigheid, Waarheid, Trouw en Geloof *ergens* moet zijn. Door deze Neshamah weet de mens dat hij daar naar op zoek behoort te gaan want in de wereld is dit namelijk niet te vinden.
Als men oprecht zoekt, zal men bij de Heere Jezus Christus uitkomen.
- = Zou je kunnen vergelijken met de vaste basisgegevens in een computer.
Zonder deze, vanuit de fabriek meegegeven basisgegevens, is het een leeg toestel.
- = De basisinformatie over het bestaan van de Schepper.
- = De prikkel, de stuwkracht, om in eerste instantie, *alles* te geloven

Een kind gelooft alles

Een kind gelooft in eerste instantie *alles* wat er gezegd wordt. Denk aan sinterklaas en de ooeivaar. Daarna ontdekt het kind dat het zelf kan liegen en dat andere mensen dat ook kunnen. Het kind wordt dan selectief in dingen te geloven die anderen zeggen. Geloof is dus geen prestatie van de mens maar ongeloof wel. Oftewel; men kan kiezen wat men wil geloven, geloof is een keuze. Het kan zover komen dat men helemaal niet meer wil luisteren

naar de Neshamah, naar die inwendige Stem van God, naar dit Godsbesef. Het (mede-) geweten is dan dichtgeschroeid.

Titus 1

15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevleekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevleekt.

1 Timotheüs

1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;

Spreuken 20

27 De ziel (in het Hebreeuws staat hier Neshamah) des mensen is de Lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks.