

De Bijbel en het menselijk lichaam; De Bijbel en het hart en bloed

Kaïn en Abel

Genesis 4

*10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een **stem des bloeds** van uw broeder, dat tot Mij roept van den aar**bo**dem.*

*11 En nu zijt gij vervloekt van den aar**bo**dem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws **broeders bloed** van uw hand te ontvangen.*

De eerste keer dat bloed genoemd wordt in de Bijbel, is in de geschiedenis van Kaïn en Abel. De broers hadden ruzie. Abel bracht een God welgevallig offer, omdat hij gelovig was. Kaïn bracht ook een offer, maar niet vanuit geloof. Dat offer werd door God geweigerd. Hij werd daarom jaloers op zijn broer, en doodde hem. Het bloed van Abel is in de *aar**bo**dem* terecht gekomen, staat in vers elf. (zie ook de studie 'Kaïn en Abel') 'Zijn broeders bloed', staat daar voor de persoon als zodanig; voor het leven van Abel.

Bloed staat voor leven

Het 'bloedvergieten' bij Kaïn en Abel staat voor de dood. Normaal gesproken staat 'bloed' in de Bijbel niet voor dood, maar voor *leven*. Maar als bloed vergoten wordt, stroomt feitelijk *ook* het leven weg... Dus in principe staat bloed in de Bijbel *altijd* voor leven!

De aardse kant

Bloed= dam = דָּם = 4.40

De getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor bloed is 44. De vier staat dus centraal in het woord. Het is hierbij opvallend dat er ook *vier* bloedgroepen zijn. O, A, B en AB. En ook het hart bestaat *vier* gedeeltes; twee kamers en twee boezems. In het getal vier wordt in de Bijbel het *aardse* naar voren gebracht. Bloed staat daarom ook voor de M(m)ens, die van nature vlees en bloed deelachtig is. Bloed is het leven van de M(m)ens.

Hebreeën 2

14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij (de Heere Jezus) ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

Het getal 4 in de Bijbel

- 4 = Spreekt in de Bijbel over de aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vleselijke dingen, waarin het Woord van God Zich openbaart.
'In de volheid des tijds, is de Heere Jezus in deze wereld, uit een vrouw, in het vlees gekomen..' Galaten 4;4
- = De 4 'hoeken der aarde'; Oost, West, Zuid, Noord
- De 4 winden; windrichtingen
- De 4 jaargetijden; zomer, herfst, winter, lente

De 4 maanstanden; iedere 4 weken nieuwe maan, wassende maan, volle maan, afnemende maan
De 4 elementen; aarde, water, lucht, vuur

Adam is rood

Adam = אָדָם = Rood
Dam = דָּם = Bloed
Ik bloed = אֲנִי דָּם = Ik leef
Adamah = אֲדָמָה = Aardbodem
Ad = אָדָם = Damp

In het Hebreeuws is het woord 'bloed' *direct* verbonden met de eerste mens; Adam. Het Hebreeuwse woord voor bloed is 'dam', en zit *ingesloten* in Adam. Het woord Adam *begint* met de Hebreeuwse letter Aleph א. Dat is de *eerste* letter van het Hebreeuwse alfabet, en heeft getalswaarde één. De Aleph verwijst naar God. God is Eén. God is immers de Eerste van alles. God is de Oorsprong van alle dingen. Ook het woord 'damp' zit in Adam. Dus het Hebreeuwse woord Adam verwijst naar *God*, en naar *damp*, en naar *bloed*. En bloed is *rood* en staat voor *leven*.

Rood

Adam betekent feitelijk 'de rode'. Hij is onze *natuurlijke* stamvader. Wij stammen af van degene die 'rood' is. Wij hebben een *bloedband* met onze voorouders. Ons bloed is niet voor niets rood. In de Bijbel is *rood* de kleur die bij de mens hoort. Ook bij de Zoon des mensen, de Heere Jezus. De Heere Jezus wordt dan ook de *tweede* Adam genoemd.

1 Korinthe 15

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

Johannes 1

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke **niet uit den bloeden (vader en moeder)**, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. **(wedergeboorte heeft dus niet met bloedband, maar met geloof te maken! Dit gaat over de nieuwe mens in Christus, en niet over de oude, natuurlijke, vleselijke mens)**

Bloed staat voor Kracht

In de Bijbel heeft rood te maken met de *aardse* dingen. Dat zagen we ook al bij het getal vier, dat centraal staat in het woord bloed. Blauw is Hemels, en rood is aards. Rood bloed staat ook in verband met *kracht*. Bloed geeft je kracht, een laag bloedgehalte maakt zwak. Bij bloedarmoede, krijg je *ijzer* (staaltabletten) voorgeschreven.

Jesaja 63

*1 Wie is Deze, Die van Edom (de Heere Jezus Christus) komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn **grote kracht**? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.*

*2 Waarom zijt Gij **rood** aan Uw gewaad (Openbaring 19; 13), en Uw klederen als van een, die in de wijnpers (type van het oordeel van God) treedt?*

*3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en **hun kracht**(het bloed van de vijand) is **gesprengd op Mijn klederen**, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.*

Openbaring 19

*13 En Hij (de Heere Jezus Christus) was bekleed met een kleet, dat met **bloed** geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.*

14 En de heirlegers in den hemel (Zijn Lichaam, de Gemeente) volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. (priesterlijke kleding)

Zijn Bloed reinigt ons geweten

Het rode bloed staat dus voor de kracht van de natuurlijke mens. Maar op *hoger* niveau staat het ook voor de kracht van het Bloed van Christus. Hij die Zijn Leven opgeofferd heeft in de dood, maar daarna Zijn Leven geeft, als Hogepriester, aan iedereen die in Hem gelooft. Als Hogepriester reinigt Zijn Bloed *zelfs* onze gewetens. Dat is het Bloed van het Nieuwe Testament, en dus niet te verwarren met het bloed vergoten aan het kruis. Dat was immers onder het Oude Testament.

Hebreeën 9

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus (de Opgestane, de Gezalfde), Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken (werken tbv jezelf, de Wet en de oude Schepping), om den levenden God te dienen?

Rood en zonden

Jesaja 1

*18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij **rood** als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.*

Rood heeft in de Bijbel ook te maken met zonden. Eigenlijk logisch, want als rood voor het aardse leven staat, horen daar zonden bij! De natuurlijke mens is, in Adam, een zondaar. (zie ook de studie 'Wat is erfzonde?') Toen Adam en Eva gezondigd hadden, schaamden zij zich. En als iemand zich schaamt wordt hij rood!! Rood staat dus ook voor de heerschappij van de zonde. We kennen de grote *rode* draak, en het scharlaken *rode* beest uit Openbaring. Dat zijn types van de satan. De zondaar bij uitstek.

Openbaring 12

*3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een **grote rode draak**, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.*

Openbaring 17

*3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een **scharlaken rood beest** (het laatste wereldrijk), dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.*

Levende ziel

God heeft in Adam het leven gegeven. Hij blies de *levensadem* in, zodat Adam een *levende ziel* werd. De mens *heeft* dus geen ziel, maar *is* een ziel. Ziel staat in de Bijbel voor de handel en wandel van de mens; het praktische leven van de natuurlijke mens. De ziel zal gewoon sterven, terwijl de meeste mensen denken dat de ziel voortleeft! Maar dat is niet waar. Het is de *geest* van de gelovige die verder leeft.

Genesis 2

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; also werd de mens tot een levende ziel.

Openbaring 16

3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.

Adem des levens

Een gelovige heeft dus *twee* (g)Geesten; zijn eigen geest, en de inwonende Geest van de Heere Jezus Christus. De Heere heeft dus 'de adem des levens' in Adam geblazen, en Adam werd daardoor een *levende* ziel. Wij hebben *zuurstof* (adem) nodig om in leven te blijven, en het *bloed* neemt de zuurstof op, en vervoert het door het lichaam.

Blank en rood

Hooglied 5

*10 Mijn Liefste is blank (wit, zuiver, glanzend) en **rood**, Hij draagt de banier boven tien duizend.*

In de nabije toekomst, komt de *tweede* Adam. Hij heeft alle Macht, in Hemel en op aarde. De Heere Jezus Christus heeft dan daadwérkelijk alle Heerschappij. Zichtbaar. Daarom vind je in het Boek Hooglied de Bruidegom, de Liefste, beschreven als blank en rood. Rood verwijst

naar de Zoon des mensen, en wit naar de Opgestane Christus. Zijn Bloed is Krachtiger dan die van de natuurlijke mens. Het Bloed van de Hogepriester, het Bloed van het Nieuwe Testament, wordt momenteel 'gestort' tot reiniging van onze dagelijkse handel en wandel. Op die manier kan onze oude mens *toch* dienstbaar zijn aan Hem. Het Bloed van de Hogepriester maakt ons bekwaam tot 'dienaars van het Nieuwe Testament'.

Mattheüs 26

*28 Want dat is Mijn bloed, het **bloed des Nieuwen Testaments**, hetwelk voor velen (=alle gelovigen) vergoten wordt, tot vergeving der zonden.*

Roodachtig

David was roodachtig. Hij werd tot koning gezalfd. David is een type van de Heere Jezus Christus.

1 Samuël 16

*12 Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was **roodachtig**, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het.*

13 Toen nam Samuël den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama.

1 Samuël 17

*42 Toen de Filistijn opzag, en David zag, zo verachtte hij hem; want hij was een jongeling, **roodachtig**, mitsgaders schoon van aanzien.*

Ezau

Ook Ezau was roodachtig, rossig. Maar hij is een type van de *natuurlijke* mens. De buik is een type van het *oude* leven van de natuurlijke mens. Ezau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een kom *rode* soep. Wij worden gewaarschuwd om niet te zijn zoals Ezau, maar te gaan voor onze Erfenis! Niet gaan voor de natuurlijke mens; rood, de buik, de oude mens met zijn zonden, maar gaan voor de nieuwe mens in Christus; Erfenis, Eerstgeboorterecht en Heerlijkheid.

Genesis 25

25 En de eerste kwam uit, ros (=rossig; rood); hij was geheel als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau.

--

28 En Izak had Ezau lief; want het wildbraad was naar zijn mond; maar Rebekka had Jakob lief.

29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede.

*30 En Ezau zeide tot Jakob: **Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar**, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom.*

Verlossing

Jozua 2

18 Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door hetwelk gij ons zult nedergelaten hebben; en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader, en uw moeder, en uw broeders, en het ganse huisgezin uws vaders.

19 Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn; maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal!

20 Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren.

21 Zij nu zeide: Het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan; en zij gingen heen; en zij bond het scharlakensnoer aan het venster.

In de Bijbel staat rood ook voor *verlossing*. Rachab moest een scharlaken rode draad aan haar venster hangen. Het was een teken van de weg van verlossing. Haar huis bleef staan. Dat verwijst naar haar geloof en de weg hoe men verlost wordt; namelijk door het Bloed van de Heere Jezus. Zo ook het Bloed van het Paaslam, dat aan de deurposten gesmeerd moest worden. Een beeld van het Bloed van Jezus dat *verlossing* bracht. Hij gaf Zijn aardse leven op.

Strijd

Nahum 2

2 Want de HEERE heeft de hovaardij Jakobs afgewend, gelijk de hovaardij Israëls; want de ledigmakers hebben ze ledig gemaakt, en zij hebben hun wijnranken verdorven.

*3 De schilden zijner helden zijn **rood** gemaakt, de kloeke mannen zijn **scharlakenvervig (=rood)**; de wagens zijn in het vuur (is ook rood) der fakkelen, ten dage als hij zich bereidt; en de spiesen worden geschud.*

Het bloed, het rode, staat ook voor *strijd*. In de Bijbel worden schilden rood gemaakt voor de strijd. We zullen straks zien dat in ons menselijk bloed ook nogal wat strijd gaande is. Als er iets 'vijandigs' in ons lichaam komt, is ons bloed hevig in de aanval.

Geest, Water en Bloed

1 Johannes 5

*8 En drie zijn er, die getuigen ~~op de aarde~~: de **Geest**, en het **water**, en het **bloed**; en die drie zijn tot één.*

Maar het *belangrijkste* kenmerk van bloed in de Bijbel is *leven*. De meeste mensen denken bij bloed aan de dood, omdat bloedvergieten leidt tot de dood. Maar we hebben eerder al gezien dat het ook bij bloedvergieten feitelijk niet gaat over de dood. Als bloed vergoten wordt, stroomt *leven* weg. Zoals bij een slagaderlijke bloeding. Op aards niveau is bloed dus leven, maar *ook* op hoger niveau. Want het kan ook staan voor het Opstandingsleven van Christus. Geest, Water en Bloed zijn één, maar wat hebben ze dan gemeenschappelijk? Juist; Leven! Leven is het belangrijkste beginsel voor het begrip bloed.

Johannes 6

63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Johannes 4

10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

11 De vrouw zeide tot Hem: Heere! Gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep; van waar hebt Gij dan het levend water?

Doodstraf voor moordenaars?

Genesis 9

6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens (overheid) vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

Dit is in de dagen dat de Heere een Verbond sloot met Noach. Het was na de zondvloed. Normaal wordt dit vers gelezen, en dan wordt de mens genoemd als zijnde 'de overheid'. Als iemand een mens vermoord, zijn leven wegneemt, dan moet hijzelf ook zijn leven geven. De doodstraf voor moordenaars dus.

Wie is Die Mens?

Genesis 9

*6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den **Mens** (Christus) vergoten worden; want God heeft den **Mens** naar Zijn beeld gemaakt*

Johannes 19

*5 Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de **Mens**!*

Maar dit vers hoort eigenlijk op een hóger niveau gelezen te worden. Want wie heeft van God het recht gekregen om te oordelen over de levenden en de doden? En wie is die mens die het recht gekregen heeft om het leven te geven of af te nemen? En wie is volgens het Woord van God naar Gods Beeld gemaakt? Juist, de Heere Jezus Christus!

De Mens naar Zijn Beeld

4	3	2	1
Christus	Jezus	Adam	God
Hemels	Aards	Aards	Hemels
Onvergankelijk	Vergankelijk	Vergankelijk	Onvergankelijk
Onverderfelijk	Verderfelijk	Verderfelijk	Onverderfelijk
Onsterfelijk	Sterfelijk	Sterfelijk	Onsterfelijk
Eeuwig	Tijdelijk	Tijdelijk	Eeuwig

Geest	Vlees/Stof	Vlees/Stof	Geest
Onzienlijk	Zienlijk	Zienlijk	Onzienlijk
Heere	Dienstknecht	Dienstknecht	Heere
Heilig	Tot Zondaar gemaakt	Zondaar	Heilig

Rijthe nummer 1 zegt ons wie God is. Rijthe nummer 4, de Heere Jezus Christus is , sinds Zijn Opstanding, het Beeld van God. Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam.

2 Korinthe 4

*4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid **van Christus, Die het Beeld Gods is.***

Kolossensen 1

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

14 In Denwelken (Christus) wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen.

Hebreeën 1

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

*3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en **het uitgedrukte Beeld** Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelve te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;*

De ziel zit in het bloed

In de Bijbel staat bloed dus voor leven. Maar ook *ziel* staat voor leven. Dat hebben we eerder al gezien, omdat Adam een *levende* ziel werd. Het leven, de ziel, zit in het bloed. Zowel het Hebreeuwse als het Griekse woord voor 'ziel', wordt vertaald met 'leven'

Deuteronomium 12

*23 Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet eet; **want het bloed is de ziel**; daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten;(als een offerdier gegeten werd, moest het bloed eruit gegoten worden)*

Verzoening

Leviticus 17

*11 Want de ziel (het leven) van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen (levens) verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel **verzoening** zal doen.(Er werd een offerdier genomen, en dat bloed werd vergoten en*

werd gegeven in plaats van degene die het offer bracht. Het leven van het offerdier is het bloed, en werd gegeven in plaats van het leven van de zondaar die het offer bracht)

--

14a Want het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is voor zijn ziel (leven)

Bloed is leven, en ziel is leven. En hier wordt het in verband gebracht met *verzoening*. Door het bloed van een offerdier, werden de zonden verzoend van degene die het dier offerde. Plaatsvervangend dus. En Wie is plaatsvervangend voor ons gestorven? Juist, de Heere Jezus. Er is verlossing door het Bloed van het Lam.

1 Korinthe 5

7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Bloed van het Nieuwe Testament

Mattheüs 26

28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

1 Johannes 2

2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Het bloed van de Heere Jezus is vergoten voor de verzoening van de zonden van de h le wereld, dus voor *iedereen*. Maar het Bloed van de opgestane Heere Jezus Christus wordt vergoten voor *velen*, namelijk voor iedereen die *gelovig* is. Het is het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, onder het Nieuwe Testament. De Hogepriester doet verzoening bij God voor de zonden van Zijn Volk.

Bloed en Water

Johannes 19

32 De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was;

33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet.

*34 Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er **bloed en water** uit.*

Toen de Heere Jezus aan het kruis gestorven was, stak een hoofdman een speer in Zijn zijde. En er stroomt bloed en water uit. Levend Water! Geestelijk Leven brengt Hij voort, namelijk de Gemeente, het Lichaam van Christus. Water staat voor het Woord van God. Bloed en Water, staan voor het Leven van het Nieuwe Verbond. Het actieve Leven, en reinigende Woord, van het Nieuwe Verbond. Zijn Leven, Zijn Bloed, reinigt ons, Zijn Lichaam, de Gemeente. De Heere Jezus Christus in de functie van Hogepriester van het Nieuwe Verbond.

1 Johannes 1

7 Maar indien wij in het licht wandelen (=gelovigen), gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander (verbondenheid), en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (Bloed van het Nieuwe Testament, Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus)

Aardse Leven en Opstandingsleven

Bloed staat dus voor *leven* in het algemeen. Bloed staat voor het *natuurlijke leven*, en ook voor het *Opstandingsleven*. De Heere Jezus was als Mens bloed deelachtig. Bloed staat dus voor het *aardse* leven, zoals wij dat ook hebben. Bloed staat ook voor het Opstandingsleven van Christus. Het Bloed van de Hogepriester reinigt de Gemeente, Zijn Lichaam, zodat zij bekwaam is om God te dienen. Dat is het Bloed van het Nieuwe Testament.

Hebreeën 2

14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden (dit Bloed gaat over Zijn aardse Leven), opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

Hebreeën 9

*13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus (Opstandingsleven), Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen? (Christus is nu in de functie van Hogepriester nog steeds een Dienstknecht van Zijn Vader. Hij reinigt de Gemeente, Zijn Lichaam)*

Oude of Nieuwe Verbond?

Het Bloed vergoten aan het kruis, is het Bloed van de Heere Jezus. Het Bloed van het Oude Testament. De Heere Jezus werd gekruisigd onder het Oude Verbond. Het Nieuwe Verbond is begonnen bij Zijn Opstanding. Als we over Bloed lezen, zouden wij ons altijd afvragen of het over het aardse leven, of over het Opstandingsleven gaat. Oude of Nieuwe Verbond? Het Bloed van de Heere Jezus, of het Bloed van de Heere Jezus Christus? Oude of nieuwe mens? Oude of nieuwe Schepping?

Kolossensen 1

20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises (gaat over het Bloed, dus het Leven van de Heere Jezus, het aardse Leven. Dus Bloed van het Oude Testament), door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Hebreeën 13

12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed (=aardse Leven) het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.

--

20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen

testaments, (gaat over het **Opstandingsleven**; het Bloed van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is voor eeuwig) uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,

Johannes 6

53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. (hier spreekt de Heere Jezus niet over het Bloed van het kruis. Hij grijpt hier vooruit naar het Bloed van het Opstandingsleven)

54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. (drinken staat hier voor *deelnemen*. Degenen die deelnemen aan Zijn Opstandingsleven zullen voor eeuwig leven. Je kunt dus alleen 'Zijn Bloed drinken', als je gelovig bent!)

Reiniging, vergeving van zonden en rechtvaardiging

Leviticus 12

4 Daarna zal zij (nadat een kind geboort is) drie en dertig dagen blijven in het **bloed harer reiniging**; niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn.

Bloed staat in de Bijbel ook voor *reiniging*. Bloed staat voor ont-zondiging. Door het bloed van een offerdier werden de zonden weggenomen van degene die offerde. Daarmee staat het bloed ook voor *vergeving*. Bloed staat ook voor *rechtvaardiging*. Rechtvaardiging ligt in het verlengde van verzoening. Natuurlijk allemaal een type van Degene Die door Zijn Bloed reinigt; De Heere Jezus Christus, Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Hij schenkt ons vergeving van zonden, en verzoent ons daarmee met God.

Efeze 1

7 In Welken (de Heere Jezus Christus) wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

Openbaring 1

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. (=reiniging)

Romeinen 5

8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. (de Heere Jezus aan het kruis gestorven)

9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed (Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, rechtvaardigt ons bij God), zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons (de Heere Jezus), veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. (het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus)

Bekwaam gemaakt om te dienen

Doordat het Bloed van de Heere Jezus Christus ons reinigt, zijn wij *bekwaam* om God te dienen. Onze oude mens zondigt er lustig op los, dus om de Heere te kúnnen dienen, moeten wij *gereinigd* worden. En dat doet onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Hij maakt ons bekwaam tot dienaars van het Nieuwe Testament. Hij heiligt ons. Dat betekent dat wij Godzaliglijk zouden *kunnen* leven. Maar dat is een *keuze*, het is uit vrije wil dat wij heilig zouden wandelen. En *heilig* betekent bekwaam gemaakt, en apart gezet voor de dienst aan God de Vader. Via onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus.

2 Korinthe 3

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter (=Wet), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (De Wet is een bediening des doods)

Voeden

Het bloed verricht alle transportdiensten in het lichaam. Het is, zo gezegd, het 'logistieke bedrijf'. En logos betekent 'het Woord', in het Grieks. En Christus is het Woord. Het bloed brengt zuurstof en voedingsstoffen naar de weefselcellen, en voert koolstofdioxyde en waterdamp af naar de longen. Aan en afvoer. Zuurstof staat voor Geest, staat voor adem, en staat dus voor 'leven'. Voedsel wordt in het bloed opgenomen, en gaat naar de verschillende lichaamsdelen om te kunnen functioneren. De opbouwende functie van het bloed; om het lichaam kracht te geven, en te ondersteunen van alles wat er in het lichaam plaatsvindt.

Reinigen

Verbrandings- en afvalstoffen worden door het bloed opgenomen. Ze worden naar de uitscheidende organen vervoerd. Zoals de longen, de nieren, de blaas, en de zweetklieren. De lever heeft daarin ook een belangrijke functie. Dit is de reinigende kant van het bloed. De zuivering van het lichaam. Bloed zorgt voor een gelijkmatige temperatuur, en bestrijdt ziekten. Dit staat typologisch voor reiniging en verlossing en verzoening. Ook vervoert het bloed hormonen, zoals adrenaline en insuline.

Waaruit bestaat bloed?

Bloed stroomt door het hele lichaam, behalve in de hoornlaag, het buitenste deel van de huid. En ook niet door de haren. Als er in een lichaamsdeel geen bloed meer komt, sterft het af. Bloed staat niet voor niets voor 'leven'. De hoeveelheid bloed is ongeveer zeven à acht procent van het gewicht van de mens. Gemiddeld zo'n vijf of zes liter bloed. Bloed bestaat uit **plasma**, **rode** en **witte bloedlichaampjes** en **bloedplaatjes**. Rode bloedlichaampjes zijn rond. Witte bloedlichaampjes zijn niet aan een vorm verbonden. Bloedplasma is een licht-gele vloeistof die in de bloedvaten zit. Het plasma bestaat voor ongeveer negentig procent uit water. Verder zitten er nog allerlei stoffen in. (zouten, eiwitten, vitamines, hormonen etc)



De functie van de rode bloedlichaampjes

De rode bloedlichaampjes zijn kleine ronde schijfjes. In een klein druppeltje bloed zitten zo'n vijf miljoen van deze cellen. Ze komen alleen in de bloedvaten voor, en zorgen ook voor de kleur van het bloed. Het bloed is helderrood wanneer het zuurstof bevat. Dit komt door de ijzerhoudende eiwit, en kleurstof, Hemoglobine. Het vervoert zuurstof van je longen naar de rest van het lichaam. En voert, omgekeerd, de afvalstof koolstofdioxide, van je bloedbanen naar de longen waarna je het uitademt. Donkerrood- blauw is het bloed wanneer de zuurstof is afgegeven. De levensduur van de rode bloedlichaampjes is honderdtwintig dagen, volgens verschillende bronnen.

Het getal 120

Genesis 6

3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

In de Bijbel heeft het getal 120 onder andere de betekenis van de begrenzing van het aardse leven. De mens kreeg 120 dagen om zich te bekeren, voordat de zondvloed kwam. Mozes werd 120 jaar voordat hij stierf; hij was net aan de grens van het beloofde land.

Rode beenmerg

De rode bloedlichaampjes worden gevormd in het rode beenmerg van de platte beenderen. Voor dat proces is ijzer nodig. IJzer staat voor kracht, hebben we al gelezen. Bloed staat dus voor kracht. Als de rode bloedlichaampjes geen functie meer hebben, worden zij in de milt en in de lever afgebroken. Rode bloedlichaampjes zorgen dus voor de optimale functie van het bloed. Bloed staat voor leven. Het rode beenmerg ondersteunt dus het levensproces.



De functie van de witte bloedlichaampjes

Deze komen minder voor in het bloed dan de rode bloedlichaampjes. Ongeveer zes à zevenhonderd rode op één witte bloedcel. Ze worden ook leukocyten genoemd. Zij hebben als belangrijke functie om bacteriën en virussen te bestrijden. Zij nemen deze in hun lichaam op, en gaan dan zélf vaak ten gronde. Ze worden het lichaam uitgebracht en vormen dan etter. De witte bloedlichaampjes eten de bacteriën als het ware op. Als een soort pac-mannetjes. De taak van de witte bloedcellen is vreemde stoffen en ziektes de baas worden; te doden en op te ruimen én afweerstoffen te maken tegen ziekteverwekkers. Ze vervoeren ook nog vet door ons lichaam. Het is de reinigingsdienst van het lichaam. Krijg je koorts, voel je je misselijk, of krijg je hoofd- en spierpijn? Grote kans dat je lichaam dan tegen ziekteverwekkers aan het vechten is, met een leger witte bloedcellen in de aanval. Ter ondersteuning van het behouden van het leven.

De Heere reinigt Zijn Lichaam, de Gemeente

Efeze 5

26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

Dit proces is een prachtig beeld van het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heere Jezus, maar ook van Zijn Hogepriesterlijk Werk nu. Hij maakt Zijn Lichaam, de Gemeente, rein. Hij verzoent ons met God de Vader. Hij wil ons gezond houden in het geloof. Witte bloedlichaampjes staan voor reiniging. Alles wat in de Bijbel voor wit staat, geldt ook voor de witte bloedlichaampjes. Wit is in de Bijbel de kleur van reinheid, zuivering en rechtvaardiging. Wit is in de Bijbel ook de uitbeelding van nieuw leven en priesterschap.

Openbaring 3

*5 Die overwint, die zal bekleed worden met **witte klederen** (= een uitbeelding van een door de Heere gereinigde levenswandel)*

; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Priesterlijke kleding is wit

Onder het Oude Verbond moest de priesterlijke kleding van *wit* linnen zijn. Fijn lijnwaad. Priesters mochten geen wol dragen. Zij droegen een *linnen* lijfrok. Linnen is per definitie **wit**. Een ander woord voor linnen is 'blank'. De *witte* kleding is dus een verwijzing naar de *priesterlijke* kleding. Wit linnen spreekt typologisch van reinheid, en zuiverheid, en rechtvaardigheid. Linnen wordt van *vlas* gemaakt. Als vlas geoogst wordt, moet het nog een proces van lijden doorgaan voordat het linnen wordt. Het wordt geslagen, gehegeld, en in het water gelegd om te rotten. Dit moet allemaal eerst gebeuren *voordat* er van de vezels linnen gesponnen kan worden. Dit hele proces is een beeld van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dit alles moest gebeuren *voordat* de Heere Jezus Hogepriester kon worden. Voordat vlas linnen werd. Voordat de Heere Jezus, de Christus, de Hogepriester werd.

Wit in het Hebreeuws

Wit = Laban = לבן = Ook de naam Laban
לב = Leb = Hart, het inwendige ; dus een wit, rein en zuiver hart;
zuivere gedachten
לבן = La Ben = Tot Zoon
= Tot Zoon, met een wit, rein en zuiver hart

De bloedplaatjes

De bloedplaatjes heten ook wel trombocyten. Zij zorgen, mede, voor de stolling van het bloed. Als het bloed het bloedvat verlaat, ontstaat er een onoplosbare stof, fibrine. Deze vormt dan een netwerk van draden die de rode bloedcellen tegenhouden. Ze vormen dan binnen enkele minuten een korstje. Zodra de plaatjes met de buitenlucht in aanraking komen, springen ze open. Daarna gaan deze plaatjes dood. Hún dood ten behoeve van het leven van de mens. Plaatsvervanging. Het is hetzelfde beeld als we gezien hebben bij de witte bloedlichaampjes.



Het hart

Het hart is eigenlijk direct verbonden met het bloed. Het hart wordt ook wel de bloedpomp genoemd. Het hart zorgt voor de voortstuwing van het bloed in de slagaders door het lichaam. Het hart is ongeveer zo groot als een vuist, en is een onwillekeurige spier. Maar goed dat het een onwillekeurige spier is; hij doet zijn werk *zonder* dat we er ons mee bezig hoeven houden. Het hart wordt bestuurd door het autonome zenuwstelsel, en dat is een beeld van Christus Zelf. Het is de motor van ons lichaam. Bloed staat voor leven en het hart is de pomp die het leven als het ware door het lichaam pompt. Christus heeft het leven tot stand gebracht, en onderhoudt dat leven.

Het hart bestaat uit twee helften, en vier ruimten

Het hart bestaat uit twee helften., of vier ruimten die van elkaar gescheiden zijn. Per helft is er een boezem boven en een kamer beneden. Tussen de boezems en de kamers bevinden zich de kleppen. Dat zijn spiertjes die zich aantrekken en weer ontspannen. Het hart is eigenlijk een beeld van de Heere Zélf. Vier in betrekking tot de Heere, komen we in de Bijbel ook tegen. Denk aan de vier Evangeliën. De Heere wordt daarin beschreven vanuit vier perspectieven; de Koning, de Dienstknecht, de Mens en de Zoon van God. Er zijn in Openbaring vier dieren die zich rondom de Troon bevinden; de Leeuw (koningschap), het Kalf (dienend werk, jukdragend), de Mens (Zoon des mensen), de Arend (Zoon van God).

Openbaring 4

*6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, **vier dieren**, zijnde vol ogen van voren en van achteren.*

*7 En het eerste dier was een **leeuw** gelijk, en het tweede dier een **kalf** gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een **mens**, en het vierde dier was een vliegende **arend** gelijk.*

Via vernedering naar Verhoging

In de rechterhelft van het hart is koolzuurrijk bloed te vinden. Weinig zuurstof dus. Dat bloed wordt afgevoerd. In de linkerhelft zit zuurstofrijk bloed. De boezem ontvangt het bloed, en geeft dat door aan de aangrenzende kamer. Die kamer stuwt het bloed door het lichaam. De bloedsomloop begint in de *linker* kamer. De linkerkant. In de Bijbel staat rechts voor Verhoging. De Rechterhand van God. Christus zit aan de Rechterhand Gods. Maar de weg van verlossing begon bij het 'linkse'. Links staat voor vernedering. Om de weg van verlossing tot stand te kunnen brengen, om reiniging tot stand te brengen, om verzoening tot stand te kunnen brengen, om rechtvaardiging en eeuwig leven tot stand te kunnen brengen, was het nodig dat de Heere eerst kwam in *vernedering*. Daarom begint de bloedsomloop ook aan de *linkerkant*. Zonder vernedering geen verhoging, geldt ook voor *ons*.



Grote bloedsomloop

Het hart kent twee kringlopen. Twee bloedsomlopen. Eén voor zuurstofrijk bloed, en één voor zuurstofarm bloed. De *langste* kringloop is die van het hart, via het lichaam, weer terug naar het hart. Dat is de *grote* bloedsomloop. Vanuit het hart, via de aorta, naar de diverse slagaders in de lichaamsdelen. De slagaderen pompen het zuurstofrijke bloed door het lichaam. Via de aders gaat het bloed weer terug naar het hart. De grote bloedsomloop duurt ongeveer dertig seconden.

Kleine bloedsomloop

De kleine bloedsomloop die begint bij de *rechter* kamer. Via de longslagader stroomt er zuurstofarm bloed richting de longen om daar koolstofdioxide af te geven, en zuurstof op te nemen. Het zuurstofrijke bloed gaat vervolgens via de longader terug naar het hart. De kleine bloedsomloop duurt ongeveer acht seconden.

In-stand-Houder van het Lichaam

Rouach = רוּחַ = Geest Gods ('De Geest Gods zweefde over de wateren')
zuurstof, adem

Het Hebreeuwse woord 'Rouach' staat in de Bijbel voor zowel adem als Geest. 'Pneuma' is het Griekse woord. Het hart staat centraal, en is een beeld van de Heere. Zuurstof is adem, Geest, is leven. Dit maakt beweging in het lichaam mogelijk. Wie activeert het Lichaam via de Geest? Dat is Christus Zélf! Hij houdt het lichaam in stand, en activeert het. Ook zorgt Hij voor de groei. Hij is de Behouder, de in-stand-Houder van het Lichaam. Christus ondersteunt *alle* processen die in Zijn Lichaam, de Gemeente, plaatsvinden. Zijn Geest, Zijn Leven, verbindt alle leden met elkaar. De Heere reinigt Zijn Lichaam en voedt het. Hij zorgt, als Hogepriester, voor vergeving van zonden, en voorziet ons van geestelijk Voedsel.

Efeze 5

*23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de **Behouder des lichaams**.*

--

26 Opdat Hij (Christus, de Hogepriester) haar (de Gemeente, Zijn Lichaam) heiligen (bekwaam maken om te kunnen dienen) zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; (Water=leven, Bloed= leven, Woord=brengt leven)

27 Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft (reiniging), of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn (=bekwaam de Heere te dienen) en onberispelijk.(zonder zonden)

Heilig en onberispelijk

Reinigen en heiligen zijn eigenlijk synoniemen. Reinigen staat voor 'vuil *wegnemen*' en heiligen staat voor 'heelmaken' oftewel, 'in contact brengen met'. De natuurlijke mens kan geen contact maken met God omdat de erfzonde in de weg staat. Als er geen communicatie mogelijk is, kun je de Heere ook niet *dienen*! Het Hoofd van het Lichaam, onze Hogepriester

de Heere Jezus Christus, zorgt ervoor dat wij door reiniging *toch* contact kunnen maken met God. Via de Heere Jezus Christus kunnen wij *tóch* dienstbaar zijn aan God de Vader. De witte bloedlichaampjes staan specifiek voor deze reinigende, heelmakende, werking. De rode bloedlichaampjes staan meer voor de ondersteunde en voedende functie. Als beeld van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond; de Heere Jezus Christus.

Voeten wassen

Onze positie in Christus is dat wij rein zijn. Wat moet er dan nog worden gereinigd? Onze *voeten* moeten nog worden gewassen! Want onze wandel in deze wereld, deze Oude Schepping, levert ons iedere dag vieze voeten. Onze oude mens, zondigt iedere dag. (zie de studie 'Wat is erfzonde? En studie 'De Hogepriester') Onze Hogepriester reinigt ons omdat wij alleen op *die* manier God kunnen dienen. Hij reinigt ons dagelijks en ongevraagd, wanneer wij in gemeenschap blijven met Hem en Zijn Woord. De voetwassing van de discipelen door de Heere Jezus, is een beeld van het Werk van onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus.

Levendmakende Geest

1 Korinthe 15

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

Johannes 6

33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

Het bloed gaat via de longen. De longen hebben zuurstof nodig. De zuurstof is nodig voor de verbranding in al onze levende cellen. Om ze op gang te houden. Zuurstof is adem, is Rouach, is Geest. Zuurstofrijk Bloed wordt gebruikt om alles in het lichaam *kracht* te geven, en alles te laten werken. Dat is dus de werking van de Geest! De longen zijn een type van Wie de Geest is; want Wie geeft dat leven? Wie is de Levendmakende Geest? Dat is de Heere Zélf! Het zuurstof staat voor de Werkzaamheid van de Geest.

Efeze 3

16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht (=Zuurstofrijk Bloed) versterkt te worden door Zijn Geest (zuurstof= Geest) in den inwendigen mens;

Reinigende Werking van de Geest

Dat wat *schadelijk* is voor ons lichaam, wordt uitgescheiden via zuurstofarm bloed en uitgeademd door de longen. Dat is de *reinigende* werking van de Geest. Daarom zijn hart en longen ook zo met elkaar verbonden. Ze staan samen voor de reinigende werking van de Geest binnen de Gemeente. Adem zorgt voor het natuurlijke leven van de mens. Dat is een beeld van de Geest die ons *nieuwe* leven onderhoudt. De Hogepriesterlijke functie van de Heere is dus getypeerd in het bloed dat koolzuur afvoert. Dan is het niet meer schadelijk voor het lichaam.

Romeinen 8

26 En desgelijks komt ook de Geest (adem, leven, Geest) onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

--

34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Activiteit

לב = Leb = 30. 2 = getalswaarde 32

We hebben al even gekeken naar het Hebreeuwse woord voor hart. De letter Lamed ל wordt ook vertaald met 'prikstok'. In de Bijbel komt de prikstok voor om vee op te jagen. De bedoeling van de prikstok is om het vee in *beweging* te brengen. Ook het getal 30 in de Bijbel staat voor 'in beweging zetten'. Op welke leeftijd werd de Heere Jezus actief, wanneer werd Zijn Bediening zichtbaar? Juist, op 30-jarige leeftijd. Koning David werd koning over Israël toen hij 30 jaar was. Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning in Egypte was. Dertig staat dus voor dát wat activeert, dat wat in beweging komt.

Het huis in beweging

De letter Beth ב heeft getalswaarde 2 en betekent 'huis'. לב Leb staat voor hart. En het hart is altijd in beweging. Het hart zet het huis in beweging! In de Bijbel is een huis ook wel de aanduiding van het lichaam. Ons aardse huis is ons natuurlijke lichaam. En wat is momenteel het Huis Gods? Dat is de Gemeente! Wie zorgt voor beweging in het Huis Gods? Dat doet het hart. En wat gebruikt het hart daarvoor? Juist, bloed. Bij voorkeur zuurstofrijk bloed. De Geest van God begeleidt de processen binnen het lichaam. Wie bewerkt het willen en werken in ons? (als wij onderdanig zijn aan het Woord) Juist, dat doet de Heere.

Filippensen 2

13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Het geloof zetelt in het hart

Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

*9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw **hart** geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.*

*10 Want met het **hart** gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.*

11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

De Heere Jezus Christus is het Hart van alle dingen. Van Zijn Woord. Van heel Zijn Schepping. En van de Hebreeuwse taal. Het woord hart komt meer dan duizend keer voor in de Bijbel. Het komt veel vaker *overdrachtelijk* voor, dan *letterlijk*. Het hart is de zetel van het geloof. Met het hart geloven wij.

Psalm 73

26 Bezwijkt mijn vlees en mijn hart (letterlijk), zo is God de Rotssteen mijns harten (overdrachtelijk), en mijn Deel (erfdeel) in eeuwigheid. Wanneer mijn hart ermee stopt en mijn vlees bezwijkt, dan is God Mijn Toevlucht, mijn Rots tot in eeuwigheid. Als we komen te ontslapen, gaan we naar de Heere. Kinderen van God zijn voor eeuwig met Hem verbonden.

Het hart staat voor het denken

Spreuken 19

21 In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.

Het hart staat in de Bijbel ook voor het *binnenste* van de mens, het innerlijk, het geweten. Het hart staat voor het centrum. Het middelpunt, zoals het hart van de schietschijf. De Heere zou in het middelpunt van ons leven staan. Zijn Woord zou in ons hart zijn. Ons hart heeft te maken met ons denken. Met onze gedachten. De gedachten van het hart, leiden meestal tot daden. Verkeerde gedachten leiden tot verkeerde daden. Goede gedachten leiden tot goede werken. Als het goed is, worden onze gedachten verandert, doordat wij het Woord van God tot ons nemen. Wij zouden ons hart laten vullen met het Woord van God zodat ons geloof gebouwd kan worden. Ons hart zou gesterkt worden door Hemels Brood.

Hebreeën 4

*12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der **gedachten en der overleggingen des harten**.*

Een vet hart

Jesaja 6

10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.

Maar in hoogste instantie is het hart een type van de Heere. Hij Die alles in beweging zet. Hij Die via Zijn Bloed het Opstandingsleven door Zijn Lichaam, de Gemeente, pompt. Het hart is een type van de Heere, en het Werk wat Hij doet. Bij ongeloof spreekt de Bijbel ook wel van een hart dat *dik* geworden is, of een *vet* hart. En zoals we weten, is vet rondom het hart levensgevaarlijk.

De Liefde van God

Hebreeën 10

22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart (het hart gevuld met Waarheid), in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Het hart staat ook voor de Liefde van God. De Liefde van God is in onze *harten* uitgestort. In de Bijbel staat het hart ook voor onze gevoelens. Er wordt gesproken van een boos hart, en een hart gevuld met blijdschap of verdriet, een brandend, of een moedeloos hart. Maar de Liefde is in hoogste instantie de Heere Zélf. God heeft Zijn Liefde in ons hart uitgestort, namelijk de Heilige Geest. Wij danken Hem voor deze Barmhartige Genade.

Romeinen 5

5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Amen.