

Pasen is het kruispunt van het leven

De Opstanding van de Heere Jezus Christus is de *grootste* verandering in de Heilsgeschiedenis geweest. Een kruispunt. De omwenteling in het Heilsplan van God; dat de Heere Jezus uit de doden werd opgewekt, en leeft in alle eeuwigheid. Het kruis *was* er wel, maar is nu een kruis *zónder* corpus. De nadruk ligt op het *leven*, en niet op de dood.

Het graf is leeg

Mattheüs 28

5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

De vrouwen zochten de Heere Jezus, maar zij zagen al gauw dat het graf leeg was. 'De Heere is opgestaan', werd er tegen hen gezegd. 'De Heere Jezus is uit de doden opgestaan, en *lééft*'. Een geweldige boodschap, want als Hij niet was opgestaan, zouden ook *wij* niet voor eeuwig leven. Er staat in de Bijbel; 'wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven'. Geloven is dus de *énige* voorwaarde om deel te nemen aan dat *nieuwe* leven. Alleen geloof is genoeg om deel te hebben aan het Opstandingsleven van Christus.

Johannes 3

*15 Opdat een iegelijk, **die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.***

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 11

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof gij dat?

Ongeloof

Steeds meer mensen associëren Pasen vooral met *gezellige* dagen. Heel wat kinderen weten niet *wat* we vieren met Pasen. Ook veel volwassenen weten het niet meer. 'Vrolijk Paasfeest' houdt voor hen dan in; paaseieren verven, een grootse brunch met eiergerechten, een wandeling langs het strand, een extra vrije dag, gourmetten, de auto- en woonboulevard, en paastakken versieren. Natuurlijk is daar niks mis mee, maar als dat de *enige* associatie met Pasen is, ben je ongelovig. Want gelovigen worden blij van het feit dat de Heere Jezus Christus is opgestaan en leeft. En dat wij daardoor *mét* Hem zijn opgestaan.

Romeinen 6

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt (=gedrenkt) zijn, wij in Zijn dood gedoopt (gedrenkt) zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood (drenking, onderdompeling), opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

*5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, **zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;***

Twijfel

Onder de Korinthiërs bestond er twijfel over de Opstanding van Christus. Paulus richtte zich tot deze Korinthiërs. Zij hadden het Evangelie aangenomen, maar twijfelden aan Zijn Opstanding. Paulus had hen de blijde Boodschap verkondigd, en dat hebben zij in geloof aanvaard, en nu spreekt Paulus hen hierop aan. Hij vertelt de Korinthiërs in een kort betoog dat de Heere Jezus Christus wel dégelijk uit de doden is opgestaan. Hij wil laten zien dat Zijn Opstanding een heugelijk feit is geweest!

1 Korinthe 15

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. (dit heeft te maken met hun levenswandel. Als het goed is, heeft de zaligmaking, het behouden zijn, een uitwerking op de levenshouding. Als je trouw blijft aan het Woord, dan heeft het een zaligmakende werking op de praktische levenswandel)

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb (door een openbaring rechtstreeks ontvangen van de Heere Jezus Christus. Galaten 1;12), dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; (Alles wat Paulus van de Heere Zelf heeft doorgekregen, heeft Paulus hen duidelijk gemaakt)

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.

6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.

8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

Het stond al in de Schriften

1 Korinthe 15

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

*4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, **naar de Schriften***

Dat Christus gestorven is en begraven, en dat Hij opgewekt is, stond al in de Schriften, zegt Paulus tegen de twijfelende Korinthiërs. Alles over de Komst van de Messias stond, op cryptische wijze, al in het Oude Testament. De Heere Jezus Christus vertelde, op Zijn Opstandingsdag, exact hetzelfde tegen de Emmaüsgangers. De Heere vertelde hen dat er geschreven staat dat de Messias moest *lijden, sterven*, en de derde dag zou *opstaan*. En op *deze* manier zou Hij de Heerlijkheid ingaan. (zie ook de studie over 'de Emmaüsgangers')

Lukas 24

44 En Hij (de Heere Jezus Christus) zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het **alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.** (=het Oude Testament)

45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.

47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

48 En gij zijt getuigen van deze dingen.

De Emmaüsgangers

De Korinthiërs en ook de twee Emmaüsgangers hadden een gebrekkige kennis van de Schrift! Als zij de Schrift gekend hadden, hadden zij namelijk gewéten dat de verlossing van Israël tot stand zou komen, via de weg van dood en Opstanding. Dat is in het Oude Testament *uitgebreid* aangekondigd. Verlossing komt tot stand via *nieuw* leven.

Wedergeboorte dus. Waarom wisten zij dit niet? De Verlossing was zelfs al definitief, toen de Emmaüsgangers onderweg waren. De Heere was al opgestaan uit de dood, en wedergeboren in een nieuwe Schepping. En wat zeiden de discipelen; wij *hoopten* dat Hij Degene was die Israël verlossen zou...

Het stond al geschreven

1 Petrus 1

10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;

11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, **het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.**

Met name in de Psalmen kun je hierover al lezen. Het lijden en sterven van de Heere Jezus vind je daar *uitgebreid* beschreven. In bedekte termen. Het gebeurde allemaal zoals al beschreven stond. Ook Petrus zegt dit. Hij zegt dat de profeten schreven over het lijden van de Messias dat zou komen, en ook over de Heerlijkheid van Christus *daarna*. De profeten onderzochten hun eigen profetieën. Voor ons is het makkelijker. Wij leven in de tijd ná de Opstanding van Christus. Wij herkennen vanuit het Nieuwe Testament hoe het lijden en sterven, en de Opstanding van de Heere Jezus Christus beschreven wordt in het Oude Testament. *Wij* bekijken het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament.

Voorbeeld uit de Psalmen (lijden, sterven en Opstanding op bedekte wijze)

Psalm 116

1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;

2 Want Hij (God de Vader) neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik (de Heere Jezus) Hem in mijn dagen aanroepen.

3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel (=dodenrijk) hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.

4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.

5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.

6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.

(deze Verlossing kwam op de derde dag)

7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.

8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood (= vanuit de dood), mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.

9 Ik (de Heere Jezus Christus) zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden. (= de Opstanding)

10 Ik heb geloofd (het geloof van de Heere Jezus, bracht Hem eeuwig Leven), daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.

Het geloof van de Heere Jezus

Romeinen 3

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Door het geloof, de gehoorzaamheid en de trouw van de Heere Jezus, worden ook wij gerechtvaardigd bij God. Iedereen die gelooft, neemt, uit Genade, deel aan de Heerlijkheid van Christus. Hij het Hoofd, en wij zijn Lichaam. Van het geloof en vertrouwen van de Heere Jezus kunnen wij lezen in de Evangeliën. De Heere Jezus wist vanuit de Schriften heel goed wat er met Hem gebeuren zou. Hij kende de Schriften, en Hij was gehoorzaam tot in de dood.

Lukas 9

21 En Hij (de Heere Jezus) gebod hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;

22 Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

Mattheüs 17

9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.

--

12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.

Lijden en sterven

De Heere Jezus *geloofde* wat de Vader had gezegd. En wij kunnen ons, net zoals de Heere Jezus, vasthouden aan wat God gesproken heeft, want God is Waarachtig. Hij spreekt de Waarheid. Ook het sterven voor ónze zonden stond al geschreven in de Schrift. Er staat in de Bijbel heel veel geschreven over het lijden en sterven van de Heere Jezus.

Wat staat er in de Bijbel over het lijden en sterven van de Heere Jezus?

- Hij is voor allen gestorven
- Hij heeft geleden voor *onze* zonden
- Hij heeft ons verzoend met God
- Hij is der zonde éénmaal gestorven
- Hij is voor ons gestorven als wij nog zondaren waren
- Door zijn dood zijn wij geheiligd, oftewel gereinigd
- Hij heeft onze zonden gedragen

Waaróm is de Heere Jezus voor ons gestorven?

Dit zijn zowiezo al zeven plaatsen in de Bijbel waar duidelijk naar voren wordt gebracht waaróm de Heere Jezus voor ons gestorven is. Het was op de *eerste* plaats natuurlijk om de Rechtvaardigheid van God gestalte te geven. Op deze manier kon God op rechtvaardige wijze de schuld vergeven van alle mensen. Hij heeft dit gedaan voor ons *allen*. In de Wet staat namelijk dat elke ziel die zondigt, zal sterven. (zie ook de studie 'wat is erfzonde?') Dus is de Heere Jezus in onze plaats gestorven. Hij is gestorven voor de héle mensheid.

Ezechiël 18

4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven.

Ook de Opstanding stond al in het Oude Testament

2 Korinthe 5

15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

1 Korinthe 15

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en **dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;**

Maar dit is maar de helft van het verhaal. Want als de Heere Jezus in ónze plaats is gestorven, zijn wij állen gestorven, staat hierboven. Maar wat hebben wij aan vergeving van zonden als we dood zijn? Paulus vertelt hier aan de twijfelende Korinthiërs dat ook de Opstanding van de Heere Jezus Christus al in de Schriften stond. In het Oude Testament. Met het licht van het Nieuwe Testament, *weten* wij het, en *herkennen* wij het. Zijn Opstanding staat zelfs al in Genesis drie! Maar ook in de Psalmen, en op veel andere plaatsen in de Schriften. Ja, op bedekte wijze natuurlijk. En dat had een reden.

Uw Heilige ziet de verderving niet (de Opstanding op bedekte wijze in het Oude Testament)

Psalm 16

8 Ik (de Heere Jezus) stel den HEERE (God de Vader) geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.

9 Daarom is mijn hart (van de Heere Jezus) verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen.

10 Want Gij zult mijn ziel (=de Heere Jezus Christus) in de hel (=dodenrijk) niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige (de Heere Jezus Christus) de verderving zie.

De kop vermorzeld (de Opstanding op bedekte wijze in het Oude Testament)

Genesis 3

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u (=satan) en tussen deze vrouw (letterlijk; Eva. Typologisch; de mensheid in het algemeen, en het Joodse Volk in het bijzonder), en tussen uw zaad (=het zaad van satan) en tussen haar zaad (uit het Joodse zaad is de Heere Jezus geboren); datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het (haar Zaad) de verzenen vermorzelen.

(De kruisiging van de Heere Jezus, als het Zaad van de vrouw, leidde er toe, dat de kop van de slang zelf, vermorzeld werd door de Opstanding van de Heere Jezus Christus)

Langheid der dagen (de Opstanding op bedekte wijze in het Oude Testament)

Psalm 91

1 Die in de schuilplaats (= verborgenheid) des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. (in hoogste is dit van toepassing op Christus)

--

10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

(zie Lukas en Mattheüs 4; de duivel verzocht de Heere Jezus met deze woorden in de woestijn)

12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

14 Dewijl hij (=de Heere Jezus) Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen (=bevrijden); Ik zal hem op een hoogte stellen (=de Heere Jezus Christus is hoog Verheven), want hij (de Heere Jezus Christus) kent (kennen= bekennen=geloven) Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. (God de Vader heeft de Heere Jezus Christus uit de dood getrokken en Verheerlijkt. Zijn weg was via lijden naar Heerlijkheid)

16 Ik zal hem met langheid der dagen (=eeuwig leven) verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. (op de derde dag)

Waarom op bedekte wijze?

1 Korinthe 2

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

8 Welke niemand van de **oversten dezer wereld** (=satan en zijn personeel) gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Toen de Heere Jezus als Mens op aarde kwam, was ook Hij, in zekere zin, ondergeschikt, en dus onderworpen aan satan. In Mattheus vier nam *satan* de Heere Jezus mee naar de Heilige Stad, stelde *satan* Hem bovenop de Tempel, en zou *satan* Hem alle koninkrijken der aarde geven, als de Heere Jezus voor hem zou knielen. *Satan* leidde hier de Heere Jezus, en niet andersom. De Heere Jezus was, zoals elk mens in de oude Schepping, onderworpen aan satan; de overste van deze Oude Wereld.

Overwinnaars

Door de Heere Jezus te kruisigen, *dachten* de geestelijke boosheden de overwinning te hebben gehaald, maar op de derde dag kwam de Overwinnaar uit het graf. Satan dacht de Heere voorbij gestreefd te zijn toen Deze stierf aan het kruis, maar ook dat was hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de satan overwonnen. Zijn kop is vermorzeld. En in Christus, zijn ook wij meer dan overwinnaars...

Johannes 16

33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld (=de overste van de wereld= satan) overwonnen.

Romeinen 8

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

37 Maar **in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.**

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

De Heere Jezus keek over het kruis héén

Hebreeën 12

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid (=passie en vastberadenheid) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, **Jezus, Dewelke, voor de vreugde (Verhoogd en Verheerlijkt, zittend aan de Rechterhand van God), die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.**

De Heere Jezus bleef vertrouwen op de Vader. Hij was geen weerloze, zielige Man. De Heere Jezus kende de Schrift, en Hij geloofde het Woord van God. Hij wist vantevoren heel goed welke weg Hij moest gaan. Toch bleef Hij trouw aan de Vader, en verweet Hem niets. Hij wist vantevoren wat Hem aan lijden te wachten stond. Maar Hij wist ook zeer zeker dat God de Vader Hem uit de dood zou redden. En *natuurlijk* was Hij bang, Hij was immers mens. Maar de Heere Jezus keek over het kruis heen, en zag op de Heerlijkheid die Hem te wachten stond. Op grond van Zijn *gehoorzaamheid* en *geloof*, heeft God de Vader de Heere Jezus opgewekt uit de dood en Hem Verhoogt en Verheerlijkt.

Jesaja 53

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Johannes 19

28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, **opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.**

Op de derde dag

Mattheüs 12

38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien.

39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, **alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.**

Het is dus duidelijk dat niet alleen het lijden en sterven te vinden is in het Oude Testament, maar *ook* Zijn Opstanding. In bedekte termen. Het is wat moeilijker om aan te tonen dat Zijn Opstanding op de *derde* dag was. Dat staat nergens *expliciet*, maar via typologie toch te herkennen. (Zie ook de studie; 'Eerste Paasdag met de Emmaüsgangers') Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jona. Hij was drie dagen en nachten in de buik van de vis. En de Heere Jezus Zélf kondigde aan dat ook Hij, net zoals Jona, drie dagen en nachten in het hart der aarde zou zijn.

Wat staat er in de Bijbel over de Opstanding van de Heere Jezus Christus?

- Hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking
- Indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden
- Door de Opstanding van de Heere Jezus Christus heeft God ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop
- God heeft Christus opgewekt opdat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam
- Doordat Christus is opgestaan, heeft Hij het leven en de onverderfelijk aan het licht gebracht
- Christus is opgewekt tot Heerlijkheid van de Vader, zodat ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden
- God heeft ons levend gemaakt met Christus, en ons mede met Hem in de Hemel gezet, zodat Hij in de toekomstige eeuwen zou betonen, de uitnemende Rijkdom van Zijn Genade, door de goedertierenheid van Christus Jezus.

Wat is dus het resultaat van de Opstanding van Christus?

Als je gelooft in de Heere Jezus Christus; dat Hij gestorven is, maar ook is opgestaan, dan ben je in de ogen van God rechtvaardig. Door het geloof alleen. Zalig worden, betekent voor eeuwig behouden, en dus eeuwig leven ontvangen. De Opstanding van Christus is een garantie voor onze wedergeboorte. Wij hebben, in onze harten, het nieuwe Leven voor altijd ontvangen. Eens een kind van God, *altijd* een kind van God. Door de Opstanding en geloof in Hem, heb je vergeving van zonden ontvangen. Hij heeft door Zijn Opstanding onverderfelijk leven, oftewel eeuwig leven, aan het licht gebracht. We hebben door geloof nieuw leven ontvangen, maar we zouden in de praktijk dit nieuwe leven ook leven. Dus een levenswandel vanuit Genade en geloof in de Opgestane Heere.

Stel dat de Heere niet zou zijn opgestaan

Als de Heere Jezus Christus *niet* zou zijn opgestaan, dan zouden wij bovenstaand allemaal niet hebben ontvangen. Dan ben je dus *niet* wedergeboren, en heb je *geen* eeuwig leven. Dan zijn ook je zonden *niet* vergeven. Je kunt dan ook *niet* wandelen ter ere van God, daar heb je immers de nieuwe mens in Christus voor nodig. Dan zouden we zeker *niet* met Hem in de Hemel gezet zijn. En dan deelden wij *ook* niet in alle geestelijke Zegeningen, in Hem. Als Hij alleen voor ons *gestorven* zou zijn, dan zouden wij niet *verlost* zijn. Als de Heere Jezus Christus niet zou zijn opgestaan, zouden wij namelijk nog steeds verloren zijn. Als Christus *niet* was opgestaan, dan waren wij nog in onze zonden.

1 Korinthe 15

17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

Hij is niet dood, Hij leeft!

Maar prijs God, want Zijn Opstanding is wél waar! Hij is niet dood; Hij leeft in eeuwigheid. Hij leeft ook in *ons*. En dat is wat Paulus wilde benadrukken bij die Korinthiërs, die twijfelden aan Zijn Opstanding. En *daarom* benoemt Paulus allerlei getuigen die erbij waren toen de Heere Jezus Christus uit de doden was opgestaan. Om de Waarheid te *benadrukken* noemt Paulus getuigen die er in de Bijbelse tijd *bij* waren. Zij hebben de Heere Jezus ontmoet nadat Hij was opgestaan. Deze lijst is niet compleet want in de Evangeliën kunnen we lezen dat er nog veel meer mensen zijn geweest die de Heere Jezus in die veertig dagen hebben gezien.

1 Korinthe 15

5 En dat Hij is van Cefas (=Petrus)gezien, daarna van de twaalven (in beginsel waren het er twaalf).

6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

7 Daarna is Hij gezien van Jakobus (=niet de apostel Jakobus, maar de oudste halfbroer van de Heere Jezus. Hij heeft ook de Brief van Jakobus geschreven), daarna van al de apostelen.

8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij (Paulus), als van een ontijdig geborene, gezien.

Wie zijn die meer dan vijfhonderd getuigen?

1 Korinthe 15

*6 Daarna is Hij gezien van meer dan **vijfhonderd** broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen*

Paulus zegt tegen de Korinthiërs dat de Heere Jezus Christus, na Zijn Opstanding, één keer is gezien door *meer* dan vijfhonderd mensen. Wie zijn dat dan? Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Het kunnen de mensen zijn die de apostelen, na de Opstanding, vergezelden naar Galilea, maar het kunnen ook de mensen zijn die opgestaan zijn op eerste Paasdag.

Mattheüs 26

32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. (zegt de Heere Jezus tegen de apostelen)

Mattheüs 28

*7 En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, **Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien.** Ziet, ik heb het ulieden gezegd.*

8 En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij henen, om hetzelfde Zijn discipelen te boodschappen.

Graven geopend

Mattheüs 27

50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. (=aan het kruis gestorven)

51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.

52 En **de graven werden geopend** (bij het sterven van de Heere Jezus), en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 En uit de graven uitgegaan zijnde, **na Zijn opstanding** (vanaf de derde dag), kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.

Deze groep mensen, die opgestaan is uit het graf, zou eventueel die groep van meer dan vijfhonderd getuigen *kunnen* zijn. Die opstanding was een *bijzondere* gebeurtenis. Het waren mensen die, bij leven, van de Heere Jezus hadden gehoord dat men kind van God zou kunnen worden. Deze mensen waren echter gestorven vóórdat de Heere Jezus Christus was opgestaan. Dus *voordat* wedergeboorte überhaupt mogelijk was. Hen was het Koninkrijk van God beloofd, maar ze waren voortijdig gestorven.

Het Nieuwe Verbond der Genade

Het waren mensen die, tijdens de aardse wandeling van de Heere Jezus, geen beroep meer deden op de Wet. Omdat zij geloofden in de Heere Jezus, Die sprak over het Nieuwe Verbond der Genade. Het Oude Verbond der Wet is beëindigd bij het sterven van de Heere Jezus, het Nieuwe Verbond der Genade is begonnen in de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Dus hoewel zij *voor* Zijn Opstanding gestorven waren, zijn zij opgewekt, en zijn zij wedergeboren. Op deze manier hebben zij *alsnog* deel gekregen aan het Nieuwe Verbond der Genade. Deze groep is later natuurlijk *opnieuw* gestorven.

Wanneer heeft Paulus de Christus gezien?

1 Korinthe 15

8 En ten laatste van allen **is Hij ook van mij** als van een ontijdig geborene (in vergelijking met de andere apostelen), **gezien**.

Paulus zegt in zijn betoog aan de Korinthiërs dat er dus heel veel getuigen waren die de levende, opgestane Heere hebben gezien en ontmoet. Ook wijst Paulus op zichzelf. Paulus heeft de Heere Jezus Christus dus óók *gezien*. Dat moet dan ná zijn bekering geweest zijn. En de bekering van Paulus was *na* de zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.

Saulus werd Paulus

In Handelingen negen staat dat Paulus, voorheen Saulus, op weg was naar Damaskus, 'toen hem een Licht uit de Hemel omscheen'. Bij deze interventie van de Heere werd Paulus blind, maar hij *hoorde* Hem wél. Na dit gebeuren bekeerde Paulus zich, en kon toen ook weer zien. (mooie typologie!) Bij welke gelegenheid heeft Paulus de Heere Jezus Christus dan gezien? Er

zijn diverse gelegenheden te vinden in de Bijbel waar Paulus de Heere heeft gezien, ontmoet en gesproken.

Handelingen 23

*11 En den volgenden nacht **stond de Heere bij hem**, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen.*

Onwetendheid

1 Korinthe 15

9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.

10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.

11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.

Paulus benadrukt zijn *persoonlijke* positie. Hij was een vijand van de discipelen van de Heere Jezus. Hij vervolgde hen. Paulus dacht dat hij dat zo moest doen van God, maar hij was verblind. Paulus zegt dat hij dat gedaan heeft in *onwetendheid*. Het was niet *bewust* ongelooft, maar het was ongelovigheid, onwetendheid. Maar God opende zijn ogen, en had een verandering teweeg gebracht. En Paulus benadrukt dat hij door Gods Genade zijn werkzaamheden voor de Gemeente kan doen.

Ja, wat méér is

Wat stond centraal in de Boodschap van álle apostelen? Juist, de Opstanding van Christus. Ook in het Boek Handelingen staat de Opstanding van de Heere Jezus Christus centraal. Daarmee bagatelliseren zij het kruis van de Heere Jezus niet, zij maken dat niet minder waardevol. We hebben eerder gezien wat het kruis volgens de Bijbel allemaal heeft opgeleverd, wat het resultaat was. Maar er staat *ook* in de Bijbel; Hij is voor ons gestorven, maar wat méér is, Hij is ook opgewekt. Maar wat *nóg* meer is; Hij zit aan de Rechterhand van God, waar Hij als Hogepriester voor ons bidt. De dood van de Heere Jezus, en Zijn Opstanding als de Christus, horen bij elkaar. Het kruis was noodzakelijk, maar de *nadruk* ligt op de Opstanding.

Romeinen 8

*34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; **ja, wat meer is**, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.*

Jullie hebben Hem gekruisigd

Handelingen 2

22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelfen weet;

23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen(=Romeinen) aan het kruis gehecht en gedood;

24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.

--

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

‘Jullie hebben Hem gekruisigd, jullie hebben Hem aan het kruis gehangen, en dat is wel *jullie* schuld’, betuigt Petrus in Handelingen hierboven, ‘maar jullie deden het uit onwetendheid. Als jullie *geloven* in de Opgestane Heere Jezus Christus, wordt het jullie vergeven’. Dit werd gepredikt aan de Joodse leidslieden en het Joodse Volk.

Paulus gaat verder met zijn betoog

1 Korinthe 15

12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er géén opstanding der doden is?(Paulus' betoog tegen de twijfelende Korinthiërs gaat verder)

13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. (Als er helemaal geen opstanding is, dan is Christus ook niet opgestaan, en leeft Hij dus helemaal niet)

14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. (als Christus niet is opgewekt, dan prediken wij dus een inhoudsloze boodschap. En dan is jullie geloof ook niets-zeggend, en inhoudsloos)

15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.(als Hij niet is opgewekt, dan zouden wij valse getuigen zijn, en dan heeft God ook niet de Waarheid gesproken)

16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.

17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.(als Christus niet zou zijn opgestaan, waren onze zonden niet vergeven)

18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.(dan zouden alle gelovig gestorven mensen allemaal verloren zijn)

19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.(de mens in de wereld, de natuurlijke mens, leeft voor zichzelf, maar de gelovigen, de wedergeborenen, kiezen een levenswandel voor de Heere. Maar als dit allemaal voor niks is, dan zou dat mooi balen zijn)

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.(Maar gelukkig; Christus is opgestaan, en daarmee is Hij de Eersteling, de Eerste, van alle gelovige gestorven broeders en zusters. Zij zullen ook opgewekt worden)

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Yolo

Jesaja 22

13 Maar ziet, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden, en schapen te kelen, vlees te eten, en wijn te drinken, en te zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven.

1 Korinthe 15

32 Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.

Als Christus niet zou zijn opgewekt, zou ons hele leven *zinloos* zijn. Dan zouden we ons *nergens* wat van aan hoeven trekken. Carpe diem, of zoals de jeugd zegt; yolo (you only live once). Je leeft maar één keer, is een veelgehoorde uitspraak. Dus doe alles maar wat leuk is, want het leven is al zo kort. Als je het maar naar je zin hebt. Als jij er maar gelukkig van wordt.

Alles is geoorloofd

1 Korinthe 10

23 Alle dingen zijn mij (Paulus) geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar (=gepast, betamelijk, fatsoenlijk, eerbaar); alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.

Op die manier heeft het leven van een Christen ook geen zin. Wij ontzien ons soms dingen omdat wij tot eer van God willen leven. Wij willen niet voor *onzelf* leven, maar in onderwerping aan God en Zijn Woord. In de wetenschap dat wij hierop straks beoordeeld zullen worden, bij de Rechterstoel van Christus. Neeeh, niet ver-oordeeld ! Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk hebben laten doen, naar *die* mate zullen wij straks Heerlijkheid (Loon, Kroon, Erfenis, Zoonschap) ontvangen

Galaten 2

19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.

*20 Ik ben met Christus gekruist; **en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij**; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.*

2 Korinthe 5

*10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor **den rechterstoel van Christus**, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.*

Zijn Opstanding is de basis van ons geloofsleven

Als je de Opstanding van Christus ontkent, ontken je de kern van het Evangelie. Dan hou je een *lege* boodschap over. Paulus heeft heel veel moeite gedaan om de twijfelende Korinthiërs te overtuigen. Hij heeft vanuit de Schrift laten zien, dat het vanaf het begin, het Plan van God was om Zijn Zoon de derde dag op te wekken. Hij is lichamelijk opgestaan, Hij leeft, en zit momenteel aan de Rechterhand van God de Vader in de Hemel. Hij is Hogepriester van het Nieuwe Verbond, en verzoent ons bij de Vader. Hij bidt voor ons. Hij is onze Middelaar.

Romeinen 8

34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

1 Timotheüs 2

5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

Nieuwe Schepping

De Opgestane Heere Jezus Christus is Eersteling van een *nieuwe* Schepping. Iedereen die in Hem gelooft, is daardoor ook een nieuw Schepsel. Wij zijn immers één Plant met Hem. Omdat Christus leeft, nemen ook *wij* deel aan dat nieuwe Opstandingsleven, en zijn wij, met Hem, gezet in de Hemel. En daarom delen wij, in Christus, in elke geestelijk Zegening in de Hemel. (zie de studie; Efeze1; geestelijke zegeningen) Dat nieuwe leven zouden wij *nu* al wandelen tot Eer en Heerlijkheid van Hem.

Efeze 2

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden (erfzonde), heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

2 Korinthe 5

*17 Zo dan, indien iemand in (=nauw verbonden= tesamen met=wedergeboren=gelovig) Christus is, die is een **nieuw schepsel**; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.*

Slot

1 Petrus 1

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaders overgeleverd is;

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de ~~grondlegging~~ nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveer broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;

25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

De dood en Opstanding van Christus was al ver vantevoren het Plan van God. Zijn Opstanding is de basis van het Evangelie. Daardoor hebben wij geloof en hoop op God. Laten we daarom de Opstanding van de Heere koesteren als iets wat het meest dierbaar is voor ons. Het is de basis van ons nieuwe leven, van ons eeuwige leven. Wij danken God de Vader Die ons getrokken heeft uit deze duistere, donkere wereld, en overgezet heeft in het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon. Wij danken Hem voor de Barmhartige Rijkdom van Zijn Genade.

Amen.

