

De sleutels van Petrus



De sleutels van Petrus. Heeft Petrus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen? Als ik dit lees, moet ik bij voorbaat al lachen. Er zijn immers behoorlijk wat moppen over Petrus aan de Hemelpoort...maar eigenlijk is het helemaal niet om te lachen, want de Rooms Katholieke kerk leert haar leden daadwerkelijk dat *Petrus* bepaalt wie er in en uit het Koninkrijk mogen. Laten we kijken wat het Woord van God hierover te zeggen heeft.

(Vooruit, eerst één mopje dan...)

Na zijn dood klopt een altviolist aan de hemelpoort. Petrus begroet hem. 'Omdat je op aarde zo'n miskend genie was, en zoveel spot moest verdragen, mag ik één wens van je inwilligen.' De musicus antwoordt: 'Dan wil ik graag vrede in het Midden-Oosten.' Een engel haalt er meteen een kaart van het gebied bij. Petrus bestudeert hem. 'Syrie, Irak, Israël, Palestina, Iran', mompelt hij. 'We kunnen hier veel, maar dat wordt een onmogelijke opgave', zegt hij tegen de altviolist. Heb je misschien nog een andere wens. 'Zeker, iets wat ik mijn hele leven al wilde, is een toonladder zuiver spelen.' Petrus kijkt de man aan, draait zich om naar een van de engelen en zegt: 'Breng me nog eens die kaart van het Midden-Oosten.'

Verborgene kennis

En nu weer serieus. Onder het Oude Testament was verborgen *hoe* de Christus van lijden tot Heerlijkheid zou komen. *Dát* Hij Verheerlijkt zou worden, was wél duidelijk, en ook dat Zijn Heerlijkheid voor *eeuwig* zou zijn. Maar *de weg* van vernedering naar Verhoging, naar Heerlijkheid, was *niet* bekend. Als dat bekend geweest zou zijn, hadden zij de Heere niet gekruisigd. Dan had de satan daar een stokje voor gestoken. Vandaar dat Nieuwtestamentische Waarheden, en in het bijzonder *Gemeentelijke* Waarheden, op een

verborgen, cryptische manier zijn beschreven in het Oude Testament. Pas *na* de Opstanding en Verheerlijking van de Heere Jezus Christus mocht er vrijuit over gepraat worden.

1 Korinthe 2

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

*8 Welke niemand van de oversten dezer wereld (boze geestelijke machten) gekend heeft; want indien zij ze (de verborgenheden) gekend hadden, **zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.***

Mattheüs 9

*30 En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: **Ziet, dat niemand het wete.***

Mattheus 17

*9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: **Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.***

Getuigenis Eerste Pinksterdag

Op eerste Pinksterdag mocht de apostel Petrus echter wél -als eerste- vrijuit spreken over de Verborgenheden. Hij mocht als eerste, in het openbaar, vertellen over de opgestane Christus. Hij mocht in feite het Nieuwe Verbond *inluiden* door te vertellen dat God de opgestane Heere Jezus nu tot de Christus, en Heere heeft gemaakt. Zijn getuigenis is in feite **de sleutel** naar een nieuwe periode. Het Nieuwe Verbond der Genade heeft vanaf Zijn Opstanding het Oude Verbond der Wet vervangen oftewel dit Oude Verbond *ontbonden*.

Zijn getuigenis spreekt van een hele nieuwe periode

Petrus roept, als eerste, de Joden en heidenen (niet-Joden) op tot bekering. Petrus vertelt daarbij dat *iedereen* die gelooft, de Heilige Geest zal ontvangen. **Geloof is de sleutel naar het Nieuwe Verbond der Genade.** Met zijn getuigenis luidt Petrus in feite een hele nieuwe periode in. Het Oude Verbond is *afgesloten*, en het Nieuwe Verbond der Genade is *geopend* bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Petrus legt in zijn getuigenis uit dat de Heere Jezus Christus al werd aangekondigd in het Oude Testament.

Toespraak Petrus

Handelingen 2

*14 Maar **Petrus**, staande met de elven, **verhief zijn stem**, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.*

--

*29 Gij mannen broeders, **het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken** van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.*

30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.

32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.

33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand.

--

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

38 En **Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.**

Petrus, maar ook de andere apostelen, moesten onder het Oude Verbond dus zwijgen. Het is Petrus nu pas geoorloofd vrijuit te spreken. Hij predikt dan ook over de Gemeente. 'Dat iedereen die zich bekeert, de Heilige Geest zal ontvangen'. De Heilige Geest is Niemand anders dan de onzienlijke Christus. En wat is de volledige naam van Petrus?

De zoon van Jonas

Johannes 1

43 En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon (de horende, oftewel de gelovige), de zoon van Jonas (=Bar-Jona); gij zult genaamd worden Cefas (rots), hetwelk overgezet wordt Petrus.

Jona; Jonah; Jonas = יוֹנָה = 5.50.6.10 = Jonah = Duif

In de Bijbel is de duif een type van de Heilige Geest, Gods Geest, en spreekt over eeuwig leven. Het kan geen toeval zijn dat juist Petrus, als eerste tot discipel gemaakt, nu als eerste mag getuigen van het Nieuwe Verbond der Genade. Petrus zegt in zijn toespraak op Pinksterdag dat iedere gelovige de gave van de Heilige Geest zal ontvangen. Typologisch de duif.

Heeft Petrus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen?

Mattheüs 16

13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.

15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: **Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.**

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona (zoon van Jona, zoon van duif= beeld van Heilige Geest)! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

18 En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

19 En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Petrus krijgt van de Heere Jezus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Betekent dit dat Petrus bepaalt wie de nieuwe Schepping in mag? Bepaald Petrus wie er tot de Gemeente wordt toegelaten? Volgens de Rooms Katholieke kerk dus *wel*, maar wij weten, dat de Heere Jezus Christus het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Gemeente. Dan kan het toch *nooit* zo zijn dat Petrus bepaalt wie een lid van Zijn Lichaam mag zijn? Het Hoofd bepaalt immers wat er met het Lichaam gebeurt, en niet Petrus.

Wij zijn, samen met Christus, al in de Hemel gezet

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons **mede gezet in den Hemel in** (=tesamen met/ in nauwe verbondenheid met) Christus Jezus;

Kolossensen 1

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en **overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde**;

14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

De Heere Jezus Christus is tot Hoofd gesteld van de Gemeente, en alle gelovigen samen vormen Zijn Lichaam. Ongeacht bij welke kerk zij zeggen te horen. *Iedere* gelovige behoort tot Zijn Lichaam, en heeft Zijn Geest in zijn hart wonen. Ook is *iedere* gelovige uit deze duistere wereld getrokken, en overgezet in het Koninkrijk der Hemelen. Nu al. Wij zijn, samen met Christus, eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. *Iedere* gelovige is, samen met Christus, geestelijk dus al in de Hemel gezet. Nee, de Hemel hoef je niet te *verdiene*n, alleen geloof is genoeg om behouden te worden. Daar kan Petrus niks aan veranderen!

Efeze 1

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult

Lukas 7

50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

Johannes 3

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Er hoeft niemand bij de Hemelpoort te staan

Dat Petrus bepaalt wie 'goed genoeg is om een Hemels plekje te krijgen?' De Roomse kerk baseert deze leer enkel en alleen op Mattheüs zestien. Wij hebben al gelezen in Zijn Woord dat *iedere* gelovige reeds in de Hemel gezet is bij wedergeboorte. Er hoeft helemaal *niemand* bij de Hemelpoort te staan, want *iedereen* die gelooft in de opgestane Zoon van God, wordt *automatisch* uit deze duistere wereld getrokken, en overgezet in het Hemelse Koninkrijk. Zullen we kijken of we de gebeurtenis met de 'sleutels' ook in de andere parallelle Evangeliën kunnen vinden?!

Markus 8

27 En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de vlekken van Cesarea Filippi. En op den weg vroeg Hij Zijn discipelen, zeggende tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?

28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten.

29 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: **Gij zijt de Christus.**

30 En Hij gebod hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem.

31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.

32 En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;

33 Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Lukas 9

18 En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vroeg hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?

19 En zij, antwoordende, zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Dat enig profeet van de ouden opgestaan is.

20 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide: **De Christus Gods.**

21 En Hij gebod hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;

22 Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

Profetie

Mattheüs 16

13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vroeg Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.

15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

De Heere Jezus vraagt aan de discipelen; 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Daarna vraagt hij hen; 'Wie zeggen *jullie* dat Ik ben?' Op deze vraag geeft Simon Petrus antwoord. Hij zegt; '**U bent de Christus, de Zoon van de Levende God**'. De Heere Jezus zegt 'dat vlees en bloed hem dat niet geopenbaard hebben, maar Zijn Vader, Die in de hemelen is'. Dit betekent dat Simon Petrus daar *profeteerde*, en hij de woorden rechtstreeks kreeg ingegeven door God.

U bent de Christus

Christus betekent 'Gezalfde'. In het Hebreeuws vertaald met Messias. In het oude Testament werden koningen gezalfd als bevestiging van hun koningschap. Ook priesters werden gezalfd bij de inwijding van hun ambt. Ook profeten werden gezalfd. Het zalven met olie was een teken van 'apart zetten' voor God. Voor God bestemd. Alle drie deze functies zijn toepasbaar op de Heere Jezus Christus. God heeft Hem, in Zijn Opstanding, gezalfd tot Heere en tot Christus. In de Bijbel is zalfolie een type van de Geest van Christus. Petrus profeteert hier dus dat de Heere Jezus in Zijn Opstanding **tot Heere en Christus gesteld zal worden**.

Tot een Heere en Christus gemaakt

משח = Mashach = Zalven; Vereeuwigen; Conserveren

משיח = Mashiach = Gezalfde; Messias

Hebreeën 1

8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.

9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.

Handelingen 2

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Op dit getuigenis wordt Zijn Gemeente gebouwd

Mattheüs 16

16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Op dit getuigenis, op deze petra, bouwt de Heere Jezus Christus Zijn Gemeente.

Iedereen die dit getuigenis *gelooft*, neemt deel aan Zijn Lichaam, de Gemeente. Op dit getuigenis wordt het Nieuwe Verbond der Genade bindend verklaard. Dit Getuigenis is, in de Opstanding van Christus, eerst in de Hemel, bindend verklaard. En in ditzelfde Getuigenis, is het Oude Verbond der Wet, beëindigd en ontbonden verklaard.

Dé sleutel om het Koninkrijk binnen te gaan

Als we het begrip sleutel van een andere kant benaderen, dan kun je antwoord geven op wat voor de mens dé sleutel is om het Koninkrijk van Christus binnen te kunnen gaan. Dat is namelijk 'geloof in de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Levende God'. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 16 in feite dit: 'jij bent Petrus - wat rots betekent - maar op de Ware Rotssteen zal ik Mijn Lichaam, de Gemeente, bouwen'. Iedereen die dit getuigt zal zalig zijn. Zal behouden worden.

Petrus verklaring dat het Nieuwe Verbond geopend is

In Handelingen 2 staat dan ook dat Petrus als *eerste* deze sleutel, dit getuigenis, gebruikte *na* de Opstanding van Christus. Hij getuigde vrijuit. Met deze getuigenis - deze sleutel - verklaart Petrus het Nieuwe Verbond voor geopend oftewel bindend. Geloof in de opgestane Zoon van God, is de sleutel om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan.

De Ware Levende Steen

De Roomse kerk benoemt Petrus, in één adem, ook nog eens tot fundament van de kerk. Dit is on-Bijbels en satanisch want De Ware Levende Steen is, en blijft, de Heere Jezus Christus. In de Bijbel wordt de Heere meer dan honderd keer 'Steen of Rotssteen, Steenrots of Rots' genoemd. Hoezo zou Petrus dan de rots zijn? Hoezo is Petrus dan het fundament? Er is maar Eén Fundament van de Gemeente, en dat is de Christus. De Ware Levende Steen is Christus, en in Hem zijn ook wij, alle gelovigen, levende stenen, die gebouwd worden tot Zijn Lichaam.

1 Korinthe 3

9 Want wij (de Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovigen van ná Zijn Opstanding) zijn Gods medewerkers; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Psalm 18

3 De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.

Gesloten deuren

Johannes 20

19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week (eerste Paasdag dus), en als

de deuren **gesloten** waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.

22 En als Hij dit gezegd had, **blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.**

De deuren van de Opperzaal, typologisch de Hemel, waren *gesloten*. Daarmee werden de Joden buitengesloten. Voor het Jodendom, en dus voor een leven onder het Oude Verbond der Wet, is *geen* toegang tot de Opperzaal. De opgestane Heere Jezus Christus is de Sleutel en Levende Deur tot het Nieuwe Verbond. Bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus werd ook zijn Lichaam wedergeboren. Zijn Lichaam, de Gemeente.

De Heere Jezus Christus is de Deur en de Sleutel

Johannes 10

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

De Heere Jezus Christus is de Deur naar de Vrijheid, Deur naar de Genade, Deur naar het Hemels Koninkrijk, Deur naar de Nieuwe Schepping. Al deze deuren waren onder het Oude Verbond *gesloten*, maar zijn door de opgestane Christus geopend. Hij is niet alleen de Deur, maar ook de Sleutel. En typologisch waren daarom de deuren van de Opperzaal gesloten tót het moment dat Hij, als de Sleutel Davids, blies met Zijn Geest. Na het blazen van de Geest was de Gemeente, Zijn Lichaam werkelijkheid, en was het Nieuwe Verbond werkelijkheid. Het Oude Verbond was vervuld.

Jesaja 22

22 En Ik zal den **Sleutel van het huis van David** op zijn schouder (**Heerschappij**) leggen; en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen.

Lukas 11

52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den **Sleutel der Kennis** (de Heere Jezus Christus) weggenomen; gijzelfen zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

Openbaring 3

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, **Die den sleutel Davids heeft**; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent (**dus ook Petrus niet**)

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur (= Deur) voor u gegeven, en niemand kan die sluiten (**dus ook Petrus niet**); want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

De Deur

Johannes 10

7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

*9 **Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.***

Openbaring 3

*7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den **sleutel Davids** heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:*

Mattheüs 25

*10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en **de deur werd gesloten.***

11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!

12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

St. Pietersplein in de vorm van sleutel en sleutelgat

Als je het St. Pietersplein van bovenaf bekijkt, zie je de vorm van een sleutelgat met sleutel. Het symboliseert dat de Roomse kerk de toegang heeft tot het Hemelrijk. Hoe triest is dat?



Geen mensen(handen) nodig

De Heere Jezus Christus heeft geen mensen(handen) nodig om Zijn Lichaam, de Gemeente, (ander woord voor kerk) op te bouwen. De Heere heeft geen Paus of Vaticaan of Roomse kerk nodig. Het is een leugen dat de Heere Jezus Christus de Roomse kerk gesticht heeft op Petrus. Petrus was *niet* de eerste paus, zoals Rome claimt. De Heere bouwt of onderhoudt geen enkele kerk in de oude Schepping. De apostel Petrus was wel heel bevoorrecht dat juist hij- als eerste- in alle openbaarheid mocht getuigen op die mooie Pinksterdag

Handelingen 17

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

*25 En **wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende**, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;*

Toegang tot het Koninkrijk der hemelen

Petrus heeft géén sleutels van het Koninkrijk der Hemelen om daarmee toegang te verlenen aan overleden mensen. Het is de Heere Jezus Christus Die *elke* gelovige hier-en-nu toegang geeft tot Zijn Koninkrijk. Dus vóórdát iemand overlijdt. God heeft degenen die in Hem, en Zijn Woord, geloven, hier en nu levend gemaakt. Die Zaligheid is geheel, en alleen, uit Zijn Barmhartige Genade.

Efeze 2

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

*6 En heeft ons mede opgewekt, en **heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;***

Een geestelijk Huis van God

De apostel Paulus leert er direct bij dat wij, op hetzelfde moment toen wij tot persoonlijk geloof kwamen, met Christus *mede* in de Hemel gezet zijn. Niet als een eenling, maar deel uitmakend van Zijn Lichaam. Hoofd en Lichaam samen is de Gemeente Gods, de geestelijke Tempel van God, oftewel het Huis van God.

Efeze 1

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

1 Petrus 2

4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

5 Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

*6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: **Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.***

Amen.