

Wat maakt ons Christen?

Bij welke kerk hoor je?

Als het zo uitkomt, en ik vertel dat ik gelovig ben, en tijd besteed aan het bestuderen van de Bijbel, dan wordt er stevast gevraagd: 'Bij welke kerk of gemeente hoor je? Ben je Rooms Katholiek, of Baptist, ben je Hervormd of Gereformeerd'? Als ik er dan nog bij vermeld dat ik Bijbelstudies op een site plaats, wordt het schijnbaar nóg ingewikkelder. 'Waar gaat dat dan van uit? Word je daarvoor betaald? In opdracht van wie doe je dat dan?', deze laatste vind ik zelf wel erg grappig ;)

Hokjes

Wij mensen plaatsen onze medemens graag in een hokje. We plakken graag labels op elkaar. Een volledig oordeel over de medemens wordt binnen dertig seconden geveld. Komt deze hokjesmentaliteit ook in de Bijbel voor? Ziet God ons ook op deze manier? Vraagt Hij ons straks, staande voor de Rechterstoel, 'Bij welke kerk hoorde je? En ging je regelmatig naar de dienst'? Nee, gelukkig niet. De Heere zal ons straks *wel* vragen: 'Heb je Mijn Woord *geloofd*? En heb je Mij *gediend*'?

Romeinen 14

10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

2 Korinthe 5

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed (Goede Werken, Vruchtbare Werken), hetzij kwaad. (dode werken, eigen werken)

De Gemeente, het Lichaam van Christus

Volgens diverse geloofsbelijdenissen kunnen we op een deftige manier antwoord geven op de vraag 'bij wie we horen'. 'Ik behoor tot de enige algemene heilige Kerk', of 'Ik geloof één heilige algemene Christelijke Kerk'. Naar Bijbelse begrippen horen wij bij de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat is wat de Bijbel zegt. De Gemeente is de groep gelovigen vanaf de Opstanding van Christus, tot aan Zijn Wederkomst. Christus is daar het Hoofd van. Ongeacht of die leden van Zijn Lichaam *wel* of *niet* naar een kerk gaan. Een kerk is een werelds instituut, met menselijke regels. Geloof zit in je hart.

Kolossensen 1

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

1 Korinthe 12

27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

Efeze 1

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Wij horen niet bij het wereldwijde Christendom

Alle gelovigen kunnen gewoon volstaan met; 'Ik ben een Christen'. Dat is een Bijbels antwoord. Wat is een Christen volgens het *woordenboek*? Hoe kijkt men in de *wereld* aan tegen het begrip 'Christen'. Er zijn diverse antwoorden te vinden, ik noem er twee; 'Belijder van de Christelijke godsdienst, het Christendom, in één van zijn vormen' en 'iemand die overeenkomstig de leer van Christus leeft, en handelt'. Deze *tweede* omschrijving is een goede omschrijving. Behoren wij tot die hele grote groep van het Christendom? De wereldwijde religie van het Christendom? Nee, *daar* horen wij niet bij. Wij horen bij Christus.

Het geloof is uit het gehoor

Johannes 5

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Iemand die overeenkomstig de Leer van Christus leeft en handelt. 'Iemand die mijn Woord hoort, en gelooft, en Hem Die Mij gezonden heeft', *daar* gaat het om. Horen is gehoorzamen, namelijk geloven, en het geloof is uit het gehoor.

Romeinen 10

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Buiten de wereld

Godfried Bomans had eens een hele scherpe opmerking over wat een Christen is. Hij zei; 'Een ware Christen is even on-maatschappelijk als een misdadiger'. Nu zijn wij natuurlijk geen misdadigers, maar in zekere zin zijn we zijn wel on-maatschappelijk. Deze maatschappij is niet *onze* wereld. We zijn wel *in* de wereld, maar niet *ván* de wereld. Wij horen bij een Hemels Vaderland. De Heere Jezus Christus heeft ons *uit* deze duistere wereld getrokken, en overgezet in het Hemelse Koninkrijk. Het Koninkrijk dat zich straks zal uitbreiden over de hele aarde. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld, maar wel met een taak. (zie ook de studie 'Buiten de wereld')

Kolossenzen 1

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Priesters

1 Petrus 2

5 Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Kolossenzen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Wij zouden leven uit het geloof, en het Woord van God aan geïnteresseerden voorhouden. Dat is onze *priesterlijke* taak. Aangezien de Heere Jezus Christus momenteel Hogepriester van het Nieuwe Verbond is, zijn wij, als Zijn Lichaam, ook priesters. Sinds het Joodse Volk Christus afwees, zijn de Woorden van God aan de Gemeente toevertrouwd. Wij zouden ons vooral richten 'op de dingen die Boven zijn'. (zie ook de studie 'Wat doet Christus momenteel?')

2 Timotheüs 2

24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkenning der waarheid;

26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

De Ichthus

Sommigen herkennen een Christen aan het visjes-insigne achterop de auto! De Ichthus.



I	=	I esous	Jezus
Ch	=	Ch ristos	Christus
Th	=	Th eou	Gods
U	=	U ios (Huios)	Zoon
S	=	S oter	Verlosser

De beginletters van Jezus Christus, Zoon van God en Redder, vormen in het Grieks het woord ICHTHUS, wat *vis* betekent. Ten tijde van de Romeinse Christenvervolgingen gebruikten men deze vis wel als geheim-teken. Christus is de ware Ichthus. Hij is de eerste Vis die getrokken werd uit de wateren van de dood, en gesteld werd als Zoon.

Geen garantie voor een happy leven hier op aarde

Een Christen zijn, is geen garantie voor een aangename wandeling naar de Hemel. Een Christen heeft geen garantie op een happy en leuk leven hier op aarde. Vaak is er miskenning, en lijden op je pad, omdat de wereld je niet erkent als kind van God. Gelovigen zijn in de minderheid. Gelovigen worden vaak niet serieus genomen, er wordt meewarig over hen gedaan. De Heere Jezus vroeg niet voor niets of Hij bij Zijn Wederkomst nog geloof zal vinden. Wat zegt de Bijbel over Christenen? Staat er in Zijn Woord 'wat ons tot Christen maakt'?

Lukas 8

8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Christianos

Het woord 'Christen' komt maar *drie* keer voor in de Bijbel. In de Griekse grondtekst is dat het woord 'Christianos'. 'Christos' betekent Christus en 'ianos' betekent 'behorend bij'; 'als'. Letterlijk betekent dit dus dat Christenen mensen zijn 'die bij Christus horen, als Christus zijn'. 'Christen' is afgeleid van het Griekse woord voor 'zalven'. Zalven met olie is in de Bijbel een beeld van gezalfd worden met de Heilige Geest. Christus betekent Gezalfde. In het Hebreeuws vertaald met 'Messias'.

Geestelijke betekenis

In het oude Testament werden koningen gezalfd als bevestiging van hun koningschap. Ook priesters werden gezalfd bij de inwijding van hun ambt. Ook profeten werden gezalfd. Het zalven met olie was een teken van 'apart zetten' voor God. 'Voor God bestemd'. Dit is een verborgen verwijzing naar de Koning en Hogepriester van het Nieuwe Verbond; De Heere Jezus Christus. Hij is zowel Hogepriester als Koning en Profeet. Vandaar dat Hij de Ultieme Gezalfde, de Christus is. In onze Bedeling gaat het niet om een letterlijk, zienlijke zalving met Olie. Zalfolie is een *type* van de Geest van Christus.

Het woord 'Christen' in de Bijbel, eerste keer

Handelingen 11

19 Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië (tegenwoordige Libanon) toe, en Cyprus, en Antiochië (tegenwoordige Syrië), tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden.

20 En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche (uit het noorden van Afrika, zij waren ook verstrooid) mannen uit hen, welken te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende den Heere Jezus.

21 En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere. (door het Evangelie dat gepredikt werd)

22 En het gerucht van hen kwam tot de oren der Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe.

23 Dewelke, daar gekomen zijnde, en **de Genade Gods ziende**, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.

24 Want hij was een goed man (Barnabas betekent 'zoon van de Rust', 'zoon van de Vertrouwing'), en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare (menigte) **den Heere toegevoegd**. (gelovigen worden aan de Heere toegevoegd, en niet aan een bepaalde kerkelijke stroming!)

25 En Barnabas ging uit naar Tarsen (tegenwoordige Turkije), om Saulus (Paulus) te zoeken; en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. (betekent; 'wegens het bevruchten')

26 En het is geschied, dat zij (=Paulus en Barnabas) een geheel jaar samen vergaderden (bijeekwamen) in de Gemeente (de plaatselijke Gemeente), en een grote schare (menigte) leerden (onderwezen); en dat de **discipelen** (volgelingen van de Heere Jezus Christus) eerst te Antiochië Christenen genaamd werden.

Toegevoegd aan het Lichaam van Christus, de Gemeente

Volgens Handelingen elf, hierboven, werd een grote groep gelovigen 'aan de Heere toegevoegd'. Er staat niet dat deze bekeerde mensen werden toegevoegd aan een bepaalde kerkelijke stroming of kring! Nee, zij werden toegevoegd aan het Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Als men tot geloof komt, gaat men deel uitmaken van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Je kunt ook zeggen dat je op het moment van bekering, wordt gedoopt (gedrenkt) door één Heilige Geest tot één Lichaam. Dopen als Bijbels begrip betekent 'één-woorden-met'.

1 Korinthe 12

12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alsook Christus.

13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

14 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden.

Dopen is niet verplicht

Vroeger moest je je, volgens de kerk, eerst laten dopen, voordat je een Christen kon zijn. Je wordt echter geen Christen door je te laten dopen! Je wordt Christen als je *gelooft* in Hem. De doop is *niet* verplicht, en is ook geen middel om behouden te worden. De doop is een *uiterlijk* ritueel van een *geestelijke* Waarheid; het is een type van de wedergeboorte. Het is een type van de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Het is een type van de weg van God met elke zondaar. (zie ook de studie 'de Bijbelse betekenis van de doop')

Een teken van aanvaarden van de rechtvaardigheid van God

Als wij ons laten dopen doen wij eigenlijk hetzelfde als de Heere Jezus Christus deed. Hij stierf *letterlijk*, maar van ons wordt verwacht dat wij een *uiterlijk* teken daarvan volgen *ter aanvaarding* van die weg van dood en opstanding. De doop is ten teken van *onze* aanvaarding van de Rechtvaardigheid van God. De doop laat zien dat je het eens bent met het feit dat 'elke zondaar moet sterven', maar dat de Heere Jezus Christus dit in onze plaats

heeft gedaan. En dat dit gerechtvaardigd was. Het water ingaan, ondergedompeld worden, en je er door een ander weer uit laten trekken. Zoals God ons uit de dood heeft getrokken; zoals de Heere Jezus opklom uit het water.

Het Joodse Volk is ongelovig

Het waren volgens Handelingen vooral Joodse mensen die, nadat zij zich bekeerd hadden, Christenen genoemd werden. Als in onze tijd Joodse mensen zich bekeren tot Christus, noemt men hen vaak 'Messias belijdende Joden', ofwel 'Messiaanse Joden'. Bijbels gezien bestaat deze term helemaal niet. Wij noemen onszelf toch ook niet 'Christus belijdende Nederlanders'?! Iedereen die zich ná de Opstanding van Christus bekeerde, of nog zal bekeren, wordt een Christen genoemd. Afstamming is niet belangrijk. Iedereen die zich bekeert tot Christus, behoort tot het Lichaam van Christus, de Gemeente. Trouwens, het Joodse Volk is in principe *ongelovig*; zij verwachten dat de Messias nog moet komen. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon.

Romeinen 10

11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk (=iedereen), die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek (Heiden oftewel niet-Jood); want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

13 Want een iegelijk (=iedereen), die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. (=verlost/gered worden, oftewel behouden worden)

Galaten 3

*26 Want gij zijt **allen** kinderen Gods **door het geloof in Christus Jezus**.*

27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt (doordrenkt; één geworden) zijt, hebt gij Christus aangedaan.

*28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want **gij allen zijt één in Christus Jezus**.*

29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de belofte erfgenamen. (iedereen die Christen is, is mede-erfgenaam in Christus)

Genade kent geen enkele verplichting

Handelingen 11

22 En het gerucht van hen kwam tot de oren der Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe.

*23 Dewelke, daar gekomen zijnde, en **de Genade Gods ziende**, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.*

Toen in Jeruzalem het gerucht gehoord werd dat het Evangelie gepredikt werd aan voornamelijk Joden, zond de Gemeente van Jeruzalem Barnabas naar Antiochië. Barnabas drukte de Joden, inmiddels Christenen, op het hart om onder de Genade van God te *blijven*. Zij waren immers gewend om te leven onder het Oude Verbond der Wet, en Barnabas wilde hen behoeden om weer terug te gaan naar een-leven-onder-die-Wet. Sinds de Opstanding van de Heere Jezus Christus is het Nieuwe Verbond der Genade begonnen.

Leven uit Genade

Leven vanuit de Genade van God is kenmerkend voor een Christen. Wij hoeven niet te voldoen aan allerlei regeltjes en wetten om behouden te worden. De Heere Jezus Christus heeft in Zijn dood de Wet *vervuld*, sinds Zijn Opstanding staan alle Christenen in de Vrijheid. Genade wordt ons geschonken door ons geloof. En Genade kent nou eenmaal geen enkele verplichting! Anders is het geen Genade meer...

Handelingen 15

8 En God, de Kenner der harten, heeft hun (=de niet Joden, ofwel de Heidenen) getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;(iedereen ontvangt op het moment van geloof de Heilige Geest)

9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons (gelovigen uit de Joden) en hen (gelovigen uit de Heidenen), gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk (het juk van de Wet drukt zwaar) op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?(geen enkele generatie Joden heeft aan de Wet kunnen voldoen, niemand kan dat. Christus heeft de Wet vervuld voor ons)

11 Maar wij (gelovigen uit de Joden) geloven, door de Genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden (behouden te worden, de Heilige Geest ontvangen), op zulke wijze als ook zij. (de gelovigen uit de Heidenen, de niet-Joden)

Romeinen 11

5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.(God kiest geloof, en op grond van die 'verkiezing der Genade' ontvangt men eeuwig leven)

6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (=de Werken van de Wet); anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken (de werken van de Wet), zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Christenen zijn discipelen

Handelingen 11

26 En het is geschied, dat zij (=Paulus en Barnabas) een geheel jaar samen vergaderden (bijeekwamen)in de Gemeente (de plaatselijke Gemeente), en een grote schare (menigte) leerden (onderwezen); en dat de **discipelen** (volgelingen van de Heere Jezus Christus) eerst te Antiochië **Christenen genaamd werden**.

De discipelen in Antiochië werden 'Christenen' genoemd. Christenen zijn dus discipelen. Discipelen zijn leerlingen, en volgelingen van Christus. In de Brieven komt het woord discipel trouwens niet meer voor. Wat zijn Bijbelse kenmerken van een discipel, want daaruit leren we welke kenmerken bij een Christen hoort...

Een discipel is een dienstknecht

Mattheüs 10

24 De discipel is niet boven den meester (leraar), noch de dienstknecht boven zijn heer.

25 Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

Dit zijn woorden van de Heere Jezus tot zijn twaalf discipelen. Hij zegt; 'Een discipel is een dienstknecht, en zijn meester is de heer'. Wij hebben maar Eén Meester, en Eén Heere, wij zijn dus *dienstknechten* van de Heere. Dienstknecht is de vertaling van 'doulos', dat betekent 'slaaf'. Wij zijn *onderworpen* aan de Heere Jezus Christus, maar alleen op *vrijwillige* basis. Dienstknecht wordt ook wel met 'dienaar' vertaald.

Hem volgen, en aan Hem gelijk worden

Johannes 15

18 Indien u de wereld haat (=terzijde stellen; een afkeer hebben), zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

Wij zouden de Heere navolgen, en aan Hem gelijk worden, staat er. Dan kan het zo zijn dat óns hetzelfde overkomt als de Heere. De wereld stelt Christus terzijde, de wereld haat Hem, dus daarom verwerpt de wereld ook *ons*. We worden aangezet om in Zijn Voetsporen te wandelen en, voor zover mogelijk, aan Hem gelijk worden. Wij zouden Hem navolgen in Zijn rotsvaste Geloof, en Vertrouwen in Zijn Vader. Hem navolgen in Zijn Gehoorzaamheid. De Heere Jezus was een trouw Dienstknecht. Ook de Heere Jezus Christus is, als Hogepriester, nog steeds dienstbaar aan de Vader. Hem navolgen is niet makkelijk, daarvoor zouden wij ons kruis opnemen. Ons oude leven, ons vlees, dus ons ego, zouden wij hiervoor opgeven...

1 Petrus 2

*21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons **een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;***

22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

23 Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

Kolossenzen 2

*6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, **wandelt alzo in Hem;***

7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt,

Mattheüs 26

24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen (als iemand Mij wil volgen), die verloochene zichzelf (niet meer jezelf centraal zetten in je leven, maar de Heere centraal zetten), en neme zijn kruis (lijden) op, en volg Mij.

25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden (het oude, natuurlijke leven), die zal hetzelfde (het nieuwe leven in Christus, eeuwig leven verliezen ; maar zo wie zijn leven (in de oude Schepping) verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. (het nieuwe eeuwige Leven)

Overgave aan Hem, en Zijn Woord

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Je eigen leven opgeven, en het in de Handen leggen van de Heere Jezus Christus. De enige manier om de goede, welbehaaglijke, en volmaakte Wil van God voor ons persoonlijk te leren kennen, is door de Geest in ons werkzaam te laten zijn. Wij zouden ons verdiepen in Zijn Woord om Hem beter te leren kennen. Dan leren wij begrijpen, en leren wij in de praktijk ervaren wat God van ons wil. Als wij ons aan Hem ter beschikking stellen, zal Hij *zéker* in ons gaan werken. Dan kan God Zijn Wil in ons ten uitvoer brengen. Het is *niet* de bedoeling dat wij *zelf* aan het werk gaan, in de hoop dat God er Zijn goedkeuring aan geeft. Wanneer wij *vandaag* ons leven aan de Heere ter beschikking stellen, dan weten wij morgen echt niet wat de Heere van ons verlangt. Daar moeten we helemaal niet zo'n haast mee hebben. Er gaat tijd overheen. De Heere zal in ons werken, en ons op Zijn tijd roepen voor Zijn Werk.

Alles uit Genade

1 Petrus 4

2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven. (zo lang wij hier nog in het vlees leven, zouden wij onze tijd naar de Wil van God leven, en niet voor onze eigen begeerlijkheden)

2 Korinthe 3

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

*6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn **dienaars des Nieuwen Testaments**, niet der letter (=de Wet), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.*

Alles wat wij hebben, hebben wij ontvangen, omdat Hij ons dat uit Genade geeft. Als wij ons leven aan de Heere hebben overgegeven, dan zou onze *eerste* prioriteit zijn dat wij Hem willen *dienen*. In de praktijk betekent dit meestal dat wij beschikbaar zijn om de meest vervelende klusjes op te knappen! *Iedere* gelovige is een dienstknecht van God, ongeacht de taak die hij heeft. Daar is *niets* bij waarop hij zich zou kunnen beroemen. Wij leven immers uit *Zijn* Genade. Wanneer wij het Werk volbrengen dat Hij ons te doen heeft gegeven, hoeven we niet trots of hooghartig te doen, want onze bekwaamheid is immers uit Hem. Het is *niet* tot stand gekomen door onze oude mens, maar door de Kracht van Christus in ons. Wanneer wij ons gaan verheffen zal de Heere ons dat *zéker* duidelijk laten merken.

Loon ontvangen

Hebreeën 13

21 Die volmake u in alle goed werk (=Vruchtbare Werken door God voorbereid), opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

God geeft ons de Genade dat Hij ons wil gebruiken om die vervelende klusjes op te knappen. Voor de één zal dat afwassen, of wc's schoonmaken zijn. De ander zal als taak hebben om met een medegelovige te gaan praten. Weer een ander wordt door de Heere geroepen om Zijn Woord door te geven. Het één is niet méér dan het ander! God geeft ons bepaalde dingen te doen die wij doorgaans helemaal niet prettig vinden. Wij dienen ons gewoon ter beschikking te stellen, zonder excuses. Het Werk zal ter opbouw van het Lichaam van Christus zijn, daarnaast weet de Heere exact wat wij nodig hebben om te groeien. Hij weet dat beter dan dat wij dat zélf weten. Naar de mate waarin wij de Wil van de Heere doen, en Hem daarmee Verheerlijken, naar *die* mate zal men straks Loon ontvangen.

2 Johannes

*8 Ziet toe voor uzelf, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een **vol loon** mogen ontvangen.*

1 Kortinthe 15

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. (als wij Zijn Werk door ons laten volbrengen, dan worden wij daarvoor beloond)

Wij krijgen van Hem wat wij nodig hebben

Filippensen 2

*13 Want het is God, Die in u werkt **beide het willen en het werken**, naar Zijn welbehagen.
14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;*

Soms hebben wij het idee dat Hij ons maar wat laat aanprutsen. Een andere keer merken we dat Hij ons grote Kracht geeft. Hij heeft ons *beloofd* dat wij ontvangen *wat wij nodig hebben*. Hij zorgt ervoor dat wij het Werk in Zijn Dienst *kunnen* doen. Hij zorgt er zélf voor dat wij dat Werk *willen* doen. Als wij onszelf overgeven tenminste. Wanneer een gelovige zijn leven niet aan de Heere heeft overgegeven, dan zal de Heere die gelovige echt niet vertellen wat Zijn Wil is! Dat heeft immers geen enkele zin, want die gelovige leeft toch gewoon zijn eigen leven. Zo lang wij nog hier op aarde rondwandelen, zouden wij ons in nederigheid aan Hem onderwerpen. Wij zouden ons vullen met Zijn Woord, om Zijn Wil te leren kennen.

2 Timotheüs 3

*16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.*

De Heere het Centrum van je leven

Wat maakt ons, volgens de Bijbel, tot Christen? We hebben gelezen in Handelingen elf dat Christenen dus discipelen, oftewel dienstknechten zijn. Een dienstknecht dient Zijn Heere. Een discipel is iemand die niet meer *zichzelf* centraal zet, maar de Heere het Centrum van zijn leven maakt. Een discipel ben je wanneer je in Hem *gelooft*, en trouw bent aan Zijn Woord, en daaruit probeert te leven.

Johannes 8

31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden (Hem gedoogden!): Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;

32 En zult de Waarheid verstaan (begrijpen), en de Waarheid zal u vrijmaken.

De Liefde van God in ons hart uitgestort

Johannes 13

33 Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij zoeken, en gelijk Ik den Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen; also zeg Ik ulieden nu ook.

34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.

35 Hieraan zullen zij allen bekennen (weten), dat gij Mijn discipelen (leerlingen, volgelingen, dienstknechten) zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.

Dit gaat over de Liefde van de Heere. Er staat dat wij onze broeders en zusters zouden liefhebben. Op dezelfde manier als Christus ons liefheeft. Liefhebben is, in de praktijk van ons leven, dienen. (zie ook de studie 1 Korinthe 13; de meeste van deze is de Liefde) Uit deze liefde voor onze naasten, leden van Zijn Lichaam, blijkt ook dat wij Christen zijn. Wat is dus, volgens de Bijbel, ook een kenmerk van een Christen? Dat wij liefde onder elkaar hebben. De Liefde van God, als Vrucht van de Geest. Door de Geest is Zijn Liefde in onze harten uitgestort. De Liefde van God brengt éénheid onder gelovigen die Hem willen volgen. Zijn Liefde brengt vergevingsgezindheid, en barmhartigheid.

Dood geloof

Het is voor ons Christenen enorm belangrijk dat wij *kennis* krijgen van Zijn Woord. Dan zal Zijn Woord in onze levenswandel tot *uitdrukking* komen. Zichtbaar worden in ons dagelijks leven. Dan zullen wij, vanuit dat Woord, steeds meer naar Zijn Beeld veranderd worden. Als wij proberen te leven vanuit Zijn Woord, kunnen de Vruchtbare Werken niet uitblijven. Werken door Hem voorbereid. Als Zijn Liefde niet zichtbaar is in ons dagelijks leven, dan is het een dood geloof, zegt Jakobus.

Jakobus 2

14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken (=Vruchtbare Werkern; Goede Werken, Werken des Geloofs) niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?(behouden; verlossen)

15 Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;

16 En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddriftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?

17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. (aan de Goede Werken, en de Gezindheid van Christus, zou men een gelovige herkennen!)

Vrucht dragen

Johannes 15

8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.

Veel vrucht dragen heeft te maken met 'Vrucht van de Geest'. Daarvoor zouden wij Hem de leiding geven over ons leven. De Geest bewerkt dan de Goede Werken. Dat zijn Werken door Hem voorbereid. Een ander woord voor Goede Werken is Vruchtbare Werken. Wanneer wij de Heilige Geest in, en door ons laten werken, zullen wij Vrucht dragen. In Vruchtbare Werken wordt de Vader Verheerlijkt. Vruchtbare Werken, zijn Werken ter Ere van God. Onze natuurlijke mens, het vlees, kan geen Vrucht dragen. De natuurlijke mens is *onvruchtbaar*. Dit kan alleen in Christus (in nauwe verbondenheid met; samen met). Het is *Zijn Werk* in ons. Paulus zegt dat wij Kennis van Zijn Wil, Zijn Woord, nodig hebben om Vrucht te dragen. Vrucht dragen voor de Heere is een Bijbelse kenmerk van een Christen.

Kolossensen 1

9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;

Verschillende benamingen voor Christenen

In de Bijbel zijn er verschillende aanduidingen voor 'een Christen'. In Handelingen wordt vaak 'broeders, of mannen broeders' genoemd. In de Brieven wordt gesproken over; 'gelovigen, heiligen, of geliefden, beminden, of kinderkens, kinderen Gods, en de mens Gods'. Dit zijn allemaal verschillende begrippen die op ons, gelovigen, toepasbaar zijn. Het zijn synoniemen voor het begrip 'Christen'. Al deze benamingen vallen onder 'de 'Christen'. Wij zijn kinderen van God omdat we de Heere toebehoren. Wij zijn broeders omdat de Heere Jezus Christus onze Broeder is. Wij zijn geliefden omdat God ons liefheeft, en wij Hem liefhebben.

Redevoering Paulus voor Agrippa

Handelingen 26

1 En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit, en antwoordde zich aldus:

2 Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles, waarover ik van de Joden beschuldigd word;

- 3 *Allermeest, dewijl ik weet, dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen, die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u, dat gij mij lankmoediglijk hoort.*
- 4 *Mijn leven dan van der jonkheid aan, hetwelk van den beginne onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden;*
- 5 *Als die van over lang mij te voren gekend hebben (indien zij het wilden getuigen), dat ik, naar de bescheidenste sekte van onzen godsdienst, als een Farizeër geleefd heb.*
- 6 *En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;*
- 7 *Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhopende te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd.*
- 8 *Wat? wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?*

Bovenstaand is een redevoering van Paulus, terwijl hij gevangen is. Dat kwam omdat de Joden hem beschuldigd hadden. Vanwege zijn veiligheid had Paulus zich beroepen op de Keizer. Paulus was overgebracht naar Festus, de Romeinse hoofdman. Koning Agrippa wilde Paulus wel eens horen spreken, en nodigde hem uit. Paulus geeft een kort verslag van zijn verleden. Hoe hij tot bekering kwam, na eerst de Gemeente Gods te hebben vervolgd. Hij verteld hoe hij door God geroepen werd, als dienaar voor Hem, om Zijn Naam te prediken onder de Joden, maar vooral onder de Heidenen (niet-Joden). Hij heeft dat ook gedaan in Damaskus en Jeruzalem.

Redevoering Paulus voor Agrippa

Handelingen 26

- 21 *Om dezer zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen en gepoogd om te brengen.*
- 22 *Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag, betuigende beiden klein en groot; niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zoude;*
- 23 *Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke, en den heidenen.*
- 24 *En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij!*
- 25 *Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand;*
- 26 *Want de koning weet van deze dingen, tot welken ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek; want ik geloof niet, dat hem iets van deze dingen verborgen is; want dit is in geen hoek geschied.*
- 27 *Geloofst gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft.*
- 28 *En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.*
- 29 *En Paulus zeide: Ik wenste wel van God, dat, en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, zodanigen wierden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden.*
- 30 *En als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren;*
- 31 *En aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander, zeggende: Deze mens doet niets des doods of der banden waardig.*

32 En Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op den keizer niet had beroepen.

De Joden zagen een vijand in Paulus. Ze wilden hem uit de weg ruimen. Het was de gewoonte van Paulus om de Wet en de profeten, het Oude Testament, te citeren, en van daaruit aan te tonen dat de Heere Jezus, de Christus is. De meeste geloofden dat niet. De strijd tussen geloof en ongeloof. Festus, de Romein, had weinig met de geestelijke dingen die Paulus verkondigde. Paulus predikte het Evangelie, en riep de mensen op tot bekering. Festus zei tegen Paulus dat hij onzin sprak. 'Ik spreek woorden van Waarheid, en gezond verstand', antwoordde Paulus. Hij richtte zich tot Agrippa, en zei dat de dood en Opstanding van Christus in het hele land bekend was. 'Geloofst gij de profeten', vraagt Paulus aan de koning. 'Ik wéét dat gij deze gelooft'. En dan zegt Agrippa; 'Je zorgt er bijna voor dat ik een Christen word'. Paulus zou willen dat *iedereen* Christen zou worden...

Het woord 'Christen' in de Bijbel, tweede keer

Handelingen 26

28 En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.

Hoe word je dan een Christen, volgens dit hoofdstuk? Het antwoord staat in vers achttien. 'Als je je *bekeert* tot God, ontvang je vergeving van zonden. God wil dat wij van kind naar zoon opgroeien, zodat wij, door het geloof, mede-erfgenamen in Christus kunnen worden. De eerste stap is, tot geloof komen, oftewel je keren naar God. Als dat gebeurd is, zou er door Kennis een vernieuwing van denken plaatsvinden. Dan zal de gelovige werken doen 'de bekering waardig'. Dat zijn de Vruchtbare Werken voor, en door, de inwonende Geest.

Handelingen 26

15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.

16 Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen;

17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende;

18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden (Christenen), door het geloof in Mij.

19 Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat Hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest;

20 Maar heb eerst dengenegen, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judea, en den heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig.

Het woord 'Christen' in de Bijbel, derde keer

1 Petrus 4

12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;

*13 Maar gelijk gij **gemeenschap hebt aan het lijden van Christus**, alsoo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.*

14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. (wie zich vernedert, zal verhoogd worden)

15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit; (dan lijd je eigenlijk terecht)

16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.

17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Lijden omwille van het geloof

Je hoeft geen moeilijke dingen te doen om Christen te worden. Slechts die ene stap hoef je maar te maken. De keuze maken om te *geloven* in de Heere Jezus Christus. Navolgers van Christus, Christenen, zouden in gemeenschap leven met de Heere. Gemeenschap is deel hebben aan hetzelfde (Opstandings-) leven. Dat betekent dat wij deelachtig zijn aan Zijn lijden, en sterven. Het kan ons dus, als Christenen, overkomen dat wij lijden. Lijden omwille van het geloof. Christenen worden regelmatig onderwerp van smaad. Dat komt door de inwendige, geestelijke strijd die er is tussen gelovigen en ongelovigen. Gelukkig hebben wij de geestelijk wapenuitrusting zodat wij ons kunnen weren tegen de pijlen van de satan. (zie ook de studie 'Efeze 6; geestelijke wapenuitrusting')

Efeze 6

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed (strijd om geloof wordt via de mens gevoerd, maar is feitelijk een geestelijke strijd), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

Het lijden weegt niet op tegen de Heerlijkheid straks

Wij kunnen dus gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Volgens Petrus zouden wij daar *blij* mee zijn. Want wij zullen dan vertroosting van de Heere ontvangen. In veel Islamitische landen worden Christenen vervolgd, gemarteld, en gedood. Zoals in Irak, waar de Christenen lijden voor Hem. Wat hebben wij het dan eigenlijk gemakkelijk in ons vrije Nederland. Wij zouden ons verblijden, juist in dit lijden, het brengt straks Heerlijkheid. Paulus zegt zelfs dat het *Genade* is om voor de Heere te lijden. (zie ook de studie 'Job 1; Waartoe dient het lijden van gelovigen?') De Heere Jezus keek *over* het kruis heen, naar de Heerlijkheid die Hem te wachten stond. Wij zouden ook hierin Zijn voorbeeld volgen. De Heere draagt ons hierin.

2 Korinthe 1

4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelve van God vertroost worden.

5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

Filippensen 1

29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

Sola Scriptura

Efeze 4

14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn (kinderen in het geloof), die als de vloed bewogen en omgevoerd (niet heen en weer gaan als eb en vloed en je niet laten meevoeren door allerlei leringen van mensen) worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;(de satan inspireert om je van je geloof af te houden. Wees daarom standvastig in Zijn Waarheid)

15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (wij zouden volwassen worden in geloof en opgroeien in Hem) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

Wij als Christenen zouden wandelen door geloof, en niet door aanschouwen. Wij kunnen Christus niet zien met *stoffelijke* ogen, maar wel met *gelovige*, verlichte, ogen. Wij zien Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond. Wij zouden het geloof van de Heere Jezus Christus *vasthouden*, en niet de boeken met inzichten van filosofen en theologen, en sommige predikanten. Ze lopen vaak gevaarlijk dicht bij de Waarheid, maar dan nét even anders. Het *lijkt* Waarheid, maar het is het niet. Het zijn namelijk *menselijke* leringen, die alleen ons vlees verzadigen. Er is er één die ons wil misleiden met menselijke leringen.

Efeze 1

16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Kolossensen 2

20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast?

21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.

22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der **mensen**;

23 Dewelke wel hebben **een schijn rede van wijsheid** in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.

Onderzoekt de Schriften

Johannes 4

34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrengende.

Als wij navolgers van de Heere Jezus Christus zijn, dan zouden wij Hem navolgen door de Wil van de Vader te doen. Wandelen naar de Wil van God. Dus belangrijk om te weten wát Die Wil nu eigenlijk is. Bijbelstudie is hierbij noodzakelijk. Wij zouden de Wil van God leren kennen. Vanuit Zijn Woord. De Heere Jezus zei; 'Onderzoekt de Schriften'. Wij zouden als Christen Zijn Naam verheerlijken hier op aarde, en de Geest Zijn Werk laten doen. Werken waarin de Heere verheerlijkt wordt. Daaraan zouden wij ons overgeven. Een Christen *dient* Christus, en is daarin gehoorzaam en trouw. Wij zouden God behagen.

Efeze 5

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk (met vooruitziende blik) wandelt, niet als onwijken (ongelovigen), maar als wijzen (gelovigen).

16 Den tijd uitkopen (goed gebruiken), dewijl de dagen boos zijn (de boze is de god van deze eeuw).

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat (begrijp), welke de wil des Heeren zij.

Johannes 17

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; (Christus als Hogepriesters leeft nog steeds ter Ere van God. Christus heeft deze functie vrijwillig op Zich genomen, Hij verheerlijkt de Vader nog steeds!)

1 Korinthe 6

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Waar het hart vol van is

Johannes 18

36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

*37 Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, **opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou.** Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.*

Wat doen wij als navolgers van Christus nog meer? Wij zouden *getuigen* van Christus. Wij spreken de Waarheid. Dit is geen heilig moeten, dit gaat *vanzelf* wanneer wij de Geest in ons laten spreken. De Heilige Geest woont in ons hart, en waar ons hart vol van is, daar loopt onze mond van over! Als de Geest van God vaardig wordt over een gelovige, dan begint deze te spreken over Christus.

Gij zult ook getuigen

Johannes 15

*26 Maar wanneer de Trooster (de Heilige Geest; de onzienlijke Christus) zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, **Die zal van Mij getuigen.***

*27 En **gij zult ook getuigen**, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.*

‘En gij zult ook getuigen’, geldt ook voor ons! Want de Geest woont in ons, en daarom zal Hij in en door ons het Woord van God voortbrengen. Er staat niet; gij *moet* getuigen, maar er staat; gij *zult* getuigen. Want dát is wat er gebeurt als wij de Geest Zijn Werk laten doen. Het is geen verplichting, en het komt niet van onszelf. Het getuigen gebeurt *automatisch*.

Lukas 6

45 De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond. (waar het hart vol van is, loopt de mond van over)

De zalving met de Heilige Geest

De kenmerken die bij de Heere Jezus Christus horen, zouden ook bij ons, Christenen, teruggevonden worden. Christus betekent Gezalvde. Betekent dit dat ook wij gezalvd zijn? Jazeker!! Het is een kenmerk van een Christen, dat hij gezalvd is met de Heilige Geest. Op het moment dat iemand tot geloof komt, komt de Heilige Geest, de onzienlijke Christus, direct in hem wonen. Daarmee is hij een nieuw Schepsel geworden, en heeft daarmee eeuwig leven gekregen. Door de zalving met de Geest, word je een kind van God. De Geest leert ons alle dingen uit het Woord, Hij leidt ons in alle Waarheid. Mits je daarvoor openstaat natuurlijk!

2 Korinthe 1

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

*21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en **Die ons gezalvd heeft**, is God;*

22 Die ons ook heeft verzegeld, en (namelijk) het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

1 Johannes 2

*20 Doch **gij hebt de zalving van den Heilige**, en gij weet alle dingen.*

21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.

Christendom als religie

Het woord Christen wordt in de wereld vaak verkeerd gebruikt. We lezen regelmatig over ‘Christelijke’ groeperingen die tegen de Islam vechten, maar zijn dat Christenen? De wereld schaart hen allemaal onder ‘het Christendom’. Een religie, maar er is een *groot* verschil tussen religie en geloof. Een Christen, een dienstknecht van Christus, is iemand die de *vrede* najaagt. Een Christen leeft vanuit een gelovig hart, en religie hoort bij een werelds instituut.

Religie en geloof

Religie en Godsdienst zijn nagenoeg hetzelfde. Religie, oftewel godsdienst, is het volbrengen van godsdienstige *plichten*. Godsdienst is je houden aan bepaalde *wetten* en *regels*. 'Het is een heilig *moeten*' Volgens de Bijbel zijn gelovigen helemaal niet godsdienstig. Gelovigen zijn, als het goed is, niet religieus. Religie is het *tegenovergestelde* van geloof, en is dus eigenlijk *ongeloof*. Religie of godsdienst veronderstelt dat de mens door *eigen* werken, of door *eigen* denken, zou kunnen komen tot God. Maar men komt helemaal niet door *eigen* werken tot God, en al helemaal niet door het menselijk verstand. Integendeel zelfs.

Alle Woord dat Hij ons aangeboden heeft

Wij blijven in (in nauwe verbondenheid; tesamen met) Christus door het Woord van God. Wij blijven in gemeenschap met Hem, door de Waarheid. Als in de Bijbel staat 'bewaart Mijn Geboden' dan kun je dat lezen als; 'behoud Mijn Onderwijzingen, behoud alle Woord dat Ik je *geboden* heb'. Al het Gebodene Woord; Alle Woord Dat Ik jullie *aangeboden* heb. Het gaat dan dus *niet* over de tien geboden! Wij zouden Zijn Woord geloven, bestuderen, eigen maken, en daaruit leven. De Geest zal ons daarbij helpen. Dan zijn wij, volgens de Bijbel, ware volgelingen van Christus. Dan zijn wij, naar Bijbelse begrippen *Christenen*.

Johannes 14

21 Die Mijn geboden heeft (**kent**), en dezelve bewaart (**eruit leeft**), die is het, die Mij liefheeft (**liefhebben is in de praktijk 'dienen'**); en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.

Johannes 15

9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.
10 Indien gij Mijn geboden (**Mijn Woord**) bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders (**het Oude Testament**) bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

1 Johannes 3

23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.

24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft. (= **de zalving is het ontvangen van de Geest**)

Christenen zijn saaie mensen

In de wereld denkt men vaak dat Christenen saaie, kleurloze, mensen zijn. Ze *mogen* weinig, en moeten veel, denkt de wereld. Een hoed op naar de kerk. De verplichting van biechten, en gedoopt worden. Geen uitbundige feesten en festivals bezoeken. Geen films kijken waarin de liefde bedreven wordt. Geen Harry Potter lezen, of met Halloween meedoen. Iedere zondag naar de kerk. Vrijwilligerswerk doen etc etc. Maar Christen zijn betekent niet dat er allerlei *verboden*, en *verplichtingen*, en *regels*, en *wetten* zijn! Wij staan immers in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade, en in Die Vrijheid zouden wij zélf onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van God, en van elkaar. Wij *léven* uit Genade, en

hoeven ons plaatsje in de Hemel niet te verdienen. Strikt genomen hoeven wij ons aan geen enkele regel te houden. Hoe meer we zondigen, hoe meer Genade we ontvangen. Het eeuwig leven kunnen we *nooit* meer kwijtraken. In principe *mag* een Christen alles, maar een oprecht Christen *wil* niet alles. Wanneer er Liefde is voor God en Zijn Woord, wanneer wij de Geest de ruimte geven, dan *willen* wij de Heere dienen. Dat gaat dan automatisch! Liefde is het de *ander* naar de zin maken. Liefde voor God is jezelf beschikbaar stellen voor Hem, omdat je van Hem houdt.

1 Korinthe 6

11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

*12 **Alle dingen zijn mij geoorloofd**, maar alle dingen zijn niet oorbaar (geschikt; gepast) ; **alle dingen zijn mij geoorloofd**, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. (ik zal me van geen ding slaaf laten maken)*

1 Korinthe 10

*23 **Alle dingen zijn mij geoorloofd**, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. (=opbouwen Niet alles is opbouwend voor jezelf, en de Gemeente)*

DankUwel

Wij danken U dat wij Christenen mogen zijn, en U mogen toebehoren. Wij willen U navolgen zoals Uw Woord ons dat leert. Wij beseffen dat wij dienstknechten zijn, en U ons duur heeft gekocht. Wij proberen daarom, uit liefde voor U, te wandelen tot Eer van U. Wij danken U dat wij, en iedere andere Christen, mag horen bij Uw Lichaam, de Gemeente. Ongeacht of wij bij een kerkelijk instituut staan ingeschreven. Wij danken U voor de Trooster, Uw Heilige Geest Die in ons woont, en ons wil leiden naar de Erfenis. DankUwel voor deze Barmhartige Genade, Amen.