

## Alles is aan Hem is onderworpen

Psalm 8

5 *Wat is de Mens (de Heere Jezus), dat Gij Zijner gedenkt, en (namelijk) de Zoon des mensen, dat Gij Hem bezoekt?*

6 *En hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt Hem met eer en heerlijkheid gekroond?*

7 ***Gij doet Hem heersen over de Werken Uwer Handen; Gij hebt alles onder Zijn Voeten gezet;***

Hebreeën 2

6 *Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de Mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen Zoon, dat Gij Hem bezoekt!*

7 *Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de Werken Uwer Handen;*

8 *Alle dingen hebt Gij onder Zijn Voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij Hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; **doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;***

9 *Maar **wij zien** Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond (met 'gelovige' ogen), Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.*

De tijd waarin wij nu leven, heet in de Bijbel 'de Verborgenheid'. De Verborgenheid beslaat een periode van tweeduizend jaar, en is begonnen vanaf de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Het kenmerk van onze tijd is; '*doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn*'. Vanuit de Bijbel *wéten* wij dat Hij, in Zijn Opstanding, *alle* Macht heeft gekregen, maar we kunnen dit nog niet *zien*. Dat wij dit niet zien, ligt niet aan ons, of onze ogen. God Zèlf houdt Zich verborgen voor de wereld. Hij houdt, bewust, voor ons verborgen dat alle dingen aan Hem zijn onderworpen. De Heere heeft Zich teruggetrokken in de Hemel, nadat Hij is verworpen door het Joodse Volk. Zijn geopenbaarde Koninkrijk op aarde is hiermee uitgesteld.

## Hogepriester in de Hemel

Efeze 1

20 *Die Hij gewrocht (voortgebracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel;*

21 *Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld (oude Schepping), maar ook in de toekomstige; (nieuwe Schepping)*

Psalm 110

1 *Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.*

2 *De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.*

3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkraft, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: **Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.** (Hogepriester van het Nieuwe Verbond)

5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.

De Heere Jezus Christus zit aan de Rechterhand van God, en is gekroond met alle Heerlijkheid. Hij is gesteld bóven alle overheid en macht. De Heere ziet, nog even, af van Zijn Koningschap op aarde. Momenteel heeft Hij, in de Hemel, de functie van Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek. (lees ook de studie 'Hogepriester', en 'Wat doet Christus in onze dagen; Hebreeën 9') Door Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus de Zoon van God, en de Erfgenaam van God. Hij heeft recht op de Troon over de *hele* Schepping, en met name over de *nieuwe* Schepping. Voor de *wereld* zijn al deze zaken bewust verborgen.

### Verborgten Koning

Kolossensen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven (de oude mens is samen met Christus gestorven aan het kruis), en uw (nieuwe opstandingsleven) leven is met Christus verborgen in God.

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (=tesamen met) Christus Jezus;

Deze tijd heet dus niet voor niets 'de Bedeling der Verborgtenheid'. Al de Werken van God zijn in onze tijd, per definitie, verborgen. Niet zichtbaar voor de wereld. Aan Zijn kinderen, de gelovigen, openbaart Hij Zijn Werken, indien zij daarvoor *openstaan*. Christus is in onze tijd een 'verborgen Koning', over een 'verborgen Hemels Koninkrijk'. Er zijn veel zaken die momenteel verborgen zijn. Zoals wijzelf, en ons nieuwe leven. Dit nieuwe leven is, met Christus, verborgen in God, in de Hemel. Hij verzamelt Zich nu een Hemels Volk, de Gemeente, Zijn Lichaam. Als collectief zijn wij al in de Hemel gezet *met* Christus. Wij leven in de tijd *tussen* Zijn eerste en Zijn tweede Komst.

### Positieve verborgenheid

Romeinen 11

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze **verborgenheid** onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat **de verharding voor een deel over Israël gekomen is**, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. (de opname van de Gemeente; de Volheid van Zijn Lichaam)

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

God heeft Israël, als Volk, aan verharding prijsgegeven. Zij kan momenteel *als Volk* niet tot geloof komen. Wat ook deel uitmaakt van de Verborgtenheid is dat de 'verharding over Israël',

voor een *deel* is. En dat er dus een deel van Israël is wat wél te bereiken is, en wat openstaat voor het Evangelie. Paulus heeft zijn best gedaan om zijn Joodse broeders te behouden. Elke *individuele* Jood wordt, op grond van geloof, gewoon toegevoegd aan de Gemeente. Dat is een *positieve* verborgenheid. God doet Zijn Werk, in deze tijd, in het verborgene.

Romeinen 11

*11 Zo zeg ik dan: Hebben zij (het Volk Israël) gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre (natuurlijk niet!); maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden (de behoudenis, de redding, het eeuwige leven is daardoor naar de Gemeente (gelovige heidenen) gegaan) , om hen tot jaloersheid te verwekken.*

*12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!*

*13 Want ik spreek tot u, heidenen (heidenen zijn alle niet-Joden), voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;*

*14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en **enigen uit hen behouden mocht.** (Paulus deed zijn best zijn broeders, individuele Joden, te behouden)*

### **Negatieve verborgenheid**

Er bestaat echter ook een *negatieve* verborgenheid. Niet alleen de Koning, en Zijn Koninkrijk zijn verborgen, maar ook satan doet zijn werk in het verborgene. De werken van beide partijen zijn voor ons *onzienlijk*. Via het Woord, de Bijbel, wordt aan ons de werking van satan en zijn macht, bekend gemaakt. Om meer kennis hierover te krijgen, moeten we natuurlijk wel lezen in Zijn Woord! In de Bijbel is, op voorhand, te lezen *hóe* de satan werkt, en *wát* hij doet, en *wanneer* hij dit doet, en waarom dit op een mislukking uit zal lopen. De verborgenheden zijn alleen te begrijpen door *gelovige* mensen. De Bijbel is überhaupt alleen te begrijpen door *wedergeboren* mensen, aangezien de Heilige Geest ons leidt in heel de Waarheid. Satan is natuurlijk *niet* wedergeboren, toch lijkt hij zélf te weten dat zijn definitieve einde nadert...

1 Korinthe 2

*5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.*

*6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten (gelovige; wedergeboren mensen); doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld (satan en zijn personeel), die te niet worden;*

*7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;*

*8 Welke niemand van de oversten dezer wereld (satan en zijn personeel) gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.*

### **Eerst komt satan**

2 Thessalonicensen 2

*1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst (=Wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem (opname van de Gemeente; wanneer wij met Hem verenigd zullen worden, na verlossing van ons vlees),*

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag ~~van Christus~~ Dag des Heeren (juiste vertaling) aanstaande ware.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat **eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;**

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.

5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?

6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.

7 Want **de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht (voortgebracht; gemaakt);** alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

8 En alsdan zal **de ongerechtige geopenbaard worden**, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijnsmonds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

### De 'Dag des Heeren' is de Openbaring van de Koning

Bovenstaand schrijft Paulus aan *gelovigen*. Hij waarschuwt hen dat de 'Dag des Heeren' nog niet begonnen is. De Dag des Heeren is ook *nu* nog niet begonnen. Deze Dag spreekt over Zijn Wederkomst als Koning. Dan zal Hij laten *zien* dat Hij alle Macht heeft. Het is het begin van Zijn Oordeel over de Volkeren. Dat begint officieel bij Zijn Verschijning op de Olijfberg, en de verwoesting van Jeruzalem, en het duurt tot aan het begin van de duizend jaren. Paulus zegt ook *waarom* deze dag nog niet is begonnen; '*tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs*'. Voordat de Dag des Heeren aanbreekt, en Zijn Koninkrijk hier op aarde geopenbaard zal worden, moet *eerst* de satan geopenbaard worden, zegt Paulus.

Zacharia 14

4 En Zijn voeten zullen te dien dage (nadat een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk Zijn Naam heeft aangeroepen, aan het einde van de Verdrukking over Israël, het einde van de 70<sup>e</sup> Jaarweek) staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelve naar het zuiden.

### Eerst zal de satan zich openbaren

Voordat Christus geopenbaard zal worden in Heerlijkheid, zal dus *eerst* satan geopenbaard worden. In *zienlijke* gedaante, in Jeruzalem. In de Bijbel is Openbaring het *tegenovergestelde* van Verborgenheid. Iets kan zich alleen openbaren, als het eerst verborgen is geweest. Christus is *nú* *verborgen*, maar zal Zich straks *openbaren*. Het Boek Openbaring gaat dus over zaken die voor de wereld verborgen zijn, en dit blijft zo voor iedereen die zich *niet* wil richten op Christus.

## Juridisch al overwonnen

2 Thessalonicensen 2

3 *Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (de Dag des Heeren, de Wederkomst van Christus Koning) komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;*

4 *Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, also dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.*

In eenvoudige woorden; vóórdat Christus komt, voordat Hij Zich zal openbaren als de Koning, zal er eerst iemand anders komen. Namelijk 'de mens der zonde, de zoon des verderfs'. Die zal zichzelf laten aanbidden in de Tempel van God, en zich bóven God stellen. Hij is de zoon, ofwel de erfgenaam, van het verderf, staat er. Hij zal het verderf, ofwel de ondergang, ontvangen. Christus zal hem vernietigen, staat in vers acht. Juridisch is de satan al lang overwonnen door de dood en Opstanding van Christus.

## Zichtbaar voor de wereld

2 Thessalonicensen 2

8 *En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;*

Het is belangrijk om de volgorde te kennen. Eérszt zal de 'mens der zonde' verschijnen, en zich als God laten aanbidden. Pas *daarna* zal Christus geopenbaard worden. Vervolgens zal Christus hem 'te niet maken', vernietigen dus. Er staat in dit stuk *drie* keer dat deze 'ongerechte' zich zal openbaren. Dus hij zal *zichtbaar* voor de wereld verschijnen. Dit betekent niet dat de satan nu niet bestaat, dit betekent dat hij *nu* in het verborgene opereert. Ook in de tijd van Paulus was dit al zo.

## Moeilijk uit elkaar te houden

Zowel God, als de satan, werken momenteel dus in het geheim. God zorgt ervoor dat zijn tegenstander zich niet *eerder* kan openbaren in de wereld. Het is heel moeilijk om de Werking van God in de wereld aan te tonen, maar het is even moeilijk om nu het werk van de satan te laten zien. Ook in de toekomst zal het moeilijk zijn om de wérkelijke Christus, en de werken van satan, uit elkaar te houden. Satan loopt altijd *nét* langs de Waarheid.

## Onderzoeken

Ook in onze tijd is het, voor veel mensen, moeilijk het verschil tussen deze werken te ontdekken. Zeker als de Bijbel dichtblijft. Ook ikzelf heb me jarenlang van alles laten wijsmaken. Ik maakte in feite mijn *eigen* geloof, zonder verder onderzoek of studie. Jammer dat ik niet eerder dan mijn veertigste levensjaar ben gaan lezen, en studeren in Zijn Woord. De Heere Jezus zei immers; 'Onderzoekt de Schriften, want Die zijn het Die van Mij getuigen'. Alleen vluchtig lezen is niet genoeg; er staat niet voor niets 'onderzoeken'.

Johannes 5

**39 Onderzoekt de Schriften;** want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

### Misleiding

Er zijn heel veel stromingen, en religies, die nét naast de Waarheid lopen. Door Bijbelstudie kunnen we zélf lezen, en bepalen, wélke stroming de *juiste* is, en welke er *naast* loopt. De satan is erop gebrand de Gemeente onklaar te maken voor haar dienst aan de Heere Jezus Christus. De satan wil ons *misleiden*. Het is daarom zaak dat wij *weten*, en *begrijpen* wat de Wil van de Vader is. Dat wij *Zijn*, en *onze* Positie kennen. Dat wij onderscheidingsvermogen hebben. Onderwijs in Zijn Woord is daarbij heel erg belangrijk. Zonder Bijbelstudie kan iedereen je van alles wijsmaken.

1 Johannes 4

**1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest (lering), maar beproeft de geesten (leringen), of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.**

Hebreeën 13

**8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.**

**9 Wordt niet omgevoerd (misleid) met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.**

Kolossensen 2

**20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen (regels en wetten) belast?**

**21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.**

**22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; (regels en wetten door mensen verzonnen en opgelegd)**

**23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid (deze lijken op wijsheid, maar zijn door mensen verzonnen)) in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. (ter bevrediging van onze oude mens)**

2 Johannes 1

**7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.**

**8 Ziet toe voor uzelfen, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.**

**9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer (Zijn Woord; onderwijs) van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.**

**10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer (Zijn Woord, de Bijbel) niet brengt, ontvangt hem niet in huis (in je hart), en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.**

## Overwinnaars

Door de Heere Jezus te kruisigen, *dachten* de geestelijke boosheden, de overwinning te hebben gehaald, maar op de derde dag kwam de Overwinnaar uit het graf. Satan dacht de Heere voorbij gestreefd te zijn, toen Deze stierf aan het kruis, maar ook dat was hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de satan overwonnen. Zijn kop is vermorzeld. En in Christus, zijn ook *wij* meer dan overwinnaars...

1Korinthe 2

*8 Welke niemand van de oversten dezer wereld (satan en zijn personeel) gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.*

Romeinen 8

*32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?*

*33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.*

*34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.*

*35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?*

*36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)*

*37 Maar in dit alles **zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.***

## De satan is de machthebber van de wereld

Maar zoals gezegd, zal het straks in de wereld, bij de openbaring van de satan, en van God, *heel* moeilijk zijn om hun werken uit elkaar te houden. Die beweging die er nu al is in de wereld, wordt heel vaak toegeschreven aan God, maar in feite is het de werking van satan. Deze Waarheid vinden we gewoon terug in de Bijbel. De 'mens der wetteloosheid en zonde, de zoon des verderfs', zijn we al tegengekomen in de profetieën. In het Boek Daniël, en in Openbaring komen we zo'n figuur al tegen. Daar wordt hij genoemd 'de grote vorst onder de volkeren', en 'beest', of 'hoorn'. Hij is de *machthebber* van de wereld in de dagen van zijn openbaring. Hij is, op geestelijk niveau, ook nu de machthebber van de wereld. Hij is de 'god van deze eeuw', ofwel deze aion.(= de periode waarin hij de macht heeft, en bestuurt) Hij regeert en regelt de boel hier op aarde. De Heere *gedoogt* hem, en *gebruikt* hem om Zijn Heilsplan te voleindigen.

2 Korinthe 4

*3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan (ongelovigen);*

*4 In dewelke **de god dezer eeuw (satan)** de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.*

## Johannes 14

28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.

29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.

30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want **de overste dezer wereld komt (de satan)**, en heeft aan Mij niets.

## Johannes 16

7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster (de Heilige Geest) tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;

11 **En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.** (Juridisch is de satan verslagen in de dood en Opstanding van de Here Jezus Christus)

### Satan regeert de wereld

In de praktijk regeert satan nog steeds de wereld. De Heere formeert op dit moment, in het verborgene, Zijn Gemeente. Hij maakt van Zijn Lichaam Die ene volkomen Man. Hij bereidt zich voor op Zijn *praktische* regering, straks bij Zijn Wederkomst. Tot die tijd heeft de satan hier de macht. Christus heeft de allerhoogste Positie, maar regeert (nog) niet. Voordat Hij zal regeren verzamelt Hij eerst Zijn regering; Zijn Gemeente. Zijn Volksvergadering. Het zijn boze dagen waarin wij leven, want de wereld ligt 'in het boze'. De satan maakt de dienst uit in de wereld, en over de (natuurlijke, Adamitische) mensheid. Tot aan de Wederkomst van de Heere liggen de tijd, en de dagen, in de macht van het boze. Dit geldt natuurlijk alleen voor de *oude* Schepping, de wereld.

## 1 Johannes 5

18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is (wedergeboren in de nieuwe Schepping), niet zondigt (vanwege de Goddelijke natuur, de nieuwe mens in Christus); maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet.

19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en **dat de gehele wereld ligt in het boze.**

### Tegenstander van God

satan = satanas (Grieks)

satan = שָׂטָן = tegenstander; bestrijder; wederpartijder

שָׂטָנָה = satanah = strijd om de eerste plaats

שָׂטָם = satam = haten, terzijde stellen

שָׂטַח = satach = verspreiden, uitspreiden, uitzetten (zoals zuurdesem)

שִׁטִּים = shitim = sittim = verspreiden, verdelen, uitspreiden



## Babylon

Openbaring 17

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer (=Babel, het antichristelijke rijk. Hoer is ontrouw aan de Man), die daar zit op vele wateren (type van volkeren);

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag **een vrouw (Babel), zittende op een scharlaken rood beest**, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en **tien hoornen**.

4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.

5 En op haar voorhoofd was **een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde**.

6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

## Babel is een type van de satan

2 Thessalonicensen 2

7 Want **de verborgenheid der ongerechtigheid (=Babylon= Babel) wordt alrede gewrocht (voortgebracht; gemaakt); alleenlijk, Die (God) hem nu wederhoudt (eerst komt daar de opname van de Gemeente), Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.**

8 En alsdan zal **de ongerechtige geopenbaard worden**, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijnsmonds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

In de Bijbel wordt de satan dus 'Babel' genoemd. 'Babylon' is de Griekse vertaling. Voordat de naam, in Openbaring zeventien, genoemd wordt, staat er eerst; 'Verborgenheid'. Wat ook vandaag nog in het verborgene werkt, wordt *dán* geopenbaard. En wanneer die verborgenheid geopenbaard wordt, blijkt dat Babel te zijn. De '*verborgenheid der ongerechtigheid*' uit de Thessalonicensenbrief is simpelweg Babel! Dus de ongerechtigheid die *nu* reeds werkt in de wereld, is Babel. We weten nu dat Babel in de Bijbel een type is van satan.

## Tempel van God

Babel = בבל = Poort / tempel van God; In ijdelheid; Tot niets; Verwarring

De vertaling van Babylon is 'poort van God', ook wel vertaald met 'tempel van God'. Dat is precies de vertaling die we kunnen lezen in 2 Thessalonicensen 2; '*Die (satan/Babel) zich*

tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, also dat hij in den **tempel Gods** als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is’.

## Stad en toren

Genesis 11

1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.

--

4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, **opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!**

5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien **de stad en den toren**, die de kinderen der mensen bouwden.

6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei (één) volk, en hebben allen enerlei spraak (één taal); en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.

9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.

## Het begin van de volkeren

Babel = בבל = Poort / tempel van God; In ijdelheid; Tot niets; Verwarring

De naam *Babel* vinden we ook helemaal aan het *begin* van de Bijbel, in Genesis elf. Daar is Babel het begin van de verschillende volkeren op aarde. Vanaf Adam tot Noach lezen we *niets* over volkeren, de mensheid was toen namelijk helemaal niet in volkeren verdeeld. Ná Noach was de verdeling van de mensheid in volkeren, wél een onderdeel van Gods Plan. Maar in plaats van dat de mensheid deze opdracht *uitvoerde*, en zichzelf *verdeelde* over de aarde, deed men precies wat anders. Dat wat men deed in die dagen, was *tegengesteld* aan de opdracht van God, en dit wordt *Babel* genoemd! Deze stad en toren, werden gebouwd met de bedoeling het *centrum* van de mensheid te worden.

## Zo dom waren ze niet

‘Een toren met het opperste in de Hemel’, betekent gewoon dat de torenspits *omhoog* wijst, zoals bij elke toren! Natúúrlijk wilden ze geen toren bouwen tot de Woonplaats van God, zo dom waren ze in die tijd niet! De torenbouw is een *beeld* van het streven van de mens ‘om de Hemel te veroveren’. Het streven naar éénheid van de mensheid, wordt altijd uitgedrukt door een hoge toren. Eén hoofdstad die duidelijk te herkennen is door een toren. Denk hierbij aan het Empire State Building, en de Burj Khalifa.



## Dit wilde God juist voorkomen!

Vandaag de dag vinden we de ‘eenheid van de mensheid’ een *nobel* streven. Geen oorlogen meer om grondgebieden, geen gevechten meer om macht. Sommige mensen vinden het zelfs het doel van het Christen-zijn; ‘Een wereld waarin we allemaal één, en gelijkwaardig zijn’. Streven naar éénheid is toch geweldig? Alle landen verenigd, verenigde naties, bij voorkeur met een wereld-regering. In veel science-fictions films is dit het onderwerp. Maar *dit* is nou precies het streven van Babel; éénheid van de mens, rondom één stad, rondom één toren! God greep juist in om dit te *voorkomen*. Dit streven naar eenheid van de mens, met één hoofdstad met een wereld-regering, bestaat vandaag de dag nog steeds. Dit wordt niet herkend als werk van de satan. In het verborgene zijn de satan, en zijn personeel, hiermee bezig. Volgens de Bijbel zal het zover komen dat uiteindelijk een mens op aarde zal zitten in ‘de tempel van God’ in Babel. Deze figuur zal zich als god laten aanbidden, en tegelijkertijd als mens macht uitoefenen over *alle* volkeren van de aarde. Dat staat in Openbaring zeventien. (zie ook de studie ‘Openbaring 17’) Zoals Babel in het verleden, aan het begin van de Bijbel, de hoofdstad van de wereld moest worden, zo zal datzelfde Babel ooit de hoofdstad van de wereld zijn.

## Openbaring 17

Openbaring 17

*16 En de tien hoornen (10-staten bond), die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer (=Babel) haten (afkeer hebben van), en zullen haar woest maken, en naakt (aan alles gebrek hebbend; ontdaan van alle luister); en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.*

*17 Want **God** heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen (God gebruikt de volkeren bij Zijn Plan met de aarde), en dat zij hun koninkrijk het beest geven (de tien hoornen= de tien staten zullen onderdanig zijn aan Bijbel voor zolang als de Heere dit wil), totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. (God gebruikt het geweld van de volkeren tegen Babel tot Hij Zijn doel heeft bereikt)*

18 En de vrouw (Babylon), die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. (het laatste oordeel dat over de aarde, de volkeren komt, is het oordeel over Babel. De vernietiging van Babel)

### Hoofdstad van de wereld

Babel is er altijd geweest, maar dan wel 'ondergronds', in het verborgene. Deze profetieën in Openbaring spreken niet over een *verborgen* Babel, maar over een *geopenbaard* Babel. Het berust op de Bijbelse gedachte dat in *onze* dagen, niet alleen het Rijk van Christus *verborgen* is, maar ook het rijk van Babel. De wereld wordt geregeerd door satan, niet openlijk, maar het gebeurt. In de toekomst zal aan de ene kant het Rijk van Christus worden geopenbaard, en aan de andere kant het rijk van de antichrist. Het satanische rijk, het antichristelijke rijk, heeft de kenmerken van het rijk van Alexander de Grote. Die had namelijk als doel Babel te herbouwen, en als hoofdstad van de wereld te maken. In de toekomst komt dat doel weer terug. Babel zal tot op zekere hoogte de hoofdstad van de wereld zijn, al is het maar voor korte tijd. Het gaat dus om de *herleving* van het Griekse rijk.

### Laatste wereldrijk

De tien hoornen vormen samen het laatste wereldrijk, geregeerd vanuit de hoofdstad Babel. Satan en zijn personeel zullen regeren met harde hand. Die tien landen zijn, in *eerste* instantie, *onderworpen* aan die vrouw, aan Babel, maar het lijkt er op dat die tien hoornen uiteindelijk in opstand komen tegen Babel. Als een rijk onderdrukking, en vervolging, en verplichtingen meebrengt, dan komt de bevolking vroeg of laat in opstand. Zo'n rijk is voor de ondergang bestemd. Bovendien is het de Heere Die dit alles in Zijn Hand heeft.

### Babel zal uiteindelijk verdwijnen

Openbaring 17

16 En de tien hoornen (10-staten bond), die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer (=Babel) *haten (afkeer hebben van)*, en zullen haar woest maken, en naakt (aan alles gebrek hebbend; ontdaan van alle luister); en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

Het Rijk met Jeruzalem als Centrum, en het rijk met Babel, zullen in die tijd *tegenover* elkaar staan. De prediking van de 144.000 verzegelde getuigen, heeft tot gevolg dat mensen de andere kant kiezen. Er worden mensen onderdrukt en gedood; men zal zich *tegen* Babel en het bestuur keren. Mede omdat er mensen tot geloof komen. Hoe dat precies zal gaan, wordt nergens verteld. '*en zij zullen haar vlees eten*' Zij zullen haar doen verdwijnen. Als je iets opeet, is het verdwenen. De tien hoornen, de tien landen, zullen de macht van Babel breken. 'Zullen haar met vuur verbranden'. Dat *kan* betekenen dat de stad Babel zal verbranden. Zo staat dat ook op vele andere plaatsen in de Bijbel. Het wordt verwoest, en vrijst niet meer. Als je iets verbrandt wil dat zeggen dat het verdwijnt, helemaal definitief en volkomen. Dit alles onder regie van de Heere.

### Armageddon

## Openbaring 17

*18 En de vrouw (Babylon), die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.*

## Openbaring 16

*14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen (wonderen), welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg (oorlog) van dien groten dag des almachtigen Gods.*

*15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.*

*16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt **Armageddon**.*

Op het tijdstip dat deze profetie waarheid wordt, is Babel de hoofdstad van de wereld. Het laatste oordeel dat over de aarde, over de volkeren komt, is het oordeel over Babel. De vernietiging van Babel. Dit wordt vooraf gegaan aan de vernietiging van de legers van Babel, op een plaats die *Armageddon* wordt genoemd. Deze naam komt maar één keer voor in de Bijbel. Daar zal de eindstrijd, en ondergang zijn van de legers van Babel, die op weg zullen zijn om Jeruzalem te vernietigen.

## Nimrod

Nimrod = נִמְרוֹד = spreekt van verdeling; verstoring; rebellie, en opstand tegen God  
hij spreekt grote en Godslasterlijke dingen tegen de Heere.  
= type van satan, de bouwer van Babel.

We hebben nu kunnen zien wat de rol van Babel is in de Heilsgeschiedenis, in de Bijbel. Kort gezegd is Babel de *tegenhanger* van Jeruzalem. Eerst was daar Babel, waarin in feite de werking van satan tot uitdrukking kwam. Het stichten van een koninkrijk op aarde, *zonder* Christus. Adam had tweeduizend jaar daarvoor nog de opdracht gekregen de aarde terug te brengen tot God. In plaats daarvan zien we in de dagen van Nimrod een koninkrijk over heel de aarde, zónder God. Babel is de hoofdstad van het grote wereldrijk van Nimrod (en later van Nebukadnezar). Nimrod was de eerste die zich ná de zondvloed een stad, een koninkrijk; een systeem bouwde. De Enige Die Recht heeft op een wereld Koninkrijk, is natuurlijk de Zoon des mensen.

## Genesis 10

*6 En de zonen van **Cham** (tweede zoon van Noach) zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaän.*

*7 En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn: Scheba en Dedan.*

*8 En **Cusch** gewon **Nimrod**; deze begon geweldig (gewelddadig; de overhand hebben) te zijn op de aarde.*

*9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN.*

*10 En het beginsel zijns rijks was Babel (Nimrod maakt zich ná de zondvloed tot koning), en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear.*

### **Nebukadnezar verovert Jeruzalem**

Het Babel van Nimrod is uiteindelijk vernietigd door het oordeel van God over die stad. De tegenhanger van Babel is Jeruzalem. Via David werd een begin gemaakt met het Koninkrijk van God, gevestigd in Jeruzalem. David was degene die van Jeruzalem feitelijk de hoofdstad maakte van een Koninkrijk van de mens, en de Zoon des mensen. Maar Jeruzalem wilde zich niet meer onderwerpen aan de Heere, en plotseling was daar Babel weer!! Nebukadnezar veroverde Jeruzalem. David is hierbij natuurlijk een type van de Heere Jezus Christus, en Nebukadnezar een type van de satan. Babel had zich hersteld, en het koninkrijk over de volkeren van de aarde was wéér gegeven aan Babel, aan de heidenen (niet-Joden).

### **De droom van Nebukadnezar**

De Heere stuurde de profeet Daniël naar het hof van Nebukadnezar. Daniël was van koninklijke afstamming, en had rechten op de koninklijke troon van David, maar de Heere had Jeruzalem in handen gegeven van Babel. Daniël wordt gevraagd om een droom van Nebukadnezar te verklaren. De droom gaat over een heel groot beeld. Dit beeld had de gedaante van een man. Het is de uitbeelding van de verschillende wereldrijken, die elkaar zullen opvolgen. De verschillende metalen van het beeld, staan voor de voortreffelijkheid van al die rijken afzonderlijk. Daniël zegt tegen Nebukadnezar dat hij 'het gouden hoofd' is van dat beeld. Dat betekent dat hij de macht heeft over die landen. Het hoofd regeert immers.

Daniël 2

*1 In het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar, droomde Nebukadnezar dromen; daarvan werd zijn geest verslagen, en zijn slaap werd in hem gebroken.*

*2 Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de sterrekijkers, en de guichelaars, en de Chaldeeën, om den koning zijn dromen te kennen te geven; zij nu kwamen, en stonden voor het aangezicht des konings.*

--

*31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk. (angstaanjagend; verschrikkelijk)*

*32 Het **hoofd** van dit beeld was van goed **goud**; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper;*

*33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.*

*34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.*

*35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.*

*36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen.*

*37 Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven;*

*38 En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelve; gij zijt dat gouden hoofd.*

### **Het gouden hoofd**

In de ogen van mensen is dit beeld van de koning van Babel mooi en glansrijk, en indrukwekkend, maar in de ogen van Daniël is het gruwelijk, verschrikkelijk, en wreed. Het hoofd van het beeld is Babel, dus heeft het lichaam (ofwel de andere wereldrijken) eigenlijk *dezelfde* gedachten als Babel; 'Hoge torens bouwen, die tot in de Hemel reiken. Aanzien hebben in deze wereld, en controle, en overzicht hebben over anderen'. Dit is een beeld van; 'via *eigen* werken, en werken van de Wet, voor God gerechtvaardigd worden. Zélf opklimmen tot God. De Hemel willen bestormen. Gelijk als God willen zijn. De Allerhoogste voorbij willen streven, en Zijn plaats innemen.

### **Satan wil aan God gelijk zijn**

In de droom is Babel, de satan, dat gouden hoofd. Satan wil aan God gelijk zijn. In zijn hoogmoed, en arrogantie, wil hij zich aan God gelijkstellen. De duivel is volgens Petrus dan ook 'de briesende leeuw', maar Christus is de Wáre Leeuw van Juda. De duivel is de slang in het paradijs, maar Christus is de Wáre Verhoogde Slang in de woestijn.

### **Wéér een droom van Nebukadnezar**

Nebukadnezar krijgt wéér een droom die Daniël moet uitleggen. In Daniël vier wordt Babel, in deze droom, uitgebeeld in 'een boom die tot de Hemel reikt', maar deze wordt omgehakt. Net zoals de toren van Babel. De stam en wortels van die boom moeten echter in de aarde blijven, en na *zeven* tijden zal de boom zich *herstellen*. Volgens de profetieën van Daniël zal het Babylonische rijk van Nebukadnezar worden afgebroken, maar ná 'zeven tijden' zal Babel weer *hersteld* worden. Déze profetie is nog niet vervuld, dus zal dit, in de toekomst, nog gebeuren. De Boom is koning Nebukadnezar, en zijn koninkrijk, danwel het koninkrijk van Babel. In die boom huizen de 'vogelen des Hemels'. Die zijn een type van satan en zijn personeel. De profetie in Daniël vier is dus dat Babel, na een bepaalde periode, weer zal herstellen.

### **Daniël 4**

*4 Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende,  
5 Zag een droom, die mij vervaarde, en de gedachten, die ik op mijn bed had, en de gezichten mijns hoofds beroerden mij.*

*6 Daarom is er een bevel van mij gesteld, dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van dien droom zouden bekend maken.*

--

*10 De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger (bed) waren deze: Ik zag, en ziet, er was een boom in het midden der aarde (koning in koninkrijk), en zijn hoogte was groot. (hoogmoedig)*

11 De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel (net zoals de toren van Babel), en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde;(uitgestrekt over de hele oude Schepping)

12 Zijn loof (bladerdek; uiterlijk) was schoon, en zijn vruchten vele, en er was spijs aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels (geestelijke machten en valse leringen) woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed.

13 Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds, op mijn leger (slaapplaats); en ziet, een wachter, namelijk een heilige (De Heere), kwam af van den hemel,

14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien boom af (koninkrijk babel en de satan), en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstroot zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerfen, en de vogelen van zijn takken;

15 Doch **laat den stam met zijn wortelen in de aarde**,(de stronk moet blijven staan, zodat de boom, en dus het koninkrijk van Babel, na een lange tijd van onvruchtbaarheid, en van totale ontluistering, weer in haar oorspronkelijke heerlijkheid zal kunnen verschijnen)

en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds; en laat hem in den dauw des hemels nat gemaakt worden, en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde.

16 Zijn hart (koning van Babel) worde veranderd, dat het geens mensen hart meer zij, en hem worde eens beesten hart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbijgaan.

17 Deze zaak is in het besluit der wachters (type van Christus en Zijn Lichaam), en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat **de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen.**(De Heere Jezus Christus, Degene Die nederig van Hart is)

Daniël 4

31 Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: U, o koning Nebukadnezar! wordt gezegd: **Het koninkrijk is van u gegaan.**

32 En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn; men zal u gras te smaken geven, als den ossen, en er zullen **zeven tijden** over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat Hij ze geeft, aan wien Hij wil.(God bepaalt wat er gebeurt in de wereld!)

Een stem uit de Hemel zegt dat 'het koninkrijk van u is afgenomen, koning Nebukadnezar'.

Het gouden hoofd, en ook de boom, staan model voor het koninkrijk van Babel.

Nebukadnezar verdween zeven tijden van het toneel, dit is *profetisch*; het koninkrijk van Babel zal dit *ook* overkomen. De *letterlijke* gebeurtenis met Nebukadnezar, de koning van Babel, is een *type* van wat er met het koninkrijk van Babel, na Nebukadnezar zou gebeuren.

Ook hierin wordt uitgebeeld, dat profetieën in de Bijbel, op zijn minst twee toepassingen hebben.

### Meerdere toepassingen

Bijvoorbeeld de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem. Deze vond plaats bij Nebukadnezar, maar vond ook plaats in 70 AD, door de Romeinen. Deze profetie zal een definitieve vervulling hebben aan het einde van de zeventigste Jaarweek van Daniel, zeven jaar ná de zogenoemde opname van de Gemeente. De koning van Babel, die achter de



persoon Nebukadnezar zit, is eigenlijk satan. En in de toekomst, zal de koning van Babel, zijn macht *ook* ontvangen van de satan.

### **Strijd tussen Babel en Jeruzalem**

Het Babel van Nimrod is hetzelfde als het Babel van Nebukadnezar. De volkeren, de heidenen (niet-Joden), vinden hun oorsprong in Babel. Er zal straks, in de toekomst, *wéér* een strijd zijn tussen Jeruzalem en Babel over *wie* er zal regeren over de aarde, en de mensheid. Eerst was er het Babel van Nimrod, toen het Jeruzalem van David, daarna het Babel van Nebukadnezar. Welke stad heeft er recht op om de hoofdstad van de wereld te zijn? In de toekomst zal die strijd tussen Babel, en Jeruzalem gevoerd worden. *Wij* weten al wie gaat overwinnen!

### **Het Joodse Volk is nog steeds ongelovig**

Sinds 1948 is er weliswaar een Joodse staat, maar dit is *niet* het werk van de Heere! Het is *wel* in overeenstemming met de profetie van Ezechiël, maar het is *niet* in overeenstemming met de geopenbaarde Wil van God. Deze Joodse staat is namelijk in *ongeloof* opgericht. De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus als Zoon van God. Zij wachten nog steeds op hun Messias en Verlosser. 'Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon'. Deze staat zal daarom, in de toekomst, vernietigd worden. De Heere heeft in het verleden het volk het land uitgezet vanwege hun ongelof. Het volk heeft de brutaliteit gehad om *eigenhandig* terug te keren. De Heere zal het volk er *opnieuw* uitzetten. Pas wanneer ze aan het einde van de zeven jaren Verdrukking in geloof de Naam des Heeren zal aanroepen, zal ze door de Heere Jezus Christus Zelf het land binnengebracht worden. We zien aan de ontwikkelingen in de wereld, met name in het Midden Oosten, dat het decor in gereedheid wordt gebracht voor een vernietiging van het land Israël.(zie ook de studie 'De zeventigste Jaarweek')

### **Strijd tussen God en Israël**

Momenteel is Jeruzalem dus, tegen al verwachting in, weer de hoofdstad van een Joodse staat in Palestina. Dat was niet de bedoeling, maar het gebeurde wel. Jeruzalem is momenteel hoofdstad van een *ongelovige* joodse staat. Volgens de Bijbel komt er, in de nabije toekomst, een eindstrijd tussen Israël en de volkeren, tussen Jeruzalem en Babel. Deze strijd zal dus komen, maar er gaat eerst nog een *andere* strijd aan vooraf. Dat is de strijd tussen God en Israël.

### **Strijder met God**

Israël = יִשְׂרָאֵל = Strijder Gods; Heersen met God; Het Recht Gods  
= Uitbeelding van geloof; Jacob is Israël geworden

De naam Israël betekent overigens ook 'strijder met God'. Dit kan zowel 'met God', als 'tegen God' zijn! Die strijd tussen God en Israël moet éérs plaatsvinden. Die strijd wint God, met als consequentie dat het Jeruzalem van vandaag de dag, helemaal vernietigd zal worden. Dit gebeurt nog *voordat* Jeruzalem de strijd aan zal gaan met Babel. Er zal *voor* Christus' Wederkomst een *oordeel* komen over het Joodse Volk, *daarna* zal ook het Joodse Volk zich

kunnen verzoenen met de Christus. Het ongelovige Joodse Volk zal, na wedergeboorte, weer het uitverkoren Volk Israël zijn.

### **Jeruzalem wordt eerst verwoest**

Jesaja 13

9 Ziet, de dag des HEEREN (Wederkomst van Christus) komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, **om het land te stellen tot verwoesting**, en deszelfs zondaars (ongelovigen) daaruit te verdelen.

10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten (ongehoorzamen= ongelovigen= goddelozen) doen ophouden, en de hovaardij (hoogmoed= arrogantie) der tirannen zal Ik vernederen.

12 Ik zal maken, dat een man (een mens) dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en een mens dan fijn goud van Ofir. (een mensenleven zal kostbaarder zijn dan wat dan ook want het overgrote deel der mensheid zal gedood worden)

13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats (aardbevingen), vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag (oordeel) Zijns hittigen toorns.

Daniël 9

16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, **laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg**; want om onzer zonden wil en om onzer vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom ons zijn.

17 En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; **en doe Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil.** (Jeruzalem verwoest als oordeel van God)

18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en **zie onze verwoestingen, en de stad**, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.

19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, verdraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.

Zacharia 14

1 Ziet, de dag komt den HEERE (er komt een dag dat de Heere zal ingrijpen; er komt een oordeel over het Joodse Volk), dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen (God brengt alle volken samen die de strijd zullen aangaan met Israël); en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks (een gelovig overblijfsel blijft gespaard) zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

## Het oordeel van God over Israël

Dus het Jeruzalem wat wij kennen, zal *eerst* vernietigd worden door God. De Heere heeft een strijd met Israël, daarom gaat Israël eerst door 'de grote Verdrukking'. Dat is het oordeel van God over het aanhoudende ongeloof, en verwerpen van de Messias, in het verleden, en het heden. Hij maakt daarbij gebruik van de satan, en de volkeren. God Zélf kan immers niet verzoeken! Dit gaat allemaal gebeuren *vóórdat* Jeruzalem de strijd zal aangaan met Babel. Dat is een strijd tussen het antichristelijke koninkrijk van de satan (Babel), en het geopenbaarde koninkrijk van de Heere Jezus Christus (Jeruzalem) Bij Zijn Wederkomst zal Hij Zijn Hemelse Koninkrijk, in etappes, uitbreiden over de aarde. Met de eindstrijd bij Armageddon.

## De grote Verdrukking over Israël

In het jaar 70 na Christus werden Jeruzalem, en de Tempel, verwoest door de Romeinen. Het Volk werd toen verstrooid onder de andere volkeren. Sindsdien wordt Jeruzalem nog *steeds* door de volken vertrapt, en onderdrukt. Met als climax, straks, de grote Verdrukking over Israël, waarbij Jeruzalem dus met de grond gelijk gemaakt zal worden.

Mattheüs 24

*1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.*

*2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: **Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.**(in het jaar 70, maar ook straks bij de grote Verdrukking over Israël)*

Lukas 21

*20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.*

*21 Alsdan die in Judea (Jeruzalem) zijn, dat zij vlieden (=vluchten) naar de bergen (Petra); en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.*

*22 Want deze zijn **dagen der wraak**,(=het oordeel over Israël, en later het oordeel over de overige volkeren) opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.*

## De laatste keer

Mattheüs 24

*21 Want alsdan zal **grote verdrukking** wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.*

De grote Verdrukking over Israël, het oordeel over Israël, staat te gebeuren. Dat staat op veel plaatsen in de Bijbel. Zo ook in het Boek Openbaring. Daar staat dat de stad *drieënhalf* jaar lang zal worden vertrapt. Dat is ook meteen de *laatste* keer dat Jeruzalem verwoest zal worden.

Openbaring 11

*2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden **twee en veertig maanden**. (de andere volkeren zullen Jeruzalem 3 ½ jaar vertrappen)*

### **De Heere Jezus verwijst naar het Boek Daniël**

De Heere Jezus heeft een gesprek met Zijn discipelen over de grote Verdrukking. Daarbij verwijst Hij naar de profeet Daniël. De Heere Jezus *waarschuwt* het Joodse Volk, dat gelovigen vlak voor de grote Verdrukking nog kunnen vluchten. Daarna kan dit niet meer. Het is dus belangrijk te kijken *wat* daar in Daniël genoemd wordt over deze gebeurtenis.

Markus 13

*14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, **waarvan door den profeet Daniël gesproken is**, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) (= we zouden dit gadeslaan en herkennen!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden (=vluchten) op de bergen. (Petra)*

Mattheüs 24

*15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel (=afgoderij) der verwoesting, **waarvan gesproken is door Daniël, den profeet**, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)*  
*16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden (=vluchten) op de bergen; (Petra)*  
*17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;*  
*18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.*  
*19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!*  
*20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.*  
*21 Want alsdan zal **grote verdrukking** wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.*

### **De Heere verbergt Zich momenteel**

Mattheüs 23

*37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkewijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.*  
*38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.*  
*39 Want Ik zeg u: **Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!***

Lukas 13

*34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkewijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?*  
*35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, **dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!***

## Het einde van de grote Verdrukking over Israël

Aan het einde van de grote Verdrukking, als Jeruzalem helemaal verwoest is, zal een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk de Naam van de Heere aanroepen. Dan zal de Heere terugkomen. Dit heeft Hij beloofd, een week voor Pesach (Palmpasen), toen Hij uitkeek vanaf de Olijfberg over Jeruzalem. Hij is vanaf dát moment niet meer in Jeruzalem geweest. Hij heeft toen gezegd dat Hij pas terug zal komen als ze Zijn Naam aanroepen, dán zal Hij Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Bij Zijn zichtbare Hemelvaart vanaf de Olijfberg heeft de Heere Jezus Christus gezegd dat Hij op *diezelfde* plaats zou terugkomen. Vertrek en Wederkomst beiden dus van en op de Olijfberg.

Handelingen 1

*11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, **zal also komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.***

*12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de **Olijfberg**, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.*

Zacharia 14

*4 En Zijn voeten zullen te dien dage (wanneer een gelovig overblijfsel de Naam van de Heere zal aanroepen) **staan op den Olijfberg**, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelve naar het zuiden.*

## Al wie de naam des Heeren aanroept

Jeremia 31

*31 Ziet, de dagen komen (ná de grote Verdrukking over Israël), spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda (=alle gelovige Joden) een nieuw verbond zal maken;(het Nieuwe Verbond der Genade)*

*32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;(het Oude Verbond der Wet)*

*33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (ná het oordeel; ná de grote Verdrukking) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

Wanneer het gelovig overblijfsel van Israël de Naam van de Heere aanroept, zet de Heere dus Zijn Voeten op de Olijfberg. Het gelovig overblijfsel wat aan het *einde* van de grote Verdrukking Zijn Naam aanroept, zal dan ook *behouden* worden. De Heere heeft hun ongeloof vergeven. De Heere zal Zélf Zijn uitverkorenen, vanaf Petra, naar Jeruzalem brengen. Naar een verwoest Jeruzalem. Dat Jeruzalem zal weer herbouwd worden door dat gelovig overblijfsel, maar zónder muren. Daarna zal dat kleine Jeruzalem, de strijd opnemen met Babel. Dit *lijkt* een verloren zaak, maar vergeet niet dat de Heere Zich dan aan de wereld aan het openbaren is. De Heere heeft Zijn Volk vergeven, en Zijn Geest over haar uitgieten.

Vanaf die tijd zal Israël leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. De Heere zal zorgen voor Zijn wedergeboren Israël.

Joël 2

*32 En het zal geschieden, **al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden**; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.*

Zacharia 2

*4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal **dorpsgewijze** bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.*

*5 En ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, **een vurige Muur rondom**; en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.*

Jesaja 4

*3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene (gelovig overblijfsel uit Israël) in Sion, en de overgelatene (gelovig overblijfsel uit Israël) in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;*

*4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelve midden, door den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding. (=het oordeel over het ongelovige Joodse Volk; de grote Verdrukking van 3 ½ jaar over Israël)*

*5 En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. (gelovigen zullen beschermd worden door de Heere Jezus Christus)*

## **Wij naderen het einde van de Verborgenheid**

Dat kleine Jeruzalem zal, onder aanvoering van de Koning, de Heere Jezus Christus, de strijd aangaan met Babel. Natuurlijk leidt dit tot overwinning van Christus, en Zijn Volk Israël. De Heere zal, in etappes, Zijn Messiaanse Koninkrijk openbaren. Het herstel van Israël is niet pas teruggevonden in de Bijbel *nadat* de staat Israël er in 1948 was. De Leer van God dat Hij een Plan heeft met Israël is niet een Leer die her-ontdekt is na 1948. Het *bestaan* van de staat Israël in Palestina, is geen wonder, maar vanzélfsprekend. Wij *naderen* immers het einde van de Verborgenheid. (zie ook de studie 'de Verborgenheid')

## **De geschiedenis van Israël gaat straks weer verder**

Straks gaat de geschiedenis met het Volk Israël verder, waar die tweeduizend jaar geleden geëindigd was. Dáárom is er *nu* diezelfde ongelovige staat Israël, zoals die er ook was in de dagen van de Heere Jezus Christus. (zie ook de studie 'Simson') De geschiedenis van Israël eindigde toen met de verwoesting van Jeruzalem, en de verstrooiing van het Volk onder de andere volkeren. Zo zal ook straks de verstrooiing van het Volk, en de verwoesting van Jeruzalem plaatsvinden. Maar dán zal de Heere verschijnen, en Zich openbaren aan Zijn Volk. In tegenstelling tot tweeduizend jaar geleden, zal een overblijfsel nu wél tot geloof komen.

Hij zal Zijn Volk voeren naar Petra, en van daaruit zal Zijn Volk terugverzameld worden om op te trekken naar Jeruzalem.

## **Babel straks hoofdstad van de wereld**

Openbaring 17

*18 En de vrouw (=Babylon=Babel), die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.*

Wanneer het wedergeboren Volk Israël in een opgebouwd Jeruzalem woont, onder bescherming van de Heere, heeft men weer te maken met Babel. Het is de vertegenwoordiger van al het streven naar eenheid van de mensheid. Dan krijgt men te maken met een *10-statenbond* die zijn hoofdstad gevestigd heeft in Babel. In onze dagen is niet alleen de staat Israël hersteld, maar in het Midden-Oosten zijn, in de twintigste eeuw, ook Libanon, Syrië, Jordanië, Libië, Egypte, etc. her-opgericht. Het *belangrijkste* herstel moet nog komen, namelijk het herstel van Babel als hoofdstad van de wereld. We hebben immers al gelezen dat 'de boom Babel' eerst zal worden omgehakt, ten tijde van Nebukadnezar, maar na een vastgestelde periode van zeven tijden, zal Babel weer groeien, en dus terugkomen, omdat de stronk van deze boom toen niet is weggenomen.

## **De stam laten staan**

Jesaja 11

*1 Want er zal een **Rijsje** voortkomen uit den **afgehouden tronk** (=stam;stronk) van Isai, en een **Scheut** uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.*

Daniël 4

*14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien boom af (koninkrijk Babel en de satan), en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstroot zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerfen, en de vogelen van zijn takken;*

*15 Doch **laat den stam met zijn wortelen in de aarde**, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds; en laat hem in den dauw des hemels nat gemaakt worden, en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde.*

De stronk van Isai, het geopenbaarde Koninkrijk, werd letterlijk afgehouden bij de Hemelvaart van Christus. De stronk van Isai, van David, werd afgehouden, maar straks zal het rijsje weer uitgroeien. Op deze manier is ook een *andere* stronk afgehouden. Ook het koninkrijk van Babel zal, straks, na een lange tijd van onvruchtbaarheid, en van totale ontluistering, weer in haar oorspronkelijke heerlijkheid verschijnen. Dit zal zijn op de 'Dag des Heeren', de Wederkomst van Christus. In het jaar dat Israël tot bekering komt, en Jeruzalem verwoest wordt, en de Heere verschijnt op de Olijfberg, op *dat* tijdstip zal Babel weer de hoofdstad van de wereld zijn. Dan is Jeruzalem vernietigd, dan is het koninkrijk gegeven aan Babel. Net zoals ten tijde van Nebukadnezar.

## De Heere zal de volkeren onderwerpen en oordelen

Psalm 122

*1 Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.*

*2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!*

*3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;*

*4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.*

*5 Want daar zijn **de stoelen des gericht**s gezet, de stoelen van het huis van David.*

***6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.***

*7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.*

*8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!*

*9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.*

Daarna begint het hele verhaal *opnieuw*. Net als toen. Er komt een herstel van Jeruzalem. Zij wordt opnieuw opgebouwd. Uiteindelijk zal Babel omver geworpen worden. De vestiging van het Koninkrijk van Christus in Jeruzalem is dan een feit. En over *dát* Jeruzalem zegt David in bovenstaande Psalm: 'Bid voor de Vrede van Jeruzalem'. Deze Psalm gaat erover dat er een 'gericht' in Jeruzalem zal zijn. De plaats waar de Heere Jezus Christus dan zal *oordelen* over de overige volkeren. Natuurlijk gaat dat niet over ons *hedendaagse* Israël! Want het Israël van *nu* gaat juist *zél*f 'gericht', ofwel geoordeeld, worden!! Vanuit een *hersteld* Jeruzalem, ná het oordeel van de Heere over die stad, zal de Zoon van David, de volkeren onderwerpen, en oordelen. Deze grote Verdrukking over de volkeren zal drieëndertig jaren duren. Dat is een periode waarin er oorlog is. Jeruzalem zal van alle kanten worden aangevallen, maar Jeruzalem is veilig. In die tijd regeert de Heere immers.

### Bid niet voor Israël

God heeft Zijn Volk momenteel niet verstoten, maar Zijn Bruid, na veel ontrouw, wel *losgelaten*. Zijn Belofte dat er *altijd* een gelovig overblijfsel zal zijn, blijft gewoon staan. Pas ná de grote Verdrukking over Israël, zal het Joodse Volk weer het Volk Israël worden. Dan roepen zij de Naam des Heeren aan, en '*zien zij wie zij doorstoken hebben*'. Dan zal ook het Volk Israël wedergeboren worden, en de Geest krijgen. Tot die tijd verzamelt de Heere Zich een *ander volk* voor Zijn Naam; de Gemeente. De Gemeente is Zijn Lichaam, en bestaat uit *alle* wedergeboren (gelovige) mensen vanaf Zijn Opstanding. De volgorde is door het ongeloof van het Joodse Volk gewijzigd; het Volk Israël was de Woorden Gods toebetrouwd, maar zij heeft er niks mee gedaan dan er regel op regel en gebod op gebod van te maken. Dus toen ging de Zaligheid eerst naar de heidenen, dit terwijl het Volk Israël als *eerste* was uitverkoren om het Woord van God onder de andere volkeren te prediken.

Jeremia 7

*16 Gij dan, **bid niet voor dit volk**, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; **want Ik zal u niet horen**.*



Jeremia 11

**14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen.**

Ezechiël 39

**29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik **Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten**, spreekt de Heere Heere."**

Zacharia 12

**10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene."**

### **Jeruzalem stad van vrede**

Jeruzalem betekent 'stichting, of stad des vredes'. Jeruzalem is de stad van de Vrededorst, de Heere Jezus Christus. In Jeruzalem zal Zijn Residentie zijn ten tijde van het geopenbaarde Koninkrijk op aarde. De vrede wordt niet gebouwd in het Babel van Nimrod, en ook niet in het Babel van Nebukadnezar. Deze vrede is ook niet te vinden in het Babel wat men vandaag de dag aan het bouwen is. Het *figuurlijke* Babel niet omdat, het 'streven van de mensheid naar eenheid', het streven naar een wereld zonder oorlog, een wereld van gelijkheid, *dat* streven brengt geen wereldvrede. Het *letterlijke* Babel is grotendeels nagebouwd, eerst door Saddam Hoessein. Hij besteedde vijfhonderd miljoen dollar om het oude centrum van de stad Babel, compleet met paleis, te herbouwen. De archeologische stad Babylon in Irak heeft de status van werelderfgoed gekregen van de VN-organisatie Unesco, maar ook daar is de vrede ver te zoeken.



## Het oordeel begint bij Israël, daarna de overige volkeren

Als de Heere straks terugkomt, zal Hij gerechtigheid doen. Hij zal alle ongelovigen doen verdwijnen. Degenen die tot geloof komen, mogen mee in Zijn geopenbaarde Koninkrijk. Hij zal beginnen met het oordeel over Israël, en direct daarna doorgaan met het oordeel over de overige volkeren. Dus *na* de grote Verdrukking over Israël, *na* de zeventigste Jaarweek, zal de Heere Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Dan begint de 'Dag des Heeren'; de grote Verdrukking, over de *overige* volkeren. 'Dag' betekent 'oordeel', denk maar aan 'dagvaarden'. De Heere Jezus Christus Koning zal in die drieëndertig jaren, met geweld, Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. In etappes zal het Koninkrijk van Babel verdwijnen, en het Koninkrijk van Christus verschijnen

Jeremia 25

15 Want alzo heeft de HEERE, de God Israëls, tot mij gezegd: Neem dezen beker des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik u zende; **(alle volkeren zullen geoordeeld worden; de grote Verdrukking over de volkeren)**

16 Dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder hen zal zenden

17 En ik nam den beker van des HEEREN hand, en ik gaf te drinken al den volken, tot welke de HEERE mij gezonden had;

18 Namelijk Jeruzalem en de steden van Juda, en haar koningen, en haar vorsten; om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, gelijk het is te dezen dage;

--

29 Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, **begin Ik te plagen (de Heere begint met Zijn oordeel bij het Joodse Volk)**, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep **het zwaard over alle inwoners der aarde**, spreekt de HEERE der heirscharen.

Openbaring 6

12 En ik zag, toen Het **(het Lam)** het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. **(aanbreken van de Dag des Heeren)**

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 **En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.**

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan

## God is wel goed, maar niet gek

Wij weten dat het Koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden langs de weg van prediking van het Evangelie tot alle volkeren. In ieder geval door de 144.000 getuigen. (zie ook de studie 'De 144.000 getuigen uit Openbaring 7') Wie niet tot geloof wil komen zal

gedood worden in de grote Verdrukking over alle volkeren. Degenen die in Hem geloven, gaan mee in Zijn Koninkrijk, en zullen niet gedood worden. Dat staat gewoon in de Bijbel. Ja, God is Liefde, maar God laat niet met Zich sollen!

Openbaring 2

*16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren (strijd leveren) met het zwaard Mijnsmonds.*

Openbaring 19

*13 En Hij was bekleed met een kled dat met bloed geverfd was (bloed is leven in de Bijbel); en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.*

*14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem (het Woord Gods= De Heere Jezus Christus) op witte paarden (in het aardse leven waren zij 'ezels', nu zijn het paarden= Heerlijkheid) gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.(=priesterlijke kleding= de Gemeente, Zijn Lichaam)*

*15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen (ongelovige niet-Joden) slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede (type van 'het oordeel'); en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.(degenen die Zijn Woord verwerpen, zijn al veroordeeld door het Woord Zélf)*

Handelingen 17

*30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.*

*31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.*

**Naast elke kerk bouwt satan een kapel**

Mattheüs 10

*32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen (=gelovigen), dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

*33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen (=ongelovigen), dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

*34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; **Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.***

'Het streven naar wereldvrede' is helemaal geen Christelijke zaak. Deze 'opdracht' fluistert de satan in. Naast elke kerk, bouwt satan een kapel. Vrede is nooit het doel geweest van Gods Werk hier op aarde. Zijn Doel was 'de verzoening van deze wereld met Hem'. Zijn Doel is de vestiging van Zijn Koninkrijk, waarna er vrede *is*. Zijn Vredesrijk. Vrede betekent hier 'Eénwording met Christus'. Voordat dit Koninkrijk gevestigd wordt, is er alles behalve vrede! Het zal tot stand komen via het *zwaard*. De Heere Jezus heeft ons dit al gezegd. Tegenwoordig omvat Babel het grootste gedeelte van het Christendom. Vervelend om te zeggen, maar vooral de Roomse kerk is te vergelijken met Babel.

## De boom Babel

Lukas 13

*18 En Hij zeide: Wien is het Koninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal Ik hetzelfde vergelijken?*

*19 Het is gelijk aan een mostaardzaad (geloof in God), hetwelk een mens genomen en in zijn hof (=hart; aarden vat) geworpen heeft; en het wies op, en werd tot een groten boom (Babel), en de vogelen des hemels (boze geestelijke machten) nestelden in zijn takken.*

Mosterd staat in de Bijbel voor geloof in God, en Zijn Woord. Hoewel een mosterdzaadje één van de kleinste zaden is, is het erg olierijk. Olie is een type van de Heilige Geest. Een mosterdzaadje is dus eigenlijk 'geestelijk zaad'. Er is hier iets grondig mis gegaan, want een mosterdzaad, *kán* eigenlijk helemaal niet uitgroeien tot een grote boom! Dat is hier *wél* gebeurd, omdat men 'de vogelen des hemels' toegelaten heeft, om zich te nestelen in zijn takken. Deze vogelen des Hemels zijn in deze gelijkenis, de uitbeelding van *boze geestelijke machten*, met hun valse, on-Bijbelse leringen. Deze vogels zijn dezelfde als die het goede Zaad hebben weggepikt. Deze boom heeft *niets* meer te maken met geloof, alleen maar met uiterlijk vertoon. Met religie. Het is een schijnvertoning geworden. Het oprechte geloof in Christus, en Zijn Woord, zijn verdwenen. Men wil niet meer leven in gemeenschap met Hem, en de Bijbel blijft dicht. Net zoals in de Roomse kerk.

Mattheüs 13

*3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.*

*4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelfde op.*

## God heeft ons niet nodig bij Zijn Plan

Wij moeten goed beseffen dat God in onze tijd in het *verborgene* werkt. Net zoals satan. En wij zouden ook goed moeten beseffen dat wij, in onze Bedeling, helemaal niet bij de *wereld* horen. Wij zijn, mede met Christus, in de Hemel gezet. De Gemeente heeft, als collectief, een Hemelse bestemming. De Heere heeft ons, door geloof, getrokken *úit* deze boze wereld. Wij zouden helemaal niet bezig zijn met wereldvrede. Wij zouden vertrouwen op de Heere in wat er met de wereld gebeurt! Hij heeft een Plan met Zijn Schepping, en daar heeft Hij ons niet bij nodig. Dat Plan kun je gewoon terugvinden in de Bijbel. (zie ook de studie 'Buiten de wereld') De Bijbel leert ons, dat wij als Christenen, zijn gestorven, en begraven. Wij maken deel uit van 'een Koninkrijk dat niet van deze wereld is'. Het is een *verborgen* Koninkrijk.

Efeze 2

*6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;*

Kolossensen 1

*13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;*

Johannes 18

*36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (nu niet, maar straks wél!)*

Johannes 17

*16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.*

### **De geestelijke strijd wordt straks zichtbaar**

Efeze 6

*11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.*

*12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.*

*13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.*

Wij horen niet bij deze wereld, maar dat neemt niet weg dat ons vlees, de natuurlijke mens, nog in deze wereld rondloopt. Daarom zouden we *alert zijn*, de satan werkt immers óók in het verborgene. Met de geestelijke Wapenuitrusting, het Woord van God, kunnen we staande blijven bij duivelse ingevingen. We hoeven de satan niet te *bestrijden*, maar we zouden wel weerstand bieden aan de verzoeken van het kwaad. Bij Wederkomst van Christus op aarde zal deze *onzienlijke geestelijke* strijd verdergaan als een *zienlijke* strijd tussen het Christelijk Koninkrijk, en het antichristelijk rijk. Tussen God, en de satan. Beiden bereiden zich nu al voor op die zichtbare aardse strijd straks.

### **De duivel heeft een hekel aan gelovigen**

Het is de bedoeling van satan om de Gemeenteleden *onklaar* te maken in haar dienst aan de Heere. Hij wil zijn eigen rijk opbouwen. Hij probeert ons te verleiden om bezig te zijn met vleselijke, wereldse begeerlijkheden. Satan wil graag dat wij ons bezighouden met onze eigen, dode werken, in plaats van met Vruchtbare Werken die de Heere in, en door ons wil bewerkstelligen. Hij vindt het geweldig als we ons bekommeren om de oude Schepping. De satan heeft een enorme hekel aan gelovigen. De Heere *gedoogt* en *gebruikt* de Satan. De satan is niet meer dan een gevallen schepsel van God. In het Grieks wordt 'duivel' vertaald met 'diabolos'. Dia is *doorheen* en *bolos*, oftewel *ballo*, is *werpen*. Dus de dooreenwerper! De duivel is degene die alle dingen door elkaar gooit. Hij is degene die van het geordende een chaos heeft gemaakt. Hij hanteert de goede dingen, maar zet ze in de verkeerde volgorde. De duivel scheidt wanorde, en verwarring, en dat is exact wat Babel betekent!

1 Petrus 5

*8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;*

*9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.*

*10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.*

Openbaring 12

*12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en **heeft groten toorn**, wetende, dat hij **een kleinen tijd heeft**. (satan weet dat hij weinig tijd heeft om zijn rijk op te bouwen)*

### **Ook de Bijbelse geschiedenis herhaalt zich**

In de Bijbel begint een Koninkrijk *niet* bij een volk, maar bij een Koning. *Hij* richt Zijn Koninkrijk op. Gelovigen (Joden en niet-Joden) worden, door de Koning, op een positie gezet die ze volgens Hem zouden innemen. Zo wordt een gelovig Israël straks door *Hém* in het land gezet, en niet andersom! Ongelovigen dienen tot geloof te komen, en *daarna* worden zij door de Koning op een positie in het Koninkrijk gezet. Het Volk Israël is nu nog verstrooid. Zij wordt geregeerd door Babel, de satan heerst immers over deze oude Schepping. In feite is Israël nu *weer* in Babylonische ballingschap. Ook de Bijbelse geschiedenis herhaalt zich.

### **Jebus wordt Jeruzalem**

De volkeren vinden hun *oorsprong* in Babel, en de volkeren vinden hun *einde* in Babel. Daar waar de volkeren zich ooit verenigde. Israël was verstrooid over de aarde, en heeft zich in 1948 verenigd in het land Israël, in Jeruzalem. **Buiten God om**. Dit Jeruzalem zal straks, in de grote Verdrukking, aan precies hetzelfde einde komen, als de overige volkeren in Babel. Zij zullen geoordeeld worden. Jeruzalem zal vernietigd worden. Daarna zal de Koning Zich openbaren aan een gelovig overblijfsel van Zijn Volk. Jeruzalem zal herbouwd worden. Precies zoals David de stad moest veroveren op de vijand. David veroverde Jebus op de Jebusieten. En vanaf dat moment, veranderde hij de naam Jebus (= vertrappen, vertreden) in de naam Jeruzalem (= stad van vrede). Vanuit Jeruzalem zal Zijn Koninkrijk gevestigd worden op de aarde. Het Hemelse Koninkrijk is dan uitgebreid over de aarde. 'Uw Koninkrijk kome, Uw Wil geschiede in de Hemel zoals ook op de aarde'.

2 Samuël 5

*6 En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. En zij spraken tot David, zeggende: Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven; dat is te zeggen: David zal hier niet inkomen.*

*7 Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids.*

### **Alexander de Grote**

Babel is trouwens *nóg* een keer de hoofdstad van de wereld geweest. Een hele korte periode. Na het Babylonische rijk, kwam het Medo-Perzische rijk. Babel was toen niet meer de hoofdstad. Daarna kwam Alexander de Grote met het Grieks-Macedonische rijk. Deze komt ook voor in de profetieën van Daniel aan Nebukadnezar. Zijn rijk heet geen *Grieks* rijk omdat het in Griekenland lag, want het lag in het Midden-Oosten. Het was het Grieks-Macedonisch

rijk omdat het gebaseerd was op de Griekse taal, cultuur, en godsdienst. Alexander was drieëndertig jaar toen hij stierf, maar had het grootste wereldrijk van de geschiedenis toen al opgericht. Alexander de Grote stierf in Babel! Hij had Babel als hoofdstad willen maken van zijn wereldrijk, maar Babel was toen een ruïne. Hierna viel zijn rijk uiteen in vier delen.

### Het was nog geen tijd voor Babel

De hoofdstad van zijn directe opvolger werd geen Babel, maar werd wel gebouwd met stenen van de ruïnes van Babel. Waarom stierf Alexander de Grote? Tot op de dag van vandaag is onduidelijk waaraan de beroemde heerser in het jaar 323 voor Christus overleed. Vanuit de Bijbel weten wij waarom hij gestorven is. Hij wilde namelijk iets gaan doen wat God wilde verhinderen. Alexander de Grote claimde namelijk dat hij van Babel de hoofdstad van de wereld zou maken. Maar dat was te vroeg!! Er moe(s)t eerst nog van alles gebeuren voordat Babel straks die hoofdstad zal zijn. Er moeten immers, volgens de profetieën van Daniël, eerst zeven tijden voorbijgaan, voordat Babel weer zal herstellen! En die tijden waren nog lang niet voorbij. God greep in, in de historie, en laat daarmee zien dat het 'His Story' is. Hij geeft immers de heerschappij aan wereldse koninkrijken aan wie Hij wil. En Babel was nog te vroeg, dus Alexander stierf.

Daniël 4

*17 Deze zaak is in het besluit der wachters (type van Christus en Zijn Lichaam), en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de **Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen.**(=De Heere Jezus Christus, Degene Die nederig van Hart is)*

### Een rijk dat geweest is, zal zich herstellen

In de toekomst zal er een rijk ontstaan *naar het voorbeeld* van het rijk van Alexander de Grote. Een rijk in het Midden-Oosten. Een rijk met Babel als hoofdstad. Dat staat in de profetieën van Daniël, en ook in Openbaring zeventien. Een rijk wat geweest is, maar zich zal herstellen. 'Een rijk wat was, en niet is, maar zijn zal'. Het herstelde Grieks-Macedonisch rijk met Babel als hoofdstad. In de toekomst gaat Babel, de satan, en de natuurlijke mens, hierin verder. Het streven naar een rijk waarin vrede heerst, maar waar voor God geen plaats is.

### Openbaring 17

*1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij (Johannes), en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer (=Babel, het antichristelijke rijk), die daar zit op vele wateren (type van volkeren);*  
*2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.*  
*3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw (Babel), zittende op een scharlaken rood beest (volkeren), dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.*

--

*9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft (Er wordt hier benadrukt om hier goed op te letten).*

De zeven hoofden zijn zeven bergen (=7 achtereenvolgende wereldrijken, koninkrijken), op welke de vrouw zit.

10 En het zijn ook **zeven koningen** (=7 hoofden= 7 bergen); **de vijf zijn gevallen** (wereldrijk 1 t/m 5 zijn geweest), en **de één is**, (ten tijde van Johannes= Romeinse rijk) en **de ander is nog niet gekomen**, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

11 En het beest, **dat was en niet is**, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.

12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.

## Zeven koninkrijken

Die vele wateren, én dat scharlakenrood beest, zijn de uitdrukking van de koningen van de aarde. Die vrouw, die grote hoer, Babel, de satan, **'zit op een scharlakenrood beest'**, en *berijdt* en *bestuurt* het. Zij oefent macht uit over dat beest. **'dat vol was van namen der gods lastering'**. Het scharlaken rood beest was vol van godslastering. Zo is ieders natuurlijke mens, en zo is het laatste rijk, het antichristelijke rijk. **'en had zeven hoofden en tien hoornen'**. De zeven hoofden zijn een beeld van zeven achtereenvolgende wereldrijken in de geschiedenis: Egypte, Assur, Babel, het Medo-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse rijk. Tien hoornen staat voor de tien statenbond. Dat is nog toekomst. **'de vijf zijn gevallen'**, dat is het Egyptische rijk als eerste, en de vijfde is het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. Vijf zijn gevallen, **'en de één is'**; dat is het Romeinse rijk. (zie ook de studie 'Openbaring 17')

## Het laatste wereldrijk is een samenstelling van tien landen

### Openbaring 12

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij **een kleinen tijd heeft**. (Satan heeft maar veertig jaar om zijn rijk te realiseren)

### Openbaring 17

10 En het zijn ook **zeven koningen** (=7 hoofden= 7 bergen); **de vijf zijn gevallen** (wereldrijk 1 t/m 5 zijn geweest), en **de één is**, (ten tijde van Johannes= Romeinse rijk) en **de ander is nog niet gekomen**, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

11 En het beest, **dat was en niet is**, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.

12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk **nog niet** hebben ontvangen (staat dus nog te gebeuren), maar als koningen macht ontvangen op één ure (tegelijktijd) met het beest.

**'en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven'**, Wanneer die 10-statenbond gekomen is, is dat voor een korte periode; zeven jaar grote Verdrukking over Israël, en drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren, is samen veertig jaar. **'En het beest, dat was en niet is'**, dit moet één van de eerste vijf rijken zijn. **'en de ander is nog niet gekomen'**, dit rijk moet nog komen; de tien hoornen, dit is de 10-statenbond. Dat is dus nog toekomst. **'En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de**



**zeven**'. Dit is de enige keer dat de reeks van wereldrijken genummerd wordt van één tot en met acht. De volledige reeks is alle andere keren tot zeven. 1) Het Egyptische, 2) Assyrische, 3) Babylonische, 4) Medo-Perzische, 5) Griekse en het 6) Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de 7) antichrist. Het *laatste* wereldrijk, met als hoofdstad Babel, zal een samenstelling zijn van tien staten ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot één groot rijk. De tien staten zullen tegelijkertijd aan de macht komen met het beest.

## **Zeven hoofden en tien landen**

Openbaring 12

*3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende **zevenhoofden**, en **tien hoornen**, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.*

Openbaring 13

*1 En ik zag **uit de zee (volkerenzee)** een beest opkomen,*

*hebbende **zeven hoofden** en **tien hoornen**; en op zijn hoornen waren **tien koninklijke hoeden**, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.*

*2 En het beest dat ik zag, was een **pardel (luipaard)** gelijk (het **Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote**), en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.*

*3 En ik zag één van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. (één van de wereldrijken sterft af, en verdwijnt. Tot ieders verbazing (verwondering) werd de dodelijke wond genezen. Eén van die oude wereldrijken wordt dus hersteld, en komt weer terug. Het vijfde rijk; het Griekse rijk zal herstellen. Het was wel gewond, maar zal weer genezen worden. Dat blijkt dus ook uit Openbaring 17.*

## **Daniël 7**

*2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht (visioen; droom) bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. (de volkerenzee)*

*3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.*

*4 Het eerste was als een leeuw (= het Babylonische rijk), en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven.*

*5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer (= het Medo-Perzische rijk), en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelfde: Sta op, eet veel vlees.*

*6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een **luipaard** (= het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote), en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelfde dier vier hoofden, en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven.*

*7 Daarna zag ik in de nachtgezichten (visioenen; dromen), en ziet, **het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk**; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelfde geweest waren; en het had **tien hoornen** (= 10 Landen-Statenvorbond)*

## Het laatste wereldrijk is dat van Alexander de Grote

Hier in Daniël zeven wordt vanaf het Griekse rijk *meteen* overgesprongen naar dat laatste wereldrijk. Het Romeinse rijk wordt overgeslagen. Dat toont aan dat het laatste wereldrijk primair het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote is; een luipaard. Er is nog een argument. Als in Zacharia negen gesproken wordt over dat laatste wereldrijk, dan heet dat in de Nederlandse vertaling: 'Griekenland', de vertaling van het Hebreeuwse 'Javan'. Maar 'Javan' is een verwijzing naar het oude Griekse rijk, waarbij Grieks niet staat voor een bepaalde landstreek, maar voor een bepaalde *cultuur* en *religie*. Daarom heet het zo. Dit rijk van Alexander de Grote wordt niet zo genoemd omdat zijn rijk in Griekenland lag, maar omdat het gebaseerd was op de Griekse taal, cultuur, en godsdienst.

Zacharia 9

*13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held.*

## Islamitische landen

Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote;



Midden- Oosten

Wij verwachten dus een rijk in het Midden-Oosten. In eerste instantie van tien Islamitische, of Arabische landen. Iemand, het beest, zal die tien aan zich binden, en dus met elkaar verenigen. Het antichristelijke rijk zal ongeveer even groot zijn als het Grieks-Macedonisch rijk van Alexander de Grote. Dat is de hele Arabische wereld. Alle Islamitische, en Arabische landen in het Midden-Oosten zullen onderdeel zijn van dat rijk. De bedoeling van dat rijk zal zijn dat er één godsdienst, en daardoor één cultuur en één taal ontstaat. Dat was al het ideaal van het toenmalige Griekse Rijk, en in de toekomst zal men weer precies hetzelfde ideaal nastreven. In de toekomst zal er iemand komen die in staat is de Arabische wereld te wijzen op wat hen bindt. Dan zal de Arabische wereld een wereldrijk worden. Officieel bestaat de stad Babel weer, alleen nog niet met koninklijke waardigheid. Babel staat tegenwoordig gewoon op de kaart, en ligt in Irak.



## Wij zijn daarbij

Wij gaan dit laatste koninkrijk op aarde niet meer meemaken in ons vleselijk, sterfelijk lichaam, want *voordat* de satan geopenbaard wordt, is de Gemeente (alle gelovigen van ná Zijn Opstanding) al opgenomen. Wanneer de Heere Jezus Christus, na het oordeel over Israël, Zijn Voeten op de Olijfberg zet, zijn wij daar natuurlijk bij betrokken. Hoofd en Lichaam horen immers bij elkaar. Wij zullen een functie hebben bij het tot stand komen van het geopenbaarde Koninkrijk van Christus. In ons verheerlijkt lichaam. (zie ook de studie 'de opname van de Gemeente')

1 Korinthe 6

2 Weet gij niet, dat de heiligen (wedergeboren mensen; gelovigen) **de wereld oordelen zullen?** En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?

2 Timotheüs 2

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;

12 Indien wij verdragen, **wij zullen ook met Hem heersen**; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

## Samenvatting

Babel is het streven van de mens naar eenheid, één koninkrijk waarin vrede heerst. Voor God is geen plaats in dat rijk. Babel wordt 'die vrouw' genoemd, de Heere was niet goed genoeg voor haar. Zij was ontrouw aan God, en wordt daarom 'hoer' genoemd. In Babel, in de wereld, hoort op de *eerste* plaats ruimte te zijn voor de Man. Er wordt in de Bijbel gesproken over een *hersteld* Israël. Het Volk zal, in de toekomst, door God verzameld worden uit de hele wereld. Hij zal Zijn Volk het Beloofde Land, Israël, binnenleiden. Jeruzalem zal, uiteindelijk, de residentie zijn van het geopenbaarde Messiaanse Koninkrijk op aarde. De Heere Jezus Christus zal daarin wonen, in het *midden* van Zijn Volk. Na een nieuw Huwelijksverbond, het Nieuwe Verbond der Genade, zal 'vrouw Israël' haar Man eindelijk omvragen. Het beeld van Israël als de vrouw, is van toepassing op *alle* volkeren van de aarde. Israël is hierin een voorbeeld. De volkeren der aarde zijn die vrouw, en ook de Schepping is die vrouw. Die Schepping heeft alleen maar zin, en er zal alleen maar vrede zijn, als zij haar Man zal omvragen.

### Amos 9

14 En Ik zal de gevangenis (=Ballingschap) van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen (als eerste Jeruzalem), en wijngaarden planten, en derzelve wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelve vrucht eten.

15 En Ik zal ze in hun land planten (ik geef hen een positie in het Land); en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God.

### Micha 2

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen (=gelovig overblijfsel dat verzamelt is na de 70<sup>e</sup> Jaarweek in Petra); Ik zal het te zamen zetten als schapen van te Bozra (= schaapskooi in het Hebreeuws); als een kudde in het midden van haar kooi (schaapskooi) zullen zij van mensen deunen. (het zal een grote menigte van gelovigen zijn)

13 De Doorbreker (= Perez; de Heere Jezus Christus) zal voor hun aangezicht optrekken (Christus zal voor hen uit gaan); zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken (Dat is de Siq, de smalle route, een smalle kloof, de toegang en uitgang van Petra); en hun Koning (de Heere Jezus Christus) zal voor hun aangezicht henengaan; en (namelijk) de HEERE in hun spits. (voorop, de Leidsman)

### Ezechiël 28

25 Alzo zegt de Heere Heere: Als Ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken, onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.

26 En zij zullen daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden planten; ja, zij zullen zeker wonen; als Ik

gerichten zal hebben geoefend tegen allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die rondom hen zijn; en zij zullen weten dat Ik, de Heere, hunlieder God ben.

## Slot

Tot nu toe is er in de wereld geen plaats voor de Heere, er is geen plaats in de herberg. Hoe groot ons streven naar eenheid, en vrede, ook zal zijn in deze wereld, het kan *nooit* leiden tot de oprichting van het Koninkrijk van Christus. Ook niet als we bidden om wereldvrede. Wij zouden *blijven* opletten, om Jeruzalem en Babel goed uit elkaar te houden. We zouden de talen van de wereld, en het Woord van God, goed onderscheiden. God heeft Zijn Plan met de aarde heel duidelijk omschreven, daar kan geen enkele twijfel over bestaan. In de Bijbel staat, heel duidelijk, dat Zijn Koninkrijk momenteel *verborgen* is, maar in de nabije toekomst geopenbaard zal worden. Wij wachten nu eerst op de *openbaring* van Babel, de zoon des verderfs. Wanneer wij veranderingen in de wereld zien, zouden we goed beseffen dat *eerst* de anti-christ moet komen, *voordat* Christus Zijn Voeten op de Olijfberg zal zetten. Babel zal niks nalaten om ons daarover in *verwarring* te brengen. Het Jeruzalem van nu, is Babel; het streven naar eenheid en herstel, maar geen plaats voor Christus. Babel was het begin van de koninkrijken op aarde, en zal ook het einde zijn van de koninkrijken op aarde. De Vredevorst zal dan heersen in Zijn Vredesrijk. Samen met Zijn uitverkoren Volk Israël.

### Jeremia 31

*22 Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen: **de vrouw (Israël) zal den man omvangen.***

*23 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda, en in zijn steden, als Ik hun gevangenis (**verstrooiing; ballingschap**) wenden zal: De HEERE zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid!*

### Zacharia 2

*4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal (**na de grote Verdrukking**) dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.*

*5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige Muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen **in het midden van haar.** Amen.*

