

De zin van ons bestaan; leven voor Hém

De zin van ons bestaan; leven voor Hém. Wat is de zin van mijn bestaan op aarde? Is het alleen maar genieten, en is het daarna over en uit?! Heeft ons leven ook een *doel*? Veel mensen hebben het te *druk* om wat langer hierover na te denken, en misschien *willen* ze er ook niet over nadenken. De zin van het bestaan; we worden hier vooral mee geconfronteerd bij een overlijden. We worden dan met de neus op de feiten gedrukt dat het leven eindig is. 'Het houdt een keer op', dus zoveel mogelijk genieten, zo lang het nog kan. Ondanks genieten, ervaart de mens, in het algemeen, toch *leegheid*. Het leven kan soms zo zinloos lijken; is *dít* het nou? Deze leegheid wordt vaak opgevuld met zoveel mogelijk bezigheden.

Wat is het belangrijkste?

Wat is de zin van dit leven? Waarom ben ik hier? Wat is nou het belangrijkste in ons leven? Waar hechten we de meeste waarde aan? Daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. 'Vrijheid', antwoorden veel mensen. 'Vrijheid is het hoogste goed', zéker in deze tijd. Geen oorlog. Niet gebonden aan anderen. Zonder belemmeringen je eigen leven leiden, zoals *jij* dat wilt. Vrijheid, blijheid. Dit staat *bovenaan* de lijst.

Een kind van God is waarlijk vrij

Johannes 8

36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Prediker 3

1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

Maar *kan* de mens ooit écht vrij zijn? Dat dénkt hij wel, maar dat is hij niet! Hij is zowiezo onderworpen aan de *tijd*. Voor alles wat gebeurt, is er een uur. 'Een tijd voor alles wat er is onder de Hemel'. De Vrijheid Die *God* ons geeft, is van heel andere orde. Dan ben je vrij van de macht van de zonde, vrij van de heerschappij van de dood, en vrij van boze geestelijke machten. Als kind van God, ben je daadwerkelijk bevrijd, en vrijheid staat bovenaan de lijst. Als tweede belangrijkste in het leven, staat 'een partner'. De mens is niet graag alleen. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. De beste Partner in je leven, is de Heere. Zonder de Heere is je leven niet echt zinvol, ook al heb je een partner.

Gezondheid is niet zaligmakend

Gezondheid staat op nummer drie in de lijst, dat kunnen we allemaal goed begrijpen. Er kan je immers zomaar iets gebeuren. Ja, gezondheid is belangrijk. Ikzelf heb een progressieve bindweefsel-aandoening, maar uit ervaring kan ik zeggen, dat je ook *zonder* goede gezondheid, een heel zinvol leven kunt leiden. In mijn ogen wordt het belang van 'gezond-zijn' erg overdreven. Hoe zit het met de échte gezondheid, de *geestelijke* gezondheid? Er is nauwelijks nog gezondheid van het geloof, mede daardoor holt de algemene geestelijke gezondheid hard achteruit.

Vijftiende plaats

Op de vijfde plaats van de lijst staat 'een gezin', waarmee lief en leed gedeeld kan worden. Op de vijftiende plaats staat 'God'. God is geen hoofdzaak, maar bijzaak. Daarbij moet je je bovendien ook nog afvragen wie-of-wat er met god bedoeld wordt. Op de zeventiende plaats staat 'winkelen', en de achttiende plaats wordt ingenomen door 'feesten, genotmiddelen, en meditatie', en op de negentiende plaats staat 'gebed'. De Christelijke waarden (wat dat ook moge zijn) die ons land van origine had, zijn afgezwakt. Hoewel de vrijheid nog steeds op één staat, vult men dit nu anders in.

Bóven de zon

Prediker 1

1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.

2 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.

3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon?

Prediker zegt dat alles *onder* de zon ijdelheid is. Leegte. De *zin* van het leven, het blijvende doel van je leven, vindt zijn oorsprong *bóven* de zon. Bij God, de Schepper van Hemel en aarde. Het Boek Prediker eindigt met; 'Heb ontzag voor God en Zijn Woord'.

Prediker 12

13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, (=alle Woord wat de Heere geboden heeft. Aangeboden aan ons. Het gaat niet over de tien geboden!)) want dit betaamt allen mensen.

14 Want God zal ieder werk in het gericht (oordeel) brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.

Niets is hier blijvend

Het Boek Prediker is geschreven door de wijze koning Salomo, de tweede zoon van David. De strekking van dit Bijbelboek is; 'ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid'. Leegheid dus. Nee, Salomo was niet somber, maar *realistisch*. Steeds komt de Prediker tot dezelfde conclusie: 'Het leven hier onder de zon heeft geen, of heel weinig zin'. Het dient allemaal tot niets. Niets is hier blijvend. Alles, hoe mooi ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit *liefde* tot Christus, dat houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan. Daarom zouden wij onze blik houden op *bóven-de-zon*, alles *ónder* de zon is immers vergankelijk.

2 Korinthe 4

*18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want **de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk**, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.*

Gebakken lucht

Het Bijbelboek Prediker is niet erg populair. Sommigen vinden het zelfs depressief. Er wordt in gezegd dat het geen nut heeft om aan deze wereld te bouwen. Omdat dat zinloos is. Deze oude Schepping is *dood*, en zal straks weggedaan worden. Je kunt hier niks *definitiefs* tot

stand brengen. Alles is aan bederfelijkheid onderhevig. Dus waarom zouden we hier in de wereld alles moeten opleuken? Alles van de wereld is lucht en leegte. Straks zal de Heere definitief orde op zaken stellen in deze wereld, maar uiteindelijk doet Hij deze oude Schepping weg.

Nieuwe Hemel, en nieuwe aarde

2 Petrus 3

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Openbaring 21

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Er komt een nieuwe aarde, en nieuwe Hemel voor in de plaats. Dat doet Hij omdat deze oude Schepping niet deugt. God gebruikt hem een tijdje om Zijn Heilsplan te volvoeren; als voedingsbodem voor een nieuwe Schepping. Wij zouden ons als gelovigen daarvan bewust zijn. Dan zouden we begrijpen dat we ons leven in deze wereld niet al te serieus hoeven nemen.

Bekering

Hebreeën 9

27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

Prediker 12

14 Want God zal ieder werk in het gericht (oordeel) brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.

2 Korinthe 5

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Het belangrijkste wat je kan doen in je leven hier op aarde, is je bekeren tot God. De zin van het leven, het doel van het bestaan, zouden we zoeken bij Degene Die bóven de zon Zijn Woning heeft. God heeft Zijn Liefde in deze wereld gebracht door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Bovendien wordt ieder mens eenmaal geoordeeld. Als je een kind van God bent, wordt je niet *veroordeeld* worden, maar *be-oordeeld*. De Heere zal bekijken hoeveel werken je ter Ere van Hèm hebt gedaan.

Vruchtbare Werken en dode werken

Vruchtbare werken zijn werken ter Ere van God. 'Vruchtbare werken' worden in de Bijbel ook 'Goede werken' of 'Werken des geloofs' genoemd. Vruchtbare werken zijn geen werken die God *verwacht* van de mens; het zijn geen *verplichte* werken. Goede werken zijn werken

die voortkomen uit geloof. Het zijn vruchtbare werken. Werken die voortkomen uit de gelovige omdat zijn hart gevuld is met het Woord van God. Het zijn Werken die de Geest in, en door, de gelovige mag bewerken. Naar de mate waarin de Geest Zijn Werk mag doen, naar die mate ontvangt men straks Loon. Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf (oude mens), de oude Schepping, of ten behoeve van de Wet. Deze werken leveren niets op, oftewel, dragen geen Vrucht. Deze werken zijn niet ter ere van God, maar ter ere van jezelf.

Titus 3

8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen (ervoor zorgen), om goede werken voor te staan (te bevorderen; de gelovige zou de Geest Zijn Werk laten doen) deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.

2 Thessalonicensen 1

11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht.

12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.

Hebreeën 9

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Vruchtbare Werken

Alles wat de Geest in en door ons mocht bewerken; alles wat gedaan werd uit Liefde voor de Heere, dát houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Al deze werken zijn ter Verheerlijking van Christus. Deze werken zullen worden beloond door de Heere. De Heere is een goed Werk begonnen in elke gelovige, en wil dat Werk ook graag Zelf tot een goed einde brengen. Zonder tegenwerking van de gelovige. Het tegenwerken van de Geest, heet 'het bedroeven van de Geest'. (zie ook de studie 'De Geest bedroeven, uitblussen of lasteren')

Filippensen 1

6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft (het Goede Werk dat Hij begonnen is, is het ontvangen van de Heilige Geest. Hij wil dan ook dat wij Zijn Geest laten werken), dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; (dag van Christus= terugkomst van Christus=Rechterstoel= Opname van de Gemeente)

Efeze 4

30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

Onze handen openen

Iedere wedergeborene, ofwel gelovige, moet weten dat hij niet zélf hoeft te werken voor God. Juist niet, want dat is Wettisch. De Geest zal duidelijk maken wat Hij verlangt. Gods Werk valt niet te plannen of te regelen. Wij zouden vierentwintig uur in Zijn Dienst staan. Wij hoeven slechts onze handen te openen, en ons dienstbaar, en afhankelijk op te stellen. De Heere zal onze handen dan vullen. Alle eigen werken zullen verdwijnen. Alle energie daarin gestopt, is straks weg. Ook alle *wereldse* kennis is straks verdwenen. Masters en Bachelors hebben geen waarde boven de zon.

Efeze 4

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid (Gód heeft Zijn Werken voorbereid) heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Kolossensen 1

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende (=opgroeiend) in de kennis van God;

Dienen vóórdát je oud bent

Prediker 12

1 En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

Dus gelovigen worden niet veroordeeld, maar ontvangen een Beloning voor de keren dat zij dienstbaar waren aan de Heere. We worden in Prediker opgeroepen om de Heere te dienen in de 'jongelings-dagen'. Als je van jongs af aan de Schepper erkent en bekent, en Hem dient, dan heeft de Heere nog wat aan je, en kun je straks delen in Zijn Heerlijkheid. Zijn Stem volgen uit de Schriften. Er staat dat je dat zou doen vóórdát de 'kwade dagen' beginnen. Dus voordat je oud bent. Zo heeft de Heere het meest aan je, en kun je het volle Loon (dat klaarligt) behouden.

2 Johannes 1

8 Ziet toe voor uzelf, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

Loon ontvangen

1 Korinthe 3

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd (van de Gemeente); en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; (hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. Dode werken zijn de werken ten behoeve van de oude mens, het vlees, de Wet en de wereld.

Werken voor de oude Schepping. Goud, zilver, en kostelijke stenen, zijn de vruchtbare werken, de goede werken, zij doorstaan het vuur (oordeel) en blijven bestaan. Vruchtbare Werken zijn de Werken die wij de Geest in en door en met ons hebben laten doen. Vruchtbare werken zijn werken van de Geest. Naar de mate waarin wij die werken hebben laten doen door de Geest, naar *díe* mate zullen wij Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Erfenis ontvangen)

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (= oordeel; beoordeling) zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft (goede werken, oftewel vruchtbare werken van de Geest) dat hij daarop gebouwd heeft, die **zal loon** (= Bijbelse synoniemen zijn Kroon, Zoonschap, Erfenis, Heerlijkheid) **ontvangen**.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden (dode werken), die zal **schade lijden**; (=niets ontvangen. Zie ook de studie; de Geest bedroeven) maar **zelf zal hij behouden worden**, doch also als door vuur. (als een gelovige alleen maar eigen werken gedaan heeft, ontvangt hij geen Loon, maar hij zal wél behouden blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij wedergeboorte gegeven in Christus en uit Genade. Genade kent geen enkele verplichting. En eeuwig leven is voor *altijd*. Eens een kind van God, altijd een kind van God)

Eten en drinken en vrolijk zijn

Jesaja 22

13 Maar ziet, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden, en schapen te kelen, vlees te eten, en wijn te drinken, en te zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven.

1 Korinthe 15

32 Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten (er was strijd, en moeite voor Paulus) heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.

‘Laat ons eten, en drinken, en vrolijk zijn, want morgen sterven wij’. Als dát alles is wat het leven zal geven, dan heeft het geen inhoud’, zegt Paulus. ‘Wat heeft het voor zin om in de Kracht van de Heere te staan, en dienstbaar te zijn, en in gemeenschap met Hem te leven, als er geen eeuwig leven is?’

Hij heeft ons duur gekocht

2 Korinthe 5

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.(onze Goede Werken en dode werken worden beoordeeld)

11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren (eens zal de Heere een oordeel uitspreken over het leven), bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.

--

14 Want de liefde van Christus dringt ons; (de Liefde van Christus motiveert Paulus tot het brengen van het Evangelie. Zijn Liefde drijft hem, is de drijfveer. Zijn Liefde maakt Paulus gepassioneerd het Evangelie te verkondigen)

*15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, **niet meer zichzelf zouden leven**, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.*

Paulus kende de Liefde en Genade van de Heere. Hij wist dat wie in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft. De Heere Jezus is in onze plaats gestorven. Hij heeft ons duur gekocht met Zijn Bloed. Doordat wij levend gemaakt zijn met Christus, zouden wij niet meer voor *onzelf* leven, maar voor Hem. Als je je bekeert, en gelooft in Hem, heb je nieuw leven ontvangen, en dat leven is voor eeuwig. Hij heeft ons gekocht, wij behoren Hem toe, wij zijn Zijn Eigendom. Wij zouden leven voor Christus.

1 Korinthe 6

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Leven voor de Heere

Galaten 2

19 Want ik ben door de wet der wet gestorven (elke zondaar zal sterven), opdat ik Gode leven zou. (= zodat ik voor God leven zou. Ik, dood voor de Wet, leef voor God)

20 Ik ben met Christus gekruist (onze oude mens is dood voor God); en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij (De Heilige Geest heeft woning in ons gemaakt; de Nieuwe Mens in Christus); en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God (door het geloof van de Heere Jezus), Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.

21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. (door de Wet kan niemand gerechtvaardigd worden)

‘We zouden leven voor Hém’, zegt Paulus. Dat is tevens het doel van ons bestaan! Leven voor de Heere, geeft zin aan ons leven. Een levensdoel, voor zolang als je hier mag zijn. Onze oude, natuurlijke mens, het zondige vlees is, samen met de Heere Jezus, aan het kruis gestorven. Iedereen die gelooft, is een nieuw Schepsel geworden, wedergeboren met Christus in een *nieuwe* Schepping. De oude mens kon, vanwege de erfzonde, niet naderen tot God. Door de zonden was er geen contact met God. De nieuwe mens in (tesamen met) Christus is bekwaam om de Heere te kunnen dienen. In Christus zijn wij, door Zijn Barmhartige Genade, gerechtvaardigd voor God. God heeft het zonde-probleem voor ons opgelost. Wij leven niet meer onder de Wet, maar onder de Genade.

2 Korinthe 5

*17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een **nieuw schepsel**; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.*

18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Samen met Christus overgezet in de nieuwe Schepping

Kolossensen 1

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere (leven vanuit geloof in Christus, en Zijn Woord), tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende (groeïend) in de kennis van God;

11 Met alle Kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid (passie) en lankmoedigheid (geduld), met blijdschap; (Zijn Geest versterkt ons met Zijn Kracht om, onder alle omstandigheden, te blijven staan in het geloof)

12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen (gelovigen) in het licht; (Hij heeft ons bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen. Zodat wij straks kunnen delen in de Erfenis (Loon, Heerlijkheid, Kroon) met alle andere gelovigen.

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis (=de oude Schepping, de dood, de Wet, de zonden, het Oude Verbond der Wet), en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; (= de nieuwe Schepping, samen met Christus zijn wij in de Hemel gezet; Efeze 2; 6)

14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Onze oude mens wordt momenteel gereinigd door Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, zodat wij, nog in het vlees, dienstbaar kunnen zijn tov God)

De oude mens afleggen, de nieuwe mens aandoen

Romeinen 5

5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Het is de bedoeling van God dat wij het nieuw ontvangen leven nú al zouden leven. Dat wij hier-en-nu de nieuwe mens in Christus (=tesamen met Christus) zouden *aandoen*, en de oude mens *afleggen*. Alleen de nieuwe mens in Christus kan leven ter Ere van Hem. Alleen de nieuwe mens kan vruchtbare werken bewerken. Christus leeft in ons, als wij tenminste in gemeenschap leven met Hem, en ons afhankelijk opstellen ten opzichte van Hem, en Zijn Woord. Dat is een *keuze*. Alleen op *die* manier kan de Geest, Die in ons hart is uitgestort, Zijn Werk doen. Op die manier zijn wij, nog in ons vlees hier op aarde, dienaren van het Nieuwe Verbond.

Efeze 4

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

2 Korinthe 3

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft (door Zijn dood en Opstanding), om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter (=de Wet), maar des Geestes; want de letter doodt (de Wet is een bediening des doods, de Wet veroordeelt ons), maar de Geest maakt levend. (de Heere Jezus Christus heeft, in Zijn Opstanding, de Wet vervuld)

De gelovige heeft een keuze

Er zijn dus twee keuzes voor gelovigen. Als je je *afhankelijk* opstelt ten opzichte van de Heere, neemt Hij de Leiding van je leven over. Je leeft dan ter Ere van Hem. De Heere zorgt ervoor dat je dan zal vruchtdragen. De *andere* keuze is dat jij *alleen* de leiding neemt over je leven. Je leeft dan *niet* vanuit het Woord, of in afhankelijkheid van Hem. Je zal dan dus geen vruchtbare werken doen, en geen Loon krijgen, straks bij Zijn Wederkomst. In de Bijbel heet dit dat je dan 'naakt' komt te staan. Natuurlijk behoud je dan wél het eeuwig leven.

2 Korinthe 5

2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

*3 Zo wij ook bekleed (Heerlijkheid, Loon ontvangen) en **niet naakt** zullen gevonden worden.*

Waarom ben ik hier als Christen?

'Waarom ben ik hier als Christen'? 'Om te leven voor Christus', is dan het antwoord. Kort gezegd, is dát het doel. Dán sta je in de Vrijheid. Dan ís God het Belangrijkste in je leven. Dan heeft gebed (communicatie met God; in gemeenschap leven met Hem) een belangrijke rol in je leven. Leven vanuit geloof, brengt een goede geestelijke gezondheid.

2 Korinthe 3

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Wij leven voor eeuwig met Hem

1 Johannes 4

*9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden **leven door Hem**.*

Wij zouden navolgers van Christus zijn. Hij is ons voorbeeld. Wat was het Doel van de Heere Jezus in Zijn leven? 'Leven door Hem', is de basis. Wij zijn, door geloof en uit Genade, levend gemaakt door Hem. Wij zouden ons hele leven leven door Hem. Door wat *Hij* in ons leven bewerkt. Christus is opgewekt uit de dood, de dood heerst niet meer over Hem. Wij zijn mét Hem mee opgestaan, dus de dood heerst ook niet meer over *ons*. Wij leven voor eeuwig met Hem. We kunnen nog wel ontslapen, maar de dood heerst niet meer over ons. Christus leeft, op de eerste plaats, voor God. Ja, natuurlijk leeft Hij ook voor ons, Zijn Lichaam.

Romeinen 6

9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.

10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven (Hij stierf voor de zonden van de hele wereld); en dat Hij leeft, **dat leeft Hij Gode.** (dat leeft Hij voor God)
11 Alzo ook gijlieden (gelovige Romeinen), houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. (door geloof ben je een nieuw Schepsel, en ben je mee opgestaan met Christus in de nieuwe Schepping)
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelfven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Ons lichaam een levende offerande voor God

Momenteel geeft de Heere Jezus Christus Zich nog steeds over aan de Vader. Hij leeft voor God. Hij reinigt ons als Hogepriester van het Nieuwe Verbond, zodat wij, ondanks onze oude mens, tóch in dienst kunnen staan van God de Vader. Alles verloopt via Christus. Hij doet een Werk in het Verborgene. Hij bouwt aan Zijn Lichaam de Gemeente, maar primair *leeft* Hij voor God. Dat is ons voorbeeld. Paulus zegt dat als de zonden ons niet meer worden aangerekend, wij ook niet meer zouden leven naar de oude mens. We zouden niet meer leven naar de begeerlijkheden van de oude Schepping, en het vlees. We worden opgeroepen de Geest Zijn Werk te laten doen, en onszelf ter beschikking te stellen aan Hem. Dat is eigenlijk ook logisch, wij zijn immers *Zijn* Eigendom. Wij zouden Hem verheerlijken in ons lichaam

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, **dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande**, welke is uw redelijke godsdienst. (=wat logisch zou zijn)
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Alles ter Ere van Hem

Johannes 4

34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is (eten= gemeenschap hebben met; éénwording), dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrengt.

Johannes 7

18 Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer (de oude mens); maar Die de eer zoekt Desgenen, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is in Hem. (de nieuwe mens in Christus)

Toen de Heere Jezus als Mens leefde op aarde, leefde Hij ook voor God. De Heere Jezus koos ervoor om de Wil van de Vader te volbrengen. Dit geldt voor elke gelovige; dat hij betrokken zou worden bij het Werk van de Heere. De Heere Jezus koos ervoor te leven ter Eer en Verheerlijking van de Vader. Ook wij hebben deze keuze. Het geeft zin aan je leven als je

jezelf afvraagt 'wát nou ter Ere is van de Vader'. We zouden dan natuurlijk wel Zijn Woord kennen, want daarin staat Zijn Wil beschreven. Bovendien staat daar straks een Beloning tegenover. De Heere beproeft hier ons geloof, om te kijken welke verantwoording wij stráks, bij Zijn Wederkomst, kunnen dragen. Wij zouden alles doen wat tot Heerlijkheid van God is.

Johannes 8

48 De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan zijt, en den duivel hebt?

49 Jezus antwoordde: Ik heb den duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij.

50 Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt. (de Heere Jezus zocht zijn Eigen Eer niet. Hij zocht de Eer van de Vader)

Loon ontvangen

Johannes 17

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

In Johannes zeventien, het Hogepriesterlijk gebed, spreekt de Heere Jezus over de toekomstige tijd. Hij spreekt daar over Zijn Werk ná Zijn Opstanding. Hij richt Zich daar op Zijn Heerlijkheid, terwijl Hij vlak voor Zijn lijden en sterven staat. In Zijn aardse bediening heeft de Heere Jezus Zijn Vader *verheerlijkt*. Hij heeft het Werk gedaan dat de Vader Hem gegeven had te doen. En dat is wat ook wij zouden doen; Hem verheerlijken zolang we hier op aarde zijn. Dat we betrokken mogen zijn bij het Werk wat Hij nu doet. Alles tot opbouw van de Gemeente, tot stichting van onze broeders en zusters. Tot heil van degenen die Hem nog niet kennen, zodat zij ook tot de Heere mogen komen. Ook wij zullen straks, net als de Heere Jezus Christus, Heerlijkheid (Loon, Erfenis) ontvangen voor het Werk dat Hij *door* ons mocht bewerken.

Christus leeft in mij

Galaten 2

*20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar **Christus leeft in mij**; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.*

Paulus heeft als Saulus de discipelen bestreden, en hij stond vijandig ten opzichte van het Werk van God. Hij heeft toegestaan dat er Christenen gedood werden. Paulus was verblind geraakt door de leer van de Farizeeën, maar hij heeft een grote omkeer in zijn leven

meegemaakt. Paulus hield zijn leven daarna niet meer 'dierbaar voor zichzelf', hij liet zich leiden door de Heilige Geest. Zijn taak was om het Evangelie bekend te maken. Hij stelde zijn leven in dienst van de Heere. Paulus zette Christus *centraal* in zijn leven. Met alle gevolgen van dien, hij moest lijden omwille van Christus.

Handelingen 20

24 Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop (het geloof behouden gedurende zijn leven met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade God

Samengevat

1 Petrus 2

*21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons **een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;***

22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; (geef je boosheid een plaats, en laat de Heere. Wreek jezelf niet, God zal het vergelden)

*24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; **opdat wij, der zonden afgestorven zijnde (de oude mens is met de Heere Jezus gestorven aan het kruis; het zondeprobleem is door de Heere voor ons opgelost), der gerechtigheid leven zouden;** door Wiens striemen gij genezen zijt.*

Kolossenzen 2

*6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, **wandelt alzo in Hem;***

7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt,

Wij zouden leven voor de Gerechtigheid, voor alles wat in Gods ogen rechtvaardig is. We worden aangezet om in Zijn Voetsporen te wandelen en, voor zover mogelijk, aan Hem gelijk te worden. Wij zouden Hem navolgen in Zijn rotsvaste Geloof, en Vertrouwen in Zijn Vader. Hem navolgen in Zijn Gehoorzaamheid. De Heere Jezus was een trouw Dienstknecht. Ook de Heere Jezus Christus is, als Hogepriester, nog steeds dienstbaar aan de Vader. Hem navolgen is niet makkelijk, daarvoor zouden wij ons kruis opnemen. En ons oude leven, ons vlees, dus ons ego, zouden wij hiervoor opgeven.

De Heere dienen

1 Petrus 4

1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;

2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.

Wij zijn mét Christus gestorven. Daardoor zijn de zonden weggedaan. Wij zouden de zonden dan ook niet meer dienen. 'Waarvoor is een Christen hier op aarde'? Om de tijd, die wij hier nog hebben, naar de Wil van de Vader te leven. In de Thessalonicenzenbrief wordt dit ook geschreven over onze levenswandel. 'Dat wij ons lichaam aan God ter beschikking stellen voor Zijn Eer'. De Heere heeft ons in Zijn dood en Opstanding bekwaam gemaakt, en apart gesteld, om Hem te kunnen dienen. Als je dit niet wil doen, verwerp je God de Vader daarmee. Hij heeft immers niet voor niets de Heilige Geest uitgestort in ons hart.

1 Thessalonicenzen 4

1 Voorts dan, broeders, wij bidden (=vragen) en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet (behoort) wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. (je kunt hierin toenemen, overvloedig worden in Hem behagen

2 Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus.

3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;

4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat (ons lichaam, een aarden vat met daarin de Schat (de Geest) te bezitten in heiligmaking en eer;

5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.

6 Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.

7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. (Hij heeft ons bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen, de keuze ligt hiervoor zal de gelovige moeten nemen)

8 Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.

Verborgen

De Geest is ons gegeven zodat Hij ons kan leiden in heel de Waarheid. Als je de Waarheid, het Woord van God, leert kennen, leer je ook de Wil van God kennen. Dan weet je *wat* Hij van ons vraagt, en wat Zijn Plan is met ons, en met de wereld. De Heere Jezus Christus heeft, na verwerping door het Joodse Volk, Zijn geopenbaarde Koninkrijk op aarde uitgesteld. Hij heeft Zich teruggetrokken in de Hemel. De Hogepriester doet momenteel een verborgen Werk aan de Gemeente. Hij houdt Zich bezig met de opbouw en reiniging van Zijn Lichaam. Straks zal Hij orde op zaken stellen in de wereld, en alle ongerechtigheid laten verdwijnen. 'Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen'.

Wij horen er niet meer bij

Galaten 5

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Hoewel de oude mens dood is voor God, hebben we er in de praktijk nog wel mee te maken. Alles wat niet ter ere van God is, zouden we beter niet doen. We zouden ons niet laten leiden door ons vlees, de oude mens, maar door de Geest. Wij zijn *met* Christus opgewekt,

en hebben tesamen met Hem, mede een plaats in de Hemel. We kunnen deze Waarheden niet *zien* of *voelen*. Ze zijn geestelijk en onzichtbaar. Het geloofsleven van ons, kinderen van God, kan daarom nooit gericht zijn op de dingen van onszelf, of van de wereld. Wij zouden de dingen zoeken die Boven zijn, niet die op de aarde zijn. Boven de zon, waar Christus is. In Hem ligt het doel van ons geloof. In Christus zijn wij Hemelburgers geworden, en huisgenoten van God. Deze huidige wereld ligt in de boze, wij horen er niet meer bij. Leven door geloof is 'niet zien op het zichtbare'; het is geestelijk leven. Het is gericht op Christus de Heere. Hij moet het doel van het geloofsleven zijn, we zouden Hem behagen.

Kolossensen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Steeds meer verlost worden van het eigen ik

God heeft ons niet nodig bij Zijn Heilsplan. Dat te denken is hooghartig. Hij heeft *ons* niet nodig, maar wij hebben *Hém* nodig. Hij is geen Sinterklaas die, op bestelling, de wensen van onze oude mens vervult. We zouden bidden naar *Zijn* Wil. Christus moet in ons hart wónen. Niet *wij* moeten op de troon van ons hart zitten, maar Christus. Alleen *dán* leven we tot Eer van onze God en Vader. Zo'n leven door geloof brengt ons, hier en nu, een niet-uit-te-leggen Heerlijke vreugde in ons hart en leven.

1 Petrus 1

3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke (=eeuwigheidswaarde) erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoeken;

7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

*8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, **u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;***

9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

De ziel is de handel en wandel, ofwel het praktische leven van de mens. De ziel zal gewoon sterven terwijl de meeste mensen denken dat de ziel voortleeft. Maar dat is dus niet waar. Het zalig worden, is dat onze ziel, onze levenswandel, steeds meer doordrenkt raakt met het Leven en de Werkzaamheid, van de Geest van onze Zaligmaker *in* ons. Want op deze manier maakt Hij ons steeds meer los van de aardse dingen. Het Werk van de Heilige Geest in ons, is in de praktijk steeds meer verlost worden van het eigen ik. Als Zaligmaker maakt Hij ons

steeds meer één met de Hemelse dingen. Wij zouden onszelf *wegcijferen*, zodat wij uiteindelijk helemaal doordrenkt zijn met het Leven van Christus. En dát is de zaligheid der zielen. En dat zal straks Loon, Erfenis en verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Dat zal in onze opstanding zichtbaar zijn.

Ons aardse bestaan heeft inhoud gekregen

1 Korinthe 15

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

--

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning (=Zaligheid, Kroon, Loon, Erfenis) geeft door onzen Heere Jezus Christus.

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren (vruchtbare werken), als die weet, dat uw arbeid (zwaar werk) niet ijdel is in den Heere. (als wij arbeiden voor Hém, zal dit beloond worden)

Wij zouden zalig worden door Zijn Woord vast te houden. Daarom leven wij hier in deze vergankelijke wereld. Daarom stellen wij onze hoop op de Heere. In Christus overwinnen wij de strijd hier op aarde, want in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wij zijn op weg naar Heerlijkheid. *Daartoe* zijn wij wedergeboren, en *daartoe* heeft Hij ons geroepen. Hij heeft ons geroepen uit dit zinloze bestaan, en heeft er inhoud aan gegeven. Wij mogen, nú al, deelnemen aan Zijn Opstandingsleven, en hebben daarom uitzicht op de Erfenis die voor ons is bewaard. Die erfenis wordt bewaard, in Christus, in de Hemel. Hij wil ons graag leiden naar die Erfenis.

Romeinen 8

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn ~~kinderen~~ zonen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der ~~aanneming tot kinderen~~ zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij ~~kinderen~~ zonen Gods zijn.

*17 En indien wij ~~kinderen~~ zonen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, **erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus**; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.*

Amen.