

Bruidegom en Bruid; Christus en Israël

Op de dag van het huwelijk worden man en vrouw, bruidegom en bruid genoemd. In de Bijbel komen de begrippen bruidegom en bruid ook voor, maar hebben daar natuurlijk een veel *diepere* betekenis. De Bruidegom is namelijk Christus, samen Zijn Lichaam, de Gemeente. De Bruid is het Volk Israël.

Die de Bruid heeft, is de Bruidegom

Johannes 3

26 En zij kwamen tot Johannes (Johannes de Doper), en zeiden tot hem (de Heere Jezus): Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis geeft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.

27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.

28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben. (de wegbereider)

29 Die de bruid heeft (het Volk Israël), is de bruidegom (de Heere Jezus Christus inclusief Zijn Lichaam, de Gemeente), maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. (Johannes de Doper is de vriend van de Bruidegom)

30 Hij (Christus, de Bruidegom) moet wassen (=groeien; volgroeien), maar ik minder worden. (het gaat helemaal niet om mij, maar alleen om de Heere Jezus Christus)

31 Die van boven komt, is boven allen (Christus, de Bruidegom); die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen.

--

(13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die **uit den hemel** nedergekomen is, namelijk de **Zoon des mensen**, Die in den hemel is.)

De Bruidegom Die uit de Hemel komt

De Bruidegom is de Zoon des Mensen, die de Christus blijkt te zijn. Hij is uit de Hemel gekomen, en de bedoeling was dat Hij een Bruiloft zou vieren met Zijn Bruid. Er is in Johannes drie (bovenstaand) de Bruidegom, en de Bruid, en de vriend van de Bruidegom. Uit dit verband blijkt duidelijk dat de Bruidegom de Christus is. Johannes de Doper zegt immers; 'Ik ben de Christus niet. Die de Bruid heeft, is de Bruidegom'. De vriend van de Bruidegom is Johannes de Doper, Zijn voorloper. De Heere Jezus is gekomen om Zijn Volk Zalig te maken. 'Zaligmaken' betekent *redden*, ofwel *verlossen*. Hij zou haar verlossen van haar zonden. Hij zou haar verlossen van het Oude Verbond der Wet. Dat was de taak die de Heere Jezus had gekregen. Israël zou Zijn Bruid zijn. (zie ook de studie 'het Bijbelse huwelijk')

Galaten 4

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw (het Joodse Volk; Maria), geworden onder de wet;

5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren (het Joodse Volk), verlossen zou, en opdat wij de ~~aaneming tot kinderen~~ aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Mattheüs 18

11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken (te redden; te verlossen), dat verloren was. (door zonden)

Lukas 2

11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker (Redder; Verlosser), welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Het Volk Israël was Zijn Eigendom

Johannes 1

11 Hij is gekomen tot het Zijne (het Volk Israël), en de Zijnen (die behoorden tot het Volk) hebben Hem niet aangenomen. (=geloofd)

--

31 En ik (Johannes de Doper) kende Hem niet; maar opdat Hij **aan Israël zou geopenbaard worden**, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

Het Woord van God 'daalde af', en kwam in de handen van Mozes. God gaf, bij de Sinaï, Zijn Woord. Bij de Sinaï heeft de Heere Zijn Bruid *ondertrouwd*. Als Volk Israël hebben 'de Zijnen' dit Woord niet *aangenomen*, ofwel niet *geloofd*. Het Volk was Zijn Eigendom, maar zij heeft Zijn Woord altijd tegengesproken. Vanaf het begin was Israël de Heere ontrouw, hoewel zij Zijn Vrouw was. (zie ook de studie 'Het Bijbelse huwelijk')

Jeremia 2

1 En des HEEREN woord geschiedde tot mij (=profeet Jeremia), zeggende:

2 Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer **ondertrouw**, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land.

Ezechiël 16

8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne (liefdestijd); zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekke uw naaktheid; ja, **Ik zwoer u** (=De Heere deed een Belofte dat Hij voor haar zou zorgen, als zij Hem zou dienen en zou volgen), **en kwam met u in een verbond** (het Huwelijksverbond), spreekt de Heere HEERE en **gij werdt de Mijne**.

Jeremia 2

31 O geslacht, aanmerkt toch gijlieden des HEEREN woord! Ben Ik **Israël** een woestijn geweest, of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan **Mijn volk**: Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen?

32 Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen (de versiering; trouwjurk)? (er had een bruiloft op aarde gekomen, als het Volk Israël zich had laten versieren tot Bruis) Nochtans heeft **Mijn volk** Mij vergeten, dagen zonder getal.

Mogen de mede-erfgenamen niet eten?

Lukas 5

33 En zij (Schriftgeleerden, en de Farizeën) zeiden tot Hem (de Heere Jezus): Waarom vasten de discipelen van Johannes (de Doper) dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeën, maar de Uwe (de twaalf discipelen van de Heere Jezus) eten en drinken?

34 Doch Hij (de Heere Jezus) zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen (zonen), terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten? (een bruiloft is immers een feest!)

35 Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij (de discipelen; Juda) vasten in die dagen. (de Bruidegom zal er dus ook een tijd niet zijn, dan is er tijd voor rouw en vasten)

Ook deze verzen bevatten symboliek; er zit een *geestelijke* Waarheid achter. Zoals bij *alle* gebeurtenissen uit de Bijbel. De volgelingen van Johannes de Doper, en de volgelingen van de Farizeeën, handelden toen nog vanuit de leefregel van het Oude Verbond der Wet. De volgelingen van de Heere Jezus, die eten en drinken, omdat zij *nu al* handelen vanuit de vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade. (Het vasten was overigens niet eens een voorgeschreven Wet van Mozes, leidslieden hadden dit zélf ingesteld om God daar, zogenaamd, mee te behagen). De Heere Jezus zegt; 'kun je de zonen van de Bruiloftszaal laten vasten? Mogen de zonen, ofwel de mede-erfgenamen, van de Bruidegom niet eten?'

Bruiloft = Gamos = Maaltijd = Gemeenschappelijke Leven
= Uitdrukking van gemeenschap
= Brengt gemeenschap tot stand
= Deel hebben aan hetzelfde Voedsel/Woord/Leven

Onzienlijke Christus

Johannes 3

35 Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen.

Momenteel *is* er geen bruiloftsfeest. Er is geen blijdschap, geen vreugde, geen feest. Wij weten dat de Bruidegom in Zijn Hemelvaart naar de Hemel is vertrokken. Hij is onzichtbaar voor de wereld, en voor Israël. Wel woont de onzienlijke Christus, ofwel de Heilige Geest, in de harten van de gelovigen. Met gelovige ogen zien wij, de Gemeente, Hem aan de Rechterhand van de Vader. De Bruidegom is dus niet meer in het midden van Zijn Bruid, het Volk Israël. De Bruid heeft Hem afgewezen. 'De Zijnen hebben Hem niet aangenomen'. Alle stammen zijn in de verstrooiing, ofwel de ballingschap, terecht gekomen. Daar past inderdaad verdriet, en rouw, en vasten bij.

Het Koninkrijk der Hemelen is als een Bruiloft

Het Nieuwe Verbond der Genade is, na de Opstanding van de Christus, wel gepredikt, maar het Volk heeft de Nieuwe Bruidegom niet aanvaard. In Mattheüs tweeëntwintig wordt het Koninkrijk der Hemelen vergeleken met een Bruiloft, die een Koning voor Zijn Zoon bereidde.

De genodigden (het Joodse Volk) wilden echter niet komen, en hadden allerlei excuses. Pas in de dagen van de Wederkomst van Christus zullen zij de Bruiloft binnengaan.

Mattheüs 22

2 Het **Koninkrijk der hemelen is gelijk** een zeker koning (God de Vader), die zijn zoon (Christus) **een bruiloft** bereid had;

3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden (genodigden; het Joodse Volk) ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. (de Zijnen hebben Hem niet aangenomen)

4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal (Bruiloft; het Koninkrijk) bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. (de Koning probeerde het een aantal keren om de genodigden op de bruiloft te krijgen)

5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. (zij hadden allerlei excuses, en wilden niet komen)

6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. (de boodschappers met de uitnodiging werden zelfs gedood)

7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. (de Koning gaf een oordeel over de onwillige uitgenodigde gasten, ze werden verstrooid. Jeruzalem verwoest in het jaar 70)

8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. (de Bruiloft is voorbereid, maar deze genodigden, het Joodse Volk, waren het niet waardig)

9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden (gelovigen die wél naar de Bruiloft willen komen; gelovigen uit de heidenen=niet-Joden), roept ze tot de bruiloft. (de gelovigen uit overige volkeren na de 33 jaar grote Verdrukking over de Vvolkeren)

Een Nieuw Verbond; een Nieuw Huwelijk

De Bruidegom is Christus, de Bruid is Israël, en het is *niet* tot een Bruiloft gekomen. Het Nieuwe Verbond der Genade is *wel* gekomen, maar de Vrouw was *niet* bereid. Er is dus geen nieuw huwelijk, geen relatie, ontstaan. De Heere houdt Zich echter *altijd* aan Zijn Beloften. Ook de Beloften Die Hij aan Zijn Volk Israël gedaan heeft. Hij zal Zijn Volk *niet* vergeten. Er komt in de toekomst een Nieuw Verbond tussen de Bruidegom en de Bruid. Er komt weer vreugde en blijdschap. In het verleden is er verwoesting en verstoring geweest in het Land Israël, en dit zal in de (nabije) toekomst wéér zo zijn.

2 Korinthe 1

18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.

19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

De Grote Verdrukking over Israël

Israël gaat namelijk eerst door de **grote Verdrukking**, er komt een *oordeel* over het Volk (zie ook de studie 'Mattheüs 24 en 'De 70^e Jaarweek') Daarna zal de Heere terugkomen op aarde. De vijanden zullen dan vertrekken, en de verstrooide stammen zullen terugkeren naar het Land van de Heere. Er komt een terugverzameling van alle stammen uit de ballingschap. Dan zal er een Bruiloft zijn. Zijn Bruid zal, in de toekomst, onder het Nieuwe (Huwelijks-)Verbond leven.

Mattheüs 24

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst (=Wederkomst), en van de voleinding der ~~wereld~~ (het einde van deze boze aion; de besturing door de satan. Het gaat hier **niet** over het einde van de wereld!)?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 **Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking (de grote Verdrukking over Israël), en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil (het is een oordeel van de Heere).**

Zijn Bruid losgelaten, maar niet verstoten

Jesaja 49

14 Doch Sion (=Jeruzalem de hoofdstad van het land, en van het Volk) zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de HEERE heeft mij vergeten.

15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, **zo zal Ik toch u niet vergeten.**

16 Zie, **Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd**; uw muren zijn steeds voor Mij. (de Heere wijst op de Beloften die Hij gedaan heeft)

17 Uw zonen zullen zich haasten; maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan.

18 Hef uw ogen op rondom, en zie, alle deze vergaderen zich (de zonen uit Sion), zij komen tot u; Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, zekerlijk, gij zult u met alle dezen als met **een sieraad bekleden, en gij zult ze u aanbinden, gelijk een bruid.** (= de terugverzameling van de Israëlieten uit de verstrooiing) (er komt weer blijdschap, en vreugde; een Nieuw Verbond; een Bruiloft)

19 Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen, en uw verstoord land (dit was in het verleden zo, maar zal in de toekomst weer gebeuren), gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners (er zullen veel inwoners in het land zijn); en die u verslonden, zullen zich verre van u maken. (vijanden zullen vertrekken)

20 Nog zullen de kinderen, waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren: De plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen moge.

21 En gij zult zeggen in uw hart: Wie heeft mij dezen gegeneerd (verwekt; voortgebracht), aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan, en weggeweken; wie heeft mij dan dezen opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten, waar waren dezen? (deze komen uit de verstrooide stammen; uit de ballingschap, terug naar Israël)

De meeste profetieën zijn toepasbaar in verschillende Bedelingen.

Er komt een Nieuw (Huwelijks-) Verbond

Jeremia 31

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël (= de 10-stammen) en met het huis van Juda (= de 2-stammen) een **nieuw verbond** (een nieuw Huwelijk) zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren (in de woestijn bij de Sinai), welk Mijn verbond zij vernietigd hebben (vanwege ontrouw), hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (als het Volk Israël de Heere Jezus Christus aanvaardt, en in gemeenschap met Hem wil leven. Ná de 70^e Jaarweek, na de grote Verdrukking over Israël) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. (bij de Wederkomst van Christus)

Wat staat er allemaal te gebeuren?

Het Joodse Volk heeft de Heere Jezus Christus tweemaal verworpen. Eenmaal voor en eenmaal na Zijn Opstanding. Daarom heeft de Heere Zich teruggetrokken in de Hemel. Daar is Hij momenteel Hogepriester, en verzamelt Zich een *ander* Volk voor Zijn Naam, namelijk de Gemeente. De Heere heeft nu een *verborgen* Hemels Koninkrijk. Hij heeft Zijn Handen afgetrokken van het Joodse Volk. Er zal nu eerst een *oordeel* komen over het ongelovige Joodse Volk. Dat is de (3 ½ jaar) grote Verdrukking over Israël. Een gelovig overblijfsel zal, uit wanhoop, uiteindelijk de Naam van de Heere aanroepen. Dan zal de Heere terugkomen, en Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Hij zal het Joodse Volk redden uit de hand van haar belagers.

Handelingen 15

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de (gelovige) heidenen (niet=Joodse volkeren) heeft bezocht, om uit hen een **volk** aan te nemen door Zijn Naam.

Zacharia 14

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Joël 2

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. (Dag des Heeren= de Wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dag= oordeel)

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen (gelovig overblijfsel), die de HEERE zal roepen.

En wat staat er nog meer te gebeuren?

Ezechiël 39

27 Als Ik hen (de verstrooide stammen van Israël) zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen;

28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen (de verstrooiing), maar heb ze weder verzameld in hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.

29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.

Na wedergeboorte van een gelovig overblijfsel uit Israël, zal zij de Geest uitgegoten krijgen. Alle twaalf stammen zullen van overal vandaan worden terugverzameld. Er zullen honderdvierenveertig duizend getuigen, 12.000 uit elke stam van Israël, wereldwijd het Evangelie van het Koninkrijk gaan prediken. (zie ook de studie 'De 144.000 getuigen') Het Koninkrijk der Hemelen zal zich vanaf dat moment gaan *uitbreiden* vanuit de Hemel over de aarde. Dat gebeurt tijdens de 33 jaar grote Verdrukking over de volkeren. Aan het einde van die drieëndertig jaar worden alle *ongelovigen* verwijderd, ofwel gedood. De satan zal voor 1.000 jaar gebonden worden. Alle **gelovigen** mogen het Koninkrijk binnen. In principe zijn er geen ongelovigen meer op aarde als de satan gebonden wordt. Dit Israëlitische Koninkrijk wordt geregeerd door Christus samen met het Volk Israël. Dat wordt de **Bruiloft van het Lam genoemd**. Daarna volgt de grote Witte Troon, met daaropvolgend een nieuwe Hemel, en een nieuwe aarde.

Duizend jaren

Openbaring 20

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;

*2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem **duizend jaren**;*

Deze term komen we alleen in dit hoofdstuk tegen; zes keer. Daardoor zijn er veel mensen die de 1.000 jaren niet serieus nemen. De 1.000 jaren zijn niet als aanduiding van de Heerschappij van Christus, maar van het binden van satan. Dat zijn twee verschillende zaken; Satan is 1.000 jaren gebonden, en het Koninkrijk van Christus is een eeuwig Koninkrijk; daar komt geen einde aan. Dit Koninkrijk is al ongeveer 2.000 jaar geleden begonnen toen de Heere Jezus Christus werd opgewekt uit de dood en op de allerhoogste Troon gezet werd. Zijn Koninkrijk is nu nog verborgen maar zal in de toekomst geopenbaard worden en dat heeft tot gevolg dat satan voor een periode van 1.000 jaar gebonden wordt.



De Bruiloft van het Lam

Openbaring 11

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal **als Koning heersen in alle eeuwigheid**. (de Heere Jezus Christus heeft Heerschappij over de hele wereld; het 1.000 jarig geopenbaarde Koninkrijk)

Openbaring 19

6 En ik (Johannes) hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. (als de zevende bazuin geklonken heeft, zie openbaring 11)
 7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want **de bruiloft des Lams** (het Lam= de Heere Jezus Christus) **is gekomen** (het geopenbaarde Israëlitische Koninkrijk; het 1.000-jarig Koninkrijk), en Zijn vrouw (=Zijn Bruid) heeft zichzelf bereid.
 8 En haar (=Zijn Vrouw, de Bruid; Israël) is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend (heeft met Heerlijkheid te maken) **fijn lijnwaad** (het fijnste linnen is een beeld van

priesterlijke kleding); want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. (= het gelovig Volk Israël zal dan Rechtvaardige Werken doen; de priesterlijke functie bekleden die zij vanaf het begin had moeten doen)

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij (gered zijn zij), die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams (het gelovig overblijfsel uit de overige Volkeren, na de 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren) En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

De Bruiloft is een beeld van het *geopenbaarde* Koninkrijk van Christus op aarde. Dit wordt ook wel 'het Israëlitische/Messiaanse Koninkrijk', ofwel het 'geopenbaarde Vredesrijk' genoemd. Het Koninkrijk der Hemelen heeft zich dan *uitgebreid* over heel de aarde. Israël is de Bruid; het gelovig overblijfsel uit alle stammen. De Bruidegom is Christus in Zijn Wederkomst, samen met Zijn Lichaam, de Gemeente. '**De bruiloft des Lams**' is dus het duizendjarig geopenbaarde Koninkrijk. Het is de enige keer dat deze uitdrukking gebruikt wordt. Het zal een eeuwig en blijvend huwelijk zijn, in tegenstelling tot de situatie onder het Oude Verbond. Die was van *tijdelijke* aard, maar onder het Nieuwe Verbond zal het *blijvend* zijn.

Te laat voor de Bruiloft

Mattheüs 25

1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen (er is maar één Koninkrijk; het Koninkrijk der Hemelen zal zich uitbreiden over de aarde) gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.

2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. (de overige volkeren in de 33 jaar grote Verdrukking, vóór het geopenbaarde 1.000-jarig Koninkrijk; de Bruiloft des Lams)

3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie (type van de Heilige Geest) met zich.

In de 33 jaar grote Verdrukking over de volkeren, dus *voordat* het geopenbaarde Koninkrijk gerealiseerd is, zullen er mensen zijn die nog steeds leven onder het Woord van het Oude Verbond. Zij zijn dus *geen* nieuwe schepselen in de Heere Jezus Christus omdat zij *niet* zijn wedergeboren. En niet wedergeboren betekent *ongelovig*. Dit wordt uitgebeeld in de vijf dwaze maagden. De vijf wijze maagden zijn wél wedergeboren, en leven dus onder het Woord van het Nieuwe Verbond. Het gaat om tien maagden. Het getal 10 staat voor het Woord van God. De Bruidegom is de Heere Jezus Christus met Zijn Lichaam, de Gemeente.

Mattheüs 25

4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.

5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.

6 En ter middernacht geschiedde een geroep: **Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!**

7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.

8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.

9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelfen.

10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren (de 5 wijzen hadden de Geest), gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.

11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, (de Bruidegom) doe ons open!

12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet .

13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

Oude Verbond der Wet en Nieuwe Verbond der Genade

Alle tien de maagden hebben olie in hun olielampen. Typologisch hebben zij alle tien het Woord van God in hun lampen. De wijzen hebben echter ook nog *extra* vaten met olie bij zich. Vaten is oud Nederlands voor 'kruiken'. Deze olie in de extra kruiken hebben zij gekocht bij de 'olieverkopers'. De olie in de olielampen staat voor het Woord onder het Oude Verbond der Wet. Deze olie is *ontoereikend* om de Bruidegom tegemoet te gaan. Om met de Bruidegom mee te kunnen gaan naar de bruiloft, is *extra* olie uit de kruiken nodig. Die olie komt van de *olieverkopers*. Deze olie staat voor het Woord van het Nieuwe Verbond der Genade. De wijze maagden weigeren olie uit hun kruiken te geven aan de dwaze maagden. 'Ga zélf maar kopen', is hun antwoord. Op het einde grijpen de dwaze maagden mis omdat zij de Bruidegom niet konden herkennen in het donker. Zij liepen niet in het Licht van het Nieuwe Verbond der Genade. De deur tot de Bruiloft was gesloten, ze waren te laat...

Alleen wedergeboren mensen mogen het Koninkrijk binnen

Ongelovigen mogen niet naar binnen in het Koninkrijk. Onder het Oude Verbond kan men geen deel hebben aan het nieuwe Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Het Koninkrijk kan men alleen ingaan op grond van wedergeboorte, op grond van geloof. Daarvoor heeft men dus *nieuwe* olie uit de kruik nodig. Deze olie kan men kopen bij de olieverkopers. Typologisch zijn dit de honderdvierenveertig duizend getuigen. Als men de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk *gelooft*, ontvangt men de nieuwe olie ofwel, ontvangt men de Heilige Geest op grond van wedergeboorte. (zie ook de studie 'Mattheüs 25'). Ook nu is 'geloof' de enige voorwaarde om binnen te gaan in het Koninkrijk der Hemelen.

Andere omstandigheden

Jesaja 54

6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij **de huisvrouw der jeugd**, hoewel gij versmaad (verguisd) zijt geweest, zegt uw God.

7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten (vanaf Zijn Hemelvaart tot Zijn Wederkomst ná de grote Verdrukking over Israël); maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. (het gelovig overblijfsel uit alle twaalf verstrooide stammen)

8 In een kleinen toorn (de grote Verdrukking over Israël, het oordeel, de 70^e Jaarweek) heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

'De Bruiloft van het Lam' is dus de beschrijving van het 1.000-jarig geopenbaarde Koninkrijk van Christus. En van de eeuwigheidssituatie, waarbij de Heere en Israël definitief met elkaar verbonden zullen zijn. Maar het begint met een Bruiloft, en eindelijk is die Vrouw bereid. In vers zeven staat niet dat de *Bruid* zichzelf bereid heeft, maar *Zijn Vrouw* heeft zichzelf bereid. De Bruid is dezelfde als de '*huisvrouw der jeugd*' uit Jesaja vierenvijftig. De Bruid is dus die Vrouw van vroeger, maar dan in een *andere* omstandigheid, namelijk onder het Nieuwe Verbond der Genade. Het *nieuwe* Huwelijksverbond. De Bruidegom is onder een andere Naam; niet de Heere (Jehova), maar de Persoon de Heere Jezus Christus. De Vader en de Zoon zijn Eén.

Een eeuwige verbintenis

Openbaring 21

9 En tot mij (Johannes) kwam (in een visioen) een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

In de dagen van de Wederkomst van Christus, en het openbaren van Zijn Koninkrijk op aarde, is een wedergeboren Israël, de Bruid van de Heere Jezus Christus. Dan is er sprake van de Bruiloft. De Bruiloft van het Lam is het 1.000-jarig Vredesrijk, waarin de satan gebonden is. Daarna volgt de Huwelijks staat, de *eeuwige* Verbintenis tussen God en Israël, maar dat is vanaf de nieuwe aarde, en de nieuwe Schepping, ná de Jongste dag. Na de grote witte Troon.

Jesaja 66

22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.

De Heere heeft een lust aan Israël

Jesaja 62

1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome (eeuwige gerechtigheid komt na 70 weken; Daniël 9:24) als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.

2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal.

3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods.

*4 Tot u (=Sion= het Land, en het Volk Israël) zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: **Het getrouwde**; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land (de Echtelijke Woning van de Heere en Zijn Vrouw Israël) zal **getrouwd** worden. (na de 70^e Jaarweek, na de grote Verdrukking over Israël, zal een gelovig overblijfsel onder het Nieuwe Verbond gaan leven. Een nieuw Huwelijksverbond)*

5 Want gelijk een jongeling (de Heere) een jonkvrouw (het Land en het Volk Israël) trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

De verhouding tussen de Bruidegom en de Bruid

Jesaja 62

5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw ~~kinderen~~ (=zonen= erfgenamen) u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

In dit vers vijf wordt de verhouding tussen Bruidegom en Bruid uitgelegd. Er zitten vier parallellen, en twee vergelijkingen in dit vers.

- A Want gelijk een JONGELING een JONKVROUW trouwt
- B Alzo zullen UW ZONEN U trouwen.
- C en gelijk de BRUIDEGOM over de BRUID vrolijk is,
- D Alzo zal UW GOD over U vrolijk zijn.

Jongeling = Uw kinderen (zonen= erfgenamen) = Bruidegom = Uw God
Jonkvrouw = U = Bruid = U (Sion)

Deze vier parallellen geven aan dat de Jonkvrouw, en de Jongeling een verbintenis aangaan. Een Verbond als Bruidegom en Bruid. Dit houdt verband met 'de zonen die U trouwen', en 'Uw God Die vrolijk is' over deze Verbintenis. Dit Verbond, deze Verbintenis, is natuurlijk het Nieuwe Verbond der Genade. Dit Verbond zal straks zijn tussen de Heere, ofwel de Heere Jezus Christus, (want Die is de Bruidegom) en de Bruid Israël.

De Jongeling is Eersteling van een Nieuwe Schepping = de Heere Jezus Christus.

De Jonkvrouw = maagd = wedergeboren Israël; reine maagd, reine vrouw, een reine Bruid

De tweede zin, zin B, laat ons zien Wie de Bruidegom is.

Hij is volgens A een 'Jongeling'; namelijk de verzezen Christus als Hoofd van een nieuwe Schepping. Hij is volgens D de God van Israël. En volgens B is de Bruidegom 'uw zonen'! De Bruidegom blijkt dus een meervoud...

Christus inclusief de Gemeente, Zijn Lichaam

Dit betekent twee dingen:

- 1) de Bruidegom blijkt op een of andere wijze van de Bruid af te stammen
- 2) de Bruidegom is een *meervoud*

En natuurlijk stamt de Bruidegom van Israël af. In Zacharia staat dat Israël bij haar bekering over de Heere zal 'rouw bedrijven als over een eerstgeboren Zoon'. De Heere Jezus Christus is immers de Zoon en Erfgenaam van Israël. De Messias komt voort uit Israël, en is op deze wijze dus een Zoon van de Bruid! Maar de Bruidegom is niet een 'Zoon', maar 'zonen' van de Bruid. Ja, de Bruidegom bestaat nu eenmaal uit Hoofd en Lichaam!! De Bruidegom bestaat uit de Man, het Hoofd, de Heere Jezus Christus, en Zijn Lichaam, de Gemeente, Zijn broederen. Als beeldspraak worden hier twee volken genoemd die met elkaar trouwen. Het ene volk is de Gemeente, het andere is Israël. Het ene is Christus, inclusief de Gemeente, het andere is Israël.

Zacharia 12

9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.

*10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met **de rouwklage over een enigen zoon**; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.*

Veel kerken begrijpen er niks van

Straks, na de grote Verdrukking over Israël, is de Man de Bruidegom, de Heere Jezus Christus, samen met Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is dus het Lichaam van de Bruidegom. De Bruid is het Volk Israël. De Roomse kerk, en veel andere kerkelijke instituten, zien zichzelf nog altijd als 'de Bruid van Christus'. Dit is absoluut on-Bijbels, en is dan ook niet terug te vinden in Zijn Woord. We hebben nu al heel veel verzen gelezen waaruit blijkt dat dat echt geen Waarheid is.

Onlosmakelijk

De groep gelovigen, van ná de Opstanding van Christus, is de Gemeente. De Gemeente is het Lichaam van Christus. De Gemeente is *voortgekomen* uit Christus. Net zoals Eva is voortgekomen uit Adam! Christus is het Hoofd van de Gemeente. Alle gelovigen, *alle* wedergeboren mensen, zijn één met Christus. Wij zijn één Plant met Hem geworden in Zijn Opstanding. Wij zijn, samen met Hem, in de Hemel gezet. Wij delen in *alle* geestelijke Zegeningen in Christus. Hij als Hoofd, wij als Zijn Lichaam; samen de Bruidegom. Hoe kunnen wij dan tegelijkertijd Zijn Bruid zijn? 'Wat God heeft samengevoegd scheidt geen mens'.

Romeinen 6

*5 Want indien wij met Hem **één Plant** geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;*

Efeze 1

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Efeze 2

*6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons **mede gezet in den hemel** in Christus Jezus;*

Kolossensen 1

*18 En Hij is het **Hoofd des lichaams**, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.*

Het Land en Volk Israël zullen weer opgebouwd worden

Jesaja 61

3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie (Olie is een type van de Heilige Geest; Vreugde is een kenmerk van het Nieuwe Verbond der Genade) voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, **opdat Hij verheerlijkt worde.**

4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen (vervallen hut) bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden (vervallen hut) vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht

--

6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN (Israël zal na haar wedergeboorte weer een priesterlijk Volk zijn) heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

--

8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een **eeuwig verbond** (Jer.31;31) met hen maken. (het Nieuwe Verbond der Genade; een eeuwige Verbintenis tussen God en Israël)

--

10 Ik (de Heere Jezus Christus) ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert (Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Ordening van Melchizédek), en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. (=haar kleding en sieraden)

11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; also zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.

Deze vergelijking tussen Bruidegom en Bruid, in hun kleding, wordt ook vergeleken met de situatie van Israël. Wat bij de Bruid genoemd wordt 'het versieren van de Bruid met haar gereedschap' wordt in vers drie genoemd 'het gewaad des lofs, opdat Hij verheerlijkt worde'. Het gaat hier over het *wedergeboren* Israël, het herstel van Sion, en het Volk. Straks na de grote Verdrukking, als de Heere Zijn Voeten zet op de Olijfberg, zal de vervallen hut van David, het Land en Volk Israël, weer opgebouwd worden. (Ditzelfde lezen we ook in Handelingen vijftien, en Amos negen)

Handelingen 15

16 Na dezen zal Ik (de Heere Jezus Christus) **wederkeren**, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelfden weder oprichten. (dit staat dus in Zijn **Wederkomst** te gebeuren!)

17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen (gelovige niet-Joden), over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Amos 9

11 Te dien dage zal Ik (de Heere Jezus Christus) de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;

Priesterlijk Volk

Hosea 4

*6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis (De Heere; het Woord van God; Christus) verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, **dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen**; dewijl gij de wet (thora=onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen (meerdere generaties) vergeten.*

In onze dagen is Israël geen priesterlijk koninkrijk. Het Jodendom erkent Christus niet, zij wacht nog steeds op de Messias. En 'niemand komt tot de Vader dan door de Zoon'. Israël is dus ongelovig. Momenteel kán het Volk ook niet tot geloof komen. Na het oordeel, en na bekering, zal het wedergeboren Volk Israël, eindelijk, haar priesterlijke taak gaan uitvoeren. Zij zal dan het Woord van God gaan verkondigen, en uitleggen aan de overige Volkeren. Te beginnen met de 144.000 getuigen. In het verleden, en tot op heden, heeft de Heere deze taak bij Zijn Volk weggehaald.

Exodus 19

*5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen (=geloven), en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.*

Jesaja 61

6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN (Israël zal na haar wedergeboorte weer een priesterlijk Volk zijn)heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

Het Joodse volk kán nu niet tot geloof komen

Mattheüs 13

*15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de **ogen** zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.
16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen.*

Israël had, en heeft nog steeds, geen horend oor, en geen ziend oog. Door haar ongeloof. God heeft daarom haar ogen *toegedaan*, en haar oren *verzwaard*. Zij kán als Volk nu niet tot geloof komen. Natuurlijk kan wél iedere individuele Jood tot geloof komen. Hij wordt dan toegevoegd aan de Gemeente. De term 'Messiaanse Joden' komt niet voor in de Bijbel. Er komt eerst een *oordeel* over het Joodse Volk. En als zij, na de grote Verdrukking over Israël, de Naam van de Heere aanroept, zal ook zij wedergeboren worden, en de Geest uitgestort krijgen. Dan kan haar oorspronkelijke priesterlijke taak beginnen.

Jesaja 29

10 Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw **ogen** toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.

11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.

12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.

13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

Blijdschap

Jesaja 61

3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, **vreugdeolie** (Olie= de Heilige Geest) voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden

--

10 Ik (de Heere Jezus Christus) ben **zeer vrolijk** in den HEERE, mijn ziel **verheugt zich** in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. (=haar kleding en sieraden)

Jesaja 62

5 Want gelijk een jongeling (de Heere) een jonkvrouw (het Land en het Volk Israël) trouwt, also zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom **vrolijk** is over de bruid, also zal uw God over u **vrolijk** zijn.

Galaten 5

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, **blijdschap**, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

‘Blijdschap’ (en dus ook; verblijd zijn, lachen, vrolijk zijn, vreugde, verheugd zijn) is in de Bijbel *altijd* een verwijzing naar het Nieuwe Verbond der Genade. ‘Lachen’ is de verwijzing naar de blijdschap van het Nieuwe Verbond. Izaäk, de beloofde zoon, betekent in het Hebreeuws ‘hij die lacht’. Izaäk = צַחַק = Jitzchaq = ‘Hij (Jehovah) heeft mij een lachen gemaakt’. Izaäk is een beeld van de Gemeente onder het Nieuwe Verbond. De Heere Jezus heeft door Zijn dood een einde gemaakt aan het Oude Verbond der Wet. In Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. Blijdschap is onderdeel van de negen-voudige Vrucht van de Heilige Geest, de onzienlijke Christus.

Genesis 21

4 En Abraham besneed (typologie voor wedergeboorte) zijn zoon **Izak**, zijnde acht (staat voor ‘de nieuwe Schepping’) dagen oud, gelijk als hem God geboden had.

5 En Abraham was honderd (staat voor ‘ingaan in het Koninkrijk’) jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd.

6 En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen.

Galaten 4

27 Want er is geschreven: Wees **vrolijk**, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.

28 Maar wij (de Gemeente; alle wedergeboren mensen), broeders, **zijn kinderen der belofte, als Izak was.**

De Liefste

Mijn Liefste = םדד = Duwdy = Mijn David

Het Nieuwe Verbond met Israël is dus nog aanstaande. Het nieuwe Huwelijk moet nog plaatsvinden. De Bruiloft komt eraan. In het Boek Hooglied komt de term 'Bruid' zeker zes keer voor. Het woord 'Bruidegom' komt niet voor, hoewel er wel degelijk van Hem gesproken wordt. Christus, de Bruidegom, wordt daar 'de Liefste' genoemd. De Bruid is het wedergeboren Volk Israël. Het Bijbelboek Hooglied is een 'beurtzang' tussen Bruidegom, Bruid, en verteller. Het Bijbelboek is het best te vergelijken met een opera of musical. Het Bijbels Hebreeuws kent geen werkwoordvervoegingen, daardoor zijn er andere toepassingen, in andere tijden mogelijk. De context, maar ook de logische volgorde van de gebeurtenissen, is bepalend voor de werkwoord-vervoegingen. In Hooglied staan veel profetieën over het toekomstige Nieuwe (Huwelijks-)Verbond met de wedergeboren Bruid Israël.

Hooglied 2

10 Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!

11 Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;

12 De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.

13 De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!

14 Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is lieflijk.

Uitleg Hooglied 2

10 Mijn **Liefste** (de Heere Jezus Christus in Zijn Wederkomst) antwoordt, en zegt tot mij (het gelovig overblijfsel van het Joodse Volk): Sta op (bekeer je! Verwijzing naar de Opstanding ofwel wedergeboorte; het Nieuwe Verbond der Genade), Mijn vriendin (=Mijn herderinnen; Mijn naasten; het bekeerde Volk Israël), Mijn schone (innerlijke schoonheid), en kom (=wandel in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond)

11 Want zie, de winter is voorbij (=de Grote Verdrukking over Israël is voorbij), de plasregen is over (het oordeel is voorbij), hij is overgegaan;

12 De bloemen (spreekt over de Heerlijkheid van het Beloofde Land) worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord (horen= gehoorzamen=

geloven) in ons land. (er is weer nieuw leven; nieuw onsterfelijk leven onder het Nieuwe Verbond der Genade)

13 De vijgeboom (beeld van de natie Israël) brengt zijn jonge vijgjes voort (=wedergeboorte), en de wijnstokken (Volk Israël) geven reuk met hun jonge druifjes (wedergeboorte). Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!

14 Mijn duive, (verwijzing naar de Heilige Geest onder het Nieuwe (Huwelijks-)Verbond der Genade) zijnde in de kloven der steenrotsen (hoogte= Sela; schuilplaats van het gelovig overblijfsel Petra), in het verborgene (=schuilplaats) ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet (zonder hoogmoed), en uw gedaante is liefelijk. (laat je stem zoet zijn = Woorden van de Genade van het Nieuwe Verbond. Laat je Geestelijk inzicht, Mij aangenaam zijn)

Hooglied 5

1 Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij; Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig gegeten; Ik heb Mijn wijn, mitsgaders Mijn melk gedronken. Eet, vrienden! drinkt, en wordt dronken, o liefsten!

2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.

3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?

4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.

5 Ik stond op, om mijn Liefste open te doen; en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handvaten des slots.

6 Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was doorgedaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet.

7 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij; de wachters op de muren namen mijn sluier van mij.

8 Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.

Uitleg Hooglied 5

Hooglied 4

16 Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste (Christus) tot Zijn hof (de vervallen hut van David) kwame, en ate zijn edele vruchten! (Laat Uw Belofte, ook over het Volk Israël, in vervulling gaan)

Als antwoord op haar vraag, 'of haar Liefste straks tot Zijn Hof zal komen, en zal eten van Zijn kostelijke vruchten'. Zegt de Liefste, Christus; 'Ik ben in Mijn eerste Komst, tweeduizend jaar jaar geleden, in Mijn Hof gekomen, maar toen was er geen kostelijke vrucht in Mijn Hof, vanwege haar ongeloof, en verwerping van Mij en Mijn Woord. Maar Ik heb het Woord van God geloofd, en Ik heb het rijkelijk uitgedeeld. En Ik heb de consequenties daarvan aanvaard,

en mijn aardse loopbaan, in volledige gehoorzaamheid aan Zijn Woord, te volbrengen. Ik onderwierp Mij in gehoorzaamheid aan lijden, kruisiging, dood, en Opstanding. Ook ná Mijn Opstanding was Ik bij Juda, het ongelovige Joodse Volk niet welkom, en ben Ik ten Hemel opgevaren. Bij Mijn Wederkomst, zal Ik *opnieuw* in Mijn Hof komen, o Mijn zuster, o bruid! Dan zal Mijn Woord en Mijn Geest, door een gelovig overblijfsel uit Juda, wél vrucht dragen in Mijn Hof.

Hooglied 5

1 Ik ben in Mijn hof (Beloofde Land) gekomen, o Mijn zuster, o **bruid!** Ik heb Mijn mirre (Lijden en verdrukking) geplukt met Mijn specerij (Gode welriekende offeranden); Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig (vast Voedsel; het Woord van God) gegeten; Ik heb Mijn wijn (Leven van het Nieuwe Verbond), mitsgaders Mijn melk (het Woord; nieuwe Verbond) gedronken. Eet (in gemeenschap zijn), vrienden!(de Gemeente op verborgen wijze) Drinkt, en wordt dronken (vervuld worden van de Heilige Geest), o liefsten!

2 Ik sliep,(Christus werd niet herkend en erkend als de Messias) maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, (ná de 70^e Jaarweek; doe je hart open, kom tot geloof, bekeer je)Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive (Heilige Geest), Mijn volmaakte(de dochteren van Jeruzalem, het gelovig overblijfsel van het Joodse Volk, wedergeboren Volk)! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.

3 Ik heb mijn rok (priesterlijke bediening) uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken?(na wedergeboorte zal zij haar priesterlijke taak eindelijk oppakken) Ik heb mijn voeten gewassen (na bekering is zij rein en schoon, zonder zonden), hoe zal ik ze weder bezoedelen?

4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.(de Heere trok Zijn Handen af van het ongelovige Volk; de scheidingsbrief)

5 Ik stond op, om mijn Liefste open te doen (ná de grote Verdrukking) ; en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handvaten des slots.

6 Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was doorgedaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet.(ook in de 70^e Jaarweek verwerpt het grootste deel van het Volk de Heere)

7 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwondden mij; de wachters op de muren namen mijn sluier van mij.(het gelovig overblijfsel zal worden vervolgd)

8 Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.(aan het einde van de 70^e Jaarweek, het einde van de grote Verdrukking over Israël)

De Gemeente is niet de Bruid

2 Korinthe 11

1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!

2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid (verbonden; samengevoegd met), om u als een reine maagd aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus.(de Man is Christus)

3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door ~~haar~~ zijn arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Ten onrechte wordt de Gemeente ook als Bruid gezien. Men haalt dan een aantal teksten aan uit de Bijbel, zonder Schrift met Schrift te vergelijken. In 2 Korinthe 11 wordt de Gemeente, door Paulus, 'een reine maagd' genoemd. Nu kán een maagd ook een bruid zijn, maar dat staat hier *niet*! Paulus zegt dat hij 'een reine maagd aan één Man, Christus, zou willen verbinden'. De Bijbel leert ons dat de Bruid nog geen gemeenschap heeft met de Bruidegom, dus hoezo zou Paulus de reine maagd dan aan de man willen samenvoegen?! De gelovigen worden juist opgeroepen gemeenschap te hebben met de Heere. Als wij de Bruid zouden zijn, zouden wij nog geen gemeenschap met de Bruidegom hebben. De Gemeente maakt *deel uit* van de Bruidegom. De Gemeente is het Lichaam van Christus. Er is geen Hemelse Bruid en een aardse Bruid, dat is nergens terug te vinden in de Bijbel. Efeze 5 wordt ook vaak genoemd om te laten zien dat de Gemeente de Bruid is. Dit hebben we al uitgebreid bekeken in de studie 'Het Bijbelse huwelijk', maar toch nog even een korte uitleg.

1 Johannes 2

3 *Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze **onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.***

1 Korinthe 10

16 *De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet **een gemeenschap des bloeds van Christus?** Het brood, dat wij breken, is dat niet **een gemeenschap des lichaams van Christus?***

17 *Want één Brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns Broods deelachtig zijn.*

Christus en de Gemeente

Efeze 5

28 *Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief.*

29 *Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.*

30 *Want **wij (alle gelovigen) zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.***

31 *Daarom zal een mens (Man; Christus) zijn vader (God) en moeder (Volk) verlaten, en zal zijn vrouw (de Gemeente) aanhangen; en zij twee zullen **tot één vlees** wezen.(=het Lichaam van Christus, de Gemeente)*

32 *Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, **ziende op Christus en op de Gemeente.***

Paulus zegt hier dat, vanaf Genesis tot aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus, dit een Verborgenheid moest blijven. Maar nu maakt hij, in opdracht van de Heere, bekend dat deze samenvoeging door God, *niet* gaat over een willekeurige verbintenis tussen man en vrouw, maar dat het een afspiegeling is van **de verbintenis van Christus, en Zijn Lichaam.**

Want *welke* scheiding er in ons leven als gelovige ook zal plaatsvinden, niets en niemand kan

ons, Zijn Lichaam, de Gemeente, scheiden van de Liefde van God. Deze verzen spreken niet over *de natuurlijke* mens. De natuurlijke man en vrouw zullen het één zijn, van hun vlees met elkaar, *nooit* bereiken!

Wat God heeft samengevoegd scheidt geen mens

Markus 10

1 En van daar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan; en de scharen kwamen wederom samen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, leerde Hij hen wederom.

2 En de Farizeën, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende.

3 Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden?

4 En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te verlaten.

5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.

6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.

7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;

8 En die twee zullen tot één vlees zijn, also dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.

9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet.

10 En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelfde.

11 En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.

12 En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.

De Heere Jezus zegt hier; 'Wat God samengevoegd heeft, scheidt geen mens'. Dit slaat niet op de natuurlijke man en vrouw, maar dit is een verwijzing van de Heere Jezus naar wat er zal gebeuren ná Zijn Opstanding. Dán zal God niet meer scheiden wat Hij gaat samenvoegen; namelijk **Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente**. De kerken hebben er niks van begrepen, en gebruiken dit vers in hun huwelijksceremonie! Maar God houdt Zich momenteel helemaal niet bezig met deze oude Schepping. Wat zou Hij er überhaupt aan hebben om de sterfelijke, oude mens, tot één vlees te maken??! Dat slaat nergens op. De man-vrouw relatie wordt misschien ook duidelijker, als je de hiërarchie in de Bijbel begrijpt.

Hiërarchie

God is het Hoofd van Christus

Christus is het Hoofd van de man

De man is het hoofd van de vrouw

1 Korinthe 11

1 Weest mijn navolgers, gelijkterwijs ook ik van Christus.

2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Hierboven staat de man *onderdanig* is aan het Hoofd, de Heere Jezus Christus. En de vrouw is *onderdanig* aan haar eigen man. De ene waarheid is een *beeld* ofwel een type van de andere waarheid. Omdat wij vervuld zijn met de Geest, zijn wij in staat om onderdanig te zijn aan Degene Die boven ons gesteld is. Er staat ook dat Christus onderdanig is aan God. De man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd van de Gemeente is. Als deze vrouw deelheeft aan het Lichaam van Christus, de Gemeente, dan is zowel Christus, als haar man haar H(h)oofd. Paulus zegt tegen de Korinthiërs dat een gelovige vrouw beter niet getrouwd kan zijn als zij de Heere voor de volle honderd procent wil dienen. Want van haar wordt verwacht dat zij *zowel* de Heere als haar man dient. De geëmancipeerde vrouw hoeft nu niet meteen te gaan stuiteren, want de man zou de vrouw liefhebben als zichzelf, dus niks aan de hand, lijkt mij;) *'Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief.'*

Vrouwelijk

Schepping; Schepsel

Vrouw

Vlees

Volk Israël

Volk Israël

Gemeente, het Lichaam van Christus

Volk Israël

Bruid

De overige Volkeren

Mannelijk

Schepper

Man

Geest

Jehovah

Jezus

Christus als Hoofd van Zijn Lichaam

De Gemeente, Lichaam van Christus

Bruidegom

Het wedergeboren Volk Israël

De Bruiloft te Kana

Johannes 2

1 En **op den derden dag** (Opstandingsdag; verwijst naar wedergeboorte) **was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder** (letterlijk is dit Maria, maar haar naam wordt niet genoemd. In breder verband wordt hier het gelovig overblijfsel van heel het Volk Israël bedoeld) **van Jezus was aldaar.**

2 En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft.

3 En als er wijn (= nieuw Opstandingsleven; Goddelijk leven, na wedergeboorte) ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. (zij zijn niet wedergeboren, en dus ongelovig)

4 Jezus zeide tot haar: Vrouw (type van Israël, voorheen de Vrouw van de Heere) wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.

5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.

6 En aldaar waren zes (verwijzend naar de 6^e Bedeling; de Wederkomst van Christus) stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. (naar Joodse, godsdienstige rituelen)

7 Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water (water is een beeld van het Woord). En zij vulden ze tot boven toe.

8 En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester (de Schepper; de Heere God); en zij droegen het.

9 Als nu de hofmeester het water, dat wijn (=het Nieuwe Opstandingsleven van Christus) geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.

De Bruiloft was op de derde dag. De 'derde dag' was ook de Opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. De derde dag heeft daarom te maken met 'wedergeboorte'. Het getal 3 spreekt in de Bijbel van Belofte, en vervulling van Beloften. De Heere Jezus was er met Zijn discipelen. Typologisch staan zij hier voor 'Hoofd en Lichaam'. Er wordt, op de bruiloft, wijn voortgebracht door de Heere Jezus. Wijn is in de Bijbel een type van nieuw opstandingsleven, en dus van wedergeboorte. Water is een type van het Woord van God.

Hosea 6

1 Komt en laat ons (wedergeborenen van Israël) wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.

2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; **op den derden dag** zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. (spreekt over de wedergeboorte van het gelovig overblijfsel van Israël, straks ná de 70^e Jaarweek)

Psalm 45

Deze Psalm is een profetisch Bruiloftslied. 'Een lied van de geliefden'. Het gaat over een Koning, en een Koningin. Een wedergeboren Israël zal, in de toekomst, hoofd zijn over alle andere wedergeboren volkeren (heidenen). Dat is na de 33 jaar grote Verdrukking over de volkeren. Deze Psalm spreekt over het geopenbaarde Koninkrijk; de Bruiloft des Lams; het 1.000 jarig Koninkrijk. De Koning is de Heere Jezus Christus, en de Koningin is het wedergeboren Israël

1 Een onderwijzing, een lied der liefde (=geliefden), voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim.

2 Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten uit van een **Koning** (= de Heere Jezus Christus); mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers.

3 Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; (de Heere Jezus Christus) genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.

4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.

5 En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke (ontzagwekkende) dingen leren.

6 Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden. (Hij onderwerpt de volkeren)

7 Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. (Hebreeën 1:8)

8 Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie (de Heilige Geest), boven Uw medegenoten. (=Gemeente, Zijn Lichaam)

9 Al Uw klederen zijn mirre, en aloë, en kassie; uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U verblijden. (symboliek die de Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus beschrijft)

10 Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke staatsdochteren; **de Koningin** (Wedergeboren Israël) **staat aan Uw rechterhand** (Zij zal, straks, samen met de Heere Jezus

Christus en Zijn Lichaam, heerschappij hebben over de overige volkeren), in het fijnste goud van Ofir.

11 Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.

12 Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.(gelovigen uit de overige volkeren)

13 En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken.(gelovigen uit de overige volkeren)

14 Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.(gelovigen uit de overige volkeren)

15 In gestikte klederen zal zij tot den Koning (de Heere Jezus Christus) geleid worden; de jonge dochteren, die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden.

16 Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis.(ingaan in het geopenbaarde Koninkrijk op aarde)

17 In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.

18 Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.

Het Nieuwe Jeruzalem

Openbaring 21

2 En ik, Johannes, zag (in een visioen) de heilige stad, **het nieuwe Jeruzalem**, nederdalende van God uit den hemel, **toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.**

--

9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen **de bruid, de vrouw des Lams.**(het geopenbaarde, aardse Koninkrijk van Christus; een nieuwe Schepping)

10 En hij voerde mij weg in den geest (in een visioen) op een groten en hogen berg, en hij toonde mij **de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.**

Op *dít* moment is Jeruzalem niet 'de heilige stad', verre van dat. Momenteel vertegenwoordigt zij het Joodse Volk, levend onder het *Oude Verbond*. Dit Volk leeft *zonder* toestemming van God in *Zijn Land*, en *Zijn stad*. Zij heeft de Messias nog steeds niet erkend, bekend, en herkend. Het oude, aardse Jeruzalem van vandaag zal eerst met de grond gelijk worden gemaakt *voordat* het Nieuwe Jeruzalem, de stad van Vrede, zal verschijnen. Er zou immers geen zuurdesem achterblijven, want het Nieuwe Jeruzalem zal leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Dit vindt plaats *na* de grote Verdrukking over Israël.

Klaagliederen

8 Cheth. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd (zonde= het beoogde doel missen; ongeloof), daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden (God heeft haar momenteel verlaten); allen, die haar eerden, achten haar onwaard, dewijl zij haar naaktheid gezien hebben; zij zucht ook, en zij is achterwaarts gekeerd.

Daniël 9

16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer vaders ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom ons zijn. (dit is ook de huidige situatie van Israël in het Midden-Oosten)

Het Koninkrijk der Hemelen breidt Zich uit over de aarde

Openbaring 21

*2 En ik, Johannes, zag (in een visioen) de heilige stad, **het nieuwe Jeruzalem**, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.*

In dit visioen ziet Johannes het 'Nieuwe Jeruzalem' neerdalen. Het komt van God uit de Hemel, staat er bij. Het is een beeld van het Koninkrijk dat zich *vanuit* de Hemel, *uitbreidt* over de aarde. Sinds de Opstanding van de Heere Jezus Christus bestaat dat Nieuwe Jeruzalem; het is het Hemelse Koninkrijk waarvan de Heere Jezus Christus Koning is. Christus is momenteel Hogepriester, en tevens Koning van een Hemels Volk in een 'Koninkrijk der Hemelen'. Dat Hemelse Volk is de Gemeente, Zijn Lichaam. Het is nu nog een *verborgen* Koninkrijk, maar straks, bij Zijn Wederkomst, wordt het zichtbaar op aarde. Vanaf het moment dat Hij Zijn Voeten zet op de Olijfberg, breidt het Hemelse Koninkrijk Zich in etappes uit over de aarde. Het is volledig 'nedergedaald' als de duizend jaren aanbreken. Dan is het Koninkrijk van Christus ook op aarde gevestigd.

Jeruzalem wordt het middelpunt van het geopenbaarde Koninkrijk

De oude Schepping staat vrouwelijk ten opzichte van de Schepper. Het Nieuwe Jeruzalem staat voor het Nieuwe Verbond, het (nieuwe)Huwelijks-Verbond; een Eeuwig Verbond met het wedergeboren Volk Israël. Een Nieuwe Schepping. Jeruzalem zal het *middelpunt* en ook de *residentie* zijn in het duizendjarig Messiaanse Koninkrijk. Daarom is het Nieuwe Jeruzalem een beeld van het *hele* Koninkrijk, met alleen wedergeboren mensen. In Hebrreeën twaalf wordt het Koninkrijk ook genoemd 'de stad des levenden Gods, het Hemels Jeruzalem'. En Galaten vier heeft het over Jeruzalem dat Boven is.

Jeruzalem en het Volk Israël

Openbaring 21

*2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, **het nieuwe Jeruzalem**, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.*

'Toebereid als een Bruid, die voor haar Man versierd is', is het Koninkrijk der Hemelen dat uitbreidt over de aarde. Het Volk Israël zal straks (opnieuw) de Bruid zijn van de Man, de Heere Jezus Christus. Deze keer niet onder het Oude Verbond der Wet, maar onder het Nieuwe Verbond der Genade. De vrouw zal versierd zijn; mooi gemaakt voor haar Man; de wedergeboorte van Israël. Het wedergeboren Volk Israël wordt hier vereenzelvigd met de stad Jeruzalem. **Het nieuwe Jeruzalem is een beeld van het geopenbaarde Koninkrijk.**

De Geest en de Bruid

Openbaring 22

17 En de Geest (het Lam, de onzienlijke Christus) en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens (= levend water = stromend water = eeuwig leven) om niet.(gratis; uit Genade)

Dit vers komt uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Het is een uitnodiging om te komen tot 'het Water des Levens', ofwel je te bekeren tot Christus. Het is een uitnodiging om deel te nemen aan de nieuwe Schepping, die is gekomen in de Opstanding van Christus. De Bruid is hier het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe Schepping, en staat vrouwelijk ten opzichte van de Heere. 'En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet'. Water is een beeld van de Geest, en van het Woord. Het *drinken* is de uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest, de Geest van Christus. Als je de Geest ontvangt, zul je niet meer sterven, maar eeuwig leven. Als je de Geest ontvangt, ben je wedergeboren in de nieuwe Schepping, en leef je onder het Nieuwe Verbond der Genade.

Johannes 4

14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten (sterven niet meer); maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

Openbaring 21

6 En Hij sprak tot mij (Johannes): Het is geschied.(het 1.00 jarig Vredesrijk; het Koninkrijk van Christus is in de Hemelen en over de aarde gevestigd; Hij heeft Heerschappij over Hemel en aarde) Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

Romeinen 3

*23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (mislopen; ontberen) de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet (gratis; uit Genade) gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;*

Wij zullen, in Christus, het Koninkrijk beërven

2 Korinthe 5

17 Zo dan, indien iemand in Christus is (in Christus= tesamen met; in nauwe verbondenheid met), die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden

Wij, de Gemeente, Zijn Lichaam, zijn nú al een nieuwe Schepping. De Gemeente is de eerste groep gelovige mensen die, in Christus, wedergeboren is in de nieuwe Schepping. Wij zijn met Hem gestorven, en met Hem mee opgestaan. Wij zijn zelfs, samen met Christus, al in het Koninkrijk der Hemelen (nieuwe Schepping) gezet. Uit Genade, om niet, drinken wij nu al van dat 'Water des Levens'. Wij nemen hier-en-nu al deel aan Zijn nieuwe Opstandingsleven. Wij zijn niet alleen zijn Koninkrijk *binnengegaan*, maar wij zullen het Koninkrijk ook *beërven*. Wij zijn mede-erfgenamen van Christus, wij zijn immers Zijn Lichaam! Wij zullen straks niet alleen de wereld *oordelen*, maar wij zullen ook met Hem *heersen*. In de toekomst krijgt een gelovig

Israël ook de Geest uitgegoten, daarna de gelovigen uit de overige volkeren. In etappes, zullen uiteindelijk *alle* gelovige mensen deelhebben aan de Heilige Stad Jeruzalem, de nieuwe Schepping. Wij danken God voor Zijn Barmhartige en Liefdevolle Genade in Zijn ontzagwekkende Heilsplan met de wereld.

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem (Koninkrijk der Hemelen; nieuwe Schepping), en de vele duizenden der engelen(=de Gemeente, Zijn Lichaam);

23 Tot de algemene vergadering (de uit-geroepen) en (namelijk) **de Gemeente der eerstgeborenen** (wij zijn in, tesamen met, Christus, Eerstelingen van de *nieuwe* Schepping, en daarom bestemd voor de Heere in de Hemel. Wij zijn een Hemels Volk dat nu al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk), die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en (namelijk) de geesten (de Gemeente maakt, tesamen met Christus, deel uit van de onzienlijke dingen) der volmaakte rechtvaardigen (rechtvaardig gemaakt in Christus; voor God zijn wij volmaakt; de Gemeente);

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en **heeft ons mede gezet in den hemel** in (=tesamen met) Christus Jezus;

1 Korinthe 6

2 Weet gij niet, dat de heiligen (=de Gemeente, Zijn Lichaam. Heiligen= bekwaam gemaakt, en apart gezet, om de Heere te dienen) **de wereld oordelen zullen**? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?

Openbaring 1

6 En Die ons gemaakt heeft tot **koningen** en priesters (wij zijn immers het Lichaam van de Koning en Hogepriester de Heere Jezus Christus!) Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

2 Timotheüs 2

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;

12 Indien wij verdragen, **wij zullen ook met Hem heersen**; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Openbaring 5

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en **wij zullen als koningen heersen op de aarde.**

Amen.