

Pinksteren met de Hebreeënbrief

Johannes 16

5 En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?

6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.

7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Pinksteren is een feest dat, over het algemeen, slecht begrepen wordt. Pinksteren gaat over 'de Trooster Die ons beloofd, en gegeven is'. Buiten deze Trooster kunnen wij ons niet laten vertroosten. Wij hebben de onzienlijke Heere Jezus Christus als onze Trooster.

Trooster	= Menachem	= מנחם
Troost; Troosten	= Nachem, rouw, berouw	= נחם
Noach	= Troost, vertroostingrust	= נח
Chan	= Genade	= חן

Genesis 5

29 En hij noemde zijn naam **Noach** (type van Christus), zeggende: Deze zal ons **troosten** over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

Vervanging

Johannes 14

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een **anderen Trooster** geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17 Namelijk **den Geest der waarheid**, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

Vertrouwing betekent in de Bijbel altijd *vervanging*. Het betekent dat er iets *beters* voor in de plaats komt. 'De andere Trooster' is Christus, maar nu in een *andere* gedaante, namelijk als de Geest. De onzienlijke Christus heeft 'woning gemaakt' in elke gelovige. Het *nieuwe* leven vertroost ons, het *oude* leven is vergankelijk.

2 Thessalonicensen

16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een **eeuwige vertroosting** (we hebben eeuwig leven gekregen) en goede hoop in genade,

17 **Vertrouste** uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.

Johannes 15

26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Hebreeënbrief

Hebreeën 12

18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,

19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden.

20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.

21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Paulus legt hier uit 'waar wij níet gekomen zijn', en 'waar wij wél gekomen zijn'. De Hebreeënbrief vindt men vaak de ingewikkeldste Brief om te lezen, maar aan het begin van de Brief wordt vermeld waar het over gaat. Het gaat over 'de Hemelse Positie van Christus'. De Brief gaat over Christus Die opgewekt is. Sinds Zijn dood en Opstanding is Hij een *verzoening* voor onze zonden. In deze Positie is Hij gesteld tot de Zoon van God. Dit is niet het héle verhaal, want *in* deze Positie is Hij *tegelijkertijd* gesteld tot 'Hogepriester van het Nieuwe Verbond'. De kern van deze Brief is dat niet alleen Christus in Die Positie is gesteld, maar ook Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is mét Hem in die Positie gesteld.

Hebreeën 1

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen (vanaf Zijn dood en Opstanding) tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelfen te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;

Efeze 2

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons **mede gezet in den hemel in (=samen met; in nauwe verbondenheid met)** Christus Jezus;

6 En **Die ons gemaakt heeft** tot koningen en **priesters** Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Het Oude Verbond der Wet is vervallen

Romeinen 10

*4 Want **het einde der wet is Christus**, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.*

Galaten 3

*11 En dat **niemand door de wet gerechtvaardigd wordt** voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het **geloof** leven.*

Galaten 4

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;

*5 Opdat **Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou**, en opdat wij de ~~aanneming tot kinderen~~ aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.*

Bij de dood van de Heere Jezus, verviel het Oude Verbond der Wet, en in Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. Het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus is daarom een Priesterschap onder het Nieuwe Verbond der Genade. Zijn Hogepriesterschap is bovendien een *Hemels* Priesterschap. Het is daarmee van *Hogere* en *Betere* orde dan het *aardse* priesterschap onder het Oude Verbond. In de Hebreeënbrief gaat het dus over Christus in Zijn Hemelse Positie. Dit wordt daar verder uitgelegd met verschillende plaatjes.

Hebreeënen 11

39 En deze allen ('wolk der getuigen' = Oudtestamentische gelovigen), hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen;

*40 Alzo **God wat beters over ons voorzien had**, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.*

Als we naar Christus kijken, leren we onszelf kennen

Hebreeënen 12

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen (juiste vertaling= martelaren. In Hebreeënen 11 worden, als voorbeeld, veel Oudtestamentische gelovigen genoemd, die door hun geloof bleven volharden) rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid (=passie en volharding) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; (dit is de loopbaan van Christus die ons weerspiegeld wordt)

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

--

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

In Hebreeën twaalf legt Paulus uit dat het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus in de Hemel ook ónze roeping is. Het is ook ónze positie, en het is ook ónze toekomstbestemming. Daar zouden wij ons bewust van zijn. Alles wat Christus nu doet en Wie Hij is, daarin zijn ook *wij* geheiligd. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam; samen één. Paulus wil ons daarvan doordringen in Zijn Brief; 'als je bij Christus wil horen, weet dan Wie Hij is, want je hebt dezelfde positie als Hij'. Wij zouden vanuit de Schrift weten wélke loopbaan Christus loopt, *Hij* is onze Leidsman die wij zouden volgen. Als we op Hém zien, leren we ook onszelf kennen.

Openbaring 1

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. (=reinigende Bloed van de Hogepriester; Bloed van het Nieuwe Testament)

Hij wil ook ons opvoeden tot erfgenamen

Hebreeën 1

- 1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;*
- 2 Welken Hij gesteld (=aangesteld) heeft tot een **Erfgenaam van alles**, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;*
- 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;*
- 4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.*
- 5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegeneerd (=voortgebracht; gecreëerd)? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en **Hij zal Mij tot een Zoon (=Erfgenaam) zijn?***

Christus is, in Zijn Opstanding, de Eersteling van de nieuwe Schepping, en daarmee is Hij bestemd voor de Heere Zelf. Hij is bestemd voor de Troon in de Hemel, en ook *wij* zijn bestemd voor de Hemel. Dat is een belangrijke uitnemende positie. Christus is tot Zoon aangesteld door God, en daarom zouden ook *wij* tot zonen aangesteld worden. Zonen zijn erfgenamen. 'Laten wij ons dan opvoeden door de Vader, zodat ook wij volwassen Zonen worden'. Hij zal ons dan kastijden, maar uiteindelijk zal dat ons ten *goede* komen. Een aardse vader wil óók altijd het beste voor zijn kinderen, hij wil dat ze op hun toekomst zijn voorbereid. Een kind leeft in het hier en nu, en wil het nú hebben; 'want ik vind dit niet leuk'. Maar een volwassene zou *verder* kijken. Over zaken *heen* kunnen kijken, op wat *daarna* volgt. Ergens doorheen gaan, en weten dat het *daarna* beter wordt. Net zoals de Heere Jezus over het kruis héén keek naar de Heerlijkheid die op Hem wachtte.

Hebreeën 12

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen (de Heere Jezus keek over het lijden héén), en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.

--

6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij (=opvoeden), en Hij geselt (straffen) een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.

7 Indien gij de kastijding (opvoeding) verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)

8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.

9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?

10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijdt; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.

11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn (verzoeking tot beproeving); doch daarna geeft zij van zich een **vredzame vrucht der gerechtigheid** dengenen, die door dezelve geoefend zijn.

Romeinen 8

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook **erfgenamen, erfgenamen** van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Niet gekomen tot de tastbare berg

Hebreeën 12

18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg (Sinaï ofwel Horeb), en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,

19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden.

20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd (de Wet; al de werken van de Wet): Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.

21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

Wij hebben een *betere* positie dan *alle* Oudtestamentische gelovigen. 'Wij zijn niet tot het één genaderd, maar tot het ándere'. We zijn *niet* gekomen tot de *tastbare* berg, het brandende vuur, de donkerheid, duisternis en het onweer. Dit zijn allemaal zaken die gebeurden toen het Volk Israël de Wet kreeg onder het Oude Verbond. Dat was angstaanjagend, en alleen Mozes mocht de berg op, want God zou spreken tot het Volk. De omstandigheden laten typologisch al zien, dat er niet veel goeds uit voort zou komen. Typologisch staan zij voor het leven onder het Oude Verbond.

Exodus 20

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg (=de berg Sinaï ofwel de berg Horeb); toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;

19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven!

20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet.

21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was.

De weg is vrij

Hebreeën 12

20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd (de Wet; al de werken van de Wet): Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het **zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.**

21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).

Exodus 20

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg (=de berg Sinaï ofwel de berg Horeb); toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;

De Wet werd weliswaar gegeven aan het Volk Israël, maar de omstandigheden lieten eigenlijk al zien dat het niet al te best was. Dat wat eruit voort zou komen, angstaanjagend was. Daar viel niet onder te leven. ('zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd') De berg kon niet eens *genaderd* worden. Het Volk keek van een afstand, want zelfs als men de berg aan zou raken, stierf men. 'Waag het niet om te komen'. Wat een verschil met Pasen en Pinksteren, want daar werd gezegd; 'Kom, de weg is vrij!!'. Bij de tastbare berg was de weg *niet* vrij, maar juist geblokkeerd.

Romeinen 8

7 Daarom dat het bedenken des vleses (=de zondige oude mens; de natuurlijke mens) vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het **kan ook niet.**

8 En die in het vlees zijn (de oude mens; de natuurlijke mens; het vlees), kunnen Gode niet behagen.

Het hele leven onder het Oude Verbond was niet te dragen. Dat zegt de gebeurtenis beschreven in Exodus twintig. Iets breder getrokken gaat het over 'het hele leven in de oude Schepping' waaraan je ten onder gaat. Het leven hier is bijna niet te dragen. Zo jammer dat zelfs veel gelovigen *blijven* leven onder de oude zwakke beginselen van de Schepping, en de Wet.

Geen plaats meer

Hebreeën 8

7 Want (maar) indien dat eerste verbond (Oude Verbond der Wet) onberispelijk geweest ware (=als er niets op aan te merken was), zo zou voor het tweede (Nieuwe Verbond der Genade) geen plaats gezocht zijn geweest.

Als het Oude Verbond der Wet, en de oude Schepping, volmaakt waren geweest, zou er voor een Nieuwe Verbond, en een nieuwe Schepping, geen plaats geweest zijn. Natúúrlijk was de Wet heilig, rechtvaardig, en goed. Het is immers het Woord van God, en daar is niets op aan te merken. Er is iets op óns aan te merken, wij konden immers niet dragen wat geboden werd! De Schepping was niet in staat dat te dragen. Dat het Oude Verbond werd opgeheven is Genade van God. De Wet was er om de mens te leren wat zonde is.

Hebreeën 7

18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil; (het Oude Verbond der Wet is weggedaan omdat deze zwak en nutteloos was voor de mens)

*19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, (want de Wet kon de mens niet tot volmaaktheid leiden) maar de aanleiding van een **betere** hoop (Nieuwe Verbond der Genade), door welke wij tot God genaken.(=naderen)*

Romeinen 7

*12 Alzo is dan de wet **heilig**, en het gebod is **heilig**, en **rechtvaardig**, en **goed**.*

13 Is dan het goede mij de dood geworden? (heeft het goede mij dan gedood?) Dat zij verre. (=absoluut niet) Maar de zonde is mij de dood geworden (door de zonde ben ik veroordeeld tot de dood); opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn (de Wet geeft kennis van de zonde, de Wet laat zien wat zonde is); werkende mij door het goede den dood (door de Wet, het Goede, ben ik ter dood veroordeeld); opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod.(de zonde werd vermeerderd door het gebod)

Het Oude Verbond is opgeheven

Hebreeën 10

9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg (het Oude Verbond der Wet), om het tweede (het Nieuwe Verbond der Genade) te stellen.

Het Oude Verbond der Wet, en het Nieuwe Verbond der Genade zijn *beiden* gegeven, en gesproken door God. De Wet is 'bitter', en 'een bediening des doods', maar dus ook heilig, rechtvaardig, en goed. De Verbonden zijn *allebei* Waarheid, en hebben *beiden* een functie in Gods Heilsplan (gehad). Het ene Verbond, volgde het andere op. De Verbonden sluiten elkaar uit. Het Oude Verbond is *vervuld* in de dood en Opstanding van Christus, ofwel *opgeheven*. Er is nu een *beter* Verbond; het Nieuwe Verbond der Genade.

Romeinen 8

1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees (de oude mens; de natuurlijke mens) wandelen, maar naar den Geest.(Wedergeboren mensen; gelovigen)

2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus (Nieuwe Verbond der Genade) heeft mij vrijgemaakt van de Wet der zonde en des doods. (Oude Verbond der Wet; de oude Schepping)

De volmaakte Wet van de Vrijheid

Galaten 3

13 Christus heeft ons **verlost van den vloek der wet**, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Paulus vraagt zich in de Galatenbrief af waarom de gelovigen weer *teruggingen* naar die arme en zwakke beginselen? 'Wie heeft jullie verteld om weer onder de vloek te gaan? We zouden juist komen tot Christus!'. Paulus zegt dat je wel kunt *proberen* om de Wet te volbrengen, maar dat je dat niet gaat lukken. Wie in één Wet struikelt, is namelijk schuldig de héle Wet te volbrengen. 'Ja maar, we doen toch ons best?' Nee, daar heb je *niks* aan. Je kunt niet leven onder een *beetje* Wet, en een *beetje* Genade. Wanneer je *tóch* probeert onder de Wet te leven, is er geen Genade meer.

Galaten 5

2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat **Christus u niet nut zal zijn**. (Christus kan niks voor je doen als je onder de Wet leeft)

3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is **de gehele wet te doen**. (als je aan één Wet voldoet, moet je ze allemaal volbrengen om gerechtvaardigd voor God te worden. Dat is onmogelijk volgens Zijn Woord)

4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

De volmaakte Wet van Vrijheid

Jakobus noemt het leven onder het Nieuwe Verbond 'de volmaakte Wet van de Vrijheid'. Hij noemt het 'de Wet van Vrijheid' omdat het *niet* gaat om starre regeltjes te volgen uit angst, maar om uit vrije keuze uit *het geloof* te leven. Als je wel hoort (en leest) wat goed is, maar het daarna direct weer vergeet of negeert, heb je er niets aan. 'Je zou ernaar leven', zegt Jakobus.

Jakobus 1

25 Maar die inziet in **de volmaakte wet, die der vrijheid is**, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukkig zijn in dit zijn doen.

Genade kent geen enkele verplichting

Galaten 3

11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar (is duidelijk); want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Galaten 4

3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;

5 Opdat Hij degenen, **die onder de wet waren, verlossen zou**, en opdat wij de ~~aanneming tot kinderen~~ aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Bij religie is men gebonden aan regels, wetten en rituelen. Wij zijn niet gebonden. Wij zijn ontbonden; wij zijn verlost. Wij zijn vrij gemaakt. Wij zijn verlost van de Wet. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonden, en verlost van de satan en de dood. Het Oude Verbond der Wet is *opgeheven* bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is wedergeboren in een *nieuwe* Schepping. Wij leven nu onder het Nieuwe Verbond der Genade. Wij hebben geen verplichtingen of regels. Genade kent geen enkele verplichting. Als wij ervoor zouden moeten werken, is het geen Genade meer! Het Nieuwe Verbond kent geen 'heilig moeten'. Wij staan in de Vrijheid. De werken zijn al volbracht door de Heere Jezus Christus. Christus wil dat wij Hem *vrijwillig* volgen.

2 Korinthe 3

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Galaten 5

1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. (= het juk van de werken van de Wet)

--

13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. (wij zouden ons uit geloof dienstbaar opstellen tov de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente)

Romeinen 11

6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (=werken der Wet= dode werken); anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Samenvatting eerste deel

De zondaar zal sterven

Ezechiël 18

4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; **de ziel, die zondigt, die zal sterven.**

Het Woord van God veroordeelt de natuurlijke mens. Het spreekt een vonnis uit over de natuurlijke mensheid. Veel Christenen denken dat de Bijbel er is om de natuurlijke mens te

verbeteren, maar er staat juist dat de oude mens, het vlees, *onverbeterlijk* is. Hij is *verloren* in misdaden en zonden. De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal *sterven*. Ons vleselijk lichaam *kán* niet anders dan zondigen, en *kán* niet gehoorzamen aan de Wet, staat in de Bijbel.

Romeinen 8

*7 Daarom dat het bedenken des vleses (=de zondige oude mens; de natuurlijke mens) vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het **kan ook niet**.*

8 En die in het vlees zijn (de oude mens, de natuurlijke mens), kunnen Gode niet behagen.

Eis van de Wet door Hem vervuld

Filippenzen 2

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens (de Heere Jezus), heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

2 Korinthe 5

*15 Als die dit oordelen, dat, **indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn**.*

En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

De natuurlijke oude mens, het vlees, *kan* God dus niet behagen. Hij kan God niet dienen, omdat er geen contact mogelijk is tussen God, en de zondaar. God heeft Zich daarom vernederd om als mens (de Heere Jezus) *plaatsvervangend* voor alle zondaren te sterven. Bij de dood van de Heere Jezus, was *heel* de mensheid dood. ('als Eén sterft voor allen, dan zijn zij allen dood) Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld.

1 Johannes 2

2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Nieuwe Schepping

*Met de Heere Jezus was dus de **hele** mensheid gestorven, maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent voor God? Helemaal niks. Maar door de Kracht van God stond de Heere Jezus Christus op uit de dood. In Zijn Opstanding is Hij Eerstgeborene, Eersteling, van een nieuwe Schepping. De Heere Jezus Christus is gestorven om een einde te maken aan de oude Schepping, en een begin te maken met de nieuwe Schepping. Hij heeft door Zijn sterven een einde gemaakt aan het Oude Verbond der Wet, met Hem kwam het Nieuwe Verbond der Genade. Daartoe is Hij opgestaan. Door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, is er nu de mogelijkheid om, in Hem, verzoend te worden met God. Via Christus kunnen wij contact maken met God, en Hem dienen. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester en Middelaar bij God.*

1 Timotheüs 2

5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

Nieuw en eeuwig leven

Hebreeën 7

19 Want **de wet heeft geen ding volmaakt** (de mens kon door de Wet niet gerechtvaardigd worden), maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. (wij kunnen nu naderen tot God, via Christus de Middelaar)

20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden (Hogepriesters onder het Oude Verbond der Wet);

21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek). (=de Hogepriester de Heere Jezus Christus)

22 Van een **zoveel beter verbond** is Jezus Borg geworden. (het nieuwe Verbond der Genade)

Het Oude Verbond der Wet is dus opgeheven bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Er is *geen* nieuwe Wet voor in de plaats gekomen. Er is een *beter* Verbond gekomen; het Nieuwe Verbond der Genade. Er is iets *beters* voor in de plaats gekomen, namelijk *nieuw* leven. Iedereen die in onze Bedeling tot geloof komt, leeft onder het Nieuwe Verbond der Genade. Iedereen die gelooft, krijgt dit nieuwe en eeuwig leven door de Heilige Geest Die dan *in* ons komt wonen. Alleen geloof is genoeg.

Efeze 1

12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, **nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest** der belofte;

De Wet getuigt van Christus

Lukas 24

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, **wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes** (5 boeken van Mozes; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri Deuteronomium), en de Profeten, en Psalmen).

45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Mens Jezus, (Die nu is de Christus) lijden, en van de doden opstaan ten derden dage;

47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

Hebreeën 10

1 Want **de wet, hebbende een schaduw der toekomstige goederen**, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

Kolossenzen 2

16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; (wetten onder het Oude Verbond)

17 Welke zijn een schaduw der toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

De Wet, uitgesproken door Mozes, is niet alleen iets *negatiefs*, maar is ook een schaduw van iets *positiefs*. De oude inzettingen (voorschriften; verordeningen) van de Wet getuigen, of wel zijn een schaduw van, het Nieuwe Verbond. De Wet moet niet *nageleefd* worden, maar *geloofd* worden met het hart. De Wet leert ons Christus kennen. In de Hebreeënbrief wordt uitgelegd hoe Christus als Hogepriester uitdrukking geeft aan het Nieuwe Verbond.

Illustratie

De functie van het hogepriesterschap onder het Oude Verbond, is slechts een illustratie van het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het Hogepriesterschap van Aäron, uit het Oude Testament, was niet toereikend, maar slechts een beperkt concept van het *ware* Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding. Zo was er onder het Oude Verbond alleen verzoening mogelijk van de zichtbare, vleselijke zonden. Ook was het geen eeuwig priesterschap maar een *tijdelijk*, want op gegeven moment stierf men. Ook moest men *blijven* offeren om verzoening te krijgen.

Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, reinigt ons volkomen

De offers uit het Oude Verbond konden de mens alleen reinigen *naar het vlees*. Alleen de *zichtbare* zonden konden verzoend worden. Maar het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, reinigt ons *volkomen*. Zijn Bloed reinigt ook ons *geweten*. Daarvoor zouden wij wel in gemeenschap blijven met Hem en Zijn Woord. Hij reinigt ons omdat wij alleen op *die* manier God kunnen dienen.

Hebreeën 9

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Komen tot Christus

Hebreeën 12

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde (=de Mozaische Wet; een leven onder de Wet), die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid (=passie en volharding) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis (de vloek van de oude Scvhepping en de vloek van de Wet) heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

--

14 Jaagt den vrede (=eenwording met Christus; Nieuwe Verbond der Genade) na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;

15 Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid (leven onder het Oude Verbond der Wet), opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.

Hebreeën 3

1 Hierom, heilige broeders, die der **hemelse roeping** deelachtig zijt, aanmerkt (ziende op Hem; Hem nauwlettend in de gaten houden) den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;

Handelingen 15

10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk (=een leven onder de Wet) op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?

We zouden komen tot Christus, komen tot Hem. Wij zouden ons kruis opnemen, en Hem volgen. Hem volgen is Hem de Leiding geven over ons leven. Hem volgen is luisteren naar de Heilige Geest, Die in ons woont. We zouden afleggen alle regels van de Wet, en de zonde, omdat dat een grote last is, die we *toch* niet kunnen dragen. Leg af het oude leven, en leg af de werken van de Wet. Kom tot Christus, en laat je door Hém onderwijzen. Let erop dat je in Zijn Genade *blijft* staan, en de voorschriften van het Oude Verbond uitbant in dit nieuw ontvangen leven. Dat is inherent aan onze Hemelse Roeping. De Hemelse Positie van Christus is ook ónze positie, omdat wij Zijn Lichaam zijn.

Romeinen 7

4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood (onze oude mens, en de Wet, zijn aan het kruis genageld)

door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.

6 Maar **nu zijn wij vrijgemaakt van de wet**, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; also dat wij dienen in nieuwigheid des geestes (het Nieuwe Verbond der Genade; wij dienen Christus in ons), en niet in de oudheid der letter.(=het Oude Verbond der Wet)

De lijstjes kunnen weg

Wij zouden leven vanuit geloof. Geloof in God en Zijn Woord. Dát zou onze wandel moeten bepalen, en *niet* of wij dit-doen-of-dat-doen. Het lijstje met goede daden kunnen we weg doen. We hoeven geen 'werkjes- voor- God' af te vinken op een lijstje. De Wet is verdwenen. We hoeven ons plaatsje in de Hemel niet te verdienen, we zijn al met Hem in de Hemel gezet!! We zouden *eigen* verantwoording nemen hierin, en Zijn Woord bestuderen, zodat we weten wélk Plan God met de Schepping en de mens heeft. Dan kunnen we *Zijn* Geest een Werk in, en door ons laten doen. Naar de mate waarin Hij Zijn Werk mag doen, naar *díe* mate zullen we straks beloond worden. Goede Werken des geloofs zijn werken die God voorbereid

heeft. Onze *eigen* werken leveren niks op, dat zijn *dode* werken. Werken die ter Ere zijn van God, en door Hem voorbereid, die zullen Loon opbrengen.

Efeze 2

8 Want uit genade zijt gij zalig (behouden) geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, **welke God voorbereid heeft**, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Kolossensen 2

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;

7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

1 Korinthe 3

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (beoordeling bij de opname van de Gemeente) zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft (Vruchtbare Werken; Goede Werken; Werken Die de Geest in en door ons heeft mogen doen), dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden (eigen werken; dode werken; werken tbv de Wet en de oude Schepping), die zal schade lijden (=geen loon ontvangen); maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

Terug naar Hebreeën 12

Hebreeën 12

20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.

21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).

22 Maar gij zijt gekomen tot den **berg Sion**, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

We zijn dus niet genaderd tot het *oude*, maar we zijn genaderd tot het *nieuwe*. We zijn gekomen tot de Berg Sion. In de Bijbel staat een berg typologisch voor een 'koninkrijk'. De Berg Sion is de uitbeelding van het 'Koninkrijk der Hemelen', een *verborgen* Koninkrijk, en

wijst naar de Hemelse Positie van Christus. We zijn gekomen tot de Stad van de Levende God, tot het Hemelse Jeruzalem.

Wat heeft dit alles te maken met Pinksteren?

Wat heeft Pinksteren te maken met wat we nu allemaal gelezen hebben in, voornamelijk, de Hebreënbrieff? Er is een sterke theologische, en historische link, tussen de instelling van het Oude Verbond en het 'Wekenfeest', ofwel Pinksteren. Pinksteren is vijftig dagen na Pasen. (Pentacoste= vijftig) . Alle data in de Bijbel hebben een betekenis, er staat *niets* in de Bijbel wat geen nut heeft. Ook in Exodus worden continu data gegeven; 'de zoveelste dag, de zoveelste maand' etc. De officiële instelling van het Oude Verbond tussen God en het volk Israël, was *vijftig* dagen na de uittocht uit Egypte.

Komst van de Heilige Geest

Als de instelling van het Oude Verbond op de vijftigste dag was, valt het samen met de komst van de Trooster. Dan valt het samen met de komst van het Nieuwe Verbond der Genade. Op de Pinksterdag werd de werkzame Kracht van de Geest van Christus *openbaar* in de gelovigen. Het was de *zichtbare* uitwerking van de Geest. Op die dag is in feite de *opbouw* van de Gemeente begonnen. 'Tongen van vuur op hun hoofden, en de discipelen spraken in vreemde talen', maar het *belangrijkste* was wat Petrus *predikte*.

Drieduizend man

We hebben gezien dat het Oude Verbond een *schaduw* was van het Nieuwe Verbond, en juist *daarover* sprak Petrus. Hij predikte over het leven onder het Nieuwe Verbond. Onder het Oude Verbond zeiden de mensen tegen Mozes; 'al wat de Heere zegt, zullen wij *doen*'. Het Volk *kon* zich echter niet aan de Wet houden. Achteraf bleek dat zij al afgeweken waren, toen Mozes de eerste keer de stenen tafelen ophaalde. Zij hadden een gouden kalf gemaakt, en er stierven 3.000 mensen. Onder het Nieuwe Verbond, juist op die Pinksterdag, kwamen er 3.000 mensen tot geloof. Zij kregen op die dag, door *geloof* in de Christus, nieuw en eeuwig leven. De Heere wil niet dat wij iets *doen* voor Hem, maar dat wij in Hem en Zijn Woord *gelooven*. Alleen *door geloof* wordt men behouden.

Exodus 32

7 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af! want uw volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven.

8 En zij zijn haast afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had, zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelfde gebogen, en hebben het offerande gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.

9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!

--

27 En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste!

28 En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op dien dag, drie duizend man.

Handelingen 2

38 En Petrus zeide tot hen: *Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.*

39 *Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.*

40 *En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt **behouden** van dit verkeerd geslacht!*

41 *Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent **drie duizend zielen**.*

Johannes 6

27 *Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.*

28 *Zij zeiden dan tot Hem: **Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?***

29 *Jezus antwoordde en zeide tot hen: **Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.***

Het getal 3 (30, 300, 3.000)

Het getal 3 staat in de Bijbel voor 'vormwording, ofwel gestalte krijgen'. Het staat voor Beloften, en vervulling van Beloften, denk daarbij aan de *Opstanding van de Heere Jezus Christus* op de 3^e dag. Het getal 3 spreekt over Belofte van *eeuwig leven*. De Hebreeuwse letter 'Gimel' heeft getalswaarde 3, en betekent onder andere 'kameel'. De kameel is een type van de Gemeente, hij is een 'schip in de woestijn', op weg naar het Beloofde Land. Hij heeft water (Zijn Woord) bij zich (in de voeten!) voor onderweg. Wij zouden wandelen in het Licht, wandelen vanuit de Liefde, wandelen vanuit de Waarheid. Leven vanuit wat-het-Woord-ons-leert.

De Geest straks uitgegoten over het Volk Israël

De drieduizend man die sterven, zijn een beeld van het ongelovige Joodse Volk. In de Bijbel kom je vaker 3.000 mannen tegen die gedood werden. Dat verwijst allemaal naar hetzelfde. Het Joodse Volk is momenteel nog steeds *ongelovig*, zij gelooft niet in de Christus als opgestane Zoon van God. 'Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon'. De 3.000 man verwijst ook naar 'de derde dag', de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Dit is een type van het Volk Israël, ook zij zal na 2 dagen, op de derde dag, de Geest uitgegoten krijgen. De 3.000 man die stierven bij de instelling van het Oude Verbond verwijzen dus ook naar de wedergeboorte van het Volk Israël straks, in de Wederkomst van Christus.

Hosea 6

1 *Komt en laat ons (gelovig overblijfsel van het Joodse Volk) wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen (grote Verdrukking), en Hij zal ons verbinden.*

2 *Hij zal ons **na twee dagen (=2.000 jaar) levend maken (=wedergeboorte van het Volk Israël); op den derden dag zal Hij ons (het Volk Israël) doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.***

Ezechiël 38

29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen (Volk Israël) niet meer verbergen (Christus zal terugkeren op aarde), wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. (=de Wedergeboorte van het Volk Israël ná de grote Verdrukking)

Joël 2

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

*28 En daarna zal het geschieden, dat **Ik Mijn Geest zal uitgieten** over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;*

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

Hemelse Hogepriester

Pinksteren is de prediking van het nieuwe Leven, de prediking van het Nieuwe Verbond. Wij hebben deel gekregen aan het nieuwe Opstandingsleven van Christus. Wij zijn *met* hem gestorven, begraven, en mee opgestaan, en wij zijn *ook* nog met Hem in de Hemel gezet. Christus is onze Hogepriester, Hij is onze Middelaar. Middelaar tussen God en de mens. Wij kunnen, in (=samen met) Christus, nu naderen tot God.

Niveau hoger

Wij, als Gemeente, zijn niet genaderd tot de tastbare berg Sinaï, maar wij zijn nu gekomen tot de Berg Sion. De Berg van David, van het Koninkrijk. We zijn niet tot Jeruzalem genaderd, maar tot het Hémelse Jeruzalem. Het is niet zómaar een tegenstelling, het wordt ook een niveau hóger geplaatst. Waar het eerst allemaal tastelijk is, en donker, is het nu licht en ook Hemels. Wij hebben geen aardse priester van het Nieuwe Verbond, maar een Hemelse Hogepriester.

Hemelse Functie

Dit wordt vaak slecht, of eigenlijk helemaal niet, begrepen. Dat Christus een Hemelse Functie heeft. (zie ook de studie 'Wat doet Christus in onze dagen? Hebreeën 9') Hij is de Middelaar, en Borg, van het Nieuwe Verbond. Hij houdt het Leven in stand, maar dat doet Hij in de *Hemel*. Straks, over niet al te lange tijd, komt Hij orde op zaken stellen in de wereld.

Borg van een beter Verbond

Hebreeën 7

22 Van een zoveel beter Verbond is Jezus Borg geworden.

23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven;

24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap.

Onze Hogepriester in de Hemel, staat er als borg voor in, dat de Beloften van het Nieuwe Verbond (zoals vergeving van zonden, en een nieuwe relatie met God) *daadwerkelijk* worden vervuld. Hij is Degene die de voorwaarden van het Nieuwe Verbond der Genade *uitvoert*. Door Zijn dood en Opstanding heeft Hij de blokkade (de zonde) tussen God en mensen weggenomen. Het Nieuwe Verbond is *beter* dan het Oude Verbond (dat gebaseerd was op de Wet van Mozes), omdat het gefundeerd is op het *volbrachte Werk* van de Heere Jezus, en niet op de wankelende trouw van mensen. Omdat de Heere Jezus Christus, onze Hogepriester leeft, is Hij de *eeuwige* garantie voor de Zegeningen van het Nieuwe Verbond. (zie ook de studie 'Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen') Dit betekent dat gelovigen niet *zelf* hoeven te presteren om de relatie met God te onderhouden, wij mogen vertrouwen op de (volbrachte) inzet van de Heere Jezus Christus. Hij bidt voor ons bij de Vader. Hij verzoent ons met de Vader.

Zijn Positie is ook ónze positie!

Hebreeën 10

1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomstige goederen (de Wet was slechts een voorafschaduw van wat komen zou; het Nieuwe Verbond der Genade), niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;

--

*5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar **Gij hebt Mij het lichaam toebereid;**(Hoofd en Lichaam)*

6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.

7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!

8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);

*9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! **Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.***

10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.(Wij zijn Zijn Lichaam, en worden geheiligd in (samen met) het offer van de Hogepriester de Heere Jezus Christus)

11 En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;

12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods;

13 Voorts verwachende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.

14 Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.

De Hebreeënbrief vertelt ons dat de Functie en Positie van de Heere Jezus Christus ook ónze functie is geworden. Wij zijn in Zijn Lichaam geofferd in Zijn Offer, zegt Hebreeën tien. Het Oude Verbond, de Wet, had nooit tot onze zaligheid kunnen leiden. Had nooit voor onze behoudenis kunnen zorgen. Het was niet toereikend. Als dat wél het geval had geweest, dan

hadden de priesters onder het Oude Verbond, *opgehouden* met offeren. Alleen Christus zorgde voor ons voor een *eeuwige* behoudenis.

De vele offers

De vele offers onder het Oude Verbond, zijn slechts een schaduw van dat enige, eenmalige offer van Christus. De Heere Jezus Christus is gekomen om de Wil van de Vader te doen. De Wil van de Vader was dat Hij het *eerste* zou wegnemen, om het *tweede* in te stellen. De oude Schepping is weggenomen, er is een nieuwe Schepping voor in de plaats gekomen. Het Oude Verbond der Wet is weggenomen, er is nu het Nieuwe Verbond der Genade. De oude mens is weggenomen (voor God), er is nu een nieuwe M(m)ens in Christus. De Heere Jezus Christus staat ook ná Zijn Opstanding in Dienst van de Vader. Hij heeft Zich aan Hem overgegeven als Hogepriester. In *die* Functie offreert Hij Zijn Lichaam, de Gemeente, aan de Vader.

Woorden van de Heere Jezus

Psalm 22

22 Verlos mij uit des leeuwen muil (de dood) ; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.

23 Zo zal ik Uw Naam mijn broeders vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.

--

26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.

‘Als U mij verlost uit de dood, dan zal Ik doen wat Ik U beloofd heb; Ik zal Uw Naam grootmaken bij Mijn broeders, Ik zal U prijzen in het midden van de Gemeente, Ik zal U loven in de Gemeente’. Er zijn vijftien Schriftplaatsen waarin, in de context, hetzelfde staat.

De Gemeente is het Loon dat God de Vader gegeven heeft aan Zijn Zoon

De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft voor Zijn Leven in volledige afhankelijkheid, en vertrouwen (geloof) in de Vader. De Heere Jezus heeft Zijn Leven gegeven, en al het Werk dat Hij te doen had, heeft Hij volbracht. De Gemeente is het Erfdeel, dat Christus hiervoor ontvangen heeft. In de Gemeente wordt Christus Verheerlijkt

Filippenzen 2

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is

De Zoon offreert de Gemeente aan de Vader

De Heere Jezus heeft de Vader dus een Belofte gedaan. Als de Vader Hem zou redden uit de dood, zou Hij (de Heere Jezus Christus) de Naam van de Vader in eeuwigheid prijzen, en loven en eren, temidden van *Zijn* Loon, de Gemeente.

Psalm 61

6 Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen, die Uw Naam vrezen.

--

*9 Zo zal ik (Christus, de Zoon) Uw Naam (de Naam van God de Vader) psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik **mijn geloften** betale, dag bij dag.*

Psalm 116

1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;

2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.

3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.

4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende:

Och HEERE! bevrijd mijn ziel.

5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.

6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.

7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.

8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.

9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.

10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.

11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.

*12 **Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?***

(Hij zal de Naam van de Vader grootmaken in het midden van Zijn broeders, de Gemeente!)

13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.

*14 **Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.***

15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.

16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden (van de dood) losgemaakt.

17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, (de Gemeente is deze offerande) en den Naam des HEEREN aanroepen.

*18 **Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.***

19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!

De Vader en de Zoon zijn Eén

Zoals de Vader de Gemeente aan de Zoon gegeven heeft als Loon, zo offreert de Zoon de Gemeente aan de Vader als betaling van Zijn Belofte. Hoe prachtig. De Heere Jezus Christus heeft ons, in Zijn dood en Opstanding, bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. Ze Verheerlijken elkaar in de Gemeente, (Zijn Lichaam), en daarmee is zo mooi te zien dat de Vader en de Zoon Eén zijn.

Johannes 17

*1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: **Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon (Hoofd en Lichaam) , opdat ook Uw Zoon (Hoofd en Lichaam) U verheerlijke.***

Ook wij zijn priesters

De Heere Jezus Christus offreert Zichzelf aan God. Doordat de Heere Jezus Christus Zichzelf vrijwillig offert, Zichzelf aanbiedt als Hogepriester aan God, worden ook *wij*, als Zijn Lichaam geofferd aan God. Op die manier kunnen wij *dienstbaar* zijn aan God. Van onszelf kunnen wij *niet* dienstbaar zijn aan Hem. Door in Gemeenschap met de Hogepriester te blijven, worden wij continu gereinigd door Zijn Bloed, om zodoende geoffreerd te kunnen worden aan God, om in Zijn Dienst *te kunnen* staan. In Christus zijn ook *wij* priesters. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij worden aangespoord om ons eigen lichaam te stellen tot een 'levend offer'. Dat wij ons leven in dienst van Hem stellen. Dat wij ons in afhankelijkheid onderwerpen aan Hem en Zijn Woord.

Openbaring 1

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

*6 En **Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.***

Romeinen 12

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

2 Korinthe 3

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

*6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn **dienaars des Nieuwen Testaments**, niet der letter (niet van het Oude Verbond der Wet), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.(De Wet brengt ons de dood, maar de Heilige Geest brengt ons leven)*

God heeft Christus voor ons allen overgegeven

Romeinen 8

*32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen **overgegeven**, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?*

Efeze 5

*2 En wandelt in de liefde, gelijkewijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft **overgegeven** tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.*

Hij heeft Zichzelf overgegeven voor onze zonden. Hij is Hogepriester geworden om verzoening te doen voor de zonden van de Gemeente. Vanwege onze zonden, namelijk vanwege onze missers en tekortkomingen, heeft God Christus aan de Gemeente gegeven, om daarin te voorzien. Hij doet een werk aan ons, waarbij Hij niet alleen ons vlees reinigt, maar ook onze *gewetens*. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, 'zodat wij de levende God zouden dienen'. De opgewekte Christus heeft Zichzelf geofferd, beschikbaar gesteld aan God, en zei als het ware bij Zijn Opstanding: 'Zie, hier ben Ik, om Uw wil te doen, o God'. Dat gaat *niet* over Zijn menswording, dat gaat *niet* over het kruis, maar over Zijn tegenwoordige Positie. God stelde Hem aan als Hogepriester. Daardoor, en in Hem, zijn wij geheiligd.

Hebreeën 4

13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.

14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgedaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

*16 **Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, (laten wij onszelf aanbieden aan Hem tot priesterlijke dienst) opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.***

Hebreeën 10

21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;

*22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, **onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.***

Dat is wat Pinksteren is!

Wij zijn dus niet zomaar het Lichaam van Christus, maar wij zijn het lichaam van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Daarom is het zo belangrijk om 'vol van het Woord te zijn', want dát is de kerntaak van een priester! Wij zouden het Woord van God bewaren. En *dat* is toch eigenlijk wat Pinksteren is, nietwaar?! De Trooster Die zou komen, en Die ons zou leiden in heel de Waarheid. Wie doet dat in de praktijk? De Bijbelleraars, 'de priesters', die het Woord onderwijzen. *Daartoe* zouden wij ons laten opvoeden (kastijden). 'Loop de loopbaan die je voorgesteld is', is dus een priesterlijke loopbaan!

Hebreeën 12

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

2 Zieme op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

Algemene Vergadering van eerstgeborenen

Hebreeën 12

18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg (=Sinaï; een type van het Oude Verbond der Wet), en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,(het leven onder de Wet)

--

*22 Maar gij (wedergeborenen; gelovige mensen) zijt gekomen tot den (ontastelijke; geestelijke) berg Sion (=het Hemelse Sion= een type van het Nieuwe Verbond der Genade), en de stad des levenden Gods, tot het **hemelse Jeruzalem**, en de vele duizenden der engelen;(=geestelijke boodschapper; hemelbewoners; priesterlijke Gemeenteleden)*

*23 Tot de algemene vergadering (ecclesia) en (=namelijk) **de Gemeente der eerstgeborenen**, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;*

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

De Gemeente, Zijn Lichaam, is gekomen tot de *ontastelijke* berg. Deze 'geestelijke berg' Sion, een type van het Hemelse Jeruzalem, van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij hebben deel aan de 'algemene vergadering van de eerstgeborenen' (ecclesia). De Gemeente wordt beschouwd als de 'raad van oudsten', uit de wereld, uit de mensheid (maar primair uit Israël). De Gemeente is in de Hemel ingeschreven omdat wij, als eerstgeborenen in Christus, bestemd zijn voor God. Net zoals Samuël (uit Efraïm, met het eerstgeboorterecht van de tienstammen) gebracht werd bij Eli in de Tempel. Wij zijn genaderd tot de Middelaar, onze Hogepriester, Die ons met Zijn Bloed reinigt zodat ook wij onze priesterlijke taak kunnen uitvoeren.

Engelen

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

Engelen zijn *geestelijke* boodschappers. Als er in de Bijbel gesproken wordt over Christus in Zijn Hemelse Positie, dan gaat het over 'engelen'. Dit gaat over *ons*, wij zijn immers 'mede met Hem in de Hemel gezet', wij zijn toch Zijn Lichaam? Als het Hoofd in de Hemel is, dan is Zijn Lichaam daar ook. Wij zijn boodschappers, maar dan moet je wél een Boodschap hebben. De Blijde Boodschap, het Woord van God. Net zoals priesters. De Gemeente ís die algemene vergadering, de ecclesia, in Sion.

Organische eenheid

Hebreeën 22

23 Tot de algemene vergadering en (=namelijk) de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Wij zijn genaderd tot God, via de Middelaar van het Nieuwe Verbond der Genade. Als je God wilt leren kennen, als je God wilt zien, dan zie je de Heere Jezus Christus. Hij is het Beeld van de onzienlijke God. Tot Hém zouden we komen. Hij zorgt voor ons, Hij vertroost ons, en voorziet ons in alles wat wij nodig hebben. Hij maakt Zijn Wil bekend aan ons. Hoofd en Lichaam samen is een organische eenheid waarin wij leven. Wij zijn *onlosmakelijk* verbonden met elkaar. Als het ware één Plant met Hem. Alle gelovigen zijn volledig met Christus verenigd. Deze band betekent dat ook alle leden van het lichaam met elkaar verbonden zijn. Verbonden door één Geest, de Geest die in ons hart is uitgestort.

Eén geheel

Johannes 17

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen één zijn, gelijkterwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn;

God geeft in Christus uitdrukking, en Gestalte, aan Zichzelf en aan Zijn Werk. Op dezelfde manier geeft Christus in de Gemeente uitdrukking, en Gestalte aan Zichzelf en Zijn Werk. Het is één geheel. Zoals wij het Lichaam van Christus zijn, zo is Christus het Lichaam van God. Zoals het Leven van God *in* Christus is, zo is het Leven van Christus *in* de Gemeente. Hij woont met Zijn Geest in *alle* gelovigen. Wij zijn een geestelijke Tempel. Als Christus aan God is onderworpen, dan is de Gemeente aan Christus onderdanig. Zoals God het Hoofd is van Christus, zo is Christus ons Hoofd.

1 Korinthe 11

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Kolossensen 1

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Wat God heeft samengevoegd, kan niemand scheiden

De Vader en de Zoon zijn Eén. Zo is ook Christus en Zijn Lichaam Eén. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén Plant. Dat kán niet meer stuk, op geen enkele manier. God heeft ons samengevoegd. En wat God heeft samengevoegd, is door niets en niemand meer te

scheiden. Wat God heeft samengevoegd in Christus Jezus, *kan* de mens niet scheiden. Alles wat Christus nu is, en Wie Hij is, en wat Hij doet, daarin zijn ook *wij* geheiligd. Wij delen in alles waarin de Heere Jezus Christus deelt. Alles in de Bijbel waarbij de Heere Jezus Christus wordt genoemd, geldt ook voor ons, Zijn Lichaam. Wat een Genade!

Marcus 10

9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheid de mens niet

Romeinen 6

5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

De eenheid bewaren

Johannes 17

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Een zijn

Efeze 4

3 U benaastigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkterwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

De eenheid tussen Christus en Zijn Lichaam die op heel veel plaatsen in de Bijbel beschreven wordt, zouden wij erkennen en geloven. We zouden, ook in de praktijk, ons best doen om deze geestelijke éénheid te behouden. We worden opgeroepen om die eenheid te bewaren. Maar het is gelukkig niet zo dat, als wij die Eénheid *niet* bewaren, we dan niet meer Eén zouden zijn met Christus en elkaar! **Zijn** Werk kunnen wij gelukkig niet ongedaan maken. Toch is het Zijn Bedoeling dat die geestelijk Eénheid ook in de praktijk zichtbaar is. De Heere bouwt Zijn Lichaam, en niet wij. Niet wij maar Hij voegt levende stenen tot Zijn Bouwwerk.

Kolossensen 3

13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkterwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij also.

14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.

15 En de vrede (Bijbelse vrede = éénwording) Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.

Geen verplichting

We zouden er dus grote moeite voor doen om de geestelijke eenheid binnen de Gemeente te behouden. Dat moeten we niet zien als een *verplichting*, want *wij* hebben die eenheid niet tot stand gebracht. Daardoor zijn *wij* er ook niet verantwoordelijk voor. Deze éénheid *is* namelijk al tot stand gebracht door de Geest, door de Heere Zelf. Door geloof in Christus hebben wij deel gekregen aan Eén en Dezelfde Geest. Van ons wordt verwacht dat wij die

reeds bestaande geestelijk Eénheid zouden behouden, en daarin zouden wandelen. Dan zal blijken dat wij die geestelijk éénheid nú al kunnen ervaren. Maar al zouden we *niet* aan die verwachting voldoen, de eenheid die Christus tot stand heeft gebracht, kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Gelukkig maar, er zijn immers zoveel verschillende Christelijke kerken en groepen...

1 Korinthe 12

12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus.

13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; (doordrenkt) hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

Ons burgerschap is in de Hemel

Hebreeën 12

*22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het **hemelse** Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;*

Het Hoofd bestuurt het Lichaam. Dat is momenteel de Functie van de Heere Jezus Christus, Hij bouwt aan Zijn Lichaam, en geeft er richting aan. Dit gebeurt allemaal in de Hemel. Daarom is het zo belangrijk om *geestelijk* te zijn. De *aardse* gelovige houdt zich bezig met 'alles wat er buiten in de oude Schepping gebeurt', en weet niet wat hij nou doen moet met die Hemel, die zie je toch niet?! En tóch is dát de basis van ons leven. Wij zouden vanuit de Hemel denken, denken aan wat Zijn Wil is met ons. Bedenken hoe wij 'Gode welbehagelijk kunnen wandelen'. Dan moet je dus wel eerst leren dat wij mét Christus in de Hemel gezét zijn. Niet stráks, maar nú al! Daarom zouden wij dat nieuwe Leven van Christus leven, en ons niet teveel bezig houden met ons oude leven en de oude Schepping.

Kolossensen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

*2 Bedenkt de dingen, **die boven zijn**, niet die op de aarde zijn.*

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

--

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Hebreeën 12

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk (de Berg Sion; het Hemelse Jeruzalem) ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.

Hebreeën 9



(De Ark des Verbonds staat hier fout opgesteld; de hefbomen kwamen tot tegen het Voorhangsel)

7 Maar in den tweeden tabernakel (het Heilige der Heiligen) ging alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden.

--

11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomstige goederen (=het Nieuwe Verbond der Genade), gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,

12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar **door Zijn eigen bloed** (=het Bloed van de Hogepriester) reinigt ons in onze dagen), **eenmaal** ingegaan in het heiligdom, een **eeuwige** verlossing teweeggebracht hebbende.

--

22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigt naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. (onder het Oude Verbond der Wet werden, door de hogepriester jaarlijks dieren geofferd om vergeving van zonden te krijgen van God)

23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigt werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze. (de Hemelse Hogepriester van het Nieuwe Verbond heeft betere offeranden dan het bloed van dieren)

24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, (het Heiligdom, het Heilige der Heiligen, in de Tabernakel onder het Oude Verbond is door mensen handen gemaakt) hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar **in den hemel zelve** (De Heere Jezus Christus is in het wáre Heiligdom gegaan, namelijk de Hemel! Het ingaan in het Nieuwe Verbond), om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; (Hij doet daar verzoening met God voor de zonden van Zijn Lichaam, de Gemeente)

25 Noch ook, opdat Hij Zichzelve dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed;

26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande. (De Heere Jezus Christus geeft Zichzelf als Offerande aan God om de zonden van ons te verzoenen. Het Bloed van de Hogepriester reinigt ons)

27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

28 Alzo ook Christus (De Hogepriester van het Nieuwe Verbond), eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachtten tot zaligheid.

Het één keer per jaar binnengaan van de hogepriester in het Heilige der Heiligen, tijdens het Oude Verbond, gaf door gaven en slachtoffers, geen reiniging van het *geweten*, maar alleen *tijdelijke* reiniging van de *zichtbare, vleselijke* zonden. Dit in afwachting tot er een beter Offer zou komen. Tot er een beter Verbond zou komen. De Heere Jezus Christus is Hogepriester van een Hoger, Beter, ja Volmaakte Tabernakel. Een Tabernakel Die *niet* met mensenhanden is gemaakt. Een *geestelijke* Tempel in plaats van een *zichtbare* Tabernakel. Hogepriester in Eeuwigheid naar de Ordening van Melchizédek, de Heere Jezus Christus, heeft door Zijn Eigen Bloed, het Bloed van de Hogepriester, *eeuwige* Verlossing bewerkstelligd in het Heiligdom. Nog steeds verzoent Hij ons met God. Het is, sinds Zijn Opstanding, **iedere dag** Grote Verzoendag' !! Hij reinigt ons continu, en ongevraagd, zodat wij God dienstbaar kunnen zijn, ondanks ons zondige vlees. Dit Heiligdom is onder het Nieuwe Verbond niet de *zichtbare* Tabernakel maar een *geestelijke* Tempel. Zijn Lichaam, de Gemeente, is 'de Woonstede Gods' waarvan wij, als priesters in (=tesamen met) Christus, de levende bouwstenen zijn.

1 Petrus 2

5 Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Het Bloed van de Hogepriester reinigt alleen gelovigen

De Heere Jezus Christus geeft Zijn Leven aan iedereen die in Gemeenschap leeft met Hem en Zijn Woord. Het Bloed van de Hogepriester van het *Nieuwe* Verbond, wordt gestort om Zijn Lichaam, de Gemeente te reinigen. Op deze manier kan *elke* gelovige God dienen, ondanks zijn zondige vlees. Het ingaan van onze Hogepriester in het Heilige der Heiligen, de Hemel, is het ingaan in het Nieuwe Verbond. Wij zouden onze roeping serieus nemen. Wij zijn de vergadering van eerstgeborenen, wij zijn die Gemeente van eerstgeborenen die in de Hemel gezet is. Wij zijn het Lichaam van Christus. Wij hebben straks, in zijn Wederkomst, nog een belangrijke taak te vervullen. Wij gaan dan namelijk deelnemen aan het bestuur van een wedergeboren Israël.

Mattheüs 26

28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments (het Nieuwe Verbond), hetwelk voor velen (=gelovigen) vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

De Heilige Geest is de onzienlijke Christus

De Heilige Geest is niemand anders dan de onzienlijke Christus. God heeft ons Zijn Geest geschonken, Die woont in ons hart. Hij wil dat wij ons hart, en leven, openstellen voor Hem. Het is Zijn bedoeling dat wij onszelf beschikbaar stellen aan Hem, en ons door Zijn Geest laten leiden. Alleen door, op die manier, het nieuwe leven te leven, kan Gods Geest ín ons werken. We hebben in de Hebrëeënbriëf gelezen, hoe God de Vader Zijn kind opvoedt tot Zoon. Hij heeft ons in Liefde bestemd, om eens als zoon (erfgenaam) van Hem te worden aangesteld, door de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest wordt in Romeinen acht 'De Geest der zoonstelling' genoemd. Tot Zoon gesteld worden betekent kortweg 'meedelen in Zijn Heerlijkheid'. Dit heeft te maken met het ontvangen van Loon bij de opname van de Gemeente. Wij ontvangen straks Loon naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk in en door ons hebben laten doen. Heerlijkheid, Kroon, Zoonstelling, Erfenis zijn in de Bijbel allemaal synoniemen van Loon. Het is de mate van verantwoordelijkheid die wij straks, in Zijn Wederkomst, zullen ontvangen.

Wij zouden ons toevertrouwen aan de Heilige Geest

Als wij ons aan Gods Geest toevertrouwen, kan Hij aan ons doen wat in Gods ogen welbehagelijk is. Wij zouden gehoorzaam de weg gaan die Gods Geest ons wijst. Wij zouden onze priesterlijke taak op ons nemen. Wij zouden Christus de *eerste* plaats in ons leven geven, en de weg gaan die Hij ons wijst. Alleen wanneer Hij de *vrije* beschikking heeft over ons, kan Hij ons gebruiken naar Zijn Wil. Hij wil ons opvoeden tot volwassen zonen, en brengen op de plaats van bestemming. Hij wil in ons werken tot op de dag van Christus, de opname van de Gemeente. Wij mogen daarop vertrouwen, ook in deze roerige tijden.

Amen.